

P 902041

DE BRUG

Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord
behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niét in januari en augustus)

54^{ste} jaargang nr. 6 - juli/aug 2010

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen
V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

België-Belgique
P.B. - PP
2800 MECHELEN MASSPOST
BC 31126

Website: www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be

Kerkgebouw en Secretariaat:
Keizerstraat 26-28
2800 Mechelen

Predikant:
ds. J.H. Brouwer
Mechelsveldstraat 46
2800 Mechelen tel. 015 - 20.51.54

EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: **10.00 u.**, MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG

Rekeningnummer: **751-0026023-67** t.n.v. Gemeenteleven Keizerstraat

Rekeningnummer: **979-2444411-16** t.n.v. Diaconie VPKB Mechelen-N.

“Wie ben Ik volgens jullie?”

Lucas 9:20

Mensen denken heel verschillend over Jezus. Dat was in Zijn eigen tijd en omgeving zo, en dat is nog zo. En veel van die ‘Jezusbeelden’ hebben ook hun goed recht, omdat ze geworteld zijn in de tekst van de Bijbel zelf. Het wordt alleen problematisch, als mensen hun eigen verstaan van de Heer zó absoluut stellen, dat ze willen dat iedereen het zo ziet en zegt. Als dat de bedoeling was geweest, dan hadden de evangelisten niet zoveel ruimte geboden als nu. Misschien moeten we juist wel leren om met twee of meer woorden te spreken, als het over Jezus gaat. Een voorbeeld vinden we in het negende hoofdstuk van Lucas.

Kennelijk is het voor de mensen uit de omgeving van Jezus niet aanstonds duidelijk, met wie ze te maken hebben. Johannes de Doper laat zijn leerlingen naar Jezus gaan om te vragen of hij wel degene is die komen zou (Lc. 7:20). Zelfs de leerlingen vragen zich na de storm op het meer af, wie hij toch is, dat zelfs wind en water zijn bevelen gehoorzamen (Lc. 8:25). Ondertussen doen er allerlei geruchten de ronde, zodat zelfs koning Herodes zich afvraagt wie Jezus in feite is, de opgestane Doper, Elia of een van de oude profeten (Lc. 9:9).

En tenslotte stelt Jezus deze vraag rechtstreeks aan zijn discipelen: “Wie zeggen de mensen dat ik ben?” Zij geven Hem dan dezelfde antwoorden die ook Herodes al had vernomen. Een profeet, dus. En dan zou je verwachten, dat Jezus hen terechtwijst. Want daarmee is toch te weinig gezegd? Iemand die het woord van God spreekt. Een gezondene van de Heer. Is daarmee wel genoeg gezegd? Het valt op, dat Jezus het gewoon laat staan. Want het is wel juist: Hij *is* ook een profeet. Veeg dat niet zomaar aan de kant. Want het betekent in ieder geval, dat je inziet, dat Jezus aan Gods kant staat. Dat Hij namens de Heer op ons toekomt. Maar het laatste woord is daarmee niet gezegd.

“Wie ben Ik volgens jullie?”, vraagt Hij. En dan noemt Petrus Hem ‘de door God gezonden messias’. De Christus Gods. Ook dat is een belijdenis. Het stelt Jezus in het perspectief van de toekomstverwachting die het volk bezielt. In Hem is het Koninkrijk van God nabijgekomen. Zijn heerschappij zal verlossing bieden en gerechtigheid en vrede. Ook al gaat dat niet langs de weg zoals de mensen denken. Is het dáárom, dat Jezus Zichzelf dan aanduidt als ‘de Mensenzoon’? Om aan te geven, dat Zijn weg de weg van smaad en hoon zal zijn, door lijden en sterven zal voeren - met de nadruk op het ontbreken van macht en geweld? Of ligt het vooral in het verlengde van de profetieën van Daniël (Dn. 7:13), waar de eeuwige heerschappij aan een mensenkind wordt gegeven? Of misschien in het verlengde van het scheppingsverhaal, als God de mens maakt naar Zijn beeld en gelijkenis, en dat niet zozeer als een feitelijk gegeven, maar bovenal als een roeping: pas wie waarlijk Gods beeld zichtbaar maakt in de wereld kan zich met recht ‘mens’ noemen (Gn. 1:26v) - en op wie is dat meer van toepassing dan op Jezus? Ik denk dat we ook hier niet noodzakelijk moeten kiezen, wat er waar is, maar dat alle drie de verklaringen samen een drie-dimensionaal beeld geven van wie Jezus voor ons is.

En dan is Lucas nog niet uitverteld. Want direct na dit gesprek met de leerlingen vertelt hij ons van de verheerlijking op de berg. En ook daar wordt iets gezegd over herkomst en betekenis van Jezus. Want er klinkt een hemelse stem die Hem aanduidt als Gods zoon, Gods uitverkorene (Lc. 9:35). Jezus is niet alleen de mens zoals die van oudsher is bedoeld, in Hem wordt bovendien God zichtbaar als nooit voordien. Waarachtig God en waarachtig mens, zegt de dogmatiek ervan. Want in het geloof kunnen we maar zelden met één woord spreken.

Misschien is het daarom, dat Lucas in zijn evangelie gewoon al deze verschillende titels voor Jezus naast elkaar laat staan. Omdat ze allemaal een stukje van de werkelijkheid laten zien. Omdat ze elkaar aanvullen en corrigeren, zoals ze allemaal in deze ene Jezus samenkomen. Profetie. Messias/Christus. Mensenzoon. Zoon van God.

“Wie ben Ik volgens jullie?” Ik kan me niet voorstellen, dat Jezus verwacht dat we op die vraag het voorgeschreven antwoord van de catechismus of de dogmatiek nazeggen. Het gaat erom, hoe we onze persoonlijke relatie met Hem onder woorden brengen. En daarbij kunnen we gebruik maken van elk van de titels die ons Lucas aanreikt, zonder dat de ene formulering per definitie beter is dan de andere. Het gaat erom, dat we er zelf over nadenken, wat het beste bij ons past. Bij onze relatie met de Heer. En misschien hebben we daarvoor nog andere woorden nodig. Nog andere beelden. Omdat mensen nu eenmaal verschillend zijn en dus op een andere manier met God verbonden zijn.

Op Zijn tocht naar Jeruzalem zal Jezus al deze titels waarmaken. In Zijn zelfovergave voor ons. Zijn verzoenend sterven. Zijn opstanding uit de doden. Omdat wij Zijn weg zullen gaan. Om op onze beurt ook het woord van God te spreken. Om de gerechtigheid en de vrede te dienen. Om te leven als kinderen van de Allerhoogste.

JHB

Samenstelling kerkraad:

Predikant:	ds J. Brouwer	015-20 51 54
Ouderlingen:	Georgette Saliba	015-41 31 85
	Geert Van Cammeren	015-31 97 64
	Rudi Van Messem	0495-76 30 75
	Rina Joosten	015-41 95 73
Diakenen:	Jaap van der Wulp	016-53 31 42
	Hugo Wilmaerts	015-29 08 59

Kerkraad

In de vergadering van 7 juni mochten we mevrouw Rina Blokland verwelkomen als nieuwe ouderlinge. Na het afscheid van mevrouw Wilda Dijkers en de heer Georges Vandensavel en met 2 door ziekte afwezige leden, was het een klein kringetje.

We hadden ds Snauwaert even te gast om een aantal afspraken te maken omtrent de huwelijksinzegening op 17 juli, de erediensten werden geëvalueerd en de correspondentie overlopen.

De kerkentocht van 8 mei werd besproken, we keken vooruit naar de maand september en ook al naar de kerstperiode. Het initiatief "Christenen beraden zich in Mechelen" werd als positief ervaren qua aanvoelen, maar we willen ook niet automatisch geassocieerd worden met alles wat christelijke kerken in het Mechelse doen en laten, niet echt makkelijk om een beslissing te nemen.

We zijn als kerkraad blij dat mensen van onze gemeente regelmatig samen komen in bijbelstudies, jeugdcatechese en seniorenmiddagen en hopen dat diegenen die zich hiervoor inzetten dat ook naar de toekomst toe willen blijven doen.

Geert sloot de vergadering af met gebed, volgende vergadering op maandag 6 september 2010.

Huwelijksinzegening

"Een blik werd een verlangen. Een verlangen werd een droom. Een droom werd werkelijkheid." Op zaterdag 17 juli 2010 geven Diedrik Van Messem en Kelly De Haer elkaar het ja-woord. Hun huwelijk zal worden ingezegend in onze kerk aan de Keizerstraat om 14.45 uur in een dienst die wordt geleid door ds G. Snauwaert. We wensen het jonge paar veel geluk, maar bovenal Gods zegen toe.

Zieken

Na een val moest Gusty Versele-De Pauw enkele dagen doorbrengen in de kliniek. Na ontslag vandaar is ze voor revalidatie vertrokken naar de kust. We hopen haar binnenkort weer in ons midden te mogen verwelkomen.

Omhaling

Door een misverstand is de omhaling van juni niet aangekondigd in de vorige uitgave van De Brug.

Van de mensen die zich hebben opgegeven om via dit systeem aan de werking van onze kerk bij te dragen hebben sommigen inmiddels al bezoek gehad van een bestuurs- of kerkenraadslid. De anderen kunnen alsnog hun bijdrage geven door middel van de omslag die u in deze Brug aantreft of die u op verzoek in de kerk kunt krijgen. *U wordt vriendelijk verzocht ditmaal uw enveloppe ook weer in de kerk af te geven aan een lid van de bestuursraad of van de kerkenraad.*



Wie gewoon was via bankoverschrijving bij te dragen, kan dat ditmaal ook gewoon doen door middel van het bekende stortingsformulier of door overschrijving op het rekeningnummer dat voorop deze Brug staat vermeld.

Wie (nog) niet op regelmatige basis financieel aan onze kerk bijdraagt door ofwel dit enveloppensysteem of bankoverschrijving, willen wij vragen dit in overweging te willen nemen; u kunt zichzelf opgeven als "enveloppendonateur" bij één van kerkenraads- of bestuursraadsleden, of wel een zelf te kiezen bedrag over te schrijven op de bankrekening van onze kerk (zie blz. 1 van dit kerkblad De Brug).

Seniorenmiddag 17 juni 2010

Donderdag 17 juni kwamen we met een tiental personen samen voor de seniorenmiddag.

Marius Joosten bracht het onderwerp "Kerken van vroeger en kerken van nu, hoe beleeft u dat?" aan.

Er ontstond een levendige discussie. De kerken zijn veranderd, maar ons leven heeft ook niet stil gestaan. Wij evolueerden mee en we zouden ons niet meer thuis voelen in de kerk van de jaren zestig bijvoorbeeld.

We dronken heerlijke koffie met cake en zongen tot slot de mooie Psalm 89: 'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheid.

We besloten de volgende seniorenmiddag te houden op 9 september, het was een gezellige middag.

Nelly van Leeuwen

Bijbelnamiddag

Op 27 mei 2010 om 14.30 vond een bijbelnamiddag plaats. Ds. J. H. Brouwer opende met een gebed. Deze namiddag besproken wij over de evangelist Mattëus, de Joods-Christelijke Theoloog.

De hoofdpunten brachten de discussie tot hoe men tegenover Joods en niet-Joods bekijken.

En op het einde van de discussie kwamen wij tot het besef dat alles relatief is en dat de Genade het allerbelangrijkste is (lees Psalm 103).

Om de namiddag af te ronden zongen wij uit Gez. 434 : 2 en 5.

De volgende bijbelnamiddag is 24 juni 2010. Iedereen is van harte welkom.

© N. Nafarin.

Koffiedienst

Koffiedrinken op:

04 juli
18 juli
01 augustus
15 augustus

dienst voor:

Vrijwilligers
Vrijwilligers
Vrijwilligers
Vrijwilligers



Erediensten

Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.

zondag 4 juli
in beraad

organist: P. Oerlemans
2° collecte: zending

zondag 11 juli
dhr P. Van Vaerenbergh

organist: P. Oerlemans
2° collecte: kerkblad

zondag 18 juli
ds Vanescotte

organist: P. Oerlemans
2° collecte: Synodale Kas

zondag 25 juli
in beraad

organist: P. Oerlemans
2° collecte: orgel

zondag 1 augustus
ds J. Brouwer

organist: P. Oerlemans
2° collecte: zending

zondag 8 augustus
ds J. Brouwer
Doopdienst

organist: E. Poncin
2° collecte: knd/jeugd

zondag 15 augustus
in beraad

organist: P. Oerlemans
2° collecte: diaconie

zondag 22 augustus
ds J. Brouwer

organist:
2° collecte: zending

zondag 29 augustus
ds J. Brouwer

organist: J. Van der Wulp
2° collecte: Synodale Kas

zondag 5 september
ds J. Brouwer
Heilig Avondmaal

organist: in beraad
2° collecte: kerkblad



Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas

N.B.: Wie verhinderd is, graag zelf tijdig ruilen en doorgeven aan Rudi (rudi.van.messem@telenet.be of 0495-76 30 75).

	KND	Oppas
04 juli	Hermien	Sandra
11 juli	Sali	Eva
18 juli	Wilda	Eva
25 juli	Younan	Sandra
01 augustus	Hermien	Nynke
08 augustus	Aysel	Elske
15 augustus	Hanne	Eva
22 augustus	Kristin	Nynke
29 augustus	Zarifa	Sandra
05 september	Perla	Elske

Verjaardagen

01 juli	Kocan Husniye
02 juli	Dirlik Nezir
11 juli	van der Wulp Jaap
11 juli	Van Duffel Arthur
13 juli	Kardux Ton
23 juli	Van Beirendonk Armand
24 juli	Brouwer Elske
24 juli	Eke Emelio
27 juli	Blokland Rina e. Joosten
29 juli	Noordzij Corrie e. van der Wulp
03 augustus	Joelants Irene
03 augustus	van der Deen Menno
04 augustus	Younan Samir
08 augustus	Vandensavel Georges
13 augustus	Brouwer Nynke
17 augustus	van der Deen Esther
21 augustus	Eke Sabri
23 augustus	Eke Hanne
24 augustus	Stiévenard Jacques
24 augustus	Decoster Paula e. Daenen
25 augustus	Eke Aysel
26 augustus	Van Nes Jan
27 augustus	Dirlik Husna e. Eke
27 augustus	Van Messem Rudi
28 augustus	Versele Roland



Allen van harte gefeliciteerd !!

Protestantse Radio- en Televisieuitzendingen

R A D I O

VRT over Radio 1 op woensdag om 20u04
productie Frank Marivoet

7 juli (19u05) Mens voor de mensen zijn:
Wie is mijn naaste?



Kerkmozaïek
Zomer 2010

“Energie, ook na de vakantie !”

De zomer staat weer voor de deur! Zon, rust, vakantie. Na de donkere tonen van het vorige nummer leek het ons als redactie tijd om andere tonen aan te slaan: vreugdevollere.

Ook hier weten we ons op bijbelse grond: “Welaan dan, eet uw brood met vreugde en drink uw wijn met een vrolijk hart want als gij dit doet, dan heeft God dit reeds lang zo gewild...” (Prediker 9:7). Her en der verspreid over dit nummer treft u dus recepten aan voor een lekkere maaltijd. We hebben culinaire specialisten in eigen huis! Maar dat was ons niet genoeg: Dit pleidooi voor ‘lekker eten’ moest volgens ons toch wel gekaderd worden binnen een bewuste omgang met de natuur en ons eigen lichaam: gezondheid, welbevinden en de daarmee samenhangende vragen. Redactielid Ernst Veen laat ons daarom kennismaken met de homo energeticus van dr. Peter Aelbrecht.

Mocht het u allemaal toch te luchtig zijn (of te zwaar op de maag liggen), dan hebben we ook nog gewoon degelijke kost voor u: een uitdagend essay van prof. Jurjen Wiersma waarin hij pleit voor een spiritueel ontwaken van Europa. Het is volgens hem vijf voor twaalf. Herinnert u zich het nog: Jacques Delors, 1990, voorzitter van de Europese Commissie, en hoe hij de kerken vroeg om Europa ‘een hart en een ziel’ te geven, want Europa - zo meende Delors - zou enkel toekomst hebben als ze meer was dan een eengemaakte markt. Profetisch? In elk geval leggen wij het onderwerp – nu België voorzitter wordt van de EU – maar gewoon weer even op tafel.

Het laatste woord is echter aan Pythagoras: “Indien gij vreugde wilt vermenigvuldigen, moet ge haar delen...”

Dick WURSTEN

Timoteüs, de vriend van Paulus

Stamboom

De Bijbel erbij! Wat kun je te weten komen over de stamboom van Timoteüs?



Gebruik voor het opzoeken van de antwoorden bij Timoteüs, de NBG vertaling, Groot Nieuws of Het Boek.

Vul hieronder de antwoorden in op de volgende vragen:

1. Beroep?
2. Gelovig?
3. Wat leerde je van hen?



Kun jij hier al antwoord op geven?
Wat wil jij worden?
Wat wil jij aan anderen leren?

Je mag natuurlijk ook de namen van andere mensen invullen die familie van je zijn of voor je zorgen.