

P 902041

DE BRUG

Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord
behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niét in januari en augustus)

55^{ste} jaargang nr. 4 - mei 2011

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen
V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

België-Belgique
P.B. - PP
2800 MECHELEN MASSPOST
BC 31126

Website: www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be

Kerkgebouw en Secretariaat:
Keizerstraat 26-28
2800 Mechelen

Predikant:
ds. J.H. Brouwer
Mechelsveldstraat 46
2800 Mechelen tel. 015 - 20.51.54

EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: **10.00 u.**, MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG

Rekening: *IBAN:* BE93 7510 0260 2367, *BIC:* AXABBE22 t.n.v. Gemeenteleven Keizerstraat
Rekening: *IBAN:* BE72 9792 4444 1116, *BIC:* ARSPBE22 t.n.v. Diaconie VPKB Mechelen-N.

Verzoening

2 Kor 5: 11-21

Door de opstanding van de Heer komt er pas ècht zicht op het koninkrijk van God. Voordien is het al aanwezig op aarde rondom Jezus, in de woorden die Hij spreekt, in de daden van genezing en herstel die Hij doet. Maar na Pasen valt er een ander licht op onze werkelijkheid. Als het langzaam tot de leerlingen doordringt, dat Jezus leeft en met hen is, hoe onwaarschijnlijk dat ook klinkt, dat Hij dood en duivel verslagen heeft, en dat die nu ook Zijn leerlingen moeten laten gaan. Als we in die situatie keer op keer lezen, hoe de opgestane Zijn leerlingen begroet met het woordje 'vrede', als de evangelisten daarop plotseling allemaal de nadruk blijken te leggen, dan is duidelijk dat dat méér wil zijn dan een dagelijkse groet. Het is een aanduiding van de nieuwe wereld die met Pasen is tot stand gekomen, een wereld waarin mensen niet langer van elkaar en van God vervreemd *hoeven* te zijn.

En wat dat betreft kàn die vrede dan ook niet tot het innerlijk beperkt blijven. Net zomin als het geloof *alleen* een zaak van het hart is. En net zomin als de liefde abstract en onzichtbaar kan blijven. De vrede van God is een kracht die alles wil helen en rechtzetten. De verhouding met God is verzoend door kruis en opstanding, maar dat werkt door in de verhouding tot de naaste. Wie Gods liefde ervaart als grondslag van het bestaan kan niet langer liefdeloos omgaan met al die anderen, die God evenzeer tot Zijn kinderen rekent. Waar Jezus als koning wordt aanvaard, daar is geen plaats meer voor onrecht en onvrede, maar daar worden mensen geopend voor elkaar.

Maar als we om ons heen kijken, dan merken we daarvan nog niet zo heel veel op. Het lijkt ook wel bijna te mooi om waar te zijn, te idealistisch om in deze wereld te kunnen toepassen, waar als motto nog steeds geldt 'ieder voor zich en God voor ons allen'. Als je hier niet van je afbijt en voor jezelf opkomt, dan delf je het onderspit. Als je maar met je laat doen, zonder je te verweren, dan wordt dat je dood. Net als bij Jezus. En net als bij de meeste van Zijn

apostelen. Maar voor hen is de dood dan ook niet meer iets om schrik voor te hebben. Zij hebben ervaren dat Jezus leeft. En ze staan in een relatie met die levende Heer. Daardoor bekommeren ze zich meer om het wel en wee van hun broeders en zusters dan om hun eigen bestaan. Dat is een uiting van hun liefde voor Jezus.

Mensen worden daar anders van. Zo wordt Simon tot Petrus en vindt in zijn relatie met de Heer de kracht om te volharden, om zijn geloof en zijn liefde voor Jezus voortaan zijn leven te laten bepalen. Want zo wordt Gods Koninkrijk steeds een stapje dichterbij gebracht. Telkens als iemand 'ja' zegt tegen het geloof, dat Jezus Heer is en dat Zijn weg tot waarachtig leven leidt. Telkens als iemand 'ja' zegt tegen verzoening, zonder af te wachten totdat de ander de eerste stap zal zetten. JHB

Kerkraad

Maandag 4 april vergaderde de kerkraad, mevr. G. Saliba was verontschuldigd. Na de opening met lezing en gebed, de evaluatie van de voorbije erediensten en het overlopen van de correspondentie, werden de agendapunten afgewerkt. De gemeentevergadering werd besproken, bij het voorstel om een gebedsgroep te starten, willen we navragen wie daarvoor in aanmerking komt en wat dan het beste tijdstip is om zoveel mogelijk mensen samen te brengen. De gedachtewisseling over het missionair kerkzijn willen we verder zetten op 22 september, iedereen krijgt hiervoor nog een uitnodiging met wat toelichting.

Omtrent de mogelijke samenwerking met het Koraalhuis willen we eerst nog meer info ontvangen.

We beslissen naar de AKV te gaan met een bus indien er voldoende geïnteresseerden zijn, er zal via de mededelingen een oproep gedaan worden om in te schrijven.

De diaconale werking werd besproken en we willen hierbij twee aandachtspunten onthouden: enerzijds zoeken we contact met Protestantse Solidariteit voor het verlenen van steun bij rampen in de wereld, anderzijds vragen we meer informatie aan het Protestants Sociaal Centrum te Kuurne om hier een structurele steun te bekijken.

Hugo Wilmaerts sloot de vergadering met gebed, volgende kerkraad op maandag 2 mei 2011.

Gemeentevergadering

Het jaarverslag levert eigenlijk geen grote verrassingen op: de dalende trend in het kerkbezoek die zich halverwege 2009 inzette, drukt ook nu de cijfers.

In het kader van het Missionair Proces wordt een aantal vragen gesteld die betrekking hebben op onze identiteit. Het eerste antwoord dat wordt gegeven ("Wij zijn een zeer diverse gemeente") wordt door het verdere verloop van de avond bevestigd: bij ieder voorstel dat wordt gedaan melden zich zowel voor- als tegenstanders. We besluiten wel om met dit proces verder te gaan en op één of twee extra gemeentevergaderingen verder na te denken over de vraag hoe wij onze roeping om kerk van Christus te zijn in Mechelen het beste in praktijk kunnen brengen.

Samenstelling kerkraad:

Predikant:	ds J. Brouwer	015-20 51 54
Ouderlingen:	Georgette Saliba	015-41 31 85
	Geert Van Cammeren	015-31 97 64
	Rudi Van Messem	0495-76 30 75
	Rina Joosten	015-41 95 73
Diakenen:	Jaap van der Wulp	016-53 31 42
	Hugo Wilmaerts	015-29 08 59

Kerkenraadsverkiezing

Ieder jaar is een deel van onze kerkenraad aftredend. Dit jaar gaat het om Georgette Saliba (ouderling) en Hugo Wilmaerts (diaken), Beide zijn niet herkiesbaar. Namen van mensen die naar uw oordeel in aanmerking komen om in de kerkenraad zitting te nemen kunt u tot zondag 8 mei inleveren bij de dominee of een ander kerkenraadslid. De verkiezingen zullen worden gehouden aansluitend aan de dienst van 29 mei.

Erediensten

Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.

zondag 01 mei ds. J. Brouwer	organist: P. Oerlemans 2° collecte: knd/jeugd
zondag 08 mei ds. S. Fuite	organist: E. Poncin 2° collecte: synodale kas
zondag 15 mei ds. J. Brouwer	organist: J. van der Wulp 2° collecte: zending
zondag 22 mei ds. J. Brouwer	organist: J. van der Wulp 2° collecte: diaconie
zondag 29 mei ds. J. Brouwer	organist: J. van der Wulp 2° collecte: kerkblad
zondag 5 juni <i>gastpredikant</i>	organist: P. Oerlemans 2° collecte: Ruanda



Koffiedienst

Koffiedrinken op:	dienst voor:
01 mei	fam. Brouwer
15 mei	fam. Dirlik



Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas

	KND	Oppas
01 mei	Zarifa	Eva
08 mei	Perla	Nynke
15 mei	Sali	Sandra
22 mei	Hermien	Elske
29 mei	Younan	Nynke
05 juni	Wilda	Eva

Activiteitenkalender

02 mei	Kerkraad - kerkzaal 20.00 uur
03 mei	Avondbijbelstudie - kerkzaal 20 uur
07 mei	AKV - Louvain-la-Neuve
10 mei	Jeugdcatechese II - bij fam. Brouwer 20 uur
12 mei	Senioren - kerkzaal 14u30
19 mei	Bijbelnamiddag - kerkzaal 14.30 uur
21 mei	Concert van leerlingen van de muziekkacademie - 19u kerk

Seniorenbijeenkomst 14 april 2011

Op de seniorenbijeenkomst hadden we meer mensen verwacht-maar vanwege ziekte konden sommigen er niet bij zijn.

Het gesprek ging over vergeving, schuld, verzoening. Met een serieuze inbreng van onze predikant.

't Is altijd plezierig om onze gedachten en woorden te toetsen aan elkaar.

Volgende bijeenkomst op 12 mei.

Rina Joosten

Avondbijbelstudie

Voor Paulus is de opstanding van de doden een centraal geloofsgegeven. Daarzonder stelt ons geloof niets voor, zegt hij. De apostel kan de verrijzenis van Jezus Christus niet los zien van de toekomst die ons te wachten staat: Zijn opstanding betekent, dat de dood ook zijn macht over ons kwijt is. Daarmee is het grote aftellen begonnen: het is nog maar een kwestie van tijd, voordat God zal heersen over alles en iedereen. En dat maakt, dat wij, als mensen die Christus toebehoren, voor niets of niemand meer bang hoeven te zijn.

Op dinsdagavond 3 mei lezen we verder in de Eerste Brief aan de Korintiërs.

Bijbelmiddag

Op donderdag 24 maart rondden wij ons gesprek over David en Goliath af. Het is erg opvallend, hoe in dit verhaal twee verschillende visies tegenover elkaar staan. Aan de ene kant het perspectief van Goliath en alle andere soldaten: menselijkerwijs gesproken móet de reus wel winnen, want hij is groter en sterker dan alle anderen - aan de andere kant het perspectief van David: de onbesneden Filistijnen durven het op te nemen tegen de legerscharen van de HEER, en tegen Hem maken ze geen kans. David wint, niet omdat hij zoveel sterker of slimmer is dan Goliath, maar omdat God hem helpt. En om diezelfde reden hoeven wij ons ook niet uit het veld te laten slaan door alles wat zich in deze wereld als onoverwinnelijk en oppermachtig aandient, omdat Hij ons niet zal laten vallen.

Verjaardagen

06 mei	Maria (Riet) Vermaas e. Kardux
06 mei	Bunyamin Dinler
06 mei	Ymkje ter Haar e. Van Messem
07 mei	Godelieve Van Reeth
07 mei	Raphael Quarcoo
07 mei	Roeland Quarcoo
10 mei	Marcel Van Der Mynsbrugge
10 mei	Marten Brouwer
10 mei	Johnnes Brouwer
10 mei	Jeanette Van Ermen
11 mei	Pauline van der Wulp
19 mei	Hermien Heres e. Oerlemans
21 mei	Eva Huibregtse
22 mei	Johan Daenen
22 mei	Tania Rutten
24 mei	Marius Joosten
28 mei	Frits ter Haar



Zieken

In de afgelopen maand verbleven Georgette Saliba e. Younan, Aysel Eke, Roland Versele en Daniël Kockelkoren enige tijd in het ziekenhuis. Voor sommigen van hen is een vervolgbehandeling noodzakelijk. We vertrouwen hen allen toe aan onze hemelse Vader.

Protestantse Radio- en Televisieuitzendingen

RADIO

VRT/Radio 1 – op woensdag om 20.03 uur
Productie Frank Marivoet

- 11 mei Mens voor de mensen zijn
 De ontgoocheling voorbij
- 25 mei Bijbel actueel (Joh. 14: 1-14):
 De weg, de waarheid en het leven.
 Ds. Bert Beukenhorst



Wereldwijde Week voor vrede in Palestina en Israël, 29 mei - 4 juni 2011.

Een gezamenlijk pleidooi voor een rechtvaardige vrede in Palestina en Israël.

Jesaja 2:1-5; 11:9

‘Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Alle volken zullen daar samenstromen...’ ‘Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van de HEER vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt.’



De verdeling van Palestina duurt nu al meer dan 60 jaar. Dit heeft de situatie van Palestijnen en Israëli's verhard.

En de 40-jarige bezetting van Oost-Jeruzalem, de Westbank en Gaza overschaduwden nu al meer dan 40 jaar een vreedevol samenleven van twee volken in één land.

Op 11 december 2009 stuurden Palestijnse christenen in Betlehem een noodkreet naar hun zusterkerken in de wereld: Uur van de Waarheid, een woord van geloof, hoop en liefde uit het hart van het Palestijnse lijden: het zgn. Kairos Document (www.kairospalestina.nl). Deze noodkreet was de aanleiding voor enkele werkgroepen in onze kerk om bij elkaar te komen. Immers, gelovigen en kerken, die een speciale band hebben met het Jodendom en met Israël en moslims, die in sterke mate betrokken zijn bij de situatie van de Palestijnen, kunnen niet stilzwijgend toezien hoe de duivelse cirkel van het kwaad het dagelijks leven van Palestijnen en Israëli's tot een nachtmerrie maakt.

De droom van de één kan niet voltooid worden ten koste van de ander.

De Wereldraad van Kerken nam enkele jaren geleden het initiatief om kerken en organisaties op te roepen om mee te doen met een Week van gebed en actie om te zoeken naar gerechtigheid voor Palestijnen, zodat beiden Israëli's en Palestijnen eindelijk in vrede kunnen leven. In meer dan 20 landen wereldwijd zijn er activiteiten om een helder signaal te geven aan politici, gemeenschappen

en in de eigen kerken dat het de hoogste tijd is voor vrede met legitieme rechten en een veilige en rechtvaardige toekomst voor de beide volken.

Wij nodigen gemeenten uit om aandacht te besteden aan deze week voor vrede in Palestina en Israël. Een week om te bidden en om de situatie in Palestina en Israël beter te leren kennen en beter bekend te maken. Een week om vooral de levensechte verhalen te horen, van Palestijnen en Israëliërs, die de menselijke kant van wat er in hun leven van alledag gebeurt, laten horen en voelen. Verhalen van vrees en hoop, wanhoop en pijn, kracht en perspectief. Deze verhalen tot ons laten doordringen en ze met elkaar verwerken kunnen ook inspiratiebron zijn voor ons aller geloof in vrede en gerechtigheid, in sjalom, ooit...

“Het is geen oorlog tussen Joden en Arabieren. Het is een oorlog tussen Joden en Arabieren, die niet in vrede willen leven.” (Arzmon, 12 jaar, in een magazine voor en door Palestijnse en Israëliëse jongeren tussen 12 en 14 jaar).

“ Als je oog wilt hebben voor het lot van Palestijnen, kom aan onze kant staan en help ons. We hebben mensen nodig die in de praktijk werken aan recht en gerechtigheid. Als dit echter betekent dat je eenzijdig wordt en tegen mijn Joodse broeders en zusters bent, ga dan alsjeblieft weg. Zulke vriendschap hebben we niet nodig. We hebben een gemeenschappelijke vriend nodig, en niet nog een vijand (Elias Chacour, melkitische aartsbisschop van Galilea).

-Voor meer info: www.worldweekforpeace.org

Namens de werkgroepen: Dialoog Christendom-Jodendom (Danny Rouges), Dialoog Christendom-Islam (Judith van Vooren) en Kerk in de Samenleving (KIDS) (Marc Lenders).

Greet Heslinga

Kom en luister...een avond over Palestina en Israël

In het licht van de Wereldwijde Week voor Vrede in Palestina en Israël (29 mei - 4 juni) wordt een avond georganiseerd, waarin stilgestaan wordt bij verhalen en achtergronden van mensen in Israël en Palestina. Als sprekers zijn uitgenodigd:

Numan Othman: een Palestijns verhaal

Amir Haberkorn: een Joods verhaal

Datum: 30 mei, 2011 om 20u.

Plaats: Protestantse Kerk, Ronde Weg 3 , Vilvoorde

Om alvast te noteren: Op zondag 4 september is dr. Ishay Rosen-Zvi uitgenodigd om zijn verhaal te vertellen. Hij is hoogleraar Talmoedstudies aan de Universiteit van Tel Aviv en gastdocent aan het Hartman Instituut voor vernieuwing van het Jodendom. Later hoort u er meer over.

Reserveer de datum!

ALGEMENE KERKVERGADERING

DE GROTE FEESTELIJKE SAMENKOMST VAN DE PROTESTANTEN IN BELGIË

ZATERDAG 7 MEI 2011 IN LOUVAIN-LA-NEUVE

- CONFERENTIES
- STANDEN
- ATELIERS
- ANIMATIE KLEINTJES
EN JONGEREN

Inschrijving / inlichtingen, weldra :
www.parole-woord.be
Joëlle MAYSTADT 02/726.54.57 - 0478/26.98.34
info@parole-woord.be
Verantw. uitgever : Luc FLÉMAL 067/34.29.17.



Mei 2011:

Kerkmozaïek

Maandblad van de Verenigde Protestantse Kerk in België

Mijn vrede geef Ik u... Dat zegt Jezus bij zijn afscheid in het Johannesevangelie (Joh. 14: 27).

Enkele verzen verder lezen we *staat op, laten wij van hier gaan* want vrede wordt het best begrepen op een plaats waar ze ver te zoeken is. Zo komen we deze maand in Israël en Palestina met aandacht voor de wereldwijde week voor vrede in Palestina en Israël en met een reisverslag van de Interlevens-beschouwelijke Werkgroep Gent : 'vrede, vrede maar er is geen vrede!'

Dichterbij huis worden we met een kerkvisitatie als gemeenten uitgenodigd 'elkaar in vrede te bezoeken'. Niet enkel de vrede is een zoektocht waard, maar 'Waar is de Geest gebleven?' vraagt Peter Tomson zich af tussen Jezus en de rabbijnen.

Verder leest u een verslag van het Zuidweekend van Protestantse Solidariteit, nieuws uit de Faculteit en, niet te vergeten dé gebeurtenis in Protestants België, de Algemene Kerkvergadering die de straten en de pleinen mag vullen van Louvain-la-Neuve met een Woord op weg. 'In een land dat zich buigt over verdeling is deze nationale Vergadering een getuigenis van eenheid in verscheidenheid' lezen we op de site www.parole-woord.be

Ongetwijfeld vindt u de weg tussen de artikelen deze maand en zo niet mag u zich laten inspireren door de schrijver van het Schriftwerk : 'tot in het pikkedonker zit ik nog te schemeren'..

Veel leesplezier!

Edwin DELEN