



P 902041

DE BRUG

Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord
behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niét in januari en augustus)

55^{ste} jaargang nr. 7 - september 2011

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen
V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

België-Belgique
P.B. - PP
2800 MECHELEN MASSPOST
BC 31126

Website: www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be

Kerkgebouw en Secretariaat:
Keizerstraat 26-28
2800 Mechelen

Predikant:
ds. J.H. Brouwer
Mechelsveldstraat 46
2800 Mechelen tel. 015 - 20.51.54

EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: **10.00 u.**, MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG

Rekening: *IBAN:* BE93 7510 0260 2367, *BIC:* AXABBE22 t.n.v. Gemeenteleven Keizerstraat
Rekening: *IBAN:* BE72 9792 4444 1116, *BIC:* ARSPBE22 t.n.v. Diaconie VPKB Mechelen-N.

Uitgekozen

Joh. 15:16

Als er in de Bijbel wordt gesproken over uitverkiezing en verwerping, dan wordt daar in de regel niet mee bedoeld, dat God discrimineert tussen mensen. Dat Hij de één voortrekt boven de ander en dat dat als een soort noodlot bepaalt of nog ze iets van hun leven zullen terechtbrengen of niet. Een uitverkorene staat niet boven zijn medemensen, maar mag zich van Godswege geroepen weten tot een speciale taak. Dat geldt ook voor groepen mensen. Voor Gods uitverkoren volk. En voor de gemeente van Christus.

Wij zijn geroepen om lief te hebben en om zo Gods liefde voor mensen zichtbaar te maken. In de eerste plaats in de band met de Heer, die de bron van alle liefde is. Als we ons van Hem losmaken, gaat het mis. Dan verliezen we de band met de wijnstok die de ranken van levenbrengend sap voorziet. Dan sterven we geestelijk af en dienen we nergens meer toe. Dat is dan ook een eerste reden om 's zondags naar de kerk te gaan: om ons te voeden met Gods Woord.

Maar daarmee is het niet gedaan. Want God heeft niet alleen mij geroepen. Hij riep nog veel meer mensen. Mensen die mij liggen, en mensen die ik zelf niet als vriend zou uitzoeken. Maar omdat de Heer ook hen heeft geroepen, horen we voortaan bij elkaar. Omdat we allen tot de vrienden van Jezus behoren, zijn we ook vrienden van elkaar. Ja meer dan dat: broeders en zusters. Jezus heeft een nieuwe familie gesticht van mensen die zich willen laten richten door Gods wil (Mt 12:49v). En die nieuwe band is belangrijker dan alle banden van het bloed. Daarom ook draagt Hij Zijn volgelingen op om elkaar lief te hebben. Dat is de kern van Zijn geboden. En dat is de manier om Gods liefde handen en voeten te geven. Daarom is het niet goed mogelijk om op je eentje christen te zijn. Daarom is het van belang om elkaar te ontmoeten. Een tweede reden dus om 's zondags naar de kerk te komen. Omdat we zonder God niet kunnen leven. *En* omdat Hij ons heeft uitverkoren om dat aan elkaar waar te maken door in liefde met elkaar verbonden te zijn.

JHB

Kerkraad

Nu de vakantie weer bijna afgelopen is, herneemt het gewone leven weer, zo ook in de kerk.

Op maandag 5 september zal de kerkraad weer vergaderen.

De dag er voor, zondag 4 september zullen we na de eredienst met de talrijk ingeschreven gemeenteleden samen maaltijd gehouden hebben, een mooie start van ons najaar.

Ondertussen zijn de huisbezoeken in voorbereiding van het groothuisbezoek ook afgerond en kunnen we de verdere planning uitwerken.

De kerkraad ziet hoopvol uit naar het nieuwe elan dat onze gemeente moet vinden in de eerder voorgestelde activiteiten en vergaderingen, een moment om tot mekaar te komen en met nieuwe moed en interesse onze gemeente verder op weg te zetten naar een bloeiende en getuigende kerkgemeenschap van onze Heer.

Beste kerkgangers,

Jullie hebben het wellicht al gehoord, maar voor wie het nog niet zou weten, herhalen we het nog eens:

op zondag 4 september aanstaande, zijn we van plan om na de eredienst samen een eenvoudige maaltijd te nuttigen.

Het zou echt fijn zijn, mocht iedereen die een hart heeft voor God en voor onze gemeente, op die zondag kunnen komen om het nieuwe werkjaar een feestelijk tintje te geven.

U hoeft zelf niks mee te brengen, behalve uw goed humeur.

Als U komt geef dan een seintje aan de dominee of één van de kerkraadsleden, dan weten we ongeveer met hoeveel we zullen zijn.

U komt toch ook ?

De kerkraad.

Samenstelling kerkraad:

Predikant:	ds J. Brouwer	015-20 51 54
Ouderlingen:	Geert Van Cammeren	015-31 97 64
	Rudi Van Messem	0495-76 30 75
	Jaap van der Wulp	016-53 31 42
	Aysel Eke	0484-75 18 48
Diakenen:	Hugo Wilmaerts	015-29 08 59
	Rina Joosten	015-41 95 73

Zieken

In de afgelopen tijd werd Marcel Van der Mijsbrugge tweemaal geopereerd. Ook Sabri Eke moest voor een ingreep in de kliniek worden opgenomen. We bidden hun beiden een voorspoedig herstel toe.

Overleden

Op 12 augustus jl. kwam er een einde aan het leven van Johannes Hagers uit Keerbergen. Hij werd 68 jaar. Hoewel Hans de laatste jaren niet meer bij ons in de kerk kwam, bleef hij in gedachten meeleven met het wel en wee van onze gemeenteleden. De Heer trooste zijn echtgenote, de kinderen en kleinkinderen en alle anderen die hem moeten missen.

Vanuit de diaconie

Iedereen heeft op het TV-nieuws de schrijnende beelden gezien van de hongersnood in Oost-Afrika, vooral dan in Somalië.

En we hebben allemaal van de zomer de oproep ontvangen van onze kerkraadsvoorzitter Rudi Van Messe, die ons de kreet om steun heeft doorgestuurd vanwege Tear Fund (een Christelijke organisatie die onder meer in Kenia actief is).

Onze diaconie heeft gemeend, niet doof te kunnen blijven voor deze oproep, en heeft dus via Tear Fund 250 € geschonken ten bate van Oost-Afrika (meer specifiek Kenia).

Critici onder jullie zullen wellicht opmerken dat er in Somalië wel geld is voor wapens (er is al jaren burgeroorlog), maar niet voor voedsel, en dat het in datzelfde Somalië krioelt van korangekke moslimfundamentalisten, piraten en ander gespuis.

Dat is allemaal heel juist, maar ons geld gaat naar Kenia, via een organisatie waar we reeds meermaals mee hebben samengewerkt.

En ten tweede kunnen de gewone mensen ook weinig verhelpen aan de eindeloze oorlogen tussen de onderscheiden Somalische facties.

Zoals in elke oorlog is de gewone man eerst en vooral slachtoffer en kanonnenvoer...

Ben je toch niet overtuigd dat het geld goed is besteed ?

Heb jij een ander idee hoe we als kerk op dit soort situaties moeten reageren ?

Spreek er ons gerust over aan !

Rina Joosten & Hugo Wilmaerts, diakenen

Omhaling vrijwillige bijdrage 3/2011

Die gemeenteleden, die zich in het verleden hebben opgegeven om via het z.g. enveloppensysteem financiële verantwoordelijkheid te willen dragen voor onze kerkgemeenschap, kunnen op dinsdag 13 of woensdag 14 september 2011 a.s. bezoek verwachten van één van de leden van kerkraad of bestuursraad.



Wie (nog) niet op regelmatige basis financieel aan onze kerk bijdraagt door ofwel dit enveloppensysteem of bankoverschrijving, willen wij vragen dit in overweging te willen nemen; u kunt zichzelf opgeven als "enveloppendonateur" bij één van kerkraads- of bestuursraadsleden, of wel een zelf te kiezen bedrag over te schrijven op de bankrekening van onze kerk (zie blz. 1 van dit kerkblad De Brug).

Erediensten

Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.

zondag 04 september
ds. J. Brouwer
Startzondag, H. Avondmaal

organist: P. Oerlemans
2° collecte: synodale kas

zondag 11 september
ds. J. Brouwer

organist: E. Poncin
2° collecte: zending

zondag 18 september
ds. D. Wursten

organist: J. van der Wulp
2° collecte: diaconie

zondag 25 september
ds. J. Brouwer

organist: J. van der Wulp
2° collecte: synodale kas

zondag 02 oktober
ds. J. Brouwer

organist: J. van der Wulp
2° collecte: orgel



Koffiedrinken

Koffiedrinken op:

dienst voor:

04 september
18 september

fam. Huibregtse
fam. Vandensavel



Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas

	KND	Oppas
04 september	Hermien	Eva
11 september	Younan	Sandra
18 september	Wilda	Eva
25 september	Hanne	Elske
02 oktober	Zarifa	Nynke

GROOTHUISBEZOEKEN

De Heer roept ieder van ons om met Hem en met elkaar verbonden te zijn. Dat betekent, dat we pas ècht een gemeente van Christus zijn als we elkaar kennen en met elkaar meeleven. Om dat te stimuleren heeft de kerkenraad besloten om met een nieuw initiatief te starten. Voorlopig eenmalig, om te zien of het gaat. We willen alle actieve gemeenteleden uitnodigen om in groepjes van ongeveer 10 mensen met elkaar in gesprek te gaan, eind september of begin oktober. Omdat we allemaal door die ene Heer geroepen zijn, hoe verschillend we ook zijn. En daarom willen we ook in alle openheid over Hem spreken. Wie Hij voor ons is. Wat het geloof en de kerk voor ons betekenen. U kunt allemaal een uitnodiging verwachten. En we hopen ook *u* daar te zien!

Nine Eleven !

We hebben een tijdje stil gelegen, maar op 9 september aanstaande is het weer zo ver: we starten met een nieuw seizoen jeugdkerk !

Zoals jullie weten, is de jeugdkerk (iedere tweede zondag van elke maand) bedoeld voor tieners, middelbare scholieren dus.

Tieners zijn in de kerk een belangrijke groep, zij zijn immers de kerkgangers van morgen, op weg van de kindertijd naar volwassenheid.

En wij als gemeente Mechelen-Noord, willen graag met hen een eindje van dat pad gaan.

Sali en Hugo doen dat als begeleiders, Marius levert als adviseur voorbereidend werk en zorgt voor theologische inbreng.

En af en toe heeft ook de dominee nog een aanvulling of opmerking die we dan in de voorbereiding verwerken.

Hoe verloopt nu die jeugdkerk ?

In feite is het zo'n beetje een eredienst op zich, die we altijd beginnen met een gebed.

Vervolgens introduceert één van de begeleiders kort de te behandelen thema's (bijna altijd zijn dit de Bijbel-teksten die ook in de "grote" kerk worden gelezen).

Vervolgens lezen we de Bijbel-teksten bij toerbeurt, ieder om beurt een vers (behalve wie dyslexie heeft, die hoeft niet te lezen als hij of zij zich daar niet gemakkelijk bij voelt).

Moeilijke woorden verduidelijken we, daarna discussiëren we over een tiental vooraf door de begeleiders voorbereide vragen, waarbij we telkens het verband trachten te ontdekken tussen de gelezen teksten en ons leven vandaag.

Soms verlopen de discussies erg geanimeerd, soms wordt er al eens gelachen of gegiecheld, maar dat mag.

En iedere keer blijkt dat de Bijbel niet een stoffige hoop papier is uit een ver en wazig verleden, maar integendeel een boek waardoor God telkens opnieuw de opeenvolgende generaties van mensen aanspreekt.

Ja, ook onze tieners van vandaag !

Zit je op de middelbare school ?

Mis dan de volgende jeugdkerk niet, op elf september !

(waarom is de titel van dit artikeltje "Nine Eleven" in het Engels ? waarop is dit een toespeling ? wie van de jongeren weet dit ?)

*Marius Joosten
Sali Younan
Hugo Wilmaerts*

PROTESTANTEN IN DE MEDIA

De radio-uitzendingen van PRO zijn tot volgend jaar stopgezet wegens een herschikking van de zendtijd. Een televisie-uitzending is voorlopig niet voorzien. En van de september-uitgave van Kerkmozaïek heeft ons nog geen informatie bereikt. U vindt te zijner tijd deze editie op de vertrouwde plaats in het tijdschriftenrek.

Activiteitenkalender

05 september	Kerkraad - kerkzaal 20.00 uur
06 september	Bijbelavond - kerkzaal 20.00 uur
11 september	Open Monumentendag - muziek en voordracht in onze kerk
11 september	Startmiddag jeugdcatechese
11 september	Anderlecht - Intree ds Bosgra 16.00 uur
13/14 sept.	Omhaling vrijwillige bijdrage
15 september	Seniorenmiddag - kerkzaal 14.30 uur
18 september	Boechout - Afscheid da Schouten 15.00 uur
19 september	Bestuursraad - kerkzaal 20.00 uur
22 september	Bijbelmiddag - kerkzaal 14.30 uur
25 september	Zangmiddag Vilvoorde - Prot. kerk WTS 15.00 uur

Nieuw Liedboek- Zangmiddag en introductie

Ds. Jan van den Berg, ds. Steven Fuite en dhr. Harry Sinnaghel vertegenwoordigen de VPKB in de samenstelling van het nieuwe liedboek "Zingen en bidden in huis en kerk". Op Zondag 25 september 2011 organiseren zij een zangmiddag in de kerk van Vilvoorde. Er wordt uitgelegd hoe het nieuwe liedboek tot stand komt en bekende en nieuwe liederen worden geïntroduceerd en gezongen. Iedereen is hartelijk welkom.

Zondag 25 september 2011 van 15.00 tot 17.00

Protestantse Kerk William Tyndale - Silo

Rondeweg 3 (b.01) te 1800 Vilvoorde

Gratis parking aan de kerk - de kerk ligt op 10 minuten te voet van het treinstation

Concert op 12 augustus in onze kerk

Vrijdag 12 augustus was er in onze kerk de gelegenheid tot het bijwonen van een concert, gegeven door Trio Hemera. Met Julia Miller, blokfluit; Chia-Fen Wu, sopraan en Koen Pauly op het orgel. We hebben ervan genoten! Als mensen, gezegend door de Heer van ons leven!

Rina

Geuzenfeest in Horebeke

Dit Geuzenfeest biedt rond 15 augustus een jaarlijks terugkerende kans tot ontmoeting met Protestantse geloofsgenoten uit heel Vlaanderen. Zeer geanimeerd- met heel veel activiteiten voor jong en oud. O.a. ook een zeer geslaagde lezing door Prof. Dr Temmerman.

Wijzelf gingen naar de zangdienst op zondagmiddag. Er is al een paar jaar een intense samenwerking tussen

de "Vlaamse Olijfborg" (koor van de VPKB kerk in Maria-Horebeke.

Het koor van de RK parochie in St Maria Horebeke.

In die zangdienst hebben we samen ons geloof in de Heer uitgezongen.

Verjaardagen

01 september	Younan Younan
03 september	Maarten Dirlik
08 september	Matheus Younan
08 september	Perla Van Es
08 september	Zakarya Dinler
09 september	Paul De Smet
10 september	Orhan Dirlik
14 september	Roeland Van Messem
19 september	Gerrit Brouwer
21 september	Eddy Van der Borght
25 september	Nele Van Cammeren
25 september	Sara Van Cammeren



Allen van harte gefeliciteerd !!

LEZING DOOR DE HEER HUUB OOSTERHUIS

Op dinsdag 27 september a.s. zal er in de Protestantse Kerk Brussel een lezing worden gehouden door de heer Huub Oosterhuis (Nederlands theoloog, dichter en tekstschrijver, ex-jezuïet en priester, vader van Trijntje Oosterhuis, mede-oprichter van De Rode Hoed in Amsterdam, enz. enz.). De titel van de avond is “Ik versta onder liefde”.

Deze lezing is georganiseerd door de Nederlandse Open Gespreksgroep, in samenwerking met de PKB. De muzikale omlijsting zal worden verzorgd door het Vocaal Ensemble “Gaudeamus”, dat enkele liederen van de heer Oosterhuis ten gehore zal brengen. Na afloop is er een kleine receptie.

Tijd : zaal open om 19.30 uur, aanvang lezing om 20.00 uur.

Kosten : gratis voor NOG-leden, 5 euro voor anderen.

Lokatie : Protestantse Kerk Brussel, Nieuwe Graanmarkt 8, 1000 Brussel.

Elly Blom-Rietveld

Rede(n)eren met Matteüs

Oecumenisch bijbellezen in Mechelen

Het evangelie van Matteüs telt vijf redevoeringen. Vijf ‘redenaars’ vanuit een verschillende christelijke achtergrond nemen elk één redevoering voor zich. Na lectuur en inleiding volgt gesprek met de deelnemers.

Overzicht:

- 1) Bergrede (Mt 5:1-8,1) | inleider: Karel Denteneer, predikant
- 2) Gelijkenisrede (Mt 13:1-52) | inleider: Guy De Keersmaecker, deken
- 3) Rede over de gemeente (18:1-35) | inleider: Jelle Brouwer, predikant
- 4) Rede tegen schriftgeleerden en farizeeën (23:1-35) | inleider: Gerrit Buunk, predikant
- 5) De eschatologische rede (24:1-25,46) | inleider: Luc Devisscher, KBS/VBS - CCV

Data: maandagen 10,17 en 24 oktober 2011 van 20u00 tot 22u15

Plaats: De Posthoorn, Brusselsesteenweg 49, 2800 Mechelen

Organisatie: vzw Motief i.s.m. CCV Vlaams-Brabant

Deelnameprijs: €15 (syllabus inbegrepen)

Inschrijven: ter plaatse

Informatie: greet.denolf@ccv.be | www.ccv.be/vlaams-brabant – www.motief.org | 015 29 84 53

Tip: Breng indien mogelijk een Bijbel mee!

Een gezamenlijk initiatief van christelijke kerken uit Mechelen

De ware wijnstok

Alleen als we met Jezus verbonden blijven zoals druiven aan de stam, vinden we leven. We gaan borduren: maak de druiven met een draad aan de wijnstok vast (zie de tekening). De pijltjes in de rank worden met op- en neergaande draad geborduurd tot aan de stam. De pijl op het blad kan ook worden uitgeknipt en meegeborduurd om met woorden het beeld extra duidelijk te maken; bijvoorbeeld door erop te schrijven: Denk aan Mij, of: Jij hoort ook bij Mij.

