

P 902041

# DE BRUG

Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord

behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niet in januari en augustus)

**56<sup>ste</sup> jaargang nr. 4 - mei 2012**

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen

V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

België-Belgique
P.B. - PP
2800 MECHELEN MASSPOST
BC 31126

Website: [www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be](http://www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be)

*Kerkgebouwen* Keizerstraat 26-28  
*Secretariaat:* 2800 Mechelen  
*Predikant:* ds. J.H. Brouwer  
Mechelsveldstraat 46  
2800 Mechelen ☎ 015/20.51.54

**EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: 10.00 u.,  
MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG**

Rekening: IBAN: **BE93 7510 0260 2367**, BIC: **AXABBE22** t.n.v. Gemeenteleven Keizerstraat  
Rekening: IBAN: **BE72 9792 4444 1116**, BIC: **ARSPBE22** t.n.v. Diaconie VPKB Mechelen-N.

## Pinksteren

Pasen en Pinksteren: dezelfde dag  
zevenmaal zeven dagen doorgerijpt  
van dat het licht werd, tot mijn ziel begrijpt  
dat Christus leeft en dat ik leven mag.

Van angstig ongelof bij volle maan,  
van zwarte velden met een waas van groen,  
tot zingend koren in de volle zon,  
een hoogopgaande zee van gouden graan.

Pasen is opstaan na een slechte nacht  
en nog niet weten welke dag het is  
en langzaam wennen aan het nieuwe licht,  
loskomen uit het duister en zijn macht

toddat je volstroomt met Gods goede Geest  
en weer ervaart dat dit het leven is,  
dat wat niet goed was je vergeven is  
zevenmaal zevenmaal: het Pinksterfeest.

*Pinksteren 2011, Piet van Veldhuizen*

## Kerkraad

Omdat we geen activiteiten plannen in de Goede Week werd de kerkraadsvergadering van april vervroegd naar 26 maart.

Na de traditionele punten bij de aanvang van de vergadering werd de gemeentevergadering uitvoerig besproken. Onder meer de volgende reeks van groothuisbezoeken vraagt de nodige voorbereiding en opvolging. Ook de gezamenlijke vergadering met de bestuursraad werd verder besproken.

We zijn blij dat er een kandidaat gevonden is voor het ambt van ouderling en bespraken hoe de periode van het studieverlof van onze predikant zal ingevuld worden. Er werd ook reeds naar het najaar gekeken maar daarover moeten nog verdere afspraken gemaakt worden.

De volgende vergadering gaat door op maandag 7 mei 2012.

## Kerkraadsverkiezing

Alle stemgerechtigde lidmaten worden uitgenodigd op de algemene vergadering van onze gemeente na de dienst op zondag 13 mei 2012.

Op die vergadering zullen we overgaan tot de verkiezing van een nieuwe ouderling. De heer Jaap van der Wulp is uittredend en niet herkiesbaar. De kerkraad stelt de heer Georges Vandensavel voor als nieuwe ouderling.

Het staat de gemeente vrij een kandidaat voor te stellen mits de handtekening van 5 belijdende lidmaten. Deze kandidatuur moet bij de kerkraad toekomen ten laatste voor de vergadering van 13 mei en liefst een week vroeger.

De lijst met de stemgerechtigde lidmaten hangt uit in de kerkzaal.

## Samenstelling kerkraad:

Predikant:	ds J. Brouwer	015 - 20 51 54
Ouderlingen:	Geert Van Cammeren	015 - 31 97 64
	Rudi Van Messeem	0495-76 30 75
	Jaap van der Wulp	016 - 53 31 42
	Aysel Eke	0484-75 18 48
Diakenen:	Hugo Wilmaerts	015 - 29 08 59
	Rina Joosten	015 - 41 95 73

## Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas

	<i>KND</i>	<i>Oppas</i>
06 mei	Hermien	Eva
13 mei	Elske	Nynke
20 mei	Perla	Sarah
27 mei	Sali	Eva
03 juni	Younan	Nynke

## Bestuursraad

We zien sinds een paar jaar een dalende trend mbt inkomsten en dat is nog niet gestopt. Zo hebben we op de laatste omhaling minder enveloppen binnengekregen en ook het gemiddelde bedrag was veel lager dan in het verleden. Tot nu toe zijn we in staat om dit op te vangen met lagere uitgaven zoals voor gas en elektrisch maar we hebben uw hulp nodig om de trend van dalende inkomsten te stoppen. Nieuwe vrijwilligersbijdragen zijn natuurlijk ook steeds welkom via het omhalingsysteem.

Naast de financiële verslaggeving zijn de volgende zaken van belang:

- Met betrekking tot de schoonmaak van de kerk hebben we een kandidate geselecteerd: Mecide Sarkur. Zij is deze maand gestart met het schoonmaken van de kerk en de andere ruimtes.
- Er is inmiddels een nieuwe verwarmingsketel aangekocht en geïnstalleerd met tussenkomst van de stad.
- Mbt de kindernevendienst ruimte is er een nieuwe kast geïnstalleerd, de ruimte is schoongemaakt en heringericht en er is ook een ladder aangeschaft.

## Koffiedrinken

06 mei

fam. Van Cammeren

20 mei

fam. Van Messem



## Verjaardagen

06 mei	Maria (Riet) Vermaas e. Kardux
06 mei	Bunyamin Dinler
06 mei	Ymkje ter Haar e. Van Messem
07 mei	Godelieve Van Reeth
10 mei	Marcel Van Der Mynsbrugge
10 mei	Marten Brouwer
10 mei	Johannes Brouwer
10 mei	Jeanette Van Ermen
19 mei	Hermien Heres e. Oerlemans
21 mei	Eva Huibregtse
22 mei	Johan Daenen
24 mei	Marius Joosten
28 mei	Frits ter Haar



## Zieken

Zoals velen van u weten, kampt Jeanneke Van Ussel al enige tijd met gezondheidsproblemen. Gelukkig zijn de jongste berichten positief: ze is aan de beterhand. Maar het zal nog wel wat tijd vergen voordat ze weer de oude is.

## Erediensten

*Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur.*

zondag 06 mei  
ds. J. Brouwer  
*Jeugddienst*

organist: P. Oerlemans  
2° collecte: Protestantse Faculteit

zondag 13 mei  
ds. J. Brouwer

organist: E. Poncin  
2° collecte: zending

zondag 20 mei  
drs. Ouwerkerk

organist: J. van der Wulp  
2° collecte: Knd/jeugd

zondag 27 mei  
ds. J. Brouwer  
*Pinksteren*

organist: J. van der Wulp  
2° collecte: kerkblad



zondag 03 juni  
ds. J. Brouwer

organist: P. Oerlemans  
2° collecte: synodale kas

## Jeugdkerk Pasen

We zijn de jeugdkerk zoals gewoonlijk gestart met een gebed. De mensen die er waren zijn Filip, Naomi, Jean, Matthëus, Miranda, Ben, Sara, Nele, Wiebe, Nienke en Johannes. Er waren vandaag opvallend meer mensen in de jeugdkerk dan normaal, volgens insiders ging het om de chocolade. We lazen Johannes 20: 1-18 de passage waar Jezus is opgestaan uit de dood. We leerden dat Maria Magdalena Jezus als eerste had gezien terwijl vroeger de vrouwen minder belangrijk waren en voor God in die tijd en ook nu iedereen even belangrijk is.

We hebben ook nagedacht over wat we gaan doen in de jeugd dienst van volgende maand.

De jeugdkerk was deze keer wat korter omdat we voor het einde terug in de kerk zijn gaan zitten om Pasen te vieren.

Volgende jeugdkerk: 13 mei

*Filip Wilmaerts*

## Activiteitenkalender

07 mei	Kerkraad - kerkzaal 20 uur
12 mei	Uitstap Jeugdcatechese: Antwerpen
13 mei	Kerkenraadsverkiezing - kerk 11 uur
15 mei	Bijbelavond - kerkzaal 20 uur
24 mei	Bijbelnamiddag - kerkzaal 14.30 uur
07 juni	Seniorenmiddag - kerkzaal 14u30
26 april	Bijbelnamiddag - kerkzaal 14.30 uur

## Bijbelavond

Op 17 april lazen we verder in II Korintiërs 9. Paulus roept nogmaals de christenen van Korinthe op om de overvloed die de Heer hun geschonken heeft, met mede-gelovigen te delen, opdat de lof van God overal opklinkt. En hij waarschuwt tegen valse apostelen, die zelf een vals geloof in een valse Christus verkondigen en intussen Paulus verdacht maken; het gaat er immers niet om dat je jezelf aanprijst, maar dat je je eer van God ontvangt. Op dinsdag 15 mei lezen we verder in hoofdstuk 11.

## Bijbelnamiddag

Op 29 maart zijn we bijeengekomen om verder gegaan met de studie over Markus.

Dominee J. Brouwer opende met een openingsgebed en dan volgde de lezing van Markus 4: 1-20.

In dit hoofdstuk vertelde Jezus het goede nieuws (zie ook Jesaja 1: 10 – 20) en onderwees Hij (zie ook Jesaja 2: 1 – 13). Ook aan ons allen zijn de bovengenoemde

verzen gericht om de roeping van de bekering en de 'goede grond' te vervullen en te verwezenlijken.

De bespreking werd afgesloten met een slotgebed.

Volgende bijeenkomst is op donderdag namiddag 26 april.

Iedereen is van harte welkom.

*N. Nafarin.*

## Christelijke opvoeding in Vlaanderen, of de gebroken drie-eenheid

"Coeur de Jésus

Sois de cet institut

L'asile de salut"

(Hart van Jezus, wees van deze instelling de heilstoevlucht)

Vanuit een nis kijkt een stenen Christus neer over de speelplaats van het Scheppers Instituut op de Melaan, en aan zijn voeten prijkt het Franse opschrift waarmee dit artikel begint.

Het rijmpje is een uiting van typisch eind 19e eeuwse katholieke devotie en lijkt misschien vandaag in jullie protestantse ogen ietwat eigenaardig. Toch getuigt het van de destijds bestaande wil om Jezus in het onderwijs centraal te stellen, in het hart van de school, zijn stenen beeltenis houdt zelfs een oogje op de leerlingen tijdens de speeltijd.

Dit was overigens helemaal in de geest van de grote Mechelse kanunnik Victor Scheppers (1802-1877), die de school in 1852 stichtte en die zelf jarenlang op zondagnamiddag catechismus gaf aan arme kinderen.

Intussen is meer dan een eeuw voorbij gevloeden en is veel water door de Dijle gevloeid.

Mocht kanunnik Scheppers een keer terugkomen, wat zou hij dan zeggen over het huidige "katholieke" onderwijs ? en over het hedendaagse godsdienstonderwijs ?

Om jongeren christelijk op te brengen, zouden ideaal gesproken gezin, school en kerk samen aan één zeel moeten trekken.

Ze zouden een drie-eenheid moeten vormen, waarbij in het gezin het evangelie wordt voorgeleefd, waarbij de jongere in de kerk gemeenschap leert bouwen, en waarbij de school voor intellectuele geloofsbagage zorgt.

Helaas...

In veel Vlaamse gezinnen komt het geloof nauwelijks nog ter sprake en gaat men alleen met Kerstmis of Pasen nog eens naar de kerk.

En wat de school betreft, die laat het al helemaal afweten.

Droevig, maar in de katholieke (dus christelijke) scholen is het zover gekomen dat christelijke leerlingen hun geloof moeten verdedigen tegen hun ongelovige leraars en leraressen, in plaats dat deze laatsten het geloof zouden doorgeven en voorleven aan de hun toevertrouwde leerlingen.

Mijn dochter Miranda had vorig jaar in de Ursulinenschool op de Hoogstraat een godsdienstlerares die de opstanding ontkende, nochtans een centraal christelijk geloofspunt, lees er Paulus maar even op na in 1 Korintiërs 15:12-18.

En mijn zoon Filip had in TSM een discussie met zijn leraar mechanica die verklaarde totaal niet te begrijpen hoe iemand in "die onzin" kon geloven.

Uiteraard kan niemand leraars of leraressen ertoe verplichten gelovig te zijn.

Alleen rijst de vraag, waarom ongelovigen ervoor kiezen, in een "christelijke" school les te geven.

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de sfeer in deze scholen uitgesproken agnostisch is en dat het christelijke geloof de jongeren niet wordt aangeboden. Want daarover gaat het uiteindelijk: in een school die zich "christelijk" noemt, zou je toch mogen verwachten dat de leerkrachten op zijn minst respect tonen voor het christendom, zonder dat het geloof er bij de leerlingen drammerig moet ingehamerd worden (dan vervalt men in het andere en evenzeer schadelijke uiterste).

In feite komt het erop neer dat men onderwijs organiseert met het etiket "christelijk", terwijl men in werkelijkheid een vaag inhoudsloos relativisme predikt. Zeker, men doet aan "zingeving", maar Jezus van Nazaret blijft zorgvuldig buiten beeld (behalve op de speelplaats van Scheppers, of is die stenen Christus slechts een relict uit een vervlogen verleden ?).

Het katholieke schoolnet heeft duidelijk gekozen voor marktaandeel en groei, maar heeft zijn ziel verloren omdat de aanvankelijke christelijke motivatie van de destijdse stichters bij de huidige bewindvoerders volledig verwaterd is.

Men durft niet uitkomen voor een christelijke eigenheid, uit schrik moslims, atheïsten of anderen voor het hoofd te stoten en aldus "marktaandeel" te verliezen.

"Och, als ge maar in "iets" gelooft", zegde mij ooit de directrice van basisschool Don Bosco op de Antwerpsesteenweg, toen mijn zoon Filip daar nog naar school ging, "'t is al gelijk in wat".

"Dat is een mening als een andere", heb ik toen geantwoord, "maar het is niet de boodschap van de Bijbel".

Hugo Wilmaerts

*(bent U het met dit artikel niet eens ? reageer gerust op [hugo.wilmaerts@hotmail.com](mailto:hugo.wilmaerts@hotmail.com))*

*Vanuit de diaconie:*

## Kerkraadsverkiezingen, of geroepen worden om liefhebbend dienstbaar te zijn

Dit jaar zijn er in de Verenigde Staten presidentsverkiezingen, en aan kandidaten is er geen gebrek: de zittende president Barack Obama wil graag een tweede vierjarige ambtstermijn, terwijl zijn tegenstanders Mitt Romney, Newt Gingrich en Rick Santorum ervan overtuigd zijn dat zij het allemaal veel beter zouden kunnen. In onze gemeente Mechelen-Noord is er bijna ieder jaar een kerkraadslid te verkiezen, maar in tegenstelling tot de Amerikaanse presidentsverkiezingen, staan bij ons de kandidaten hoegenaamd niet te dringen. Nochtans gaat het ook bij ons om vierjarige, eenmaal hernieuwbare ambtstermijnen...

Onze gemeente kent drie ambten die vertegenwoordigd zijn in de kerkraad, namelijk de predikant (blijft ambtshalve kerkraadslid), de ouderlingen en de diakenen. De oorsprong hiervan ligt bij de kerkhervormer Johannes Calvijn (1509-1564) en zijn volgelingen, die meenden uit het Nieuwe Testament te kunnen afleiden dat dit de drie ambten zijn die in een christelijke gemeente behoren te bestaan.

Het mooiste ambt (tenminste dat vinden wij) is dat van diaken. De diakenen uit het Nieuwe Testament (zie Handelingen 6) moesten het liefdadige werk van de vroege kerk organiseren.

Ouderlingen hebben het pastorale toezicht over de gemeente en worden periodiek gekozen.

In de praktijk is het in onze gemeente de kerkraad zelf, die op zoek gaat naar vervangers, telkens één of meerdere personen uittreden na het aflopen van hun ambtstermijn. Immers, zoals reeds gezegd, de meeste van onze kerkgangers zijn erg terughoudend als het erop aankomt te kandideren voor de kerkraad.

Toch moeten we als christen bereid zijn, het opnemen van een ambt minstens te overwegen, als men daartoe geroepen wordt. Want onze kerk is een roepende kerk en zo'n ambt is een manier om dienstbaar te zijn aan God en onze naaste, om ten bate van en uit liefde voor God en gemeente de gaven te gebruiken die we hebben gekregen (zie 1 Korintiërs 12). De roeping raakt het hart van ons kerkelijk leven: als met Jezus verbonden liefdegemeenschap roepen we mekaar op liefde te delen en uit te dragen. Men wordt dus uit liefde tot een ambt geroepen, en uit liefde aanvaardt men het.

Toegegeven, iedereen heeft wel een reden om het niet te doen: een drukke agenda, teveel werk, geen tijd, bezigheid genoeg met een opgroeiend gezin...

Maar wie moet het dan wel doen, als we allemaal zo redeneren ?

Als ik mij niet vergis, bestaat onze gemeente sedert 1844, dat maakt dus 168 jaar. Beste kerkgangers, wij hebben een briljant idee: als jullie nu eens allemaal zouden kandideren voor twee vierjarige ambtstermijnen, zouden we dan niet aan genoeg kandidaten raken voor de volgende 168 jaar ?

Rina Blokland & Hugo Wilmaerts, diakenen  
(met dank aan Marius Joosten voor zijn gewaardeerde inbreng)

## Start 2 Believe

Zaterdag 10 maart bezocht een groep dames en heren onze kerk. Met de fiets uit Bonheiden wilden ze alle kerkgemeenschappen in het Mechelse een bezoekje brengen. Zo goed mogelijk vertelde ik hen iets over de geschiedenis van het gebouw, over het orgel en de samenzang van de gemeente en het verloop van een kerkdienst. Zij stelden vragen over de samenwerking met de mensen van de Zandpoortvest kerk. Wat was het verschil?

Op de inrichting van de zolderafdeling voor kinderen en oppas en de speciale begeleiding met verhaal, lied en verwerking werd enthousiast gereageerd. Ook de manier, waarop we Kerstfeest vierden aan tafels met koeken en koffie, thee en frisdrank werd als uitzonderlijk ervaren.

Opgewekt nam de groep afscheid en stapte weer op de fiets.

*Rina Joosten*

## Vijgen na Pasen

- We verwelkomen de familie Ntamba, die nu al enkele maanden trouw met onze gemeente verbonden is. Guy en Mani, en hun kinderen Guyny, Peguy, Naomie en Godwin kwamen over uit Nederland, maar hebben Congolese wortels. We hopen dat ze zich bij ons inmiddels thuis voelen.
  - Enkele weken geleden werd bekend, dat al op donderdag 9 februari Daniël Kockelkoren is overleden. Op wens van de overledene is er geen ruchtbaarheid aan gegeven en heeft de begrafenis van de asurne in intieme familiekring plaatsgevonden. Laten we niet nalaten te bidden voor Marie-Louise in deze zware tijd.
  - Hans en Iesel van Nes, Van der Plancken, Jan, Elisabeth en Loïs laten met blijdschap weten, dat hun gezin is uitgebreid met een meisje: Mirte. Ze zag het levenslicht op 21 februari 2012. We wensen hun allemaal proficiat met dit nieuwe leven en Gods onmisbare zegen.
  - Op zondag 15 januari werd Muse Dirlik, zoon van Nezir Dirlik en Denise Samat, in onze kerk gedoopt. Bij zijn doop kreeg hij als tekst mee Psalm 91:14: "Ik zal bevrijden wie mij liefheeft en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is."
  - Op zondag 12 februari werd de doop bediend aan Dastan Dinler, zoon van Zekerye en Lydia Dinler. Zijn dooptekst was Psalm 62:2 "Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van hem komt mijn redding."
- Aan beide dopelingen en hun families wensen we toe, dat ze zullen opgroeien in gezondheid en dat we ze nog vaak in onze kerk mogen begroeten.



## Protestantse Radio- en Televisieuitzendingen

### Radio

Radio uitzendingen op VRT Radio 1 op woensdag om 20.03 uur

**16 mei**

Mens voor de mensen zijn: *Aandacht voor het goede*

Frank Marivoet



### Televisie

**27 mei 2012**

Pinksterviering in Eurovisie

*verzorgd door de RTBF*



---

# Kerkmozaïek

Maandblad van de Verenigde Protestantse Kerk in België

## Mei 2012

## Een ziel voor Europa

- *Association of Protestant Development Organisations (APRODEV) (Rob van Drimmelen)*
- *VPKB: erfgenaam van Belgisch methodisme (ds. Edwin Delen)*
- *Churches' Commission for Migrants in Europe (CCME) (Tetty Rooze-de Boer)*
- *Conférence des Églises Protestantes des Pays Latins d'Europe (CEPPLE) (ds. Jean-Claude Diez)*
- *World Communion of Reformed Churches (WCRC) (ds. Douwe Visser)*

“Voor alles wat gebeurt, is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel”, aldus de filosofische Prediker. Na hem zei de Griekse wijsgeer Herakleitos iets soortgelijks: “*Panta Rei*”, alles stroomt, alles verandert. En zo zingen we het met de woorden van Rhyvis Feith soms ook in de kerk: “*Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen.*”

Zoals bijvoorbeeld (niet letterlijk, maar wel in de geest) op de afscheidsviering van zaterdagmiddag 21 april jl. in de Graanmarktkerk, naar aanleiding van het feit dat dr. Guy Liagre, na 7,5 jaar zijn taak als synodevoorzitter in onze kerk neerlegt om een nieuwe taak op zich te nemen als secretaris-generaal van de CEC (Conference of European Churches). Veel woorden van dank en waardering werden geuit: de realisatie van het Huis van het Protestantisme; de niet aflatende werkijsver in dienst van de VPKB en op/in vele andere (kerkelijke) terreinen en organen; de zowel, indien nodig, strikte en zakelijke aanpak, alsook de persoonlijke benadering en omgang.

Marc Goris schrijft in dit nummer van Kerkmozaïek dat Guy erkent dat er ook uitdagingen waren waarop hij geen antwoord kon geven. Is dat verwonderlijk? Aan het hoofd staan van een verenigde landelijke kerk (en dan nog in België) wil zeggen: te maken krijgen met een bont palet van ingewikkelde processen, van meegaande en tegenstrevende krachten, van zakelijke en personele kwesties, een smeltkroes van theologische, psychologische, diplomatieke, beleidsmatige en maatschappelijke zaken.

In de CEC, met haar veelkleurige invalshoeken (oecumenisch, sociaal-economisch, ethisch, politiek, klimatologisch, technologisch, religieus, Europees...) en in dit tijdsgewricht van afbraak en opbouw, zal deze ervaring met ingewikkelde processen Guy meer dan goed van pas komen. We wensen hem en zijn gezin namens de redactie alle goeds en Gods zegen toe.

Ernst Veen

# pesach

de tijd naar de goede week en opstanding . op goede vrijdag sterfde Jezus . de sedermaaltijd was zijn laatste keer Pasen op aarde. 40 dagen na Pasen komt hemelvaart, de reis op de wolk. In de meeste kerken doen ze op Pasen een haas als cadeau. Bij de sedermaaltijd komt er iets bitter van de bittere tijd van Mozes dan zoet van wat ze klei van moesten maken en andere dingen en dan het feestmaal maar je geen gist mocht hebben. 3 dagen later is een van de belangrijkste feesten van de joden. De bevrijding van de joden. In de kindernevendienst maak je een kleurplaat of knutsel je iets van Pasen.

Geschreeven door Luther Wilmaerts .

