



P 902041

# DE BRUG

Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord  
behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt níet in januari en augustus)

57<sup>ste</sup> jaargang nr. 1 - februari 2013

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen  
V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

België-Belgique
P.B. - PP
2800 MECHELEN MASSPOST
BC 31126

Website: [www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be](http://www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be)

*Kerkgebouw en* Keizerstraat 26-28  
*Secretariaat:* 2800 Mechelen  
*Predikant:* ds. J.H. Brouwer  
Mechelsveldstraat 46  
2800 Mechelen ☎ 015/20.51.54

EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: **10.00 u.**,  
MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG

Rekening: *IBAN:* BE93 7510 0260 2367, *BIC:* AXABBE22 t.n.v. Gemeenteleven Keizerstraat  
Rekening: *IBAN:* BE72 9792 4444 1116, *BIC:* ARSPBE22 t.n.v. Diaconie VPKB Mechelen-N.

## Een koning met een hart.

In de weken vóór Pasen volgen we in de kerk - naast de gebruikelijke evangeliëlezingen - de geschiedenis van koning David. Dat is minder vreemd dan het op het eerste gezicht lijkt. Want als we belijden dat Jezus van Nazareth de Messias is, dan komt Hem de titel 'zoon van David' toe. En dat is niet alleen, omdat koning David ergens in Zijn stamboom staat.

David is een kleurrijk figuur. Hij spreekt de meest uiteenlopende mensen aan, om verschillende redenen. Kinderen - jongens vooral - kennen David als de kleine jongen die de reus Goliath versloeg, een onverslijtbaar heldenverhaal.

Volwassenen herinneren zich vooral de geschiedenis met Uria en Batseba, waar David niet bepaald als een lichtend voorbeeld uit naar voren komt - en ze vragen zich dan vooral af, hoe deze mens nog overeind kan blijven voor Gods aangezicht. Of ze denken aan zijn aandoenlijke vaderliefde voor Absalom, die hij blijft liefhebben, ook als hij zich tegen hem keert en tegen hem in opstand komt.

Als Jezus in de Bijbel 'Zoon van David' wordt genoemd, dan is dat vast niet, omdat Hij zo'n heldhaftige gestalte was, die de bezetter wel eens een lesje zou leren. En zeker niet, omdat Hij een te groot zwak voor vrouwelijk schoon had. Maar wel, omdat Hij - net als Zijn voorvader - het hart op de juiste plek had, en zelfs mensen die het niet verdienen met genade en barmhartigheid tegemoet komt. Daarin betoont Hij zich met recht een koninklijke gestalte. Daarin draagt Hij de gelaatstreken van God, de Heer. En daardoor heeft Hij ook ons de ogen geopend voor die God die hart heeft voor mensen. Daardoor heeft Hij de weg naar de Vader geopend en verlossing gebracht.

JHB

## Kerkraad

Bij het verschijnen van deze brug hebben we twee kerkraadsvergaderingen gehad, op 3 december 2012 en 7 januari 2013.

Op de vergadering van 3 december ging alle aandacht uit naar de organisatie van Kerst.

De nodige voorbereidingen en aankopen werden besproken.

De kerstpakketten voor de 75+ lijst werd opgesteld.

We vernamen ook nog dat de TV dienst van 11/11 door ongeveer 73.667 kijkers werd gevolgd.

We hadden het ook nog over de invulling van de eerste zondagen van elke maand voor 2013.

Op de vergadering van 7 januari werden de volgende punten besproken.

Advent, Kerst en familiefeest werden geëvalueerd.

Er is een doopaanvraag van de familie MAGHI voor zondag 27 januari, er werd een doopgesprek geregeld.

De collecterooster werd nagezien en aangepast.

De eerste zondagen van de komende maanden werden bepaald, Januari=Heilig Avondmaal - februari=Belgische Gideons - maart= Jeugdendienst - april=uitstap Antwerpen en kerk Bexstraat.

De komende gemeentevergadering werd besproken en vastgelegd op donderdag 14 maart.

Verjaardaglijst en aanpassing van deze.

We bespraken ook het contact met de ouderen en langdurig zieken die niet of onregelmatig de kerkdienst kunnen bijwonen, we stellen een lijst samen van contactpersonen.

We hadden het ook nog over de komende kerkraadsverkiezingen en kandidaten hiervoor.

Volgende vergadering is voorzien op maandag 4 februari.

## Samenstelling kerkraad

Predikant:	ds J. Brouwer	015 - 20 51 54
Ouderlingen:	Geert Van Cammeren	015 - 31 97 64
	Rudi Van Messem	0495-76 30 75
	Aysel Eke	0484-75 18 48
	Georges Vandensavel	015 - 61 02 03
Diakenen:	Hugo Wilmaerts	015 - 29 08 59
	Rina Joosten	015 - 41 95 73

## Koffiedrinken

03 februari  
17 februari

fam. Van Roy  
fam. Ntamba



## Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas

	<i>KND</i>	<i>Oppas</i>
03 februari	Younan	Sarah
10 februari	Elske	Eva
17 februari	Hanne	Nynke
24 februari	Zarifa	Sarah
03 maart	Hermien	Noa

## Verjaardagen

01 februari	Hindrik Brouwer
02 februari	Ingrid Van Cammeren
02 februari	Ben Van Cammeren
02 februari	Isa Dinler
03 februari	Simon Dinler
09 februari	Peguy Ntamba
11 februari	Hilde De Keyzer e. Van Cammeren
14 februari	Karl Vandenbroeck
15 februari	Bart Van Roy
17 februari	Joanna Van Ussel e. Vandenbroeck
18 februari	Ninoah Dirlik
20 februari	Luther Wilmaerts
26 februari	Guy Ntamba
28 februari	Peter Oerlemans



## Erediensten

*Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur.*

zondag 03 februari ds. J. Vanhees	organist: J. van der Wulp 2° collecte: Kerkblad
zondag 10 februari ds. J. Brouwer	organist: E. Poncin 2° collecte: Synodale Kas
zondag 17 februari ds. J. Brouwer	organist: J. van der Wulp 2° collecte: Cliniclowns
zondag 24 februari ds. J. Brouwer	organist: J. van der Wulp 2° collecte: Zending
zondag 03 maart ds. J. Brouwer	organist: P. Oerlemans 2° collecte: Synodale Kas



## Bijbelnamiddag

Op 29 november 2012 en op 20 december 2012 kwamen wij samen voor de bijbelnamiddag. Beide bijeenkomsten waren geopend met een openingsgebed door onze dominee. In de eerste genoemde namiddag heeft ds. J. Brouwer ons toegelicht met vele dingen, o.a.:

\* De intocht van Jezus en zijn discipelen. En wij luisterden naar wat historisch en geschiedenis van de plaatsen / steden waar Jezus en Zijn discipelen langskwamen, zoals de berg Sion, Galilea, e.a.

\* dan lazen wij verder vanuit Marcus 9 : 43 – 48. En zo verder t/m vers 50.

Die namiddag namen wij afscheid na een slotgebed door ds. J. H. Brouwer.

Op 20 december 2012 na de openingsgebed las ds. J. H. Brouwer verder vanuit Marcus 10. Deze namiddag spraken wij over 'het dienen' (Marcus 10 : 43b) en over 'de genezing van de zieke' ( Marcus 10 : 52 ).

Tijdens de koffiepauze dachten wij aan de behoeftigen en de zieken.

De namiddag was afgesloten met een 'goede reis wensen' want er wachten twee bezoekers voor een afspraak met dominee.

De volgende bijbelnamiddag zal op donderdag 24 januari 2013 om 14.30 plaats vinden, in de kerkzaal.

Iedereen is van harte welkom.

Kerstfeest was nog niet lang voorbij en bij deze gelegenheid is een gelukkig nieuwjaar 2013 toegewenst!

N. Nafarin.

## Seniorenmiddag

Ondanks de sneeuw en de kou ging de seniorenmiddag op 17 januari gewoon door, met elf deelnemers. Wie zegt dat senioren geen doorzetters zijn? De middag was trouwens zeer de moeite waard: Ton Kardux vertelde met behulp van dia's en gevonden voorwerpen over zijn grote hobby: de Romeinse tijd in Elewijt en de Middeleeuwen in Epepegem, blootgelegd met eigen hand.

Het is nu toch wel te hopen, dat het weer in februari wat beter zal zijn en dat iedereen dan ook qua gezondheid weer in staat zal zijn om te komen.

## Activiteitenkalender

04 februari	Kerkraad - kerkzaal 20 uur
05 februari	Bijbelavond - kerkzaal 20 uur
08 februari	Belijdeniscatechisatie - kerkzaal 20 uur
14 februari	Seniorenmiddag - kerkzaal 14.30 uur
21 februari	Bijbelnamiddag - kerkzaal 14.30 uur
22 februari	Jeugdcatechese - kerkzaal 20 uur

## Uniek verkoopvoorstel gezocht

Beste lezers en lezeressen, wellicht hebben jullie er nog niet bij stil gestaan, maar in 2014 zal onze gemeente Mechelen-Noord 170 jaar bestaan. Vanaf 1844 kwamen in de Keizerstraat zondag na zondag mensen samen om God te eren en te luisteren naar Zijn woord en daarmee is Mechelen-Noord de oudste protestants-evangelische gemeente in het Mechelse. Misschien is dat reden tot

een beetje trots, maar meer nog nodigt het uit om de nalatenschap van die vele voorgaande generaties te koesteren en te bestendigen. En tegelijk stemt het besef dat we maar de voorlopig laatste schakel zijn in een lange ketting, ons tot nederigheid.

Doorheen de 19e eeuw bleef Mechelen-Noord de enigste protestantse gemeente in Mechelen, vandaag zijn er minstens vijf inheemse protestants-evangelische of pinksterkerken plus nog enkele immigrantengemeentes. Uiteraard zijn de Zandpoortkerk, de Rank, het Lichtpunt, de Adventkerk en anderen geen "concurrenten", maar het komt er toch op aan zich te positioneren met een eigen stijl en gezicht, zodat iedereen een kerk kan vinden waar hij zich thuis voelt. In de handel noemt men dit een "uniek verkoopvoorstel", dit wil zeggen datgene wat een product van andere, soortgelijke producten onderscheidt, de reden waarom mensen daarvoor kiezen en niet voor iets anders. Maar wat is dan ons "uniek verkoopvoorstel"? Waarom zouden mensen ervoor kiezen in Mechelen-Noord te kerken? Persoonlijk denk ik dat onze specifieke liturgie (vaste volgorde in de eredienst) in een gematigd conservatieve, warm-menselijke gemeente zo'n uniek verkoopvoorstel kan zijn: de plechtige intrede onder psalmgezing van dominee en kerkraad, vervolgens de bemoediging en groet, de verschillende gebeden (kyriegebed, gebed van de zondag,...) elk met hun zin en betekenis. Niet dat onze volgorde in de eredienst daarom beter of slechter is dan pakweg die in het Lichtpunt of de Rank, nee dat niet. Toch schept deze liturgie (en dus niet een andere) een eigen sfeer en markeert zij mee de identiteit van onze gemeente. Wel vereist zo'n strakke liturgie een voortdurende kwaliteitbewaking (niet voor niks worden op elke kerkraadsvergadering telkens alle erediensten geëvalueerd) en moet creativiteit binnen het vaste kader voorkomen dat het allemaal een routine zonder bezieling wordt (dat is waarom de kerkraad tracht de eerste zondag van elke maand de dienst een beetje bijzonder te maken). De vaste liturgie hoeft ons niet te beletten onze ietwat oubollige muziekcultuur eens af te stoffen, of iemand anders dan de dominee een tekst of gebed te laten lezen (zijn onze diensten niet teveel een éénmans-show?), of een toneeltje of dia-voorstelling in te lassen, kortom ernaar te streven het geheel levendig maar toch verzorgd en degelijk te maken.

Creativiteit lijkt mij in de toekomst de belangrijkste sleutel te zullen worden tot succes. Niet vergeten, onze God is een creatieve God, anders had Hij ons niet geschapen! Onze samenleving zal de komende tientallen jaren enorm evolueren en dus moeten we klaar staan voor de uitdagingen die op ons afkomen (hoe kunnen we bijvoorbeeld beter uitreiken naar jonge gezinnen en immigranten?).

Zoals aan het begin van dit artikel geschreven, in 2014 zal onze gemeente Mechelen-Noord 170 jaar bestaan. Gaan we dat ongemerkt voorbij laten gaan? Of gaan we dat vieren?

Als we allemaal samen nadenken over de toekomst, dan doet God zelf vast ook Zijn duit in het zakje, in de vorm van inspiratie.

En dan zijn we klaar voor de volgende 170 jaar.

Hugo Wilmaerts

Noot: de term "uniek verkoopvoorstel" (unique selling proposition) werd bedacht door Rosser Reeves (1910-1984), predikantenzoon uit Virginië, reclame-goeroe te New York en auteur van "Reality in Advertising" (1961).

## Reacties op het artikel "Drentse herfst-indrukken"

Enkele lezers reageerden op het artikel "Drentse herfst-indrukken" uit De Brug van december 2012.

Wellicht de meest markante reactie was die van Ton Kardux, die betwijfelt of de in het artikel vermelde ledentallen van de kerkgenootschappen juist zijn. Zeker het aantal protestanten moet veel hoger zijn dan de genoemde twee miljoen, aldus lezer Ton. In feite hebben zowel het "Dagblad van het Noorden" (waaruit de cijfers kwamen) als Ton gelijk. Het genoemde cijfer van twee miljoen protestanten betreft immers enkel en alleen de leden van de grootste protestantse kerk, namelijk de Protestantse Kerk Nederland (PKN), die in 2004 is ontstaan uit een samensmelting van de vroegere Nederlands-Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk. Uiteraard zijn er nog een heleboel protestanten buiten deze PKN (net zoals er in Vlaanderen heel wat protestanten zijn buiten de VPKB).

Volgens Wikipedia zou 44 % van de Nederlanders Christelijk zijn, bij benadering als volgt verdeeld (de meeste cijfers zijn van 2010):

- Rooms-katholieke Kerk 4.093.194 leden
- Oud-Katholieke Kerk 5.275 leden
- Protestantse Kerk Nederland (PKN) 1.789.259 leden (= 10,8 % van de bevolking)
- Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt 124.260 leden
- Gereformeerde Gemeenten 105.784 leden
- Christelijk Gereformeerde Kerken 74.448 leden
- Hersteld Hervormde Kerk 57.730 leden
- Nederlands Gereformeerde Kerken 33.030 leden
- Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland 18.500 leden
- Vrije Oud Gereformeerde Gemeenten 5.000 leden
- Voortgezette Gereformeerde Gemeenten in Nederland 2.922 leden
- Gereformeerde Gemeenten in Nederland (buiten verband) 1.500 leden
- Evangelicalen en Pinkstergemeentes (verdeeld over verschillende kerkgenootschappen) 192.000 leden
- Overige Christelijke kerkgenootschappen (waaronder Oosters-orthodoxen) 166.000 leden

Al deze cijfers moeten natuurlijk omzichtig en met het nodige voorbehoud behandeld worden (enerzijds is niet ieder ingeschreven lid een regelmatige kerkganger, anderzijds zijn er ook mensen die naar de kerk gaan zonder lid te zijn), maar ze geven toch een idee.

Dank voor de reacties op het artikel!

Hugo Wilmaerts

## Zieken

Hoewel er op het ogenblik niemand (meer) in het ziekenhuis ligt, zijn er toch verschillende van onze gemeenteleden die met meer of minder ernstige kwalen te kampen hebben. We leven mee met allen die dezer dagen tobben met de gezondheid, en denken in het bijzonder aan Frits ter Haar met wie wij hopen dat de nieuwe medicijnen aanslaan, en aan André Vanderhaegen die al zo lang last heeft van een pijnlijke schouder. De Heer zij u allen nabij met zijn zegen.

## De Kerk draait vierkant

*Maar niet met hout en steen alleen  
is het grote werk gedaan,  
't zal om ons zelve gaan...*

Nadat in enkele nummers de materiële kant van het kerk-zijn is doorgelicht, richt Kerkmozaïek zich deze keer op de niet materiële kant van kerk-zijn. Het hoofdartikel wordt geleverd door dr. Johan Temmerman, die een pleidooi houdt voor kerkhervorming. De samenleving is veranderd, de wijze waarop mensen communiceren, zich engageren, God beleven, naar de wereld kijken, met elkaar omgaan, ja eigenlijk alles is veranderd. *Enkel de kerk draait nog op verouderde structuren en is op veel vlakken niet compatibel met de huidige samenleving.* Zowel de organisatie van de kerk als de inhoud van het geloof van de kerk wordt door hem kritisch onder de loupe genomen. Ds. Arjan Knop sluit hierbij aan door eens in één zin op te sommen wat er volgens hem allemaal *vierkant draait* in de kerk. Het is een heel lange zin geworden. Toch getuigt deze Kerkmozaïek van hoop, omdat beide auteurs tegelijk laten verstaan dat zij wel degelijk alternatieven zien, nieuwe wegen en aan het eind van hun beider essays – die iets hebben van een hartekreet – ook proberen die nieuwe wegen te schetsen.

En als u dat allemaal gelezen hebt, zeer gewaardeerde lezer, dan denkt u er het uwe van... Zeker. De redactie van Kerkmozaïek zou het zeer op prijs stellen, **als u die gedachten ook eens op papier zou willen zetten en ons zou willen toesturen.** De kerk kan immers enkel groeien als er dialoog is, aldus haar nieuwe voorzitter, ds. Steven Fuite, die wij ook van deze plaats een hartelijk proficiat toeroepen. Het zijn spannende tijden!

Namens de redactie,  
Dick WURSTEN.

---

## Protestantse Radio- en TV-uitzendingen

**VRT, Zondag 3 Maart 2013**  
**Eén 9.00 u**  
**Canvas : 's avonds laat**



### **Vechten voor een Toekomst** **Het Protestants Sociaal Centrum in Antwerpen**

We zoomen in op Hussein een jonge vluchteling uit Afghanistan en op Rose een Afrikaanse studente - moeder met een gehandicapte baby.

In het Protestants Sociaal Centrum in Antwerpen, werkt een team van maatschappelijk werkers en vrijwilligers aan de toekomst van vluchtelingen, jongeren, gezinnen, zij het hier of in het Internationaal Terugkeer Programma voor afgewezen asielzoekers.

Verhalen van vreugde en verdriet.

Kom mee naar het PSC in Antwerpen-Noord. Al 30 jaar een huis van doorzetten en niet opgeven.

David, een koning met een hart.



David is de beste koning die I sraël ooit heeft gehad. Dat komt omdat hij nooit vergeten is, dat hij als herder is begonnen. En dat God van hem vraagt om net zo goed voor de mensen te zorgen als hij voor zijn schapen deed.