



P 902041

DE BRUG

Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord
behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niét in januari en augustus)

58^{ste} jaargang nr. 1 - februari 2014

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen
V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

België-Belgique
P.B. - PP
2800 MECHELEN MASSPOST
BC 31126

Website: www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be

Kerkgebouw en Secretariaat: Keizerstraat 26-28
2800 Mechelen
Predikant: ds. J.H. Brouwer
Mechelsveldstraat 46
2800 Mechelen ☎ 015/20.51.54

EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: 10.00 u.,
MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG

Rekening: IBAN: BE93 7510 0260 2367, BIC: AXABBE22 t.n.v. Gemeenteleven Keizerstraat
Rekening: IBAN: BE72 9792 4444 1116, BIC: ARSPBE22 t.n.v. Diaconie VPKB Mechelen-N.

Drie Koningen *(naar een gedicht van G. Gezelle).*

Weest welkom aan de hemel daar,
o lang verbeide sterre klaar,
bewijs van Gods barmhartig wezen,
na zoveel duizend jaar !
Neen, volkeren nooit voordezen,
en zaagt gij schoner licht gerezen !

Weest welkom, aan de hemel daar,
o lang verbeide sterre klaar :
't was diep en donker al verdwenen,
nu wordt het licht voorwaar,
nu is de hoop verschenen :
De duistere nacht vaart spoedig henen !

Weest welkom, troostend nachtgezicht,
o lang verbeide hemellicht,
den weg wijst ons der blijde steden,
waar God geboren ligt,
en wacht naar ons gebeden :
Hij, spijs al onze onwaardigheden !

Zo menig nacht en dag vervloog,
en eindelijk, staande hemelhoog,
blijft ge ons den verren gang bepalen,
gij prachtig lichtvertoog,
en strooit uw gulden stralen
op Bethlehems' geruste dalen.

Kerkraad

Onze eerste vergadering van het nieuwe jaar was op dinsdag 7 januari . We evalueerden de voorbije kerkdiensten van december en het Kerstfeest. Op deze eerste vergadering van het jaar hadden we het over de invulling van de collecten in het jaarplan, de gemeentevergadering die gepland is op donderdag 20 maart, de reeds gedrukte folder over onze kerk en de eerste zondagen van de maand.

De volgende kerkraadsvergadering is op dinsdag 4 februari. Als u iets te zeggen heeft of een opmerking hebt die op de vergadering moet besproken worden geef dit dan door aan een kerkraadslid of de predikant.

Samenstelling kerkraad

Predikant:	ds J. Brouwer	015 - 20 51 54
Ouderlingen:	Aysel Eke	0484-75 18 48
	Georges Vandensavel	015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18
	Georgette Saliba	015 - 41 31 85
Diakenen:	Hugo Wilmaerts	015 - 29 08 59
	Rina Joosten	015 - 41 95 73

Koffiedrinken

02 februari
16 februari



De eerste zondag en de derde zondag van de maand drinken we koffie na de kerkdienst, wie wil zich opgeven als gastgezin ?

U hoeft zelf geen koffie te zetten die wordt door één van de kerkraadsleden voor de dienst gezet.

Wilt u gastgezin zijn zeg het na de kerkdienst, we kijken dan welke zondag voor u past of bel me 0476 93 99 18.

Hartelijk dank voor je hulp.

Georges.

Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas

	<i>KND</i>	<i>Oppas</i>
02 februari	Sali	Noa
09 februari	Zarifa	Guyny
16 februari	Hermien	Eva
23 februari	Younan	Nynke
02 maart	Hanne	Sarah

Verjaardagen in februari

01 februari	Hindrik Brouwer
02 februari	Ingrid Van Cammeren
02 februari	Ben Van Cammeren
02 februari	Isa Dinler
03 februari	Simon Dinler
09 februari	Peguy Ntamba
11 februari	Hilde De Keyzer e. Van Cammeren
14 februari	Karl Vandenbroeck
15 februari	Bart Van Roy
17 februari	Joanna Van Ussel e. Vandenbroeck
18 februari	Ninoah Dirlik
20 februari	Luther Wilmaerts
26 februari	Guy Ntamba
28 februari	Peter Oerlemans



Erediensten

Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur.

zondag 02 februari ds. G. Snauwaert	organist: P. Oerlemans 2° collecte: Kerkblad
zondag 09 februari ds. J. Brouwer	organist: E. Poncin 2° collecte: Synodale Kas
zondag 16 februari ds. J. Brouwer	organist: J. van der Wulp 2° collecte: Ik help een kind
zondag 23 februari ds. J. Brouwer	organist: J. van der Horst 2° collecte: Zending



zondag 02 maart
ds. J. Brouwer
organist: P. Oerlemans
2° collecte: Diaconie
Deze dienst wordt mee voorbereid door de gebedsgroep van de Biddende Moeders

Zieken

Annie Vandermijnsbrugge-Olberding heeft onlangs enige dagen in het ziekenhuis moeten doorbrengen; we wensen haar een voorspoedig herstel. Ook gaan onze gedachten en gebeden uit naar Corrie van der Wulp-Noordzij, die al maanden problemen met haar gezondheid heeft.

Activiteitenkalender

04 februari	Kerkraad - kerkzaal 20u15
06 februari	Bijbelavond - kerkzaal 20 uur
20 februari	Seniorenmiddag - kerkzaal 14.30 uur
27 februari	Bijbelnamiddag - kerkzaal 14.30 uur
28 februari	Jeugdcatechese - kerkzaal 20 uur
20 maart	Gemeentevergadering - kerkzaal 20 uur

Verkiezing Bestuursraad

Volgens de wettelijke regels moeten er iedere drie jaar verkiezingen worden gehouden voor de bestuursraad. Dit jaar zijn er drie leden aftredend. En om verschillende redenen kunnen ze niet allemaal zomaar worden herkozen. Dat betekent dat er nieuwe mensen in de bestuursraad moeten komen.

Iedereen van boven de 18 jaar die ingeschreven staat in ons kerkelijke register (dus ook doopleden) komt hiervoor in aanmerking, mits hij/zij woont op het grondgebied van Groot-Mechelen.

De bestuursraad vraagt u met nadruk om uw verantwoordelijkheid te nemen voor onze kerkelijke gemeente, en uzelf kandidaat te stellen als u aan deze voorwaarden voldoet. Dat kan door een briefje - met kopie van uw identiteitskaart - te sturen aan ds. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen. De sluitingsdatum voor de kandidaatstelling is 9 februari.

Het is de bedoeling dat de verkiezing dan doorgaat op zondag 6 april, aansluitend aan de kerkdienst.

Zaligsprekingen waar we in geloven en bij leven

Om aan te geven, hoezeer het Koninkrijk van God botst met onze 'normale' manier van leven heeft ds Van der Zee de zaligsprekingen van Jezus herschreven volgens de regels die wij als vanzelfsprekend beschouwen:

Gelukkig de mensen die veel weten en alles kunnen, want zij hebben het voor het zeggen op deze aarde.

Gelukkig de mensen die zich gepantserd hebben tegen alle narigheid, want zij hebben geen troost nodig.

Gelukkig de mensen die zich verweren kunnen, want niemand zal over ze heen lopen.

Gelukkig de mensen die zich verzadigen aan de welvaart, want zij hebben niets anders meer nodig.

Gelukkig de mensen die hard kunnen zijn en 'nee' zeggen, want zij houden veel voor zichzelf over.

Gelukkig de mensen die compromissen kunnen sluiten, want zij zullen het ver brengen met een goed geweten.

Gelukkig de mensen die op hun eer en hun recht staan, want zij krijgen altijd gelijk.

Gelukkig de mensen die een beetje geven en nemen, want ze komen nooit in moeilijkheden.

Gelukkig bent u als u daarin slaagt: positie en populariteit zal uw deel zijn. Wees tevreden, want uw loon is groot op aarde. Zo zijn alle grote mensen geslaagd.

Uit: Uit de bergrede. Boekencentrum 1975. W.R. van der Zee

Evangelicalen midden in een calvinistische herleving

(...) Het (Amerikaanse) evangelicalisme zit midden in een calvinistische herleving. Toenemende aantallen predikanten en professoren onderwijzen de inzichten van de 16e eeuwse hervormer (Johannes Calvijn).

Mark Driscoll, John Piper en Tim Keller -- megakerk-predikanten en belangrijke evangelicale auteurs—zijn allen calvinisten. Door Calvijn beïnvloede kerken en aanbiddingsconferenties trekken meer volk, vooral twintigers en dertigers.

(...) Calvinisme is een richting in de theologie, geen denominatie (= specifiek kerkverband) of organisatie. De Puriteinen waren calvinisten. Presbyterianen stammen af van Schotse calvinisten. Veel vroege baptisten waren calvinistisch. Maar in de 19e eeuw evolueerde het protestantisme naar het oncalvinistische geloof dat de mens moet instemmen met zijn eigen heil – een optimistische, bij uitstek Amerikaanse overtuiging. In de Verenigde Staten is er vandaag één grote onomwonden calvinistische denominatie, de Presbyteriaanse Kerk in Amerika.

Maar in de jongste 20 jaar of zo, zijn calvinisten meer op de voorgrond gekomen in andere takken van het protestantisme, en in kerken die zich weinig plachten te bekommeren om theologie.

In 1994, tijdens Mark Dever's sollicitatiegesprek bij de Capitoolheuvel Baptistische Kerk, een Zuidelijke Baptistengemeente in Washington, vroeg de beroepingscommissie hem niet eens naar zijn theologie. "Dus zei ik, 'Laat mij denken over wat jullie niet goed zouden vinden aan mij, als jullie ervan wisten', herinnert meneer Dever zich. En hij vertelde hun dat hij een calvinist was. "En ik moest hun verduidelijken wat ik bedoelde. Ik wilde niet mijn vrouw en kinderen hierheen verhuizen en dan de baan verliezen". Meneer Dever zegt dat toen hij in 1994 overnam, er op zondag ongeveer 130 leden kwamen, en hun gemiddelde leeftijd was 70. Tegenwoordig zijn er ongeveer 1.000 kerkgangers, met een gemiddelde leeftijd van 30. En hoewel meneer Dever ertoe neigt, Calvijn niet te vermelden in zijn preken, weten zijn geschoolde toehoorders, van wie velen in de politiek werken, wat ze horen en ze houden daarvan. "Ik denk dat het blijkt uit zijn onderricht", zegt Sarah Rotman, 34, die bij de Wereldbank werkt. "De echte focus op de Schrift, en dat al de antwoorden die we in dit leven zoeken, kunnen gevonden worden in het woord van God. In heel wat van zijn prediking praat hij echt over onze zondigheid en onze nood aan een Heiland."

Deze focus op zondigheid verschilt van een heleboel populair evangelicalisme in recente jaren. Het gaat in tegen de "welvaart-evangelie"-predikanten, die impliceren dat het geloof iemand rijk kan maken. Het klinkt helemaal niet zoals de goed gevoel affirmaties van predikanten en auteurs als Joel Osteen, die de

Bijbel behandelen als een zelfhulp-boek of een gids voor beter zakendoen. (...) "Diegenen die calvinistische kerken bezoeken daarentegen", aldus (auteur) Collin Hansen, "willen dat de predikant hun vertelt over Jezus". (...)

Terwijl veel neocalvinisten terugschrikken voor politiek, nemen ze meestal conservatieve standpunten in over de Schrift of over maatschappelijke kwesties (...). Maar Serene Jones, voorzitter van het Union Theologische Seminarie, zegt dat Calvijn's invloed niet beperkt blijft tot conservatieven. "Liberale christenen kunnen gewoon andere aspecten nemen uit Calvijn's onderricht", aldus Dr. Jones. Zij vermeld Calvijn's overtuiging dat "burger-engagement de hoogste vorm is van gehoorzaamheid aan God". (...)

(Brad Vermurlen is graduaatstudent aan de Notre Dame Universiteit en schrijft een dissertatie over de nieuwe calvinisten. Hij noemt de opkomst van het calvinisme reëel, maar zegt dat de "hoepla" mogelijk zal afvlakken. Is het een voorbijgaande rage onder evangelicalen, of is het iets dat we binnen 20 of 30 jaar nog zullen zien?)

Mark Oppenheimer

(deel van een artikel verschenen in de New York Times op 3 januari 2014 onder de titel "Evangelicals Find Themselves in the Midst of a Calvinist Revival" en uit het Engels vertaald door Hugo Wilmaerts, waarbij wat tussen haken staat niet letterlijk is)

Noten:

Johannes Calvijn (1509-1564): kerkhervormer, geloofde in predestinatie (voorbesteding), schreef het invloedrijke werk "Institutie"

Megakerk: protestantse kerken (o.m. in de Verenigde Staten en Zuid-Korea) met meer dan 2.000 bezoekers per weekend

Puriteinen: groep Engelse protestanten (16e – 17e eeuw) die vond dat de hervorming niet ver genoeg was gegaan. De Pelgrimvaders die in 1620 naar Noord-Amerika emigreerden om daar Plymouth (Massachusetts) te stichten, behoorden hiertoe.

Zuidelijke Baptisten Conventie: grootste protestantse denominatie in de Verenigde Staten (16 miljoen leden)

Welvaart-evangelie (Engels: prosperity gospel): doctrine die stelt dat God christenen financieel wil zegenen en dat geloof, positieve spraak en schenkingen aan christelijke bedieningen altijd iemands materiële rijkdom doen toenemen

Joel Osteen (° 1963): predikant van Lakewood Kerk in Houston, Texas, de grootste kerk in de Verenigde Staten (gemiddeld 43.500 bezoekers per week, gespreid over vier Engels- en twee Spaanstalige diensten)



Uit de redactie

Als we een voorkeur zouden mogen uitspreken voor *vals spelen* of *fair play*, dan zou een ruime meerderheid kiezen voor het laatste. Toch loopt het in de praktijk vaak anders. Want wie is níét ooit geblesseerd geraakt of heeft zelf iemand getackeld? Op het veld, maar ook in de kerk worden soms rake klappen uitgedeeld.

Hoewel er misschien veel overeenkomsten zijn tussen een voetbalwedstrijd en de kerk, is er tóch een belangrijk verschil. Bij het voetbal zijn er twee partijen met volstrekt tegenstrijdige belangen. In de kerk ligt dat anders. Daar gaat het er niet om elkaar te verslaan, maar hebben we één gemeenschappelijk doel: het liefhebben van God en je medemens.

In deze aflevering van Kerkmozaïek wordt ingezoomd op de vergadercultuur in de VPKB. Het blijkt niet altijd zo gemakkelijk om in een goede sfeer met elkaar rond de tafel te zitten. Maar ook in de manier waarop we samen vormgeven aan de kerk is het essentieel ons gemeenschappelijke doel niet uit het oog te verliezen.

Namens de redactie,

Annet Sinnema – Buurman

Protestantse Radio- en TV-uitzendingen

VRT, Zondag 2 Maart 2014
Eén 9.10 u
Canvas : 's avonds laat



“ 't is tof ”
Groene gedachten bij het scheppingsverhaal

Johan, Dorothea en Gilbert zijn levensgenieters en ecologisch bewust..
Voor alle drie is het scheppingsverhaal een inspiratie .
De oude tekst komt tot leven met prachtige beelden.
De schepping is tof ! Daarover zijn zij het met God eens.

De wijzen uit het oosten



De Wijzen uit het Oosten volgen de ster naar Bethlehem om Jezus als hun koning te eren.