

P 902041

DE BRUG



PB-PP|B-31126
BELGIE(N)-BELGIQUE

Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord
behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niét in januari en augustus)

58^{ste} jaargang nr. 3 - april 2014

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen
V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

Website: www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be

Kerkgebouw en Secretariaat: Keizerstraat 26-28
2800 Mechelen
Predikant: ds. J.H. Brouwer
Mechelsveldstraat 46
2800 Mechelen ☎ 015/20.51.54



EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: 10.00 u.,
MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG

Rekening: IBAN: BE93 7510 0260 2367, BIC: AXABBE22 t.n.v. Gemeenteleven Keizerstraat
Rekening: IBAN: BE72 9792 4444 1116, BIC: ARSPBE22 t.n.v. Diaconie VPKB Mechelen-N.

Na de stilte.

Mt. 28: 1-10

Na de stilte van de Stille Week breekt de Paasdag aan. Het evangelie loopt op zijn eind. Alles wat gedaan moest worden, is volbracht. Maar het verhaal van Jezus is nog lang niet uit. Als de levende Heer zal Hij zijn discipelen nabij blijven tot aan het einde der tijden. Ons leven is een voortzetting van het evangelie, zijn opstanding het begin van ons nieuwe bestaan. Op die eerste Paasmorgen is de nieuwe schepping voorgoed begonnen. Geen wonder, dat de vrouwen bij het graf daar niet op voorbereid zijn. Als Jezus erover sprak, dat Hij zou lijden en sterven om op de derde dag weer op te staan, dan zullen ze dat terzijde hebben geschoven als beeldspraak waar ze later de betekenis nog wel van zouden leren verstaan. Maar dat er werkelijk na de dood nog een toekomst zou bestaan, nog leven mogelijk zou zijn, het gaat hun voorstellingsvermogen toch te boven. Zij zijn er vast van overtuigd, dat dit toch wel het einde van de rit is. Een laatste afscheid van de Heer, die hun zo dierbaar was.

En dan vertelt Matteüs, hoe aan alle verschrikkingen van die vrijdag, de aardbeving en de zwarte duisternis, nog een laatste schrik wordt toegevoegd. Want opnieuw begint de aarde te beven, als een engel uit de hemel neerdaalt om de steen weg te rollen - de glans van zijn gestalte in schril contrast met het donker van drie dagen geleden. De bewakers van het graf zijn machteloos tegenover Hem. In Hem is het leven nieuw begonnen, en daartegen hebben alle anti-machten geen verweer meer. Jezus leeft en waar Hij komt zal voortaan niets meer hetzelfde zijn. Dat is uiteindelijk de kern van het evangelie. Jezus heeft de laatste vijand verslagen, de macht van de dood is verbroken. Dat is een bericht, dat de grenzen van tijd en ruimte overstijgt. Dat is een boodschap die ook ons leven van nu raakt. Met Pasen is de voltooiing van de wereld begonnen. Want Jezus leeft - en wij met Hem!

JHB

Kerkraad

De vergadering van 4 maart ging door in de kerkzaal. We evalueerden de voorbije kerkdiensten en maakten de nodige afspraken voor de gezamenlijke vergadering van de kerkraad en de bestuursraad van 17 maart en voor de gemeentevergadering van 20 maart. We spraken ook over de komende beheerraadsverkiezingen van 6 april. Ook het nieuwe liedboek stond op de agenda. Voor de folder van de kerk proberen we of het adres van de kerk erop kan worden aangebracht met de pc printer. We hadden het ook over de verkiezingen van de kerkraad en de eventuele kandidaten die we kunnen vragen. Verder spraken we over de kindernevendienst, de jeugdkerk, jongerencatechese, de seniorennamiddagen en de bijbelnamiddagen en -avonden. Er is ook een doopaanvraag waar we met elkaar van gedachten over wisselden. De volgende kerkraadsvergadering is op dinsdag één april, als u iets te zeggen heeft of een opmerking hebt die op de vergadering moet worden besproken, geef dit dan door aan een kerkraadslid of onze predikant.

Samenstelling kerkraad

Predikant:	ds J. Brouwer	015 - 20 51 54
Ouderlingen:	Aysel Eke	0484-75 18 48
	Georges Vandensavel	015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18
	Georgette Saliba	015 - 41 31 85
Diakenen:	Hugo Wilmaerts	015 - 29 08 59
	Rina Joosten	015 - 41 95 73

Koffiedrinken

06 april
20 april (Paaszondag)



Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas

	<i>KND</i>	<i>Oppas</i>
06 april	Sali	Noa
13 april	Zarifa	Guyny
18 april	Hanne	Sarah
20 april	Hermien	Nynke
27 april	Younan	Eva
04 mei	Sali	Noa

Verjaardagen in april

08 april Gusty De Pauw (wwe Versele)
18 april Noa Huibregtse
23 april Mikayl Dinler



Erediensten

Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur.

zondag 06 april
ds. G. Snauwaert

organist: E. Poncin
2° collecte: UFGP

zondag 13 april
dhr. J. Brouwer

organist: J. van der Wulp
2° collecte: Zending

vrijdag 18 april
ds. J. Brouwer

organist: J. van der Wulp
2° collecte: orgelfonds

20 uur: Goede Vrijdag, H. Avondmaal

zondag 20 april
ds. J. Brouwer
Paaszondag

organist: J. van der Wulp
2° collecte: kerkblad

zondag 27 april
ds. J. Brouwer

organist: J. van der Wulp
2° collecte: Synodale kas

Doopdienst Nathan van der Deen

zondag 04 mei
ds. J. Brouwer

organist: J. van der Wulp
2° collecte: Kindernevendienst/jeugd



Activiteitenkalender

01 april Kerkraad - kerkzaal 20u15
03 april Bijbelavond - kerkzaal 20 uur
06 april Verkiezing Bestuursraad - kerk 11 uur
10 april Seniorenmiddag - kerkzaal 14.30 uur
24 april Bijbelnamiddag - kerkzaal 14.30 uur
25 april Jeugdcatechese - kerkzaal 20 uur

Bestuursraad

Volgens de wet moet er dit jaar gestemd worden over een aantal leden van de bestuursraad. Rina Joosten, Leo Huibregtse en Samir Younan zijn aftredend. De laatste twee hebben zich herkiesbaar gesteld. Voor Rina in de plaats stellen we u Guy Ntamba als kandidaat voor. De doop- en belijdende leden van onze gemeente die in de stad Mechelen wonen en de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, hebben al een oproep ontvangen om op zondag 6 april na de kerkdienst hun stem uit te brengen. We rekenen op u!

Bijbelnamiddag

Op 27 Februari 2014 kwamen wij samen voor de bijbelnamiddag. Dominee J. H. Brouwer opende met een openingsgebed. En daarna las dominee vanuit het boek Handelingen 2 : 41 t/m 47; en Handelingen 3. Hij gaf uitleg daaromtrent en wij luisterden ernaar.

Als boodschap van deze namiddag, citeer ik hier het volgende :

Handelingen 2 vers 37b: `Wat moeten we doen, broeders?'

38 Petrus antwoordde: `Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden' (Handelingen 2 : 38).

Tussendoor namen wij de tijd om over de vele tekenen en wonderen van gedachten te wisselen (Handelingen 2 : 43 - 46).

Tijdens de pauze heeft de warme koffie en de speculoos ons een goed gevoel gegeven. Na de pauze las dominee verder vanuit Handelingen 3 : 11 t/m 26.

Ik citeer verder het volgende :

`In jouw nageslacht zullen alle volken op aarde gezegend worden. God heeft zijn dienaar allereerst voor u laten opstaan en hem naar u gezonden om ieder van u die zich afkeert van zijn slechte daden te zegenen.' (Handelingen 3 : 25b en 26).

De volgende bijeenkomsten voor de bijbelnamiddag vindt u in `De Brug', de kerkbrief. Iedereen is van harte welkom.

N. Nafarin.

Voorzichtige terugkeer van Assyrische ballingen naar Turkije

Twintig jaar nadat ze uit Turkije werden verdreven, zijn Assyrische christelijke gezinnen teruggekeerd om zich opnieuw in hun dorp te vestigen. En hoewel ze vijandschap ervaren, hopen ze dat hun minderheid volle burgerrechten zal krijgen.

De eerste familie die terugkeerde naar de voorouderlijke grond van Tur Abdin (in Turks Koerdistan, op de grens met Syrië), was die van Garabet Demir, na twintig jaar ballingschap in Stuttgart (Duitsland). Deze was vooruit gestuurd om het terrein te verkennen en werd in 2006 gevolgd door zijn neef Aziz, die in Zürich (Zwitserland) had gewoond. Daarna keerden beetje bij beetje nog een twintigtal families terug naar het Tur Abdin Plateau, aangemoedigd door een uitnodiging in 2001 aan de Assyriërs in het buitenland vanwege de vroegere Turkse eerste minister Bülent Ecevit.

Hun dorp van oorsprong, Karfro, ligt op een dertigtal kilometer van de stad Midyat (60.000 inwoners), in het hart van Tur Abdin. In 1994 was het dorp verboden zone verklaard door het Turkse leger, dat toen in oorlog was tegen de PKK (Koerdische onafhankelijkheidsstrijders). "We hebben alles moeten herbouwen", vertelt Gabaret Demir, terwijl hij naar de ruïnes van het oude dorp wijst. Behalve hun indrukwekkende omheinde villa's, hebben de terugkeerders een kerk gebouwd, een school, en zelfs een kleine pizzeria. Ooit waren zij een meerderheid in deze streek, maar vandaag leven hier nog maar 2.000 Assyriërs, aanhangers van de Syrisch-orthodoxe Kerk van Antiochië. Eerst werden



Embleem van de Syrisch-Orthodoxe Kerk

zij het slachtoffer van een volkenmoord in 1915-1916, waarbij meer dan de helft van het miljoen Assyriërs die in 1914 in het oude Ottomaanse Rijk leefden, omkwamen. In de jaren 1970 werden zij in de tang genomen in het conflict tussen PKK-militanten en Turkse militairen. De overlevenden vluchtten naar Duitsland, Zwitserland, en in mindere mate Zweden en Frankrijk.

De terugkeerders worden nochtans niet met open armen ontvangen. "Regelmatig probeert men ons bang te maken om ons te doen vertrekken" zegt Israil Demir. Toen Assyriërs trachtten gronden terug te krijgen die ze twintig jaar geleden hadden verlaten, kregen ze een pak slaag van de nieuwe eigenaars. In 2009 werden de muren van de Mor Yakub kerk in het dorp Nusaybin beklad met christianofobe slagzinnen. In hetzelfde jaar kwam een procureur het Mor Gabriël klooster doorzoeken, op basis van geruchten dat het gebouw op de resten van een moskee zou berusten. "Onzin", moppert Ibrahim Issa, een Assyriër uit Midyat, "het klooster bestaat sedert 397, dus meer dan twee eeuwen voor de hegira".

De huidige Turkse regering bevordert het toerisme en probeert daarbij de etnische diversiteit op het Tur Abdin plateau uit te spelen. Ook de onderhandelingen met het oog op een mogelijke toetreding tot de Europese Unie noodzaken Ankara tot meer respect voor minderheden. Toch blijven veel Assyriërs wantrouwig: alvorens terug te keren naar Turkije, heeft Garabet Demir de Duitse nationaliteit verkregen. "Ik voel me veiliger met dit nieuwe paspoort", zegt hij. In Turkije ondergaan minderheden dagelijks racisme en discriminatie. Toegang tot hoge politieke, administratieve of militaire functies wordt hun ontzegd.

Toch heeft de familie Demir geen spijt van haar terugkeer, al valt de aanpassing de jongere generaties zwaar. De teruggekeerde Assyriërs koesteren één hoop, namelijk dat de afname van het geweld en de intimidaties tegen hun niet slechts tijdelijk zal zijn. Zij benadrukken hun goede verhoudingen tot de andere Turkse gemeenschappen. "Degenen die ons lastigvallen zijn fanatiekelingen, gesteund door facties van de AKP (Turkse conservatief islamitische regeringspartij) en nationalistische extremisten", aldus Israil Demir.

In Europa dringen de daar wonende Assyriërs er bij de regeringen van hun opvanglanden op aan, Turkije onder druk te zetten om minderheidsrechten beter te respecteren, tot nu toe met weinig resultaat. "Zolang de Europese landen Turkije nodig hebben als bondgenoot, zullen ze geen echte druk uitoefenen op Ankara om ons te helpen", meent Garabet Demir. "Dus moeten wij alleen onze plan trekken".

Jérémie Berlioux (in Le Monde van 24 februari 2014)

(oorspronkelijke titel "Au Kurdistan Turc, le prudent retour d'exilés assyriens", vertaald en ingekort door Hugo Wilmaerts)

Noten:

Tur Abdin: heuvelachtige streek in Zuid-Oost Turkije, vroeger bewoond door Syrisch-orthodoxe christenen. Opgelet, onze eigen Mechelse Assyriërs zijn afkomstig van het dorp Hessana, dit is verder oostelijk, tegen de Turks-Iraakse grens (onze Assyriërs behoorden aanvankelijk tot de Assyrische Kerk van het Oosten en later tot Rooms-katholieke en protestantse kerken).

Hegira (Arabisch: hidjra): migratie van Mohammed van Mekka naar Medina (622 na Christus, telt als begin van de islamitische tijdrekening)

Christianofob: afkeer of haat voelend tegen christenen

De gebedsgroep

Naar het voorbeeld van Daniël die, aan het hof, enkel groente en water vroeg, hebben we biddend en vastend de morgendienst van 2 maart voorbereid.

We hebben dit 'vasten' op eigen wijze ingevuld.

Wel was het doel om, in die voorgaande week, meer tijd aan gebed te wijden. De bede was of de eredienst tot Zijn eer zou zijn en Zijn Naam zou verheerlijkt worden. Dat we een zegen zouden ontvangen en tot zegen zouden zijn.

In deze dienst hebben we verschillende onderdelen van het gebed apart genomen: de lofprijzing, de schuldbelijdenis, de dankzegging en de voorbede. Telkens was er een korte inleiding.

De volgende maanden publiceren we er telkens één.

De eerste is de lofprijzing, waarin we één karaktereigenschap van God benadrukken: Gods trouw.

Hemelse Vader, dank U dat U ernaar verlangt een intieme relatie met ons te hebben.

Help ons te herinneren hoe belangrijk het is tijd met U door te brengen.

We bidden dat we vervuld mogen zijn met de Heilige Geest.

Dat we met een rein hart U aanbidden en uw aanwezigheid ervaren.

Dat, zoals het eten ons lichaam voedt, de lofzang ons innerlijk vervult.

O Heer, groot is uw Trouw. Trouw is uw karakter. U bent trouw in alles, altijd.

Uw wegen zijn volmaakt.

Ik verhoog U omdat U zult doen wat U gezegd hebt.

Uw trouw wankelt nooit. U verandert niet en uw genade en barmhartigheid falen nooit. U bent trouw en voorziet in al onze behoeften.

In uw woord belooft U dat de rechtvaardige zal leven door uw trouw.

Wij prijzen U en aanbidden U en erkennen U als onze trouwe God.

In Jezus' naam. Amen.

Oecumenisch bijbellezen in Mechelen

Het evangelie volgens Marcus

- Voorjaar: Proeven van Marcus. Een vertelling aan tafel!

Vrijdag 23 mei 2014 (19:00) | Deelnameprijs: € 10,00 | Inschrijven voor 19 mei: greet.denolf@ccv.be | 015 29 84 15

Verteller: Luc Devisscher | Kookploeg: Gemeenschap Sint-Jan Berchmans

- Najaar: Luisteren naar Marcus. Drie leesmomenten!

Maandagen 6, 13 en 20 oktober 2014 (20 u. tot 22.15 u.) | Deelnameprijs: € 5,00 per avond

Begeleiders: Jelle Brouwer, Stefaan Callebaut, Johan Delameillieure, Luc Devisscher, Gilbert Snauwaert en Ann Vansteenweghen

Alle activiteiten gaan door in Zaal de Posthoorn, Brusselsesteenweg 49, 2800 Mechelen.

Uit de redactie

Open op zondag

'Houd de sabbat in ere,' luidt het vierde gebod. Zes dagen kun je werken, maar de zevende is een rustdag. Zoals ook God rustte op de zevende dag.

Op de eerste dag stond Jezus op uit de dood - op een zondag, de dag die op grond van dat gegeven in de christelijke kalender de eerste dag van de week werd.

Zie daar de twee elementen die de zondag van oudsher in zich verenigt. In het Oude Testament is het de dag waarop de mens viert dat hij bevrijd werd uit de slavernij. Het Paasevangelie geeft aan die bevrijding een extra dimensie; het graf is leeg, de ban van dood en doodsheid verbroken.

Door de jaren heen is de besteding van de zondag sterk veranderd. Toch is het een dag gebleven waarop je los mag komen van het dagdagelijkse moeten. Misschien niet altijd meer uitdrukkelijk de 'Dag des Heren', maar toch een apart gezette dag. Om te gedenken dat het leven uit meer bestaat dan werken alleen.

Namens de redactie,
Annet Sinnema – Buurman

Protestantse Radio- en TV-uitzendingen

Zondag 20 april 2014
VRT-televisie één om 10:00
Paasviering in Eurovisie vanuit de
Protestantse Kerk Brussel
Voorganger: ds. Steven Fuite,
Synodevoorzitter Verenigde Protestantse Kerk in België



Woensdag 16 april 2014
VRT Radio 1 om 20:03
Enkele dagen voor Pasen: over 'Opstaan'
Bert Beukenhorst



Jezus leeft!

