



P 902041

# DE BRUG

Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord  
behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niét in januari en augustus)

**58<sup>ste</sup> jaargang nr. 1 - februari 2014**

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen  
V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

België-Belgique
P.B. - PP
2800 MECHELEN MASSPOST
BC 31126

Website: [www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be](http://www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be)

Kerkgebouw en Secretariaat: Keizerstraat 26-28  
2800 Mechelen  
Predikant: ds. J.H. Brouwer  
Mechelsveldstraat 46  
2800 Mechelen ☎ 015/20.51.54

EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: 10.00 u.,  
MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG

Rekening: IBAN: BE93 7510 0260 2367, BIC: AXABBE22 t.n.v. Gemeenteleven Keizerstraat  
Rekening: IBAN: BE72 9792 4444 1116, BIC: ARSPBE22 t.n.v. Diaconie VPKB Mechelen-N.

## Mensen gevraagd

*Tijdens onze kerstvakantie aan zee las ik op een prikbord in een kerk het volgende gedicht.*

Mensen gevraagd.  
Om hun nek uit te steken,  
voor een mooie en leefbare wereld.  
Mensen gevraagd.  
Die hun handen niet tot een vuist maken,  
maar ze openhouden om te helpen.  
Mensen gevraagd.  
Met voeten om op weg te gaan  
om stappen naar elkaar te zetten.  
Mensen gevraagd, dringend mensen gevraagd.  
Om ja te zeggen en meer te doen met Jezus,  
met Zijn verhaal van bevrijding waar te maken.

(Guido Tirelieren)

*Georges VDS.*

## Kerkraad

We vergaderden op dinsdag 6 januari in de kerkzaal. We evalueerden de kerkdiensten van 7 december 2014 t/m 4 januari 2015. Onze aandacht ging ook uit naar de Kerstavonddienst en Kerstdagdienst. We evalueerden ook de groot huis bezoeken, die we in elke vergadering weer zullen opnemen en op de gemeentevergadering ook weer op de agenda staat. We dachten de gemeentevergadering te houden op zondag 22 maart, in plaats van op een donderdagavond, dit om meer leden te betrekken hoe we de werking van de kerk zien in de toekomst ( de kerk van mijn dromen ), aanvaardbaar voor jong en oud. We hadden het ook over het proponenterschap waar u meer over leest in ons kerkblad, en ja, ook weer over de kindernevendienst en de kerkraadsverkiezingen, waar we kandidaten voor nodig hebben, laat ons dit in gebed brengen tot onze Hemelse Vader.

Volgende kerkraadsvergadering is op 3 februari in de kerkzaal, heeft u iets te melden, dan horen we dit graag, u kan een briefje schrijven of één van de kerkraadsleden aanspreken of onze predikant.

## Samenstelling kerkraad

Predikant:	ds J. Brouwer	015 - 20 51 54
Ouderlingen:	Aysel Eke	0484-75 18 48
	Georges Vandensavel	015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18
	Georgette Saliba	015 - 41 31 85
Diaken:	Hugo Wilmaerts	015 - 29 08 59

## Koffiedrinken

Achterin de kerkzaal hangt ook een lijst waar u zich kan opgeven om koffie te schenken na de kerkdienst. Voor de komende zondagen zijn er nog GEEN namen ingevuld. Het zou toch prachtig zijn dat elk gemeentelid zich een keer op die lijst zet, het kan toch niet de bedoeling zijn dat om de twee of drie zondag elke keer dezelfde mensen koffie moeten schenken.



## Zieken

In de afgelopen maanden heeft André Vanderhaegen verschillende malen chemotherapie moeten ondergaan.

Marcel Van der Mynsbrugge is opnieuw geopereerd aan zijn been; Marcel en Annie verblijven momenteel bij hun dochter in Zoersel, en naar verwachting zullen ze daar ook verder blijven.

Nelly van Leeuwen e. Ter Haar verblijft momenteel in het ziekenhuis, maar is niet in staat bezoek te ontvangen.

Al onze zieken wensen we van harte toe, dat de behandelingen effect mogen sorteren en dat ze zo mogelijk spoedig de draad van het gewone leven weer mogen opnemen. Bij alles wat ons overkomt mogen we vasthouden aan Hem die onze Hulp wil zijn, onze Hemelse Vader.

## Verjaardagen in februari

01 februari	Hindrik Brouwer
02 februari	Ingrid Van Cammeren
02 februari	Ben Van Cammeren
02 februari	Isa Dinler
09 februari	Peguy Ntamba
11 februari	Hilde De Keyzer e. Van Cammeren
14 februari	Karl Vandenbroeck
15 februari	Bart Van Roy
17 februari	Joanna Van Ussel e. Vandenbroeck
18 februari	Ninoah Dirlik
20 februari	Luther Wilmaerts
26 februari	Guy Ntamba
28 februari	Peter Oerlemans



Al deze jarigen wensen we een prettige maar vooral een gezegende verjaardag!

## Erediensten

*Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur.*

zondag 01 februari ds. M. Schippers	organist: P. Oerlemans 2° collecte: Kerkblad
zondag 08 februari ds. J. Brouwer	organist: E. Poncin 2° collecte: Synodale Kas
zondag 15 februari proponent P. Smits	organist: J. van der Wulp 2° collecte: Tear Fund
zondag 22 februari ds. J. Brouwer	organist: J. van der Wulp 2° collecte: Zending
zondag 1 maart ds. J. Brouwer <i>Jeugddienst</i>	organist: P. Oerlemans 2° collecte: Diaconie



## Activiteitenkalender

01 februari	Gebedsgroep - Kerkruimte 11u15
03 februari	Kerkraad - kerkzaal 20u15
05 februari	Bijbelavond - kerkzaal 20 uur
09 februari	Jeugdcatecheseteam - fam. Joosten
15 februari	Gebedsgroep - Kerkruimte 11u15
20 februari	Seniorenmiddag - kerkzaal 14u30
27 februari	Jeugdcatechese - kerkzaal 20 uur
22 maart	<b>Gemeentevergadering - kerkzaal 11u15</b>

## Genezing uit het Oosten?

Beste lezers en lezeressen, we weten het allemaal, de moderne westerse mens is overstrest, ja soms zelfs "uitgebrand". Hij lijdt aan allerlei kwalen waarvoor de reguliere geneeskunde noch in Europa, noch in Noord-Amerika een oplossing schijnt te hebben. In meer en meer ziekenhuizen wordt dan ook integratief gewerkt, dit wil zeggen dat men zowel reguliere als aanvullende geneeswijzen toepast. Maar zijn die vele complementaire (reguliere geneeskunde aanvullende) en alternatieve (reguliere geneeskunde vervangende) therapieën wel betrouwbaar? Homeopathie, acupunctuur, kwantum aanraking, kinesiologie, reiki, therapeutische aanraking, en zo voort, wie ziet door de bomen nog het bos?



In "Genezing uit het Oosten?" (Uitgeverij Voorhoeve, Utrecht 2011) beschrijft Ruud van der Ven hoe er thans reeds zo'n 450 alternatieve therapieën zijn. De belangrijkste hiervan worden in zijn voornoemde boek zowel wetenschappelijk als Bijbels getoetst. De auteur komt tot het teleurstellende besluit dat de meeste van de onderzochte alternatieve geneeswijzen nauwelijks een wetenschappelijke basis hebben of elke aantoonbare effectiviteit missen. Sommige therapieën kunnen als regelrechte kwakzalverij bestempeld worden. Uitdrukkelijk waarschuwt Ruud van der Ven ervoor dat heel wat therapieën berusten op occultisme en spiritisme, of op oosterse wereldbeschouwingen als taoïsme, boeddhisme en hindoeïsme. Als christen moet men tegenover zulke behandelwijzen uiterst wantrouwig staan, aldus de auteur, en onderzoeken wat de bron van mogelijke genezingen is, God of demonen. Behandelingen gebaseerd op oosterse geloofstelsels of uitgevoerd door therapeuten die zich inlaten met occultisme of "Nieuwe Era", kunnen ons geloofs- en gebedsleven ernstig schaden.

Wat mij persoonlijk het meest trof bij het lezen van het boek, was dat heel wat van die alternatieve therapieën in feite gebaseerd zijn op geloof, zij het meestal niet op geloof in God.

Neem nu acupunctuur, de alom bekende traditionele Chinese naaldenpriktherapie. Met naalden poogt men de energiestroom (Chi) te herstellen die langs meridianen (= energiebanen) door het lichaam zou lopen. Het merkwaardige is dat het bestaan van die energiestroom of de meridianen nooit wetenschappelijk kon bewezen worden, met andere woorden dat dit alles "geloof" is, niet minder maar ook niet meer dan dat.

Achtzaamheid (Engels: "mindfulness") blijkt dan weer een soort vermomd boeddhisme te zijn, acht slaan op het hier en nu, zonder te oordelen of te handelen. Het sorteert slechts effect als men er zijn volledige leven naar richt. In die zin ligt het moeilijk voor een christen, die immers verondersteld wordt op God te focussen, eerder dan op één of andere "goddelijke kern" in zichzelf.

Gelukkig maar, zijn er ook tal van effectieve therapieën die wel verenigbaar zijn met het christelijk geloof. Ruud van der Veen noemt sommige kruidenremedies, massages, fysiotherapie, adem- en ontspanningsoefeningen. Hij raadt aan vooraf goed "in te zoemen" op zowel de therapie als de

therapeut. Komt men erachter dat de therapeut ook occultisme beoefent, dan stopt men best de behandeling en kan men God om vergiffenis bidden. Therapieën kiezen is soms als het balanceren op randen van afgronden. En soms worden verkeerde keuzes gemaakt en belandt iemand op verkeerd terrein. Maar God is trouw en liefdevol, bij Hem kan iedereen terecht, niet balancerend, maar op vaste grond (voorwoord van "Genezing uit het Oosten", blz. 14).

Boekbespreking door Hugo Wilmaerts

---

## Noten

Burnout (psychologie, "uitbranding"): syndroom gekenmerkt door langdurige uitputting en verminderde belangstelling, vooral in iemands loopbaan

Homeopathie: geneeswijze gebaseerd op de ideeën van dokter Samuel Hahnemann ((1755-1843), vooral de gelijksoortigheidswet (een ziekte wordt behandeld met een minieme dosis van een middel dat bij een gezonde mens erop lijkende ziekteverschijnselen veroorzaakt); de effectiviteit ervan is echter niet wetenschappelijk bewezen

Therapeutische aanraking (TT): therapie waarbij de hulpverlener het veronderstelde energieveld rond de patiënt in evenwicht tracht te brengen

Reiki: methode waarbij de therapeut via de handen, waardoor universele levensenergie zou stromen, evenwicht in lichaam en geest van de patiënt tracht te brengen

Kinesiologie: leer van de lichaamsbewegingen

Occult: wat berust op paranormale krachten en in verbinding staat met de wereld van de geesten

Spiritisme: het oproepen van geesten, meestal van doden (zie bvb. 1 Samuel 28:3-25)

Taoïsme: oude Chinese wereldbeschouwing, leert de eenheid van de mens met de kosmos, wiens energie moet overeen stemmen

Achtzaamheid : vorm van boeddhistische meditatie, ontwikkeld door de Amerikaan Jon Kabat-Zinn (geb. 1944) als middel tegen stress en depressie

New Age (Engels), ("Nieuwe Era"): westerse spirituele beweging (vooral vanaf de 1970's) waarvan de meeste aanhangers geloven dat de wereld nu van het tijdperk van de Vissen is overgegaan naar het tijdperk (era) van de Waterman (Engels: the Age of Aquarius). In het Waterman-tijdperk zal het ganse mensdom in vrede en broederschap met mekaar leven met slechts één godsdienst. Christenen die vasthouden aan de uniekheid van het evangelie worden als fundamentalisten beschouwd. Volgens de aanhangers van deze beweging is God in alles en alles is God. Men gelooft in opeenvolgende incarnaties en als iemand bijvoorbeeld arm is, komt dat door een zondig vorig leven (medelijden is dus niet nodig). Doel van het leven is vooral zelfontwikkeling door het opbouwen van positieve energie of karma (bron: Nederlandse, Engelse en Afrikaanse Wikipedia)

## Proponentschap

Beste gemeenteleden,

Verschillenden van u hebben mij al ontmoet tijdens een zondagse kerkdienst of bij een vergadering, anderen kennen mij nog niet. Daarom wil ik me graag aan u voorstellen. In verband met mijn recente aanstelling op de predikantsplaats van de Evangeliekerk in Dendermonde, heeft de VPKB bepaald dat ik – komend vanuit Nederland – eerst een proponentschap (een soort praktijkstage) doorloop. De eerste twee maanden zal dat in uw gemeente, Mechelen-Noord, zijn onder begeleiding van ds Brouwer. De daaropvolgende vier maanden, tot eind juni, zal dat in de Denderstreek zijn bij de collega's ds Lategan van Aalst en ds Rempport van Denderleeuw. Dit proponentschap doe ik halftijds, in combinatie met het predikantswerk in Dendermonde. Vanaf juli hoop ik voltijds in Dendermonde werkzaam te zijn. Door nu mee te lopen met de predikant, en ook zelf een keer voor te gaan in de zondagse eredienst van uw gemeente, kan ik de cultuur van en het functioneren binnen de VPKB beter leren kennen. Ik ben ds Brouwer erkentelijk dat hij bereid is mij hierin te begeleiden!



Kort iets over mezelf. Ik ben in 1965 geboren en opgegroeid in Hedel, een dorp aan de Maas, daar waar het rivierenland een culturele en religieuze grens vormt binnen Nederland. Ik heb op het gymnasium gezeten in Den Bosch, dat wil zeggen 'ten zuiden van de grote rivieren' – waar ik me altijd toe aangetrokken heb gevoeld. Tijdens mijn eerste studie (aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen) ben ik getrouwd met Conny. In de loop van tien jaren hebben we samen zes kinderen gekregen: een gave en een opgave. Zeven jaar heb ik gewerkt als docent in het tuinbouwonderwijs, waarvan zes jaar (opnieuw) in Den Bosch. Daar ben ik voor het eerst in contact gekomen met Dendermonde, in verband met de vacature van evangelist (waarvoor toen iemand anders is aangesteld). Een jaar later, in 1996, kreeg ik een aanstelling als evangelist bij de Noorderkerkgemeente in Amsterdam. Samen met Conny heb ik in de afgelopen achttien jaar met grote dankbaarheid de vorming van een nieuwe, multiculturele, missionaire gemeente meegemaakt. Na de afronding van mijn predikantsopleiding, afgelopen zomer, kwam de vacature in de Evangeliekerk van Dendermonde opnieuw als roeping naar mij toe. Ik ben blij met mijn aanstelling als proponent-predikant en zie het als een voorrecht om in de rol van herder en leraar deze multiculturele gemeenschap van jong en oud te mogen dienen. Conny en ik zijn hiervoor vlak na Kerstmis met onze jongste zoon Aron verhuisd van Amsterdam naar Dendermonde: een grote overgang, niet het minst omdat ineens vijf van onze kinderen op grote afstand wonen! Maar we weten ons gedragen door onze God en geloven dat Hij ook voor onze kinderen in Nederland blijft zorgen. De zegen en nabijheid van de Heer wens ik u allen ook van harte toe, in alle (vreugdevolle en zorgelijke) omstandigheden van uw leven!

Peter Smits





Protestantse  
Omroep



**VRT, zondag 8 februari 2015**  
**Eén 9.05 u**  
**Canvas : laat avond (23.15u)**

## **Mechelen – Friesland** **Heen & terug**

**Waarom ben ik Protestant?** Waarom spreek ik niet zo goed Mechels? Dat vroeg de dertienjarige Ida zich af toen ze belandde op het Koninklijk Lyceum.

Enige jaren geleden zag **Ida van Dessel** een artikel in een Fries dagblad over Belgische interneringskampen aldaar tijdens de eerste wereldoorlog. Toen realiseerde ze zich dat haar grootvader daar ook vastgezet had. De start om alles uit te pluizen.

**In Friesland** volgen we het spoor van haar Belgische katholieke grootvader, die er trouwde met een Fries protestants meisje. Hij stierf op 38 jarige leeftijd in St Katelijne Waver.

**In Mechelen** halen we kinder- en jeugdherinneringen op en proberen we nog iets heel belangrijks weten te komen.

Rooms katholiek en Protestant: dat was toen geen evident huwelijk!

*In de roman "**Belgenreed**" verwerkte **Ida van Dessel** samen met een Friese jeugdvriend Pieter Folmer het verhaal van haar verliefde grootvader en het verhaal van haar ontwikkeling tot jonge vrouw, onder het gewicht van een ernstige dominante ziekte in haar familie.*

*"**De Belgenreed**" is uitgegeven bij Noordboek, en via De Standaard boekhandel verkrijgbaar.*

Realisatie: David De Decker, david@dddproductions.be tel 0495 412 473

Productie: Antoinette Panhuis, antoinette.panhuis@outlook.be tel 02 230 52 22

# Jezus roept Zijn leerlingen om mensen te redden

