

P 902041



PB-PP|B-31126
BELGIE(N)-BELGIQUE

DE BRUG



Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord

behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niét in januari en augustus)

60^{ste} jaargang nr. 8 - oktober 2016

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen

Afz. / V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

Website: www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be

Kerkgebouwen Keizerstraat 26-28
Secretariaat: 2800 Mechelen

Predikant: ds. J.H. Brouwer
Mechelsveldstraat 46
2800 Mechelen ☎ 015/20.51.54

**EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: 10.00 u.,
MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG**

Rekening: **IBAN: BE93 7510 0260 2367**, **BIC: AXABBE22** t.n.v.
Gemeenteleven Keizerstraat

Rekening: **IBAN: BE97 7512 0773 6149**, **BIC: AXABBE22** t.n.v.
Diaconie Keizerstraat

Vreugde der Wet.

Wie de brieven van Paulus leest, krijgt daarin een vrij negatief beeld van de wet. Naar de mening van Paulus staat die immers praktisch *tegenover* het evangelie, als een dwingeland *tegenover* het goede nieuws van Gods genade. Dat beeld heeft eeuwenlang de opvattingen van christenen bepaald als het ging over Jodendom - dat werd zo gezien als een godsdienst van wetticistische letterknechterij tegenover de vrijheid van een christenmens. Maar wie ziet, hoe Joden met hun *torah* omgaan, kan dit moeilijk volhouden. Zeker op het feest van de Vreugde der Wet, aan het einde van het Loofhuttenfeest, als ze dansend met de boekrollen in de armen de synagoge rondgaan - we hebben dat een keer meegemaakt in een synagoge in Tiberias (Israël), en dan merk je, hoe stijf wij protestanten toch eigenlijk zijn.

Joden zijn blij met Gods Woord. Volgens de rabbijnen is de Wet dan ook te vergelijken met een liefdesbrief. In de boeken van Mozes verklaart de HEER Zijn liefde aan Zijn volk, Israël. Hij beschrijft daarin, wat Hem plezier doet. En als je dan weet, dat Hij *jou* heeft uitgekozen, dat *jij* Zijn geliefde bent, dan doe je toch alles om die goddelijke liefde te beantwoorden. Dan mijd je alles wat Hem verdriet doet en probeer je te laten uitkomen, dat je Hem bemint door in alles Zijn wil te volgen. Eigenlijk staat die opvatting niet zo heel ver af van wat we lezen in de (protestantse) Heidelbergse Catechismus. Daarin wordt de wet - met name de Tien Woorden van de Sinaï - beschreven als een manier om het dagelijks leven zó te regelen, dat we God onze dankbaarheid bewijzen voor Zijn goedheid. Niet iets om de hemel mee te verdienen, dus. We zijn aangewezen op Zijn genade en vergevende liefde, ook al omdat niemand deze tien geboden volkomen kan houden. Maar ze vormen wel een middel om Hem te laten merken, dat we ons ervan bewust zijn, hoe ontzagwekkend groot Zijn liefde voor ons is en om onze vreugde uit te drukken om de verlossing die Hij ons schenkt in Christus. De Wet als 'regel der dankbaarheid' dus, als middel om Hem onze blijdschap te tonen voor het feit dat Hij ons heeft uitverkoren en bemint.

Nu zie ik het nog niet direct gebeuren, dat wij, protestanten, in de kerk de stoelen aan de kant schuiven en gaan rond dansen met onze Bijbels in de hand. Maar dat is ook niet echt nodig. We kunnen Hem immers onze blijdschap en dankbaarheid bewijzen voor dit geschenk dat Hij ons heeft gegeven door onze manier van spreken over Gods wet - niet als iets negatiefs, maar als een liefdegave - en door in onze levenswijze de liefde die Hij ons bewijst te delen met elkaar.

JHB

Kerkraad

We vergaderden op maandag 5 september, de eerste vergadering na de zomervakantie. We openen de vergadering met het lezen van Prediker 3:1–22 dat als titel heeft “Alles heeft zijn tijd” en over “Onrecht en onderdrukking”. Na het gebed begonnen we aan een goed gevulde agenda.

We evalueerden de kerkdiensten van juli, de maand van de gastpredikanten en augustus waarin onze predikant weer voorging. Soms was de opkomst in juli en augustus maar mager, dat zal wel aan de vakantie liggen zeker en het uitzonderlijke zonnige en warme weer? We bespreken de ingekomen stukken. We gaan verder met de agenda-punten, de startzondag van 11 september wordt besproken en afspraken worden gemaakt. We zetten deze keer achter in de kerk tafels klaar zodat we rustig onze broodjes met beleg kunnen verorberen.

We overlopen de eerste of bijzondere zondagen van de komende maanden, oktober Jumelage, november Hervormingsdienst normaal in de Zandpoortkerk, december Jeugdendienst en de Adventsperiode. De eerste zondagen van 2017 overlopen we volgende vergadering.

Verder hadden we het over de Vluchtelingen, de Open Monumenten dag waar we aan deelnamen en er een orgelconcert werd gegeven door verschillende organisten. Ons orgel is een zeer gewild instrument.

We overlopen de lijst Lectors, de lijst de te bezoeken ouderen en de lijst koffieschenken. Spijtig dat we op deze lijst altijd weer dezelfde namen terug vinden, soms over de andere zondag! Nogmaals, de koffie wordt op voorhand gemaakt, u moet alleen de koffie in de kopjes doen en natuurlijk de afwas doen en daar zijn altijd helpende handen bereid. We danken de mensen die meer dan regelmatig deze taak op zich nemen. Schrijf uw naam ook eens op de koffielijst.

We bespraken de kinderneven dienst en lijst. Het Adventsproject is toegekomen en wordt bekeken. We spraken over de Catechese en hoe dit verder moet. Onze predikant neemt contact op met verschillende personen, we bespreken dit verder op de volgende vergadering.

We hadden op 27 juni ook nog een vergadering met de kerkraad van de Zandpoortkerk over eventuele samenwerking op bepaalde punten, hier moet nog wel verder over gesproken worden. Dominee Gradl van de Zandpoortkerk neemt tijdens de verlofperiode van onze predikant wel het crisispastoraat waar.

Op zondag 9 oktober houden we onze jaarlijkse Oogstdienst, dan geven we van onze overvloed aan de minderbedeelden in onze stad, we vragen u dan om niet bederfbare etenswaren en kleding die nog te

dragen is mee te brengen naar de kerk, dit zetten we dan vooraan in de kerk samen met de broden en de vruchten van het veld.

We kregen ook nog een aanvraag tot inzegening, maar we kennen deze mensen onvoldoende om daar nu reactie op te geven en hopen hen meermaals in de kerk te mogen begroeten.

Agendapunten voor de volgende kerkraad vergadering werden genoteerd. We sloten de vergadering met een avondlied.

De volgende vergadering gaat door op maandag 3 oktober in de kerkzaal om 19,45 uur. Als u iets te melden of te zeggen heeft om op deze vergadering te bespreken dan horen we dit graag.

Georges

Samenstelling kerkenraad

Predikant:	ds J. Brouwer	015 - 20 51 54
Ouderlingen:	Mani Kanza	0489 - 86 38 41
	Georgette Saliba	015 - 41 31 85
	Geert Van Cammeren	015 - 31 97 64
Diaken:	Georges Vandensavel	015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18

Verjaardagen

01 oktober	Zarifa Eke e. Van Roy.
02 oktober	Mani Kanza e. Ntamba.
05 oktober	Jelle Brouwer.
23 oktober	Henriëtte Liefthing e. Brouwer.
25 oktober	Lilyan Maghi.
28 oktober	Miranda Wilmaerts.



We wensen alle jarigen een bijzonder mooie verjaardag, maar vooral Gods zegen.

Oogstdienst

Op zondag 9 oktober willen we de Heer weer danken voor de goede gaven van de oogst. In een dankdienst voor gewas en arbeid willen we de medemensen die in deze maatschappij uit de boot vallen, laten delen in onze overvloed. Op die zondag verzamelen we, liefst niet bederfbare, etenswaren en nog draagbare kleding voor



SOS Hulpbetoon. Ook de tweede collecte wordt die zondag traditioneel aan deze organisatie overgemaakt. Zij zetten zich volledig belangeloos in om de minderbedeelden in deze stad te helpen waar het kan. Uw gaven zijn dan ook meer dan welkom.

Zieken

Jeanneke Van Ussel is inmiddels weer teruggekeerd uit het ziekenhuis. U allen wordt bedankt voor het betoonde medeleven en vooral voor uw gebeden.

Wintertijd

Op zondag 30 oktober, als we samen met de Zandpoortkerk de Kerkhervorming hopen te gedenken, wordt de klok weer een uur teruggezet. Om deze zondag niet voor een dichte deur te komen, onthoudt u dus best: niet alleen de plaats van de dienst (Zandpoortvest 27), maar ook de tijd wijken af van het gebruikelijke.



Erediensten

Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.

zondag 02 oktober
ds. J. Brouwer
Jumelagezondag

organist: P. Oerlemans
2° collecte: Kirinda

zondag 09 oktober
ds. J. Brouwer
Oogstdienst

organist: E. Poncin
2° collecte: SOS Hulpbetoon

zondag 16 oktober
ds. J. Brouwer

organist: J. van der Wulp
2° collecte: Vluchtelingenwerk

zondag 23 oktober
dr. J. van Hees

organist: J. van der Wulp
2° collecte: Kindernevendienst/Jeugd

zondag 30 oktober
ds. Gradl en ds. Brouwer
Hervormingsdienst

Gezamenlijke dienst in de **Zandpoortkerk**
(Zandpoortvest 27), 10 uur

zondag 06 november
ds. G. Snauwaert

organist: P. Oerlemans
2° collecte: Kirinda

Rooster

	<i>Kindernevendienst</i>	<i>Lector</i>
02/10	Hermien	Henriëtte
09/10	Hanne	Chris
16/10	Wibe	Jelle
23/10	Guyny	Aysel
06/11	Hermien	Godelieve



Bij verhindering graag zelf ruilen, daarna doorgeven aan ds. Brouwer.

Vergiffenis en verzoening, nodig en dikwijls zo ongrijpbaar

Beste lezers en lezeressen, vorige maand woonde ik in het crematorium van Holsbeek (Vlaams-Brabant) de niet-christelijke afscheidsplechtigheid bij van Guillaume Leroy, een jeugdvriend uit mijn Kortenbergse jaren, die ik wat uit het oog was verloren. Er waren een vijftigtal aanwezigen, waaronder Guillaume's weduwe met haar drie volwassen kinderen en een heleboel collega's van Sabena Technics, alsook zijn moeder, broer en zussen. De sfeer tijdens de plechtigheid was ijzig en dat lag niet aan de temperatuur.



Weduwe Eva Istasse stond met haar dochters en zoon aan de ingang om condoleanties in ontvangst te nemen, maar op een enkele uitzondering na, liep iedereen hen straal voorbij. Eerst liep ik onbewust met de schare mee, maar ik keerde terug om mijn rouwbeklag te betuigen.

Het huwelijk van Guillaume en Eva liep al een tijdje niet goed meer. In feite woonde het koppel alleen nog in naam samen: hij bewoonde de bovenverdieping van het huis, zij leefde met een nog inwonende zoon en dochter beneden. Guillaume en Eva spraken al jaren niet meer met mekaar. Eva en de kinderen hadden ook geen contact meer met de familie Leroy, tot groot verdriet van Guillaume's moeder, die zes maanden na de geboorte van een achterkleinkind dit nog niet had gezien.

Mijn oude vriend Guillaume herinner ik mij als een joviale man die ontzettend genereus en behulpzaam kon zijn. Toen mijn zus en ex-schoonbroer hun huis aan het bouwen waren, kwam hij meermaals helpen en daarbij keek hij niet op een uur meer of minder. En wanneer je bij Guillaume thuis kwam, was de ontvangst allerhartelijkst, waarbij hij steevast met veel genoegén één of andere stevige borrel mixte met een naam als "explosief" of zo, die hij dan met veel verve aanprees als

huisspecialiteit.

Nu moet ik toegeven dat mijn vriend ook wel zijn mindere kanten had. Zowel hij als Eva waren echte Vlamingen, met een gulzig Bourgondisch appetijt voor het goede leven. En beiden dronken wel eens een borrel teveel, iets waar overigens in Vlaanderen traditioneel niet al te zwaar aan getild wordt.

Zowel Guillaume als ikzelf hebben in onze vroege twintigerjaren les gevolgd aan de muziekschool op het Vredeplein in Evere. Grote muzikanten zijn we niet geworden, maar mijn vriend is wel wat later getrouwd met onze lerares Eva.

Waarom hun huwelijkspartituur op het einde zo weinig harmonieus klonk, weet ik niet. Ik kan moeilijk aannemen dat mijn oude vriend op het einde van zijn leven gelukkig was, niet alleen leefde hij in onmin met zijn vrouw, hij had daar bovenop veel gezondheidsproblemen en de dokters hadden zelfs een voet moeten afzetten. Misschien hebben het gulzige appetijt en de vele borrels op de duur toch hun tol geëist, in de vorm van een hartstilstand?

Bij het einde van de plechtigheid herhaalde zich hetzelfde scenario als in het begin, waarbij de meeste rouwenden de weduwe gewoon negeerden. Iedereen stapte in zijn auto en reed weg, zijn eigen gevoelens van frustratie en verbittering meenemend.

Het ontlokte mij de bedenking dat in ons christelijk geloof vergiffenis en verzoening niet voor niks zo centraal staan. Vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren, luidt het Onze Vader. Dat Jezus aan het kruis bidt voor zijn bespotters is bovenmenselijk en ongezien. Dat hij van ons, zijn zo onvolmaakte volgelingen, een soortgelijke houding verwacht, is een loodzware opdracht. Maar wel uiterst noodwendig, want zonder vergiffenis is samenleven gewoon onmogelijk. Want laat ons maar eerlijk zijn, in wezen zijn wij zelfs als christenen niet beter dan Guillaume en Eva, alleen met hulp van bovenaf lukt het ons, kracht te vinden om anderen te vergeven die ons kwetsen of benadelen. Overigens geldt dit ook omgekeerd, wanneer anderen erin slagen ons te vergeven.

Maar wie niet vergeeft, blijft voor altijd zitten met een wrok die in erge gevallen als een geestelijke kanker elke gedachte beheerst. Als we vergeven, leggen we dus in de eerste plaats een last van onze eigen schouders af.

En misschien, heel misschien is dan achteraf zelfs verzoening mogelijk, dat is nog een stap verder...

Hugo Wilmaerts

(de namen in het artikel zijn veranderd)

Agenda

03 oktober	Kerkraad - kerkzaal 19u45
03 oktober	Oec. Bijbelavond - Brusselsesteenweg 49, 20 uur
04 oktober	Kindernevendienstleiding - Brusselstw. 249, 20u
10 oktober	Oec. Bijbelavond - Brusselsesteenweg 49, 20 uur
17 oktober	Oec. Bijbelavond - Brusselsesteenweg 49, 20 uur
20 oktober	Seniorennamiddag - kerkzaal 14u30
21 oktober	Catechese-avond - De Rank 18u30
24 oktober	Bijbelavond - kerkzaal 20 uur
27 oktober	Bijbelnamiddag - kerkzaal 14u30
31 oktober	Kerkraad - kerkzaal 19u45

Gezocht: Oude postzegels

De verkoop van gebruikte en oude postzegels helpt werkingskosten te dekken. Help mee verzamelen. Wij zoeken exemplaren uit België en het buitenland. Laat min. 8 mm papier aan elke kant van de postzegel, om die niet te beschadigen. In de afgelopen maanden en jaren hebben wij zo reeds vele kilo's verkocht aan postzegelhandelaars.



Dit is de oproep die in Inzicht, het blad van Tear Fund, verscheen. Willen we daar gehoor aan geven en samen postzegels geven? Alle beetjes helpen - vele kleintjes maken een groot. De doos staat in de kast in de kerkzaal. Hopelijk doet iedereen mee.

N.L.

Maarten Luther en bijbelvertalingen

Oecumenisch bijbellezen in Mechelen

Drie bijbelse leesavonden

3, 10 en 17 oktober 2016

19.45 tot 22.15 uur



Afspraak in: DE POSTHOORN, Brusselsesteenweg 49, 2800 Mechelen

Maarten Luther (1483-1546) was een van de eersten die een bijbelvertaling maakte in zijn eigen taal. Het werk van Luther is van grote invloed geweest op de ontwikkeling van andere bijbelvertalingen.

In **drie leesavonden** laten we je proeven van diverse (hedendaagse) bijbelvertalingen, zoals de Nieuwe Bijbelvertaling, de Willibrordvertaling, de Bijbel in Gewone Taal, de Naardense Bijbel en de (Herziene) Statenvertaling.

De avonden worden ingeleid door **spreekers vanuit verschillende christelijke achtergronden**. Na elke inleiding is er ruimte voor gesprek.

INLEIDERS

Jelle Brouwer
Stefaan Callebaut
Luc Devisscher
Stefan Gradl
Gilbert Snauwaert
Ann Van Steenweghen

In samenwerking met de christelijke kerken van Mechelen

DEELNAMEPRIJS (vooraf inschrijven via ccv.be/vlaams-brabant = korting)

€ 10.00 / € 8.00 per avond

€ 27.00 / € 21.00 voor de hele reeks

Nodig via deze kaart gerust ook anderen uit.



Dansen met de boekrol



Zijn wij ook zo blij, dat God van ons houdt? Stel je voor, dat we allemaal gaan dansen in de kerk - zou dat kunnen, denk je?