

P 902041



PB-PP | B-31126
BELGIE(N) - BELGIQUE

DE BRUG



Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord

behorende tot de **Verenigde Protestantse Kerk in België**

(verschijnt niét in januari en augustus)

61^{ste} jaargang nr. 2 - maart 2017

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen

Afz. / V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

Website: www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be

*Kerkgebouw en
Secretariaat:* Keizerstraat 26-28
2800 Mechelen

Predikant: ds. J.H. Brouwer
Mechelsveldstraat 46
2800 Mechelen ☎ 015/20.51.54

**EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: 10.00 u.,
MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG**

**Rekening: IBAN: BE93 7510 0260 2367, BIC: AXABBE22 t.n.v.
Gemeenteleven Keizerstraat**

**Rekening: IBAN: BE97 7512 0773 6149, BIC: AXABBE22 t.n.v.
Diaconie Keizerstraat**

'Je hebt niet meer dan mijn genade nodig'

(2 Kor. 12: 9)

In dit jaar waarin de Reformatie haar 500^e verjaardag viert, worden we steeds opnieuw bepaald bij de grondslagen van ons geloof. En de vraag klinkt of voor ons, mensen van de 21^e eeuw, dezelfde thema's nog zo van belang zijn als voor Maarten Luther en zijn tijdgenoten. Tenslotte zijn er tegenwoordig niet zo heel veel mensen meer, die wakker liggen van de vraag; 'Hoe kom ik aan een genadige God?'

Midden vorig jaar heeft onze VPKB een tijdschriftje uitgegeven met artikelen rond de Kerkhervorming. Afgaand op het aantal exemplaren dat (ook in onze kerk) is blijven liggen, is de belangstelling voor deze onderwerpen niet overweldigend. Of komt dat omdat het zich teveel richt op het verleden, met de 5 *sola's*, die destijds als antwoord dienden op de praktijk van de aflaathandel die Gods vergeving te koop aanbood? "Door geloof alleen (wordt de mens gerechtvaardigd en niet door goede werken)", "door genade alleen (vind ik behoud)", "alleen de Schrift (heeft het laatste woord en niet het kerkelijk leergezag)", "alleen Christus (bemiddelt tussen God en mij en niet het instituut kerk of de heiligen)" en "alleen God zij de eer" - zijn dat nu nòg de thema's waar het voor ons in het geloof om draait? Of maken we ons eerder druk om de grote thema's van de wereldpolitiek - de opwarming van de aarde, de oorlogen en de terreurdreiging, de oneerlijke economische verhoudingen en de manipulaties van de waarheid - zoals die ook sinds de vorige eeuw door de diverse kerken zijn opgepakt en mee gespreksonderwerp gemaakt van de onderlinge dialoog? Of is tenslotte de hoofdzaak van onze zorg als het om de kerk gaat - en dan maakt het weinig verschil meer of je denkt aan de Rooms-Katholieke Kerk, de gemeenten van de VPKB of de vrije evangelische kerken - de terugloop in ledental en de afnemende aandacht voor wat zij te zeggen heeft?

Ik denk niet echt, dat we moeten kiezen tussen deze diverse thematieken, als er aan ons wordt gevraagd wat de kern van ons geloof uitmaakt. Het hoort er op één of andere manier allemaal bij. En het blijft allemaal ook actueel. Maar de ontdekking van de reformatoren is toch wel de centrale positie van Gods genade. Ook al zijn ze niet de eersten om daar het accent te leggen: de apostel Paulus wist al, dat Gods genade hem genoeg was. Was hij sterk zou geweest, dan zou dat een obstakel vormen voor de geloofsverkondiging, nu is het juist in zijn zwakheid dat Gods kracht tot uitdrukking komt. Misschien is dat met de kerk niet anders. Misschien is het wel een zegen dat we als kerken onze dominante posities kwijtraken en aangewezen zijn op Gods genade. Opdat Zijn kracht zichtbaar wordt in onze zwakheid, ook nu. JHB

Kerkraad

We openden de eerste vergadering van het jaar 2017 met het lezen van Psalm 119 verzen 1 t/m 16. We waren voltallig (met 5). Na het gebed begonnen we aan er aan. De notulen van de vorige vergadering (5 december 2016) werden nagelezen en goedgekeurd, we legden de agendapunten vast en voegden er nog enkele aan toe.

We evalueerden de erediensten van 11 december 2016 t/m 5 februari 2017, diensten waaronder bijzondere zoals Kerstavond, waar we heel wat kerkgangers mochten ontmoeten en Kerstdag een dienst was met aansluitend een gezellig samenzijn onder het verorberen van sandwiches en koeken. De tweede zondag van januari ging de Dhr. H. Fresen voor in de dienst en op zondag 15 januari vierden we het Heilig Avondmaal met onze eigen predikant. Op zondag 29 januari hadden we een gastorgelist Dhr. Theo de Jong, na de dienst was hij enthousiast over het orgel en gaf aan nog te willen spelen, eventueel 1 x per maand. Op 5 februari was Ds. E.A.J.G. Van der Borgh gastpredikant en hadden we, na een zware zoektocht, uiteindelijk dhr. Walter Zwaan (87 jaar) bereid gevonden om die zondag orgel te willen spelen.

We behandelden de correspondentie en begonnen daarna aan de themata, waarin volgende punten aan bod kwamen. Het afscheid van Jaap van der Wulp als orgelist en de zoektocht naar vervangers voor het jaar 2017. We hadden het nog over de vluchtelingen, omdat er nu een oproep was binnengekomen om een goeie huurwoning te vinden. We hadden het over het bezoek aan de ouderen (75+) naar aanleiding van Advent. We hadden het nog over de catechese en de samenwerking met anderen. We spraken ook over het Paasproject Kind op Zondag voor de kindernevendienst. We hadden het over het studieverlof dat onze predikant moet opnemen, hij koos voor een project dat we hem niet te lang moeten missen (één zondag maar 18/6)! We hadden het over de invulling van het jaarplan 2017, de invulling van de open zondagen en de verlofperiode, gastpredikanten staan niet te wachten. We hadden het ook over de eerste zondagen van de maand, zondag 5 maart bijbel genootschap, zondag 2 april over de faculteit Brussel, zondag 7 mei een dienst in samenwerking met de gebedsgroep van onze kerk. We hadden het ook over de gemeentevergadering die we denken te houden op 26 maart aansluitend na de kerkdienst, met als thema in de kerkdienst verwerkt: de Reformatie.

Verder waren er nog gesprekken over het district ABL, de Synode financiën, de verkiezingen van de beheerraad, de verkiezingen van de kerkraad, komende jeugdkampen van Projop. Waarschijnlijk komt er

ook een doopaanvraag. Maar u leest over bepaalde dingen meer in dit Kerkblad. We eindigden de vergadering met gebed, de beurt was aan Georgette.

De volgende kerkraadsvergadering is op maandag 6 maart. Heeft u iets te melden of suggesties, we horen dit graag, spreek onze predikant aan of een kerkraadslid of het mag ook via email.

Samenstelling kerkenraad

| | | |
|--------------|---------------------|--------------------------------|
| Predikant: | ds J. Brouwer | 015 - 20 51 54 |
| Ouderlingen: | Mani Kanza | 0489 - 86 38 41 |
| | Georgette Saliba | 015 - 41 31 85 |
| | Geert Van Cammeren | 015 - 31 97 64 |
| Diaken: | Georges Vandensavel | 015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18 |

Verjaardagen

| | | |
|----|-------|--------------------|
| 11 | maart | Geert Van Cammeren |
| 24 | maart | Muse Dirlik |
| 26 | maart | Chris Van Gorp. |

We wensen deze jarigen een gezegende tijd en een heel gelukkige verjaardag.



Agenda

| | |
|----------|----------------------------------|
| 06 maart | Kerkraad - kerkzaal 19u45 |
| 13 maart | Bijbelavond - kerkzaal 20u |
| 17 maart | Catechese-avond - De Rank 18u30 |
| 20 maart | Bestuursraad - kerkzaal 20u |
| 23 maart | Seniorenmiddag - kerkzaal 14u30 |
| 26 maart | Gemeentevergadering - kerk 11u15 |
| 30 maart | Bijbelmiddag - kerkzaal 14u30 |

Erediensten

Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.

zondag 05 maart
ds. J. Brouwer

organist: P. Oerlemans
2° collecte: Synodale Kas

zondag 12 maart
ds. J. Vanhees

organist: E. Poncin
2° collecte: Belgische Gideons

zondag 19 maart
ds. J. Brouwer

organist: T. de Jongh
2° collecte: Kindernevendienst/Jeugd

zaterdag 26 maart
ds. J. Brouwer

organist: P. Oerlemans
2° collecte: Tear Fund

zondag 02 april
ds. J. Brouwer

organist: I. Hendrickx
2° collecte: Synodale Kas

Rooster

| | <i>Kindernevendienst</i> | <i>Lector</i> |
|-------|--------------------------|---------------|
| 05/03 | Hermien | Rina |
| 12/03 | Guyny | Godelieve |
| 19/03 | Wibe | Jelle |
| 26/03 | Aysel | Chris |
| 02/04 | Hanne | Henriëtte |



Bij verhindering graag zelf ruilen, daarna doorgeven aan ds. Brouwer.

Bestuursraad

Elke 3 jaar moet de Bestuursraad gedeeltelijk worden gekozen. Dit jaar zijn Zarifa Eke en Fahmi Maghi aftredend. Beiden hebben zich herkiesbaar gesteld. U kunt tot zondag 12 maart tegenkandidaten voordragen, de verkiezingen zijn voorzien op zondag 23 april.

Omhaling vrijwillige bijdrage 1/2017

Die gemeenteleden, die zich in het verleden hebben opgegeven om via het z.g. enveloppensysteem financiële verantwoordelijkheid te willen dragen voor onze kerkgemeenschap, kunnen op dinsdag 7 of woensdag 8 maart 2017 a.s. bezoek verwachten van één van de leden van kerkraad of bestuursraad.



Wie (nog) niet op regelmatige basis financieel aan onze kerk bijdraagt door ofwel dit enveloppensysteem of bankoverschrijving, willen wij vragen dit in overweging te willen nemen; u kunt zichzelf opgeven als "enveloppen-donateur" bij één van kerkraads- of bestuursraadsleden, of wel een zelf te kiezen bedrag over te schrijven op de bankrekening van onze kerk (zie bijgevoegd overschrijvingsformulier).

Algemene Kerkvergadering (AKV), 25 mei 2017

Dit jaar staat de AKV in het teken van 500 jaar Reformatie.

Alle gemeenten van de VPKB komen samen rond het thema "Hoe willen we Protestant zijn in de 21^{ste} eeuw?"

Daarom wordt alle gemeenten gevraagd om in het kader van de jaarwerking hierover te brainstormen en om te komen tot een vijftal Thesen. Deze zullen geafficheerd worden op de AKV.

Om vandaag in onze kerk een 5-tal stellingen te schrijven moet men zich eerst afvragen: waar bekommeren we ons om? Wat staat er vandaag op het spel? Wat is onze overtuiging, ja onze eis.

Eenmaal dat is vastgesteld, is het mogelijk om over dat geloofs- of maatschappelijk probleem enige thesen te schrijven.

Per district worden uit de inzendingen op voorhand 3 gekozen die in de bruisende creatieve kerkdienst verwerkt zullen worden .

Op naar Refo2017 !

Antoinette Panhuis (werkgroep AKV)



Verenigde Protestantse Kerk in België
Mechel en Noord

UITNODIGING GEMEENTEVERGADERING

Mevrouw, mijnheer,
Geacht gemeentelid,

Elk jaar houdt onze gemeente in het voorjaar een algemene vergadering.

Op deze vergadering geeft de Kerkraad een overzicht van de werking tijdens het vorige jaar, vertelt de penningmeester van de Bestuursraad hoe we er financieel voorstaan en wat er eventueel gepland is voor dit jaar.

Maar bovenal is de gemeentevergadering de plaats bij uitstek waar de leden met elkaar en de Kerkraad kunnen praten over de werking van onze gemeente en waar nieuwe initiatieven een aanzet kunnen vinden.

Om zoveel mogelijk belangstellenden de kans te geven deze belangrijke vergadering bij te wonen, hebben we gedacht deze te laten doorgaan op een zondagmorgen, direct na de dienst.

U en uw gezinsleden worden dan ook vriendelijk uitgenodigd op de gemeentevergadering op zondag 26 maart 2017, aanvang 11.15 uur in ons kerkgebouw.

Agenda :

- Jaarverslag en commentaren
- *Protestant-zijn vandaag*. In het kader van het reformatiejubileum wordt ieder van ons gevraagd om na te denken over de vraag: 'Wat betekent het voor mij om protestant te zijn?'

Van harte welkom,

De Kerkraad

De rattenkweker van Muizen

Beste lezers en lezeressen, telkens professor-bioloog Lodewijk Van Babel zijn laboratorium betrad, had hij moeite om zijn enthousiasme te bedwingen. In feite was dat laboratorium een omgebouwde schuur achter een gerenoveerde oude Muizense hoeve nabij de Dijle, waarin benevens een kantoor en een boekenkast, een heleboel metalen schappen waren ingericht met daarop glazen kooien bevolkt met witte ratten, honderden ervan. Overigens waren het niet zomaar ratten, de knagers vormden een door Professor Van Babel door genetische wijziging en manipulatie nieuw gekweekte soort, een wetenschappelijke primeur. De ratten in de kooien waren weliswaar gebaseerd op de bruine of Noorse rat zoals die in ook in onze streek in het wild voorkomt, de geleerde was er daarnaast in geslaagd via in vitro fertilisatie genetisch materiaal in te planten van zowel de wolf als de mens. Opvallend was dat deze dieren ongeveer twee keer zo groot waren als normale bruine ratten. De professor had er de naam "überra" voor bedacht, of wetenschappelijk "Rattus superioris" en hij verwachtte dat op termijn de beesten zouden kunnen ingezet worden ten bate van de mens, bijvoorbeeld bij ontmiijningsoperaties of als goedkoper alternatief voor drugshonden. Wat nog moest verholpen worden, was dat de dieren zich bijzonder agressief en neurotisch gedroegen in hun kooien. Eén van de mannetjes was groter en sterker dan de rest en sprong voortdurend tegen het glas van zijn kooi. Dit mannetje had op een dag zelfs een rivaal doodgebeten en half opgegeten, en daarom noemde de professor hem Hitler. Ratten zijn als mensen, mijmerde de geleerde, ze zijn egoïstisch en wreed, denken alleen op korte termijn en vernielen door vervuiling hun omgeving. En omdat ze het hele jaar door seks hebben, planten ze zich ongebreideld en ongeremd voort.

Glimlachend liep de professor langs de glazen kooien. Hij dagdroomde over de Nobelprijs die hij hoopte ooit te zullen ontvangen voor zijn baanbrekend wetenschappelijk werk. In gedachten zag hij hoe op de Grote Markt van Mechelen te zijner ere een standbeeld werd onthuld door burgemeester Bart Somers, in aanwezigheid van koning Filip en een heleboel andere notabelen. Zoals gewoonlijk sprong Hitler

dwangmatig tegen het glas van zijn kooi. De professor ging aan zijn bureau zitten en overliep tabellen met wetenschappelijke gegevens. Hij had niet gezien dat het glas van Hitlers kooi gebarsten was...



Ongeveer een uur later zag professor Van Babel naast zijn computerscherm plots de kop van Hitler verschijnen, die hem met kwaadaardig doordringende kraalogen aankeek. Geschrokken veerde de professor recht en week hij instinctief achteruit. Helaas struikelde hij over een kartonnen doos met proefbuizen die hij slordig in het kantoortje had laten staan en viel hij achterover op de grond. Hitler sprong.

Drie dagen later deed de politie, die op zoek was naar de vermiste professor, een akelige ontdekking. Van Professor Van Babel bleef slechts het afgeknaagde geraamte over en flarden van kleren. In het laboratorium hing een doordringende stank en van de ratten was geen spoor meer. Het nieuws haalde de voorpagina van alle kranten, maar al spoedig deemsterde de aandacht ervoor weg.

Ten onrechte, want enkele dagen later vond een wandelaar in het Mechels Broek het afgekloven karkas van een rund. Uit een onderzoek aan de Katholieke Universiteit Leuven bleek dat op het karkas ratten-DNA aanwezig was. Kort daarna werd een tweede runderkarkas gevonden en een week later in een naburige weide de botten van een schaap. Telkens vonden wetenschappers nadien ratten-DNA.

Burgemeester Somers eiste daarop dat het rampenplan in werking zou gesteld worden en liet alvast zijn stadswerklieden bijkomend rattengif

zetten op de gebruikelijke plekken. Helaas hielp dit niet, want de ratten waren bovengemiddeld slim en raakten het vergif niet aan. Bovendien hadden ze door de experimenten van professor Van Babel een deel wolven-DNA en trokken ze dus in roedels rond op zoek naar vlees. Jagen was echter moeilijk, want door hun witte kleur waren de überratten makkelijk van ver zichtbaar voor mogelijke kleinere prooien zoals...ratten en muizen.

Hitler was de sluwste en sterkste van de rattenroedel en instinctief wist hij, dat zijn ratten er alleen bij nacht of schemering mochten op uittrekken. Hij zag overal meer en meer rattengif en besepte dat het niet lang meer zou duren eer de mens zou begrijpen wat er aan de hand was. Maar de überratten groeiden snel in aantal en dus was alsmaar meer voedsel nodig. Tuinen werden geplunderd en kippen gingen eraan.

Het duurde niet lang of de zich snel vermenigvuldigende ratten begonnen zich langs de waterlopen uit te breiden in de richting van Brussel en Antwerpen. Telkens de roedels te groot werden, splitsten ze zich op om een nieuw gebied te koloniseren.

Na zes maanden waren de überratten reeds over half België verspreid. Ratten drongen zelfs het koninklijk paleis en de huizen van de hovelingen binnen en overal in het land richtten ze zware schade aan. Koning Filip ontstak in woede en eiste dat op staande voet maatregelen zouden genomen worden tegen de rattenplaag. Helaas raakten de politici het niet eens over hoe het probleem moest aangepakt worden. De Walen en Brusselaars stipten aan dat de plaag in Vlaanderen was ontstaan en dat het dus om Vlaamse ratten ging die op kosten van het Vlaams Gewest moesten bestreden worden. Vlaanderen bracht daar tegen in dat een rat Waals werd zodra ze zich op Waals grondgebied waagde. De groene partijen vonden dat je het probleem kleinschalig, lokaal en diervriendelijk moest benaderen, het Vlaams Belang weet de plaag aan islamisering en immigratie, de christendemocraten vonden dat het geld voor rattenbestrijding naar het middenveld (ziekenfondsen, vakbonden, katholieke scholen...) moest gaan, de socialisten hadden het over een symptoom van ontspoord kapitalisme,

de liberalen zagen alleen een “opportunititeit” voor de vrije markt en zo had iedereen wel zijn eigen overigens zeer gefundeerde mening. En de ratten, die namen intussen in aantal nog toe.

Ratten drongen in Brussel zelfs het zwaar beveiligde stervormige Berlaymont-gebouw van de Europese Commissie binnen. Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker ontstak in woede en eiste dat op staande voet maatregelen zouden genomen worden, zoniet zou de Europese Commissie naar Straatsburg verhuizen. Hierop besloten de Belgische politici het leger een volmacht te geven om de ratten te bestrijden, en een envelop van één miljard euro. Een parlementaire commissie werd opgericht om te beslissen wie dat miljard aan het leger zou terugbetalen, want de militairen moesten het bedrag voorschieten. Een bevriende bank werd bereid gevonden het benodigde geld uit te lenen, weliswaar tegen een buitensporige rentevoet, maar in tijden van crisis moet je al eens iets door de vingers kunnen zien. Militairen patrouilleerden 's nachts alle straten van het land en in het bijzonder de ratgevoelige plekken. Omdat de überratten met hun wolven-DNA zich in roedels verplaatsten, konden ze er dikwijls veel ineens doodschietsen. Een verdere doorbraak kwam er, nadat bleek dat Amerikaanse geleerden een soort zoete pasta hadden ontwikkeld waar ratten verzot op waren, maar die hun ongemerkt onvruchtbaar maakte. Zo raakte de rattenplaag na enkele maanden onder controle en na een jaar waren de überratten zelfs uitgestorven. In de omgeving van mensen werden ze immers genadeloos bejaagd, in het wild konden ze met hun opvallende witte vacht moeilijk overleven. Het enigste wat nog aan de überratten herinnerde was de parlementaire commissie, waarin de politici oeverloos voort discussieerden over wie nu precies wat zou moeten betalen.

Professor-bioloog Lodewijk Van Babel, de rattenkweker van Muizen, was intussen compleet vergeten, behalve door zijn erfgenamen, die nog ettelijke jaren in een gerechtelijke procedure verwickeld bleven omtrent de verdeling van de nalatenschap. Al de rest was slechts ijdelheid geweest, najagen van de wind...

Hugo Wilmaerts

'Een kannetje bier tegen de duivel'

De Reformatie is jarig. Een half miljard protestanten wereldwijd vieren deze verjaardag. Uiteraard ook wij in België.

Luther vond zichtbare en tastbare dingen voor het geloof belangrijk, bv. het brood en de wijn van het avondmaal. Daarom wil de VPKB met een paar zichtbare en tastbare dingen aan 500 jaar Reformatie herinneren.



Luther hield van het leven en zijn vreugden. Vooral van het bier. Hij vond: een goed bier verdrijft duivel en zorgen! Zijn vrouw Katarina van Bora brouwde het bier trouwens zelf. Zover zijn wij niet gegaan. Maar we hebben in samenwerking met de brouwerij 'Het Anker' in Mechelen een eigen 'Luther-Bier' op de markt gebracht: een krachtig en smaakvol donker bier waarvan u kunt genieten met een proost op Maarten Luther en zijn herontdekking van Gods grenzenloze liefde.

Een andere drank kende Luther nog niet. Anders had hij hem zéker gedronken en gewaardeerd: de koffie. Het Luther-Bier wordt dus vergezeld van speciale koffiemokken waarop de logo van onze VPKB te zien is. Want ook de koffie is een mooi cadeautje van God! Met zo'n mokje kunt u ervan genieten en tevens 500 jaar Reformatie vieren.

Bier en mokken zijn alleen dit jaar verkrijgbaar. Bij de mokken kun je uit 4 kleuren kiezen: licht- en donkerblauw, geel en rood.

Een fles bier kost 3€, een mok 7€. Met de opbrengst van het verkoop wordt de AKV 2017 bekostigd.

Kopen kan heel makkelijk: gewoon na de dienst via uw predikant!



Carnaval

Carnaval is het feest der zotten en dwazen,
niet omdat ze hun verstand verloren hebben,
misschien eerder omdat ze tot verstand komen.
Want wat is de zin van Carnaval eigenlijk?
Zeker niet in een dronken, half-schemerige toestand
de dag doorbrengen, maar eerder alle maskers afgooien
en de betrekkelijkheid van alles laten zien.
De Carnavalsvierder zet weliswaar vaak een masker op,
niet om zichzelf daarachter te verbergen,
omdat hij niet gekend wil worden
en zichzelf op die manier vrijer te voelen
tot het uitvoeren van allerlei escapades.
Het masker betekent veeleer: zijn status afleggen,
om zichzelf durven lachen, lachen om alles
waarmee hij steeds zo bloedserius bezig is.
Hij wil voor enkele dagen de betrekkelijkheid van alles
wat zo belangrijk schijnt benadrukken,
een ogenblik de schijn vergeten die hij steeds ophoudt.
'Vrijheid, gelijkheid en broederschap'
is de basis van een gezonde Carnavalsviering:
iedereen is gelijk aan iedereen,
niemand is de meerdere van een ander,
of je nu werkgever of werknemer bent,
arts of patiënt, burgemeester of burger.
Die houding wordt niet veroorzaakt door drank,
maar uit dank dat ieders leven gelijk is,
weliswaar kortstondig en bedreigd,
maar tegelijk boeiend en bedoeld,
om ervan te genieten zonder elkaar naar de ogen te zien,
maar liever door elkaar recht in de ogen te kijken,
op gelijke hoogte en tegen elkaar te zeggen:
'Ik ben niet meer dan jij,
wij zijn allemaal maar gewone mensen.'
Carnaval vieren betekent lachen om het leven,
dat vaak zoveel scheiding teweeg brengt

door bruggen te slaan tussen mensen,
die elkaar normaal niet kunnen bereiken.
Carnaval vieren heeft iets van Jezus' woorden:
'Maak je niet bezorgd om de dag van morgen,
want de dag van morgen zorgt voor zichzelf.'

In die zin mag het van mij altijd Carnaval zijn,
want door het gewone leven heen
worden de verhoudingen tussen mensen
maar al te vaak bepaald door status,
bezit, functie, rangorde, intellect.
Het is blijkbaar moeilijk voor ons
gewoon te zijn wie we zijn: déze mens,
die weliswaar ieder zijn eigen achtergrond heeft,
maar met alle anderen gemeen heeft,
dat hij mens is, kwetsbaar en sterfelijk.
Natuurlijk is er verschil in bedieningen,
in het dragen van verantwoordelijkheden,
maar daardoor ben je nog niet meer dan de ander.
Zelfs de hoogste gezagsdrager moet zich
kwetsbaar durven opstellen,
open staan voor allen die hem benaderen,
ongewapend met zekerheden en stellingen,
wel vanuit zijn eigen overtuigingen,
echter zonder de ander daarin te vangen.

Is samen-kerk-zijn in wezen eigenlijk niet:
elkaar als gelijken beschouwen,
allen leerlingen van Jezus Christus willen zijn,
die de enige Leraar en Herder is?
Of om het met Paulus' woorden te zeggen:
'Geef niet toe aan partijdigheid en ijdelheid,
maar acht in ootmoed de ander hoger dan uzelf.
Laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen,
maar liever die van zijn naasten.'

Uit: Ton Baeten, "Bevestig (de) mensen", Aalsmeer 1990



Kleur dit masker, knip het uit, zet het op en laat zien, hoe mooi en vrolijk jij bent!