

P 902041



PB-PP|B-31126
BELGIE(N)-BELGIQUE

DE BRUG



Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord

behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niet in januari en augustus)

65^{ste} jaargang nr. 3 - april 2021

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen

Afz. / V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

Website: www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be
Facebook: www.facebook.com/VPKBMechelenNoord



Kerkgebouwen Keizerstraat 26-28
Secretariaat: 2800 Mechelen

Predikant: ds. J.H. Brouwer
Mechelsveldstraat 46
2800 Mechelen ☎ 015/20.51.54

**EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: 10.00 u.,
MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG**

Rekening: *IBAN:* **BE41 0000 1657 8310**, *BIC:* **BPOTBEB1** t.n.v.
Protestants Evangelische Parochie

Rekening: *IBAN:* **BE97 7512 0773 6149**, *BIC:* **AXABBE22** t.n.v.
Diaconie Keizerstraat

Het lijden en de doortocht in Pasen

Volgens mij weten veel Christenen dat met Pasen Christus Jezus is opgestaan. Hij overwon de dood en na drie dagen verliet Hij het graf. Als een teken van de overwinning die Hij heeft bewerkt. Voor veel Christenen is Pasen dan ook het vieren, het gedenken, dat de dood niet het laatste woord heeft. Nee, Christus heeft nu het laatste Woord. Soms is dit moeilijk om te geloven in tijden van de gezondheids crisis die we meemaken. Als Jezus door Zijn dood bereid het laatste woord heeft, waarom spreekt Hij dan niet (luider)?

Voor een antwoord op deze vraag kan er worden gekeken in de Latijnse en Hebreeuwse woordenboeken. In het Latijnse woordenboek merken we op dat Pasen (passio) een betekenis heeft die te herleiden is op ons woord passief. Jezus leed passief. Hem overkwam het lijden. Anders geschreven: Hij leed onder de mensen die Hem ter dood veroordeelden, Hij leed onder de gebrokenheid.

Het Hebreeuwse woordenboek vermeldt Pesach, het Joodse feest waar Christenen Pasen van hebben gemaakt. Dat woord betekent passeren. De Joden trokken uit Egypte, na tien verschrikkelijke plagen, de woestijn in. Daarmee werden zij bevrijd van het slavenjuk dat de Egyptenaren hen hebben opgelegd. Voor hen brak een nieuwe periode aan waarin zij vrij waren.

Een combinatie van deze twee woorden samen is misschien wel de diepere betekenis van Pasen: Christus Jezus leed voor ons, zodat wij uitzicht hebben op dat nieuwe land. Het land waar we, als we op Hem zien, uitkomen. Het beloofde land waar het overvloedt van melk en honing.

Gijs Bleijenberg



Britta Jacobs - The land of milk and honey

Kerkraad

Tijden van Corona.

We hadden op beterschap gehoopt, maar op het ogenblik van dit schrijven gaan de besmettingscijfers en de hospitalisaties de verkeerde kant op en blijven de beperkende voorzorgsmaatregelen van kracht. Dus geen fysieke kerkdiensten. De data worden almaar vooruit geduwd, streefdatum voor versoepelingen van de maatregelen wordt misschien 1 mei !? De kerkraad is dus nog niet fysiek bij elkaar geweest. Er wordt wel druk over en weer gemaïld. Spijtig dat ook nu Goede Vrijdag en Paaszondag niet fysiek kunnen doorgaan. Dit is zeer teleurstellend, we hadden zo onze hoop gevestigd op deze bijzondere dagen om deze in de kerk te mogen vieren! We zullen het nog een tijdje met de online diensten moeten doen. We hopen en bidden dat naar de toekomst toe alles weer normaal mag worden. We verlangen naar onze fysieke kerkdiensten, toch? Zodat we onze God, Verlosser en Heiland kunnen bidden en toezingen in gemeenschap met alle zusters en broeders. Moge God het verlangen in ons hart leggen om elkaar weer te ontmoeten in gemeenschap met Hem. Laten we daarvoor niet aflatend bidden en vertrouwen op de Heer onze God!

Ook de kerkraadsvergadering van 6 april gaat niet door en wordt verschoven naar dinsdag 4 mei. Zoals eerder vermeld, de kerkraad zit niet stil, ieder van ons is onregelmatig aanwezig in de kerk, voor het ophalen van de post, voor het onderhoud, nazicht verwarming en opnemen van de energiemeters (water-gas-elektriciteit).

We denken na over de Gemeentevergadering, die normaal in maart wordt gehouden, maar weer moet worden verschoven naar een latere datum. Ook de administratie van de Kerk moet worden verdergezet, het contact met de gastpredikanten en orgelisten, Synode, enz. De jaarrekening die moet worden binnengebracht op de Stadsdienst.

De stoelen worden weer teruggebracht naar de kerk, deze zijn opgeslagen in een depot; we hadden gedacht dat deze toestand maar enkele maanden zou aanhouden, maar helaas. De huur van het depot heeft het voorziene budget hiervoor uitgeput, we zijn dus genoodzaakt de stoelen weer naar de kerk te laten brengen.

Heeft u iets te melden of suggesties voor de komende tijd, laat ons dit weten via mail – brief of telefoon.

De kerkraad wenst u en uw naasten een Gezegende Paastijd!

Georges

Samenstelling kerkraad

| | | |
|--------------|---------------------|--------------------------------|
| Predikant: | ds J. Brouwer | 015 - 20 51 54 |
| Ouderlingen: | Georgette Saliba | 015 - 41 31 85 |
| | Geert Van Cammeren | 015 - 31 97 64 |
| | Xavier Van Lierde | 0485 - 71 71 08 |
| Diaken: | Georges Vandensavel | 015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18 |

Verjaardagen

| | |
|----------|---------------------|
| 12 april | Eva van Sitteren |
| 26 april | Dalin Yaqu e. Maghi |

Een gelukkige, maar vooral gezegende verjaardag !



Corona-noodhulp voor Kirinda

Sinds november 2020 hebben mensen in het district ABL spaarpotjes aangelegd voor de kerken in Kirinda. In zo'n spaarpotje kan men wekelijks een bedragje opzijleggen voor noodhulp aan de kerken in Kirinda.

In de afgelopen maanden hebben we hiermee enkele honderden euro's bijeen kunnen brengen voor noodhulp aan Kirinda.

Sinds 18 januari zijn de kerken in Kirinda weer gesloten, en ze blijven daarom ook zonder inkomsten.

Anders dan in België, heeft dit directe gevolgen voor de wedden van allen die in dienst zijn van de EPR, de protestantse kerk van Rwanda.

De nood onder onze broeders en zusters is groot – en daarom willen we deze actie graag opnieuw onder uw aandacht brengen.

U kunt de gespaarde bedragen overmaken op het (nieuwe!) bankrekeningnummer van de Jumelagewerkgroep ABL-Kirinda, BE50 0689 3945 3818 o.v.v. 'Corona-noodhulp'.

Om het gemakkelijker te maken, kunt u ook voor een periode van enkele maanden een doorlopende opdracht instellen: er wordt dan maandelijks een vast bedrag van uw bankrekeningnummer overgeschreven naar de Jumelagewerkgroep.

Erediensten

Op het ogenblik zijn fysieke kerkdiensten weliswaar toegestaan, maar de beperkingen betekenen voor ons gebouw dat we niet met meer dan 7 kerkgangers tegelijk aanwezig mogen zijn. De kerkraad heeft daarom besloten dat we voorlopig verder gaan met het samenwerkingsverband Leuven, Mechelen-Noord, Mechelen-Zuid en Vilvoorde. De betrokken voorgangers verzorgen in afwisseling elke zondag een kerkdienst op internet. Wie zich heeft aangemeld voor de digitale distributie van ons kerkblad krijgt de link via e-mail doorgestuurd. U vindt hem ook via onze Facebook-pagina: www.facebook.com/VPKBMechelenNoord

We blijven nochtans hoopvol, dat er intussen versoepelingen zouden kunnen worden doorgevoerd en publiceren daarom toch onderstaande lijst met kerkdiensten. Als we opnieuw opstarten krijgt u daarvan bericht, per mail of telefoon.

Zodra de corona-maatregelen het toelaten, gaan alle diensten weer door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.

vrijdag 02 april organist: Th. de Jongh
ds. J. Brouwer 2° collecte: Prot. Faculteit
19u30, Goede Vrijdag, H. Avondmaal

zondag 04 april organist: P. Oerlemans
ds. J. Brouwer 2° collecte: Zending
Paaszondag

zondag 11 april organist: E. Poncin
ds. E. Delen 2° collecte: Orgelfonds

zondag 18 april organist: P. Oerlemans
ds. J. Brouwer 2° collecte: Kerkblad

zondag 25 april organist: Th. de Jongh
ds. J. Brouwer 2° collecte: Synodale kas

zondag 02 mei organist: P. Oerlemans
ds. J. Brouwer 2° collecte: Jeugdwerking

Agenda*

| | |
|----------|--------------------------------|
| 12 april | Bijbelavond, 20u Kerkzaal |
| 22 april | Seniorenmiddag, 14u30 Kerkzaal |
| 29 april | Bijbelmiddag, 14.30 Kerkzaal |
| 04 mei | Kerkraad, 19u45 Kerkzaal |

**Hoewel de corona-maatregelen inmiddels zijn verlengd tot zondag 1 april, hopen we op een verbetering in de situatie die ons in staat stelt om elkaar weer fysiek te ontmoeten, zij het waarschijnlijk nog op de nodige afstand en met mondkapjes. Mocht dat echter nog niet mogelijk zijn, dan vinden de bijbelstudies plaats via Zoom. Als u zich aanmeldt via jhbrouwer@protestant.com wordt u vooraf de link toegestuurd en kunt u van achter uw computer of smartphone deelnemen.*

Liedboek

In ons liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, staan mooie liederen, maar ook mooie vertellingen en gedichten. Misschien heb je er al enkele gelezen. Bij elke uitgave van ons kerkblad tracht ik een vertelling of gedicht te brengen.

Op bladzijde 569 staat het volgende door André Troost.

Trouwe God, wij zijn veilig in Uw handen.

Daar vertrouwen we op.

Dat te weten geeft rust

en vrede die alle verstand te boven gaat.

André Troost

Uitgekozen door Georges



De Heer is waarlijk opgestaan!

Het licht overwint de duisternis.
Het leven is sterker dan de dood.

Dat geldt voor Christus.
Dat geldt voor al de Zijnen.

Laat ons vanuit dat vertrouwen
Zijn toekomst tegemoet leven.

*De kerkraad van
de Protestantse Gemeente Mechelen-Noord
wenst u gezegende Paasdagen.*



GJB
de Brouwer

Afb.: Matthias Grünewald, Isenheimer Altaar

De theologie van het kruis en het maatschappelijk debat

In ons land is de Rooms-Katholieke Kerk de meest zichtbare van alle kerkgenootschappen. De media stelt de standpunten van de Kerk van Rome dan ook graag gelijk aan deze van het christendom in het algemeen. En dat is begrijpelijk. Maar hierdoor rust op de Rooms-Katholieke Kerk een bijzondere verantwoordelijkheid om ook steeds een zorgvuldig afgewogen, Bijbelse positie in te nemen. In de recente heisa omtrent de zegening van homoseksuele relaties is de Rooms-Katholieke Kerk mijns inziens behoorlijk de mist ingegaan.

Aanleiding voor de controverser was het antwoord van de Congregatie voor de Geloofsleer van 22 februari 2021 op de vraag "Heeft de Kerk de macht om de zegening te geven aan verbintenissen van personen van hetzelfde geslacht?" Het antwoord was, toch wel enigszins voorspelbaar, neen. Andere kerkgenootschappen hebben die vraag al anders beantwoord, maar voor wie de Kerk van Rome ook maar enigszins kent, lag dit antwoord volledig in de lijn der verwachtingen. Zegeningen voor individuele personen met homoseksuele neigingen zijn volgens de Congregatie echter wel mogelijk.

De Congregatie besluit als volgt: "Terzeldertijd herinnert de Kerk eraan dat God niet ophoudt elk van zijn pelgrimerende kinderen in deze wereld te zegenen omdat voor Hem "wij belangrijker zijn dan alle zonden die wij kunnen begaan." Maar hij zegent niet de zonde en kan dit niet doen: Hij zegende de zondaar opdat hij moge erkennen dat hij deel uitmaakt van Zijn plan van liefde en dat hij zich laat veranderen door Hem. Hij immers "neemt ons aan zoals we zijn maar laat ons nooit achter zoals we zijn.""

De Antwerpse aartsbisschop Bonny stelde in de krant het antwoord van de Congregatie in vraag. In een eigenaardig opiniestuk in De Standaard (17 maart 2021) geeft de aartsbisschop aan dat "zonde" "een van de moeilijkste theologische en morele categorieën om te definiëren" zou zijn, en dus "een van de laatste om te kleven op personen en hun manier van samenleven". En al zeker niet "op categorieën van personen". Wat "zonde" volgens hem dan wel is, licht de aartsbisschop - helaas - niet toe. Wel wijst hij erop dat God met Zijn zegen over mensen nooit gierig of belerend is geweest.

Wat in deze hele discussie vergeten wordt, is dat de Kerk bovenal de opdracht heeft om zondaars - hoeren en tollenaars (Mt 21:31)! - te verwijzen naar de enige Bron van genade, Jezus Christus. De Congregatie doet dit slechts zeer halfslachtig, en de aartsbisschop

doet het helemaal niet. Naar mijn aanvoelen bezondigen zowel de Congregatie als de aartsbisschop zich aan vaag-christelijk taalgebruik, zonder dat zij datgene doen waarvoor zij geroepen zouden moeten zijn: het Evangelie verkondigen. Beiden laten wel een geluid horen dat uit de christelijke traditie komt, maar de kern van het Evangelie blijft onvermeld: dat Jezus Christus plaatsvervangend voor de zonden van Zijn volk aan het kruis is gestorven. De Kerk op aarde moet dit van de daken schreeuwen: geloof in Jezus Christus, want Hij redt van zonde, duivel en dood!

De opdracht van de Kerk om het Evangelie te verkondigen betekent natuurlijk ook dat de Kerk de zonde ernstig moet nemen. Het helpt dan niet om het te hebben over "een van de moeilijkste theologische en morele categorieën". Jezus Christus is immers gestorven voor onze zonden (Gal 1:4), niet voor een of andere hegeliaanse categorie. Wat zonde is, kunnen we opmaken uit de Bijbel, die helder spreekt over zonde. De zonde is een "afdwaling van enige geboden des HEEREN" (Lv 4:2), en een aanslag op Gods heiligheid. Wie de zonde echter op deze manier relateert, relateert in een beweging ook het kruisoffer van de Zoon van God tot verzoening van onze zonden.

De zonde kleeft volgens de Schrift aan ons allemaal (Rom 3:23). Niet louter zondigheid in het algemeen, maar zonden, individueel, meervoudig en gruwelijk. Spreken over zonde, van welke aard ook, vergt natuurlijk moed, want de idee dat wij vleeselijk, verkocht onder de zonde zijn (Rom 7:14), en dingen doen en denken die ingaan tegen de heiligheid en majesteit Gods, schuurt met onze natuur. De Kerk moet zonde aanwijzen (Rom 3:20), maar nog meer moet zij ons, zondige mensen, de Heere Jezus Christus voorhouden als een volkomen Zaligmaker Die gekruisigd is voor ons, in onze plaats. Zalig zijn de hoeren en tollenaars die op Hem mogen zien in het geloof. Hij is hun rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing (1 Kor 1:30).

Ik hoop alvast dat zowel de Congregatie als de aartsbisschop de Bijbel ter hand zullen nemen, en bepaald mogen worden bij de woorden van de apostel Paulus zoals opgetekend in de eerste brief aan de Korintiërs: "Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd." (1 Kor 2:2).

Willem-Jan Ingels

PASEN

*Heer, Jezus Christus, onze Heiland,
in deze heilige vastenperiode
voorafgaand aan Pasen,
voelen wij Uw aanwezigheid
op een bijzondere manier.
In tijden van stilte en tijden van isolement,
door pandemie,
tijden van rust en vrede,
in zelfbeheersing.*

*Mogen Uw Liefde en Uw Opoffering,
die vervolgens tot uiting komen in Uw opstanding,
Jezus Christus,
ons tot leven brengen met dankbaarheid.
U redt ons allen, u schenkt eeuwig leven.
Alle lof en glorie zij voor altijd aan U.
In de Naam van onze Heer en Heiland bidden we.
Amen.*

N. NAJARIN.

Welkom in het moederland! (deel I)

Beste lezers en lezeressen, in dit artikel wil ik jullie meenemen, op papier althans, naar een wereld en een samenleving die voor de meeste Belgen compleet onbekend is, namelijk Nigeria, het geboorteland van mijn vrouw Sandra. Of zoals de Nigerianen zeggen: welkom in het moederland!

Nigeria is een land in West-Afrika dat, met de klok mee, grenst aan Niger, Tsjaad, Kameroen, de Atlantische Oceaan en de Republiek Benin (dit laatste land is niet te verwarren met het vroegere koninkrijk Benin, dat gesitueerd was in Nigeria rond het huidige Benin City). Nigeria is een federale republiek bestaande uit 36 deelstaten en het Federale Hoofdstedelijke Territorium waarin de hoofdstad Abuja (*) is gelegen. Het land beslaat een oppervlakte van 923.769 vierkante kilometer, vergelijk dat even met het petieterige België (30.689 vierkante kilometer). Dat het land "de Reus van Afrika" wordt genoemd, is echter niet omwille van zijn oppervlakte, er zijn immers grotere landen, maar omwille van zijn enorme en snel groeiende bevolking. In 1970 waren de Nigerianen met 55 miljoen, in 1990 was dat al 95 miljoen, vandaag wordt het inwonertal op 206 miljoen geschat en daarmee is Nigeria het volkrijkste land van het continent. Ongeveer 17 % van alle Afrikanen is Nigeriaan. Nigeriaanse vrouwen baren gedurende hun vruchtbare levenstijd gemiddeld 5,7 kinderen, wat tot de hoogste vruchtbaarheidscijfers ter wereld behoort. De volkrijkste stad is Lagos, dat in 1950 zo'n 300.000 inwoners telde en vandaag meer dan 21 miljoen. Nigeria heeft de 5e grootste moslimbevolking ter wereld en de 6e grootste christelijke bevolking.

Het staatshoofd van Nigeria is de president, die volgens de grondwet verkozen kan worden voor twee termijnen van telkens vier jaar, naar het model van de Verenigde Staten. Een tegenwicht voor de president zijn macht is de Nationale Vergadering, die bestaat uit het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Sedert 1999 is Nigeria een democratie, maar alle partijen plegen wanneer ze kunnen kiezersbedrog en intimidatie. In 2016 verloor voor het eerst een zittende president de verkiezingen en het land doorstond deze democratische test: president Goodluck Jonathan stond de macht vreedzaam af aan zijn opvolger de huidige president Muhammadu Buhari. De Nigeriaanse politiek wordt geplaagd door tribalisme (bevoordeling van de eigen stam: "eigen volk eerst"), nepotisme (bevoordeling van de eigen verwanten, eigenlijk een meer doorgedreven vorm van "eigen volk eerst") en prebendalisme (ambtenaren en politici vinden dat zij het recht hebben een deel van de staatsinkomsten af te romen voor zichzelf).

Nigeria heeft de grootste economie van het continent, groter dan die van Zuid-Afrika. Het bruto binnenlands product, dit is de totale geldwaarde van de in het land geproduceerde goederen en diensten, groeit met 2,3 % per jaar (cijfer van 2019, in België was het 1,5 % in 2018). Petroleum zorgt voor 2/3 van de staatsinkomsten, maar vertegenwoordigt slechts 9 % van het bruto binnenlands product. Er is een groeiende dienstensector, met onder meer banken, telecom en de filmindustrie. De mijnbouw is onderontwikkeld, zodat Nigeria bijvoorbeeld zout en ijzererts moet invoeren, terwijl die grondstoffen even goed in het land zelf zouden kunnen gewonnen worden. De industrie produceert de meest verscheiden producten, gaande van kledij en schoenen tot cement en auto's. De landbouw stelt nog 30 % van de beroepsbevolking te werk en produceert tal van producten waarvan sommige in Europa bekend zijn en andere niet: cassave, maïs, palmolie, yam (**), rijst, suikerriet, de lijst is bijna oneindig. Hoewel het land prachtige landschappen, de meest diverse culturen en een kleurrijke folklore bezit, is er geen toerisme. Mogelijke toeristen worden afgeschrikt door de hoge misdaadcijfers, de vele ontvoeringen en het terrorisme (vooral in het noordoosten). Over het algemeen kan men zeggen dat de economie sukkelst met corruptie, een gebrekkige energievoorziening (stroompannes!) en zwakke infrastructuur (= wegen, bruggen,...). Deze problemen, alsook de snelle bevolkingsgroei, zorgen ervoor dat armoede bestendig wordt: 40 % van de Nigerianen moet het doen met omgerekend slechts één dollar per dag.

Dat Nigeria zoveel verschillende landbouwproducten teelt, heeft natuurlijk te maken met de verscheidenheid aan landschappen en klimaten, gaande van regenwoud over savanne tot halfwoestijn.

Officieel is Nigeria een Engelstalig land, de taal van de vroegere Britse kolonisator domineert nog steeds bij de overheid, in het onderwijs en in de media. De Engelse taal geniet in Nigeria een enorm prestige, maar wordt eigenlijk alleen door de hoger geschoolden gesproken, een kleine minderheid van de bevolking. Er zijn zo'n 500 inheemse talen, waarvan de drie grootste de status hebben van "nationale taal", namelijk Hausa, Yoruba en Igbo. Een belangrijk communicatiemiddel in het zuiden is Pidgin, een mengtaal van verbasterd Engels en inheemse dialecten.

Nigeria is tegelijk een oud en een nieuw land. Ooit floreerden er eeuwenlang inheemse koninkrijken en emiraten, zowel in het noorden als in het zuiden. Het koninkrijk Benin ontstond in de 11e eeuw en werd in 1897 vernietigd door de Britten, het kalifaat Sokoto ontstond na een jihad (islamitische heilige oorlog) in 1804 en werd eveneens door de Britten verslagen in 1903.

Het moderne land Nigeria ontstond in 1914 als gevolg van de "amalgamatie", waarmee de samenvoeging wordt bedoeld van het

Noordelijke Nigeria -protectoraat en het Zuidelijke Nigeria-protectoraat. De "amalgamatie" werd geleid door de Britse gouverneur Sir Frederick Lugard (1858-1945), die een duidelijke voorkeur had voor het islamitische noorden en die de geschoolde en verwesterde elite uit het zuiden minachtte. Het huwelijk tussen Noord en Zuid was vanaf het begin erg moeilijk, omdat de invloed van de Britse beschaving en de christelijke zending veel groter was in het Zuiden (waar Engels de enigste officiële taal was). In het Noorden (waar Engels en Hausa beiden officiële status hadden) deden de Britten er alles aan om de moslims niet voor het hoofd te stoten en om christelijke zending te ontmoedigen. De meeste plaatselijke emirs waren immers getrouwe vazallen van de Britse kroon... Tot de huidige dag is Nigeria verdeeld in een islamitisch noorden en een overwegend christelijk zuiden. Vandaag telt het land naar schatting 50 % moslims en zo'n 45 à 48 % christenen.

Nigeria werd onafhankelijk op 1 oktober 1960 en die dag is jaarlijks de nationale feestdag.

De naam Nigeria betekent zoveel als "land aan de Niger-rivier". Hij werd gemunt door de Britse journaliste en schrijfster Flora Shaw (1852-1929), die hem voor het eerst gebruikte in een essay verschenen op 8 januari 1897. Diezelfde Flora Shaw trouwde op 10 juni 1902 met...Sir Frederick Lugard!

Zo, dit was een eerste kennismaking met Nigeria, een land van grote tegenstellingen en adembenemende verscheidenheid. Nigeria, een land dat zich soms in West-Afrika als een kleine grote mogendheid gedraagt, maar dat tegelijk kenmerken vertoont van een mislukte staat. Een kunstmatige staatkundige eenheid geschapen door Britse kolonisten, die nog altijd sukkel om een echte natie te worden.

Hugo Wilmaerts

(*) in Nigeriaanse plaats- en persoonsnamen wordt U als OE uitgesproken en J als DJ. Abuja klinkt dus "Aboedja", "Jos" klinkt als "Djos" enz.

(**) yam is een grote eetbare wortelknol die een beetje als aardappel smaakt (maar lekkerder)

Geraadpleegde bronnen:

- Engelse, Franse en Nederlandse Wikipedia (in aflopende volgorde van belang)
- Al Jazeera: Forty percent of Nigerians live below the poverty line (04/05/2020)
- Borgen Magazine: Nigeria, the poverty capital of the world (28/08/2020)
- Nepabox: Lord Lugard described northern Nigeria as "the poor husband" and southern Nigeria as "the rich wife"

De doortocht door de Rietzee.



God baande met Pasen voor Zijn volk Israël een weg dwars door het water van de dood. Ook wij hoeven nergens bang voor te zijn omdat Jezus de dood heeft verslagen.