

P 902041



PB-PP|B-31126
BELGIE(N)-BELGIQUE

DE BRUG



Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord

behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niét in januari en augustus)

65^{ste} jaargang nr. 5 - juni 2021

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen

Afz. / V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

Website: www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be
Facebook: www.facebook.com/VPKBMechelenNoord



Kerkgebouwen Keizerstraat 26-28
Secretariaat: 2800 Mechelen

Predikant: ds. J.H. Brouwer
Mechelsveldstraat 46
2800 Mechelen ☎ 015/20.51.54

**EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: 10.00 u.,
MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG**

Rekening: *IBAN:* **BE41 0000 1657 8310**, *BIC:* **BPOTBEB1** t.n.v.
Protestants Evangelische Parochie

Rekening: *IBAN:* **BE97 7512 0773 6149**, *BIC:* **AXABBE22** t.n.v.
Diaconie Keizerstraat

Geboden vrijheid.

Met het Pinksterfeest in de rug maken we ons op om de groene tijd binnen te gaan, de 'feestloze tijd' van het kerkelijk jaar. Alsof er ooit een tijd bestaat, waarin we niets te vieren hebben. Alsof niet de God van Israël dagelijks over ons waakt, alsof we niet zondag aan zondag Zijn aanbod van waarachtig leven mogen vieren.

Sommige mensen beschouwen het christelijk geloof als een zelfkastijding. Christenen vertrouwen op waandenkbeelden, menen zij, en aanvaarden allerlei regels die hen onzelfstandig en onvrij maken. Ondertussen hebben we op onze Bijbelmiddagen het boek Rechters doorgewerkt, om in de lijn van wat daar beschreven staat te ontdekken, hoe verschrikkelijk het leven kan worden, als ieder doet wat goed is in eigen ogen.

Gods geboden zijn niet bedoeld om ons klein te maken, om ons eronder te houden als slaafjes van kerk en clerus. Integendeel. Ze functioneren als garanties van de vrijheid, die de Heer ons aanbiedt. Als oproepen om onszelf niet opnieuw afhankelijk te maken van allerlei machten die ons tot slaven willen maken. Als waarschuwingsborden die aangeven, welke wegen dood lopen of waar we op drijfzand terechtkomen.

Daarom is er ook geen grote tegenstelling tussen het christelijke Pinksterfeest als feest van de Geest die richting wijst en zijn Joodse tegenhanger, het feest van de wetgeving op de Sinai. Ook over de geboden kun je je verheugen, ook Gods richtlijnen kun je vieren - het Joodse volk wijdt er zelfs twee feesten aan, naast het Pinksterfeest ook het feest van de Vreugde der Wet. Het is dan ook in die traditie dat we met Pinksteren de leerlingen van Jezus verzameld vinden en niet omdat ze weten dat er die dag iets buitengewoons zou gebeuren. Misschien kun je juist wel zeggen, dat het de gewoonte van de Heer is, om in het alledaagse naar ons toe te komen om ons te verrassen met Zijn aanwezigheid. Maar dan wel in het bijzonder daar, waar mensen samenkomen om Zijn goedheid te gedenken, Zijn grote daden in verleden en heden door te vertellen, in het vertrouwen dat Hij het ook is die de toekomst in handen houdt.

We leven in de vrijheid van de kinderen Gods, niet om ons nu eens lekker niets van God of gebod te hoeven aantrekken, niet om elkaar uit het oog te verliezen, maar juist om te mogen gaan in Zijn wegen van gerechtigheid en vrede, verbonden met Hem en met elkaar. En is dat niet iets om te vieren, zondag aan zondag en dag aan dag?

JHB

Kerkraad

Tijden van Corona !

Moeilijke tijden - wat mag en mag niet en wat kan en kan niet? Het is soms verwarrend, al de verschillende informatie die soms kort na elkaar op ons afkomt. Terwijl we deze tekst schrijven, gaan de besmettingen en de ziekenhuisopnamen omlaag en op intensieve zorg dalen de cijfers gelukkig ook; hopelijk zakt het verder en komen er nieuwe versoepelingen op het overlegcomité van 28 mei en kunnen we een planning maken voor de komende maanden. Want op dit ogenblik is de regel 1 persoon per 10 m² voor de erediensten nog altijd van kracht! Daarom hebben de samenwerkende kerken (Leuven – Vilvoorde – Mechelen-Zuid en Mechelen-Noord) besloten om de online diensten nog te verzorgen tot en met zondag 27 juni. Dit kan natuurlijk wijzigen als het overlegcomité op 28 mei nieuwe versoepelingen voor de erediensten toelaat. Maar ja, dan is ons kerkblad al gedrukt ! Bij wijzigingen laten wij u dat dan ook zo snel als mogelijk weten.

Hopelijk gaan we langzaam aan naar het "normale" en kunnen we weer kerken zoals voorheen, natuurlijk met de nodige opgelegde Corona veiligheidsmaatregelen. Fysieke kerkraadsvergaderingen zijn er nog niet geweest, we houden wel onderling contact via mail of telefoon.

We hebben hoop voor de toekomst! Laat ons hiervoor bidden, dat in ons hart het verlangen aanwezig mag zijn om elkaar weer te ontmoeten om samen te luisteren naar Zijn Woord en om samen te zingen en te bidden tot lof en eer van onze God, de Vader van ons leven!

Georges

Samenstelling kerkraad

Predikant:	ds J. Brouwer	015 - 20 51 54
Ouderlingen:	Georgette Saliba	015 - 41 31 85
	Geert Van Cammeren	015 - 31 97 64
	Xavier Van Lierde	0485 - 71 71 08
	Georges Vandensavel	015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18
Diaken:		

Verjaardagen

05 juni	Sali Younan
08 juni	Tjeerd Van Sitteren
12 juni	Natalia Nafarin
15 juni	Jozef Uytgeerts
16 juni	Maria Camps wwe. Van Rooyen
17 juni	Lutgarde Van Goethem wwe. Denivelle
28 juni	Paul Cornelis
28 juni	Hugo Wilmaerts



Voor al deze jarigen een fijne verjaardag, maar vooral Gods rijke zegen!

Omhaling vrijwillige bijdrage 2/2020

Die gemeenteleden, die zich in het verleden hebben opgegeven om via het z.g. enveloppensysteem financiële verantwoordelijkheid te willen dragen voor onze kerkgemeenschap, kunnen in de tweede volle week van juni (13 t/m 19/6 a.s.) een telefoontje verwachten van één van de leden van kerkraad of bestuursraad, waarna kan worden afgesproken of de omslag aan huis wordt opgehaald of op een andere manier wordt bezorgd.



Wie (nog) niet op regelmatige basis financieel aan onze kerk bijdraagt door ofwel dit enveloppensysteem of bankoverschrijving, willen wij vragen dit in overweging te willen nemen; u kunt zichzelf opgeven als "enveloppen-donateur" bij één van kerkraads- of bestuursraadsleden, ofwel een zelf te kiezen bedrag overschrijven op de bankrekening van Gemeenteleven (BE93 7510 0260 2367).

Liedboek

In ons liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, staan mooie liederen, maar ook mooie vertellingen en gedichten. Misschien heb je er al enkele gelezen. Bij elke uitgave van ons kerkblad tracht ik een vertelling of gedicht te brengen.

Op bladzijde 582 staat het volgende door **Luc Wolthuis**:

*Tel met mij mee
de uren
die zo traag vergaan.*

*Stel mij gerust
nu in mijn lichaam
onrust huist.*

*Verdrijf de angst
die rondspookt
in mijn ziel.*

*Kom met nieuw licht
nu veel in mij
verlangt naar U.*

Uitgekozen door Georges

Erediensten

Op het ogenblik zijn fysieke kerkdiensten weliswaar toegestaan, maar de beperkingen betekenen voor ons gebouw dat we niet met meer dan 7 kerkgangers tegelijk aanwezig mogen zijn. De kerkraad heeft daarom besloten dat we voorlopig verder gaan met het samenwerkingsverband Leuven, Mechelen-Noord, Mechelen-Zuid en Vilvoorde. De betrokken voorgangers verzorgen in afwisseling elke zondag een kerkdienst op internet. Wie zich heeft aangemeld voor de digitale distributie van ons kerkblad krijgt de link via e-mail doorgestuurd. U vindt hem ook via onze Facebook-pagina: www.facebook.com/VPKBMechelenNoord

We blijven nochtans hoopvol, dat er intussen versoepelingen zouden kunnen worden doorgevoerd en publiceren daarom toch onderstaande lijst met kerkdiensten. Als we opnieuw opstarten krijgt u daarvan bericht, per mail of telefoon.

Zodra de corona-maatregelen het toelaten, gaan alle diensten weer door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.

Zondag 06 juni organist: P. Oerlemans
ds E. v/d Linden 2° collecte: Synodale kas

Zondag 13 juni organist: E. Poncin
ds J.H. Brouwer 2° collecte: Kerkblad

Zondag 20 juni organist: P. Oerlemans
ds J.H. Brouwer 2° collecte: Gemeenteleven

Zondag 27 juni organist: Th. de Jongh
ds J.H. Brouwer 2° collecte: Orgelfonds

Zondag 04 juli organist: P. Oerlemans
ds J. Van Hees 2° collecte: Zending



Agenda*

5 en 6 juni	Open Kerken Dagen, <u>zie hieronder</u>
07 juni	Bijbelavond, 20u Kerkzaal
17 juni	Seniorenmiddag, 14u30 Kerkzaal
24 juni	Bijbelmiddag, 14.30 Kerkzaal

**Hoewel er voor de corona-maatregelen versoepelingen zijn aangekondigd in de loop van juni, is het nog niet zeker dat alle bijeenkomsten fysiek zullen kunnen doorgaan. Zodra we weer in levenden lijve kunnen samenkomen, ontvangt u daarvan bericht. Tot zolang werken we via Zoom. Wie zich via jhbrouwer@protestant.com opgeeft, krijgt tijdig een link toegestuurd, zodat hij/zij via PC of smartphone kan deelnemen.*

OPEN KERKENDAGEN IN

PROTESTANTSE KERK MECHELEN NOORD

Keizerstraat 26-28
2800 Mechelen

Kerk | XII-XIII | Gotiek | Protestantse Kerk



VRIJ BEZOEK

05 juni 2021 : 14.00 - 17.00

06 juni 2021 : 12.00 - 16.00

Vrij bezoek met eventueel uitleg op vraag van de bezoeker.
Orgel bespeling tijdens de bezoek uren.

Prijs

Gratis

Rots der Eeuwen

*Onze Vader die in de hemel zijt,
opnieuw staan wij voor U,
loven en danken wij
voor al Uw zegeningen en bescherming.
U luistert wanneer we tot U roepen.
Wij bidden en vragen, Vader,
moge U Uw volk behoeden voor al het kwaad.
U bent een veilige vesting.
U hebt degenen die Uw naam kennen,
op U vertrouwen en naar Uw Woord luisteren,
nooit verlaten.
Degenen die van U houden
worden nooit door U in de steek gelaten.
In de naam van Uw Heilige Zoon,
onze Verlosser en onze Heiland,
bidden wij.
Amen.*

N. NAJARIN.

Welkom in het moederland! (deel III)

Beste lezers en lezeressen, we gaan deze maand verder met onze weliswaar louter papieren ontdekkingstocht door Nigeria en omdat dit een kerkblad is, moeten we uiteraard ruime aandacht besteden aan het religieuze leven in Nigeria. In Nigeria zijn alle religies van de wereld vertegenwoordigd, gaande van traditionele voedoe over hindoeïsme en jodendom tot het bahai-geloof (*). De twee religies met de meeste aanhangers zijn de islam en het christendom. In België is religie de laatste tientallen jaren meer en meer verdrongen naar de rand van de samenleving en heeft een min of meer agnostische (**) of zelfs atheïstische levensbeschouwing de bovenhand gekregen. Nigeria daarentegen, is wellicht één van de meest gelovige landen ter wereld, minder dan 1 % van de Nigerianen zijn atheïsten (die zich overigens liever "vrijdenkers" noemen).

Naargelang de bron zou de helft of zelfs iets meer dan de helft van de bevolking moslim zijn, wat van de islam de grootste religie van het land maakt, gemeten naar aantal volgelingen. In 12 noordelijke deelstaten geldt de sharia (islamitische wet).

De islam werd vooral verspreid door handelaars uit het noorden, die soms langere tijd in nederzettingen langs de handelsroutes verbleven. Koning Ume Jilmi, die het Kanem Imperium regeerde van 1085 tot 1097, was de eerste traditionele heerser die zich bekeerde tot de islam. Het Kanem-rijk (en zijn opvolger het Bornu-rijk) besloeg delen van noord-oost Nigeria, oostelijk Niger, noordelijk Kameroen, Tsjad



en een stuk van zuidelijk Libië en bestond van ongeveer 700 tot 1900. Onder koning Idris Alooma, die regeerde van 1570 tot 1602, waren de elites van dit rijk reeds geïslamiseerd, hoewel ook de traditionele religies nog veel aanhangers telden. Handel was erg belangrijk bij de verspreiding van de islam. Uitgevoerd werden katoen, kolanoten, ivoor, wax, huiden en slaven (dit laatste bracht het meeste op), terwijl de invoer vooral omvatte zout, paarden, zijde, glas, musketten en koper.

De eerste Hausa-heerser die zich tot de islam bekeerde was Muhammad Rumfa (1463-1499) en tegen de 16e eeuw had zijn geloof zich uitgebreid tot de belangrijkste steden van het noorden. Vervolgens begon het zich te verspreiden naar het platteland en de hooglanden van de middengordel. De eerste moskee in het land van de Yoruba's (het zuidwesten) werd gebouwd in 1550, maar was aanvankelijk bestemd voor islamitische vreemdelingen die daar woonden. In de volgende eeuwen ontstonden in de steden van Yorubaland overal grote moslimgemeenschappen en werden moskeeën gebouwd, zo bijvoorbeeld te Lagos in 1774. Vandaag leven in Yorubaland moslims en christenen vreedevol samen, wat een voorbeeld is voor heel Nigeria. Na een jihad (islamitische heilige oorlog) in 1804 stichtte moslimgeleerde Usman dan Fodiyo het Sokoto Kalifaat, dat de



verscheiden noordelijke Hausa-emiraten verenigde en oorlog voerde in een streven om zich zuidwaarts uit te breiden naar de zee (wat nooit gelukt is). De islam werd verjongd en er ontstond een nieuw slavenfront. 10 à 25 % van de bevolking waren slaven, die vooral in de landbouw werkten, maar de afstand tussen slaaf en meester was minder groot dan in Noord-Amerika. Het Sokoto Kalifaat werd door de Britten veroverd in 1903, maar de sultan van Sokoto behield bij moslims zijn prestige en geestelijke invloed, zodanig dat zelfs presidenten van Nigeria proberen met hem op goede voet te staan. Vandaag zijn van de Nigeriaanse moslims 80 % soennieten en 12 % sjiïeten. Aanvankelijk waren de twee richtingen het alleen oneens over

wie de rechtmatige opvolger was van islamstichter Mohammed (570-632, datums niet helemaal zeker). Volgens de soennieten was Abu Bakr (573-634) de opvolger en eerste van de vier "rechtgeleide kaliefen", terwijl de sjiieten volhouden dat het Ali (601-661) was. Later kwamen bovenop die opvolgingskwesitie theologische en organisatorische geschillen. Ibrahim Zakzaky (geboren 1953) introduceerde het sjiisme in Nigeria. Hij wil het land omvormen tot een islamitische republiek naar Iraans model. Bij een politierazzia tegen zijn huis in december 2015 werden honderden van zijn aanhangers gedood in wat sedertdien "de Zaria-slachting" heet.

Een omstreden randgroep waren de Yan Tatsine, aanhangers van de uit Kameroen afkomstige prediker Mohammed Marwa Maitatsine (gedood in 1980), die hevig preekte tegen het gebruik van radio's, fietsen, auto's en het bezit van meer geld dan nodig. In zijn vurige preken vervloekte hij herhaaldelijk de corrupte Nigeriaanse regering. Naarmate Maitatsine's aanhang groeide bij de verarmde massa's, waren er meer en meer gewelddadige confrontaties met de politie, tot in 1980 het leger moest ingrijpen. In de gewapende botsingen die volgden werden 5.000 mensen gedood. Naar verluid zouden de militairen Maitatsine's lijk verbrand hebben en de as zou bewaard worden in een fles in een politielaboratorium te Kano. Ook in de vroege jaren 1980 waren er nog gewelddadige opstanden van de Yan Tatsine, die door sommigen beschouwd worden als voorlopers van het sinistere Boko Haram.

Boko Haram werd in 2002 gesticht door Mohammed Yusuf (1970-2009) om te ijveren voor een zuivering van de islam, maar de groep radicaliseerde snel. Sedert 2009 wordt de organisatie geleid door Abubakar Shekau (geboortedatum onzeker, ergens tussen 1965 en 1975). Nadat de stichter Mohammed Yusuf was gedood door de politie en ook in 2015 ontstonden verscheidene afscheuringen. Boko Haram is vooral tegen westers onderwijs en weigert bijvoorbeeld te erkennen dat de aarde rond is. Op 7 maart 2015 zwoer Abubakar Shekau trouw aan terreurgroep Islamitische Staat. Boko Haram is berucht om zijn wreedheid, heeft tienduizenden vermoord en 2,3 miljoen mensen uit hun huizen verjaagd. In 2014 beheerste Boko Haram 50.000 vierkante kilometer in de noordoostelijke staat Borno, maar het is er nooit in geslaagd de hoofdplaats Maiduguri te veroveren. Vandaag, na gezamenlijke Nigeriaans-Nigerees-Tsjadisch-Kameroens-Beninese regeringsoffensieven, hebben Boko Haram en afgesplitste terreurgroepen geen grote aaneengesloten gebieden meer in handen, maar het blijven gevaarlijke extremisten die op elk ogenblik aanslagen kunnen plegen. Nigeria werd en wordt dus oneindig veel zwaarder door terrorisme geteisterd dan België (waarmee ik de ernst van het terrorisme in België niet vergoelijk of minimaliseer). De slachtoffers

krijgen geen hulp van de overheid. Christenen behoren tot de doelwitten en in sommige kerken van het noorden mogen vrouwen geen handtassen mee naar binnen nemen, omdat die kunnen dienen om wapens of springstof te verbergen. Tot overmaat van ramp hebben Boko Haram en aanverwante terreurgroepen hun activiteiten uitgebreid naar naburige streken in andere landen, wat rond het Tsjaadmeer, op het snijpunt van de grenzen tussen Nigeria, Niger, Kameroen en Tsjaad, heeft bijgedragen tot een zware humanitaire crisis.

Uiteraard mogen we bij dit alles niet vergeten dat Nigeria een groot land is met meer dan 200 miljoen mensen. Gelukkig is het niet zo dat alle Nigeriaanse moslims terroristen zijn of dat overal in het land religieus geïnspireerd geweld alomtegenwoordig is. "In mijn jeugd leefden we bij ons samen als broers en zusters", zegt mijn vrouw Sandra.

In de vroege 19e eeuw waren er geen christenen in wat thans Nigeria is en heel weinig in West-Afrika als geheel. Maar in 1787 stichtten de Britten Freetown in Sierra Leone als nederzetting voor 400 bevrijde slaven uit Engeland en later (in 1792) voor 1100 uit Nova Scotia (in het huidige Canada). Deze "teruggekeerde" zwarten waren christenen. In 1822 stichtte het "Amerikaanse Kolonisatie Genootschap" Monrovia, dat de hoofdstad zou worden van het latere Liberia, "het land van de vrijen". Dit genootschap zou tussen 1822 en 1867 meer dan 13.000 gekleurden uit de Verenigde Staten en de Cariben helpen "terugkeren" naar Afrika. Ook deze "terugkeerders" waren christenen (in feite waren die "terugkeerders" Amerikanen en hadden zij het land waarnaar ze "terugkeerden" nooit gezien). Tussen 1839 en 1845 kwamen Yoruba's die van slavenscheperen bevrijd waren vanuit Sierra Leone terug naar hun thuisland. Onder hen bevonden zich de eerste christenen van het huidige Nigeria. In de 15e en 16e eeuw hadden de Portugezen reeds pogingen tot evangelisatie ondernomen te Benin City en Warri, maar die waren niet duurzaam geweest, onder meer omdat zij meer geïnteresseerd waren in slavenhandel dan in verspreiding van het geloof.

Pas honderden jaren later werd te Badagry, een vroegere slavenhaven op 52 kilometer van de huidige Beninese grens, voor de eerste keer in wat nu Nigeria is, opnieuw het christendom gepreekt door de zendelingen Thomas Birch Freeman (1809-1890) en Henry Townsend (1815-1886). Dit gebeurde op 24 september 1842, onder de Agiya-boom, die 49 meter hoog was en 9,1 meter in omtrek. De boom werd door een storm geveld op 20 juni 1959, in tegenstelling tot het christelijk geloof, dat wortel schoot en floreert tot de huidige dag.

(volgende aflevering: de komst van de zendelingen en hun invloed)

Hugo Wilmaerts

(*) bahai-geloof: religie gesticht in de 19e eeuw door de Iraniër Baha'ullah (1817-1892), tot vandaag hevig vervolgd in Iran. Baha'ullah beweerde een profeet te zijn die van God openbaringen had gekregen ter bevordering van de menselijke beschaving en moraal. Het hoofdkwartier van de bahais is in Haifa (Israël).

(**) agnosticisme: de overtuiging dat het bestaan van een hogere macht niet zeker kan zijn, omdat deze niet wetenschappelijk te bewijzen is. Een agnost sluit dus het bestaan van God niet uit, maar zegt dat dit voor de mens onmogelijk te weten is, terwijl een atheïst als een zekerheid het bestaan van God radicaal uitsluit. De vraag rijst of agnosten wel zeker kunnen zijn van hun agnosticisme...

Geraadpleegde bronnen:

- Engelse, Franse en Nederlandse Wikipedia (in aflopende volgorde van belang)

Wij hebben alles in Christus

Wanneer de koorts je brandt
is Hij de bron die verfrist

Wanneer je bedrukt gaat door je fouten
is Hij de bevrijding

Wanneer je hulp nodig hebt
is Hij de kracht

Wanneer je bang bent voor de dood
is Hij het leven

Wanneer je de hemel verlangt
is Hij de weg

Wanneer je de duisternis ontvlucht
is Hij het licht

Wanneer je nood hebt aan voedsel
is Hij de spijs

Ambrosius van Milaan (340-397)

(Overgenomen van protestant.link, de website van de VPKB)

14^{de} editie van de

OPEN KERKEN DAGEN

5 en 6 JUNI 2021



Volledig programma
openchurches.eu



Pinksteren



Op het Pinksterfeest kwam Gods Geest als vuur uit de hemel zodat de leerlingen van Jezus aan iedereen gingen vertellen van de goedheid van God. Diezelfde Geest wil ook ons moed geven en dicht bij God houden.