



P 902041



PB-PP|B-31126  
BELGIE(N)-BELGIQUE

# DE BRUG



**Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord**

behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niet in januari en augustus)

**66<sup>ste</sup> jaargang nr. 7 - september 2022**

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen

Afz. / V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

*Website:* [www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be](http://www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be)

*Facebook:* [www.facebook.com/VPKBMechelenNoord](http://www.facebook.com/VPKBMechelenNoord)



*Kerkgebouwen* Keizerstraat 26-28

*Secretariaat:* 2800 Mechelen

*Predikant:* ds. J.H. Brouwer  
Mechelsveldstraat 46

2800 Mechelen 015/20.51.54

**EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: 10.00 u.,  
MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG**

Rekening: *IBAN:* **BE41 0000 1657 8310**, *BIC:* **BPOTBEB1** t.n.v.  
Protestants Evangelische Parochie

Rekening: *IBAN:* **BE97 7512 0773 6149**, *BIC:* **AXABBE22** t.n.v.  
Diaconie Keizerstraat

*Alle artikelen verschijnen onder persoonlijke verantwoordelijkheid van de  
inzender/ondertekenaar. Plaatsing houdt geen impliciete instemming in van de  
redactie of de kerkenraad.*

## Schepping en sabbat.

In zijn boek over *De Sabbat* begint de Joodse filosoof Abraham Joshua Heschel met de vaststelling, dat de Bijbel niet begint met een verhaal over een heilig volk en ook geen heilig land als uitgangspunt kiest, een plek in de ruimte die kan worden veroverd en gedomineerd, maar zijn insteek neemt in de tijd. De conclusie van het eerste scheppingsverhaal is, dat de tijd zo wordt ingedeeld en vormgegeven, dat er een dag apart kan worden gezet van alle anderen, een wekelijkse dag van rust en bezinning waarop de tijd zelf kan worden gevierd als bevrijdende daad van God, los van de dwingelandij van de dingen van de ruimte.

Wie buiten de kerk het woordje 'schepping' noemt, maakt zich in de ogen van veel van onze tijdgenoten al gauw verdacht. Scheppingsgeloof wordt dan zonder meer gelijk gesteld met ontkenning van de evolutietheorie, het Bijbels schema van de zeven dagen wordt geplaatst tegenover het wetenschappelijk wereldbeeld van een geleidelijke ontwikkeling in de loop van miljarden jaren.

Toch is dat niet de kern van de Bijbelse scheppingsverhalen. In de Bijbel gaat het vooral om, dat alles zijn eigen plek krijgt onder de hemel. De zon, maan en sterren zijn geen kosmische machten die het leven beheersen, de mens als een speelbal aan hun grillen overgeleverd. De elementen zijn geen tegenstanders die uit alle macht proberen het leven ongedaan te maken en door stormen, aardverschuivingen, branden en overstromingen de chaos te laten terugkeren. De natuur is geen vijand die op alle mogelijke manieren gunstig moet worden gestemd. God heeft de Schepping aan de mens geschonken als een plek waar het goed leven is, de hemellichamen als lichtjes overdag en 's nachts, de zee getemd en aan grenzen gelegd, planten als voedsel in overvloed. Alle creatuur mee-geschapen voor ons geluk.

Dat wordt onnavolgbaar uitgedrukt in het zonnelied van Franciscus van Assisi, waarin alle schepselen als broeders en zusters worden aangesproken. Opdat wij niet zullen menen, dat ze objecten zijn, zonder gevoelens en zonder rechten. Opdat wij niet vergeten, dat we in Gods naam ertoe geroepen zijn, zorg voor hen te dragen. Maar vooral, opdat we er telkens weer aan worden herinnerd, dat we allemaal één Vader hebben, van wie we mogen zingen "Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd" (NLB 827).

Laten we dan ook vooral niet vergeten om te ademen op het ritme van de sabbat en telkens opnieuw de tijd te nemen om God onze dankbaarheid te tonen voor alle goede gaven waar Hij Zijn schepping in laat delen.

JHB

## Kerkraad

Bij het schrijven van dit stukje, regent het, eindelijk! Na de hitte van afgelopen weken krijgt de natuur weer wat water. Bij het reizen in de vakantie hebben we veel bomen gezien waarvan de bladeren, anders zo groen, gewoon al bruin zagen door de hitte van de zon. Ook in de tuin zijn de bladeren van de heesters en de klimplant tegen de gevel, verbrand door de zon ! Is deze zomerhitte normaal? Men beweert dat er cyclussen bestaan van 100 – 200 en 1000 jaren waarop bepaalde fenomenen altijd terugkeren. Men vond fossielen en plantjes onder dikke lagen ijs die thuis hoorden in warmere streken. Of heeft de mens Gods rijke natuur misbruikt? Zijn dit de gevolgen? Grote natuurbranden, extreme droogte, overstromingen op andere plaatsen. Alleen Hij weet waar we naartoe gaan in deze, ons door Hem gegeven tijd, tot Zijn wederkomst op aarde.

In deze zomermaanden en vakantietijd voor velen mochten we samen kerken in de Zandpoortkerk tijdens de verlofperiode van onze predikant van zondag 10 juli t/m zondag 31 juli. We danken de gastpredikanten die tijdens deze periode voorgingen in de kerkdiensten. Voor de maand augustus kerkten we weer samen in onze kerk in de Keizerstraat, waarop zondag 14 augustus ds. I. Koeman in de kerkdienst van 10 uur voorging in de dienst. Vanaf september gaat het weer zijn gewone gang, we hernemen dan weer alle activiteiten. Zondag 4 september hebben we een gastpredikant, ds. M. Schippers. Zondag 11 september vieren we het H. Avondmaal. Zondag 18 september startzondag, na de kerkdienst nemen we dan samen een broodmaaltijd, we zorgen dan voor de nodige broodjes en beleg. Laten we hier met zijn allen aan deelnemen en van genieten. Zondag 25 september weer een "gewone" zondag. Op zondag 2 oktober hebben we een gastpredikant, ds. D. Wursten.

De kerkraad kwam voor de zomer nog samen op 20 juni, het verslag las u in de vorige uitgave van ons kerkblad. De kerkraad komt weer samen op dinsdag 13 september. Heeft u een vraag, een suggestie of iets te melden neem dan contact op met onze predikant of een kerkraadslid.

Georges

## Samenstelling kerkraad

|              |                     |                                |
|--------------|---------------------|--------------------------------|
| Predikant:   | ds J. Brouwer       | 015 - 20 51 54                 |
| Ouderlingen: | Georgette Saliba    | 015 - 41 31 85                 |
|              | Geert Van Cammeren  | 015 - 31 97 64                 |
|              | Xavier Van Lierde   | 0485 - 71 71 0                 |
|              | Georges Vandensavel | 015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18 |

## Verjaardagen

- 01 september Ihsan Dirlik
- 01 september Younan Younan
- 03 september Maarten Dirlik
- 08 september Matheus Younan
- 09 september Paul De Smet
- 19 september Gerrit Brouwer
- 21 september Eddy Van der Borght
- 25 september Nele Van Cammeren
- 25 september Sara Van Cammeren
- 28 september Alisa Konevina e. Ingels
- 29 september Birgit Christensen e. Jans



We wensen al deze jarigen een fijne verjaardag, maar bovenal Gods rijke zegen voor de komende tijd.

## Erediensten

*Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.*

Zondag 04 september  
ds M. Schippers

organist: Th. de Jongh  
2e collecte: Diaconie

zondag 11 september  
ds. J.H. Brouwer  
*H. Avondmaal*

organist: E. Poncin  
2° collecte: Zending

zondag 18 september  
ds. J.H. Brouwer  
*Startzondag met broodmaaltijd*

organist: Th. de Jongh  
2° collecte: Zending

zondag 25 september  
ds. J.H. Brouwer

organist: M. Faure  
2° collecte: Zending

zondag 02 oktober  
ds. D. Wursten

organist: P. Oerlemans  
2° collecte: Zending



## Agenda

13 sept      Kerkraad, 20u Kerkzaal  
22 sept      Bijbelmiddag, 14u30 Kerkzaal  
29 sept      Bijbelavond, 20u Kerkzaal

## Zandpoortkerk

Tot onze spijt moeten wij u mededelen dat ingevolge een beslissing van de gemeentevergadering van 12 juni 2022 de Protestantse Parochie Mechelen-Zuid is opgeheven in haar bestaan.

Per 01/09/2022 zullen er geen zondagse erediensten meer ingericht worden, tenzij bij hoge uitzondering. Kennisgeving hiervan zal gebeuren via de gebruikelijke kanalen.

De website zal eveneens per 01/09/2022 verdwijnen aangezien Telenet besloten heeft om de webruimtes offline te halen.

*(overgenomen van [www.zandpoortkerk.be](http://www.zandpoortkerk.be))*

## Liedboek

In ons liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, staan mooie liederen, maar ook mooie vertellingen en gedichten. Misschien heb je er al enkele gelezen. Bij elke uitgave van ons kerkblad tracht ik een vertelling of gedicht te brengen.

Op bladzijde 544 en 545 staat het volgende:

*God,*

*wij danken U voor de gave van het leven.*

*Wij danken U voor alles waarmee Gij ons zegent.*

*Blijf bij ons, Heer, waar wij ook gaan of staan,  
verbonden in Jezus, de Levende.*

*Amen*

*Anoniem.*

*Ik eet alleen.*

*Ik eet alleen, God.*

*Schuijf bij me aan,  
je bent welkom.*

*Ruth Burgess*

Uitgekozen door Georges

## Cursus Geloofsverdieping

Dit jaar willen we van start gaan met een groepje gemeenteleden dat zich wil verdiepen in vragen die met het geloof gegeven zijn. Wat geloven we eigenlijk en waarom? Wat is het belang van de Bijbel daarbij? Waarom vieren we de eredienst zoals we dat doen - en kan het niet anders? Maar ook andere vragen die bij jou/u leven kunnen zeker een plaats krijgen.



Vanouds staat een dergelijke bezinning in het kader van belijdenisdoen en zo in het openbaar kiezen voor de Heer en Zijn kerk - en iedereen die daarin geïnteresseerd is, wordt met name uitgenodigd om eens te komen kijken. Maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom bij deze groep. Geef je op bij de dominee (015/205154), dan spreken we in overleg enkele data af.

## Vrijwillige bijdrage 3/2022

Zoals u weet bestaat er al sinds vele jaren een enveloppensysteem om op gezette tijden uw bijdragen als gemeenteleden op te halen. Het blijft mogelijk daaraan deel te nemen - we proberen u dan in de week van 18 september een bezoekje te brengen.



Inmiddels wordt er steeds meer voor gekozen om met een zekere regelmaat per bank een overschrijving te doen. Ook dat stellen we bijzonder op prijs.

Als u nog niet de gewoonte hebt om bij te dragen in de kosten die verbonden zijn aan de instandhouding van de protestantse eredienst in Mechelen, mogen we u dan vragen om te overwegen een gift te doen door middel van bijgevoegde enveloppe of overschrijving?

Uw bijdrage is ook altijd welkom op de bankrekening van onze kerk, BE41 0000 1657 8310 t.n.v. Protestants Evangelische Parochie.



## Grenzen aan de groei (\*)

Beste lezers en lezeressen, sedert onze verhuis naar Oorbeek heb ik er een nieuwe hobby bij, namelijk tuinieren. Onze tuin hier is vele malen groter dan ons kleine zanderige stadstuintje van vroeger in Mechelen en we zijn dus duchtig aan het experimenteren welke groenten gedijen in de Tiense klei en welke niet.

Ik ben een aandachtige luisteraar geworden van het weerbericht: riskeert het niet laat in het voorjaar nog te vriezen, of voor wanneer wordt opnieuw regen verwacht? Wie het land bewerkt hangt af van het weer! De hitte en droogte van deze zomer onderstrepen dat overduidelijk: zelfs wanneer ik elke dag de planten begiet met het regenwater dat ik in tonnen opvang, zijn er nog planten die hun bladeren laten hangen en langzaam verwelken in de schroeiende zon. Onze kersenboom begint nu reeds, in augustus, zijn bladeren te verliezen. En als het niet spoedig eens gaat regenen, dreigen mijn tonnen leeg te raken. Water is niet minder dan het verschil tussen leven en dood: "(...) Het ene stuk land werd beregend, maar het stuk waarop geen regen viel verdorde" (Amos 4:7, HSV). In het Oude

Testament is de afwezigheid van regen meermaals een straf van God, denk maar aan 1 Koningen 17, waar de profeet Elia aan koning Achab een periode van droogte moet gaan aankondigen. Wie beseft hoe kostbaar water is, zal ten volle Openbaring 22 begrijpen, met de zuivere rivier van het water des levens, helder als kristal, die uit Gods troon komt.



Onze huidige droogte is naar verluidt door de mens veroorzaakt: de

ongebreidelde uitstoot van CO<sub>2</sub>, methaan en andere broeikasgassen drijft een klimaatverstoring aan waardoor de toekomstige zomers in België wellicht elk jaar heet en droog zullen zijn. Toen ik kind was, hadden we in de zomervakantie meestal één natte en één zonnige maand, thans is er maanden aan een stuk nauwelijks regen. En als het dan toch regent, is de regenval dikwijls heviger, het volstaat te verwijzen naar de overstromingen van vorig jaar (2021) in de Vesdervallei.

De laatste tijd heb ik wat artikels gelezen en documentaires bekeken over de aardopwarming. Ik werd er niet vrolijk van. De mens is in feite bezig zijn eigen leefomgeving te vernietigen, de tak aan het doorzagen waarop hij gezeten is. Het probleem is dat politici, bedrijfsleiders en andere beslissers meestal op korte termijn denken, tot aan de volgende verkiezingen of tot aan de volgende publicatie van kwartaalresultaten. De toekomstige generaties zullen moeten leven met de gevolgen van wat heden beslist wordt, maar zij kunnen bij de volgende verkiezingen nog niet stemmen en zij zijn nu nog geen klanten / consumenten. Er wordt met hen dus weinig rekening gehouden door de korte-termijndenkers. Onze hele economie is bovendien gebaseerd op een fictie, namelijk dat oneindige groei zou mogelijk zijn op een eindige planeet. Als ons bruto nationaal product toeneemt, als er meer auto's zijn verkocht dan het vorige jaar, als de aandelenkoersen stijgen en er meer huizen worden gebouwd, dan zijn we volgens de economen goed bezig. Meer, meer en alsmaar meer! Het gevolg is overconsumptie en gigantische verspilling in de westerse wereld, dikwijls mogelijk gemaakt door goedkope arbeid in "lageloonlanden" (alleen al de uitdrukking!). Niet dat de inwoners van die lageloonlanden daar genoeg mee nemen: zij emigreren massaal naar het rijkere deel van de aardbol, want iedereen aspireert naar een hogere levensstandaard. Uiteraard genereert dit economische model gefundeerd op roofovername van de natuurlijke hulpbronnen een immer groeiende uitstoot van broeikasgassen. Meer, meer en alsmaar meer!

De armere streken van deze wereld kennen een bevolkingsexplosie. Mensen die niet kunnen investeren in de toekomst, in landen waar niet de minste sociale zekerheid bestaat, investeren in zoveel mogelijk kinderen, hopen dat misschien één van die kinderen het maakt en hun een beter leven schenkt of zorgt voor hun oude dag. Veel vrouwen en meisjes hebben geen toegang tot scholing of anticonceptie, hun enigste levensvervulling bestaat erin kinderen (liefst zoontjes) te baren. Meer, meer en alsmaar meer! Steden barsten uit hun voegen, de bouw van scholen, ziekenhuizen en andere voorzieningen volgt niet.

En zo wordt armoede bestendigd.

Intussen stijgen de temperaturen, wat polaire ijskappen en alpiene gletsjers doet smelten, waardoor de zeespiegel op zijn beurt begint te stijgen. Dit voorspelt weinig goeds voor kustgebieden. Om maar één voorbeeld te geven: de stad Lagos in Nigeria telt samen met haar randgebied 28 miljoen inwoners en ligt één meter boven de zeespiegel. Dat wil zeggen het ligt vandaag één meter boven de langzaam maar onstuitbaar stijgende zeespiegel. En morgen?

In oudtestamentische tijden zond God profeten naar Israël om het volk te waarschuwen voor het komende onheil dat zou losbarsten als de Israëlieten de brede weg niet zouden verlaten die leidt naar het verderf en de ondergang. Meestal weigerden de mensen te luisteren.

Ook vandaag weerklinken profetische stemmen om de mensheid aan te manen een ander pad in te slaan. Armoede en ongelijkheid, aardopwarming, seksisme, overbevolking en overconsumptie, alles hangt met alles samen (\*\*\*)). De westerse wereld zal niet gered worden als de krioelende mensenmassa's in het globale zuiden geen toekomstperspectief krijgen, er is immers maar één aarde voor ons allemaal. Here, open de koning van België zijn ogen, open onze wereldleiders hun ogen (\*\*)!)

Intussen droogt mijn tuin verder uit in de verzengende hitte. Ik ben al zes keer gaan kijken, maar er is geen wolk te zien. Zal het de zevende maal zwart worden van wolken en wind, en komt er hevige regen?

Hugo Wilmaerts, 13 augustus 2022

(\*) "Grenzen aan de groei" (1972) was een rapport van de "Club van Rome", een groep wetenschappers en ondernemers, die waarschuwden voor de gevolgen van een onbeperkte economische groei voor de omgeving (vervuiling, uitputting van grondstoffen,...)

(\*\*) Lord, open the king of England's eyes: laatste woorden van reformator en Bijbelvertaler William Tyndale voor hij met een ijzeren ketting gewurgd werd te Vilvoorde in het jaar 1536, nadat een rechtbank hem had veroordeeld wegens ketterij

(\*\*\*) Seksisme: discriminatie (meestal van vrouwen) op basis van geslacht. De wereld kan volgens mij alleen gered worden als vrouwen overal toegang krijgen tot onderwijs en anticonceptie, en als ze zeggenschap krijgen over hun eigen lichaam. In plaats van een onbeperkt aantal, zullen koppels dan meestal maar zoveel kinderen krijgen als waar ze kunnen voor zorgen, met een vermindering van de armoede tot gevolg.

**I**k schreef je naam in het zand  
maar toen kwam de zee  
alles spoelde weg  
en het werd nacht -

**I**k schreef je naam in de sneeuw  
maar toen kwam de zon  
alles smolt weg  
en weer kwam de nacht -

**I**k schreef je naam  
in mijn hart  
en noch de zee  
noch de zon  
krygen het daar nog weg  
- het blijft nu dag

Scheppingsperiode: 1 september tot 4 oktober  
(VPKB-Scheppingszondag: 4 september)



**Het is te heet, te nat, te droog...de records blijven sneuvelen.** Er is onzekerheid over wat de toekomst brengt. De oorlog in Oekraïne zet niet alleen mensen onder druk, maar ook het beleid richting een duurzame en klimaatveilige toekomst. Helaas er is geen pauzeknop om de crisissen, die ons bedreigen een tijdje op wacht te zetten. In ons land is het leed van de watersnood in Wallonië nog lang niet verteerd. Ons voorjaar was te droog, waardoor de grondwatertafel schrikbarend daalde. Het nieuwste IPCC-rapport over hoe we verder de ontwrichting van het klimaat kunnen stoppen kreeg door de oorlog niet de aandacht die het verdiende. Dr. Jean Paul van Ypersele, oud vice-voorzitter van het Klimaatpanel IPCC van de VN, vertelde er over in de Buitengewone Synode over het Klimaat, die de VPKB op 19 maart hield. Zijn conclusie was alarmerend! De klok tikt ongenadig: om nog een kans te maken op een leefbare wereld, moeten we volgens wetenschappers wereldwijd de uitstoot halveren tegen 2030 en naar nul brengen tegen 2050. Intussen gaat ook de uitstervingsgolf van planten- en diersoorten onverminderd verder, en blijven bossen verdwijnen met een jaarlijks tempo van ruim drie keer de oppervlakte van België.

## **De sterkste schouders zullen de zwaarste lasten moeten dragen.**

De Synodevoorzitter zei op de Klimaatynode daarover het volgende in zijn preek)1: “Het is duidelijk dat de meest kwetsbare bevolkingsgroepen het zwaarste getroffen worden. Dit terwijl zij verantwoordelijk zijn voor een zeer beperkte uitstoot van schadelijke broeikasgassen. Zij wonen vaak in gebieden die gevoelig zijn voor overstromingen of juist voor grote droogte en lijden zij het meest onder de voedseltekorten (...). Daarom is het bestrijden van de opwarming van de aarde een zaak van **“klimaatgerechtigheid”** en van het respecteren van mensenrechten. De rechten op voedsel, onderkomen, gezondheid van kwetsbare groepen die nu leven en beschermd moeten worden. Maar ook de rechten van toekomstige generaties moeten verdedigd worden. Zij hebben er immers recht op een aarde van ons te erven waarop het goed toeven is.” Dr van Ypersele, eindigde zijn indrukwekkende lezing op Klimaatynode van de VPKB met een boodschap van hoop. Beleidsmakers, politici, organisaties, individuen, iedereen van goede wil, kan de noodzakelijke transitie helpen realiseren.

**Klimaat ook een zaak van geloof?** In de voorbereiding naar Klimaatynode was dat de belangrijkste vraag. Ik citeer de Synodevoorzitter “Waarom zijn wij hier vandaag? Wat kunnen wij eraan doen? Wat is het verschil tussen een Kerk en andere organisaties als het gaat over het klimaatvraagstuk? Wel, bij ons gaat het over geloof, over theologie. Wij zijn geen bio-ingenieursbureau- even hard nodig trouwens- of wat dan ook. We zijn een Kerk.” En dan gaat het over “schepping en klimaatgerechtigheid”, aldus ds. Steven Fuite in zijn preek. Daarin zijn de zorg voor de aarde en de zorg voor de ander, met name de kwetsbare ander, richtinggevend.

“Wanneer we als Kerk bijeenkomen, gaat het niet over een of ander losstaand fenomeen, waarmee we moeten dealen. We hebben het over een geheel, de schepping, over een geschenk als gave van God. We hebben het niet over één groot maar losstaand probleem. Het gaat niet om klimaatopwarming, punt. We hebben het over de schepping in haar samenhang, ook in haar aangetaste heelheid en diepe kwetsuren. De schepping zucht. Gisteren en vandaag en morgen nog dieper. Heel anders misschien dan Paulus in Romeinen 8 omschrijft, maar de schepping zucht”. De Synodevoorzitter vroeg zich af: “Wordt de schepping niet gekruisigd en in haar de Schenker, de Schepper....van hemel en aarde? Mag de Kerk dat zeggen, dat de schepping gekruisigd wordt en daarin haar Schepper? Mag de Kerk dat zeggen of moet de Kerk dat juist zeggen? Ik vraag maar. Denk maar mee, voel maar

mee...(…) In elk geval hebben wij, christenen, onze eigen extra motivatie om ons te bemoeien met de 'klimaatvraag', om juist daarin God zélf lief te hebben, te koesteren zelfs. God liefhebben en de naaste" (...) "De wereld als schepping, die - voor wie het wil horen - zucht aan alle kanten - krijgt in onze tijd- mede door de klimaatproblematiek-opnieuw zijn betekenis als **toekomstvisioen**, niet als status quo, maar als een **te realiseren** project."



### **Toekomst gezocht; veerkrachtig, duurzaam en solidair**

De druk bezochte Synode-dag was zeker geen eindpunt. Vooral bedoeld als aanzet naar meer binnenkerkelijke bewustwording. Er zullen meer concrete stappen gezet worden en verantwoordelijkheden genomen. Om ook zo, als Kerk, als christenen openlijk te getuigen als het gaat om de toekomst van de ons door God geschonken leefruimte, de aarde en die daarop wonen. Op zondag 4 september is de VPKB- Scheppingszondag in de scheppingsperiode, die duurt tot 4 oktober. Maar iedereen begrijpt natuurlijk, dat bezig zijn met duurzaamheid, biodiversiteit, zorg voor de

aarde en de armen in de Kerk en daarbuiten, het hele jaar onze aandacht vraagt.

### *VPKB/Werkgroep Kerk in de Samenleving*

1) De citaten komen uit de preek van de Synodevoorzitter ds. S H Fuite, gehouden op de Buitengewone Synode over het klimaat op 19 maart 2022. De preek is opgenomen in de Brochure: "Kies voor het leven", Gespreksmateriaal voor de VPKB-gemeentes, uitgave Werkgroep Kerk in de Samenleving ( KidS). Contact: Rob van Drimmelen (robvandrimmelen4@ gmail.com), Website: <https://nl.protestant.link/kids-kerk-in-de-samenleving/>



1 2 3 4 5 6

rood

oranje

geel

groen

blauw

paars

