

P 902041



PB-PP|B-31126
BELGIE(N)-BELGIQUE

DE BRUG



Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord

behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niét in januari en augustus)

66^{ste} jaargang nr. 8 - oktober 2022

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen

Afz. / V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

Website: www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be

Facebook: www.facebook.com/VPKBMechelenNoord



Kerkgebouwen Keizerstraat 26-28

Secretariaat: 2800 Mechelen

Predikant: ds. J.H. Brouwer
Mechelsveldstraat 46

2800 Mechelen 015/20.51.54

**EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: 10.00 u.,
MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG**

Rekening: **IBAN: BE41 0000 1657 8310**, **BIC: BPOTBEB1** t.n.v.
Protestants Evangelische Parochie

Rekening: **IBAN: BE97 7512 0773 6149**, **BIC: AXABBE22** t.n.v.
Diaconie Keizerstraat

*Alle artikelen verschijnen onder persoonlijke verantwoordelijkheid van de
inzender/ondertekenaar. Plaatsing houdt geen impliciete instemming in van de
redactie of de kerkenraad.*

Halloween.

Het gebeurde bij een schoolbezoek aan onze kerk, dat een van de jongeren vroeg of protestanten ook Halloween vierden. Op het eerste gezicht is het antwoord simpel en duidelijk: nee, Halloween is geen christelijk feest en dus vieren we dat niet in de kerk. Maar ondertussen is die datum, 31 oktober, voor protestanten wel een bijzondere dag. Dan gedenken we immers het begin van de Kerkhervorming - en in veel protestantse kerken wordt er dan een speciale dienst gehouden. Een dubbel antwoord is dus op zijn plek: nee, maar...

Hetzelfde doet zich voor, als er wordt gevraagd naar Allerheiligen (daar komt immers de naam 'Halloween' vandaan). Protestanten doen niet aan heiligenverering en vieren daarom geen Allerheiligen. Wat niet wil zeggen, dat we niet in heiligen geloven. Voor ons is iedereen heilig die door God geroepen en apart gezet is, dus ook u en ik. Alweer een dubbel antwoord dus.

Maar wat voor mij de belangrijkste reden is om moeite te hebben met die Keltische tradities rond Halloween, is de voorstelling dat dan de grens tussen het dodenrijk en onze wereld dunner is dan op andere dagen en dat daarom spoken en andere boze machten kunnen doordringen in onze werkelijkheid -ook al zullen de meeste kinderen daar niet aan denken als ze zich verkleden en om snoep gaan bedelen. Maar dat gaat er impliciet van uit dat de dood sterker is dan het leven en dat het kwade meer macht heeft dan het goede. Net als in het Balinese Hindoeïsme, waar je elke dag aan goden en geesten je offers moet brengen om te voorkomen, dat ze je te na komen. En zo'n voorstelling staat haaks op wat wij mogen geloven.

Want de God waarop wij ons vertrouwen mogen stellen, de Heilige van Israël, is er niet op uit om ons kwaad te doen. Hij zoekt niet onze ondergang, maar gunt ons het leven. Te midden van alle dreiging in deze wereld mogen we bouwen op Zijn belofte, dat de boze uiteindelijk het onderspit zal delven. Teken en zegel daarvan is de opstanding van onze Heer Jezus Christus, die laat zien dat de macht van zonde en dood gebroken is.

En daarom hoeven we ons ook geen schrik te laten aanjagen door alle boze machten die er zouden kunnen zijn. We mogen ons integendeel 'door goede machten trouw en stil omgeven' weten, zoals een van onze protestantse heiligen, Dietrich Bonhoeffer, te midden van alle verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog dichtte in Lied 511. En aangemoedigd door alle geloofsgetuigen die de wedloop volbracht hebben tot ook wij ontvangen zullen worden in de stad die komt (Heb. 12:1, 13:14).

JHB

Kerkraad

Gezien de omstandigheden - Georgette en Xavier waren verontschuldigd door ziekte en Geert wegens werk - hielden we de kerkraadsvergadering (12/09/2022) ten huize van Georges. We openden de vergadering om 20 uur met gebed en overliepen dan de agenda. We evalueerden de voorbije kerkdiensten van juli en augustus en t/m 11 september zondag met H. Avondmaal. Alle diensten werden als goed beschouwd.

We bekeken de correspondentie. We bekeken de punten van de Themata, we bekeken het ingekomen stuk met opmerkingen en suggesties van Geert voor de komende tijd. We bespraken zondag 18 september, startzondag. We besloten om zoals we na de Paasviering deden, na de kerkdienst een maaltijd aan te bieden met belegde broodjes en koeken. We zetten reeds de tafels klaar achter in de kerk voor de dienst. Geert nam dit volledig op zich om dit te doen.

We bespraken nog het invullen van het jaarplan 2023, de zoektocht naar gastpredikanten, ook zo voor de maand juli. Zo komen we automatisch aan het onderwerp Kerk Mechelen Zuid, zoals nu algemeen geweten, bouwt deze haar activiteiten naar het einde van het jaar toe af. Met nog enkele kerkdiensten de tweede zondag van de maanden oktober - november en december als sluitstuk met een bijzondere dienst. Op 31 december 2022 zal de Zandpoortkerk (MZ) ophouden te bestaan. Dit maakt ons verdrietig en dwingt ons tot nadenken, ook over onze kerk. Hopelijk mogen we in onze kerk in de Keizerstraat, enkele leden van de Zandpoortkerk (MZ) ontmoeten, iedereen is van harte welkom. Samen mogen we dit in gebed brengen tot onze hemelse Vader.

Energiecrisis, ook in onze kerk zien we wat we kunnen doen om zo zuinig mogelijk om te springen met gas en elektriciteit. We spraken ook nog over de werken op de Mechelse ring, die de komst naar de kerk soms kan bemoeilijken, de werken worden afgerond einde van september. We stelden ook vast dat zondag 18 september autoloze zondag is, gelukkig blijft de Keizerstraat tot en met de parking van de Veemarkt open. We stellen vast dat de autoloze zondagen telkens worden gehouden op de 3de zondag van september. We bespraken ook nog de cibels, dat is de verplichte bijdrage aan de Synode voor de werking ervan. Het ons voorgehouden bedrag vonden we vrij hoog, we zullen dit aankaarten op de Districtsvergadering ABL, voorzien op woensdag 14 september te Leuven (gevolg: er wordt een extra vergadering belegd met de penningmeesters om hierover te spreken en tot een vergelijk te komen).

En zo komen we aan de verslagen. We mogen ons verheugen en dankbaar zijn, we hebben weer belijdeniskandidaten, minstens 2, misschien wel meer. We bidden om Gods rijke zegen! We spraken nog over de werken die in de kerk nodig zijn, waaronder het schilderen van de kerk (2023) en diverse onderhoudswerken aan het dak die van dringender aard zijn. Omdat de kerkraad niet voltallig is op deze vergadering, nemen we geen besluiten en eindigen we op tijd.

De volgende kerkraadsvergadering hopen we te houden op maandag 17 oktober, om 20 uur in de kerkzaal (af te spreken). Op de agenda: Voleindingszondag - Advent en Kerst.

Heeft u iets te melden of suggesties, laat ons dit weten via mail of telefoon of mondeling.

Georges

Samenstelling kerkraad

Predikant:	ds J. Brouwer	015 - 20 51 54
Ouderlingen:	Georgette Saliba	015 - 41 31 85
	Geert Van Cammeren	015 - 31 97 64
	Xavier Van Lierde	0485 - 71 71 08
	Georges Vandensavel	015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18
Diaken:		

Verjaardagen

01	oktober	Zarife Eke e. Van Roy
02	oktober	Mani Yolanda Kanze e. Ntamba
05	oktober	Jelle Brouwer
14	oktober	Rebekka Dirlik
23	oktober	Henriëtte Liefthing e. Brouwer



We wensen al deze jarigen een fijne tijd maar bovenal Gods rijke zegen.

Erediensten

Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.

zondag 02 oktober
ds. D. Wursten

organist: P. Oerlemans
2° collecte: Kirinda (Rwanda)

zondag 09 oktober
ds. I. Koeman

organist: E. Poncin
2° collecte: Diaconie

zondag 16 oktober
ds. J.H. Brouwer
Oogstdienst

organist: Th. de Jongh
2° collecte: St. Vincentius

zondag 23 oktober
ds. I. Koeman

organist: M. Faure
2° collecte: Jeugd

zondag 30 oktober
ds. J.H. Brouwer
Hervormingsdienst

organist: P. Oerlemans
2° collecte: Syn. kas

zondag 06 november
ds. J. van Hees

organist: P. Oerlemans
2° collecte: Zending



Oogstdienst

Op zondag 16 oktober willen we de Heer weer danken voor de goede gaven van de oogst. In een dankdienst voor gewas en arbeid willen we de medemensen die in deze maatschappij uit de boot vallen, laten delen in onze overvloed. Op die zondag verzamelen we niet bederfelijk etenswaren en nog draagbare kleding voor Sint-Vincentius. Ook de tweede collecte wordt die zondag aan deze organisatie overgemaakt. Zij zetten zich volledig belangeloos in om de minderbedeelden in deze stad te helpen waar het kan. Uw gaven zijn dan ook meer dan welkom.



Agenda

17 okt	Kerkraad, 20u Kerkzaal
20 okt	Bijbelmiddag, 14u30 Kerkzaal
24 okt	Bijbelavond, 20u Kerkzaal
31 okt	Gespreksgroep Geloofsverdieping, 20 u Kerkzaal

Crisispastoraat

Van 1 tot en met 15 oktober brengt ds Brouwer in opdracht van de VPKB een bezoek aan Zuid-Afrika. Mocht u in deze periode dringend nood hebben aan pastorale bijstand, dan kunt u in contact komen met een vervangende dominee door één van onze kerkenraadsleden te bellen (de telefoonnummers vindt u op pag. 5); zij helpen u graag verder.

Huizen van Hoop



Huizen van Hoop

VPKB-Project
BEO63100 O835 5022 t.a.v. UNIPROBEL
met vermelding Huizen Van Hoop

Sinds enige jaren bestaat het VPKB-project 'Huizen van Hoop'. Daarin worden protestantse kerken, hun organisaties en vrijwilligersgroepen gestimuleerd om zich in te zetten voor de huisvesting van pas

aangekomen vluchtelingen en hun families. Zij kunnen een beroep doen op het fonds van Huizen van Hoop voor een lening (bv. voor de waarborg) of een gift voor de inrichting van het nieuwe thuis. Kerken engageren zich voor de zoektocht naar huisvesting en het wegwijs maken van vluchtelingen in hun nieuwe omgeving gedurende 1 jaar. Informatie en een aanvraagformulier is op te vragen bij tettyrooze@gmail.com

Humanitaire corridors

Daarnaast participeert Huizen van Hoop in het oecumenische project 'Humanitaire Corridors'. In samenwerking met andere geloofsgemeenschappen en Sint Egidius zoeken we een gemeente die een kwetsbare vluchteling/vluchtelingengezin wil opvangen en begeleiden in 2023 gedurende 1 jaar. Deze vluchtelingen komen uit de vluchtelingenkampen van Libanon of Libië. Huizen van Hoop staat financieel in voor de eerste opvang tot het OCMW het overneemt. De kerkelijke gemeente staat in voor het zoeken van een appartement/huis/deel van een pastorie. Zij begeleiden zolang nodig met een maximum periode van 1 jaar.

Plannen

Met de inzet van kerken, de opbrengst van collectes en giften hebben we de afgelopen jaren ruim 60 vluchtelingen en hun families kunnen helpen. Vluchtelingen vonden een nieuw thuis in: "Namen, Hasselt, Marcienne, Rixensart, Koksijde, Gent, Brussel, Antwerpen, Lovendegem, Sint Niklaas, Genk. Hun verhalen en onze werkwijze vind je via <https://nl.protestant.link/huizen-van-hoop-maisons-despoir/>

Doel van het project

Mensen op de vlucht helpen bij hun huisvesting en integratie via kerken. Het gaat hierbij vooral om pas erkende vluchtelingen en hun familie en toegewezen vluchtelingen in het kader van de Humanitaire Corridors.

Contact en informatie
tettyrooze@gmail.com

Liedboek

In ons liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, staan mooie liederen, maar ook mooie vertellingen en gedichten. Misschien heb je er al enkele gelezen. Bij elke uitgave van ons kerkblad tracht ik een vertelling of gedicht te brengen.

Op bladzijde 568 staat het volgende door Nicolaas Beets.

De moerbeitoppen ruïsten

*'De moerbeitoppen ruïsten;'
God ging voorbij;
Neen, niet voorbij, hij toefde;
Hij wist wat ik behoefde,
En sprak tot mij;*

*Sprak tot mij in de stille,
De stille nacht;
Gedachten die mij kwelden,
Vervolgden en ontstelden,
Verdreef hij zacht.*

*Hij liet zijn vrede dalen
Op ziel en zin;
'k Voelde in zijn vaderarmen
Mij koestren en beschermen,
En sluimerde in.*

*De morgen die mij wekte
Begroette ik blij.
Ik had zo zacht geslapen,
En Gij, mijn Schild en Wapen,
Waart nog nabij.*

Nicolaas Beets

Uitgekozen door Georges

Eiland van verzoeking (*)

Ludo was een kantoorbediende zoals er dertien in een dozijn gaan. Ettelijke jaren dienst bij dezelfde Belgische bank, goede evaluaties van zijn oversten, gehuwd met een mooie vrouw en vader van schatten van kinderen.

Deze Ludo vond op zekere dag een geboortekaartje in zijn brievenbus met de melding dat Pieter, een oud-collega met wie hij jarenlang had samengewerkt, vader was geworden van een flinke zoon. En een dag later ontving hij op zijn telefoon een tekstberichtje vanwege Noëlla, een andere ex-collega, met de vraag of hij zin had om samen op baby-bezoek te gaan bij Pieter en zijn vrouw.

Noëlla was enkele jaren geleden ontslagen bij de bank en Ludo was haar sedertdien uit het oog verloren. Tja, zo gaat dat nu eenmaal. Ach, die Noëlla, glimlachte Ludo, bij de herinnering aan de dame die een hele tijd aan het bureau schuin over hem had gezeten. Hoogblond, op hoge hakken, in een strakke broek of jurk geperst, met een weinig verhullend decolleté. Van aan zijn bureau had Ludo toen een goed uitzicht gehad op haar vrouwelijke rondingen en meermaals had hij haar gecompimenteerd met haar weelderige boezem, iets waar ze zichtbaar van genoot. Het was voorgevallen, toen Noëlla een opdracht niet gereed kreeg binnen de gestelde tijdslimiet, dat Ludo haar een handje had toegestoken, waarop ze hem beloond had met een knuffel en een steelse kus. 's Avonds in bad had hij wel eens over haar gefantaseerd. Nu en dan vroeg hij zich af, hoe ze zou reageren, mocht hij avances maken. Maar dat was allemaal onschuldig, zo redeneerde hij, er was immers niks gebeurd, alles was maar spelerij, ook de dunnetjes verhulde flirterige toespelingen wanneer ze alleen waren op hun werkeiland.

En nu was er dan dat tekstberichtje. Ludo droomde even weg. Wat als hij erop inging? Het was een hete zomer en Noëlla zou zeker licht gekleed zijn. De rit van Berchem tot bij Pieter thuis zou anderhalf uur nemen en wellicht zou de sfeer zwoel worden. Hoe zou Noëlla reageren, mocht hij haar voorstellen onderweg voor een uurtje een kamer te huren? De gedachte flitste door zijn hoofd. Niemand zou ooit iets te weten komen. Bovendien waren hij en Noëlla geen collega's meer en dus zou ook via het werk niks uitlekken. Zonder veel nadenken bleef de idee door Ludo's hoofd spelen terwijl hij de lift naar beneden nam na zijn dagtaak. Hij werkte in een kantoorgebouw te Berchem, aan het kruispunt van de Grote Steenweg en de Singel, rechtover de Sint-Willibrorduskerk. Toen hij overstak deed de tram hem luid tingelend opschrikken, waardoor zijn oog op het witte Christusbeeld viel dat opzij van de kerk aan de steenweg staat. Op één of andere

manier voelde hij zich ongemakkelijk bij de aanblik van dat beeld en hij haastte zich verder.

Thuisgekomen kweet hij zich aan zijn gebruikelijke taken, tot een half uurtje voor bedtijd. Hij nam zijn Bijbel om zoals zijn gewoonte was nog enkele verzen te lezen, maar het boek gleed uit zijn handen en viel toevallig op de vloer open bij Matteüs 5:28, waar Jezus zegt dat "al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft". Toevallig? Ludo voelde dat deze woorden recht tot hem waren gericht en hij sloeg de Bijbel dicht. Hij zag plots dat hij geen haar beter was dan de overspelige koning David, alleen had hij niet dezelfde macht en mogelijkheden.

Ludo zakte op zijn knieën en bad (**):

"Wees mij genadig , o God, reinig mij van mijn zonde.

Tegen U alleen heb ik gezondigd, ik heb gedaan en gedacht wat kwaad is in uw ogen.

Ontzondig mij met hysop, dan zal ik rein zijn wanneer U oordeelt.

Was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.

Schep mij een rein hart, o God en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest".

Ludo zag nu duidelijk hoezeer hij het alleen niet kon redden, slechts met de hulp van zijn Heiland zou hij de verzoeken op zijn levenspad blijvend kunnen weerstaan. Hij dacht aan dat Christusbeeld bij het kruispunt in Berchem, met de armen gespreid om berouwvolle zondaars als hij te ontvangen.

Onlangs ging Ludo op bezoek bij Pieter en de pas bevallen moeder met haar kindje. Samen met zijn vrouw, want hij besefte opnieuw ten volle waar de plek is van een vader: aan de zijde van de moeder van zijn kinderen. Aan haar had hij immers voor het aanschijn van God en de mensen trouw beloofd.

Beste lezers en lezeressen, de duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden (***). Mannen, flirt niet met vrouwelijke collega's, hoe onschuldig en speels het allemaal ook lijkt. Satan slaapt niet en hij doet niks liever dan verwarring zaaien in christelijke huishoudens. Laat ons bidden voor onze vaders, moeders en kinderen, want alleen redden wij mensen het niet. Blijf waakzaam!

Hugo Wilmaerts

(*) op kantoor zitten dikwijls een aantal collega's samen aan een "werkeiland" (vb. vier bureaus, zodat de collega's twee aan twee met hun gezicht naar mekaar zitten). "Temptation Island" is een televisieserie waarin koppels hun relatie op de proef stellen door verleidsters / verleiders.

(**) zie Psalm 51 (een boetepsalm van David)

(***) zie 1 Petrus 5:8

SLOTBOODSCHAP WERELDRAAD VAN KERKEN IN KARLSRUHE: EEN WEG VAN GERECHTIGHEID, VERZOENING EN EENHEID



'De liefde van Christus spoort ons aan – Een oproep om samen te handelen'

'Kom, volg mij'

Vanaf het moment dat Hij op aarde rondreisde, en ook nu nog, richt Jezus deze woorden – 'Kom, volg mij' – onophoudelijk tot ieder mens. Zijn leven, woorden en daden zijn een voortdurende uitnodiging tot beweging – van de ene plaats naar de andere, van de ene groep mensen naar de andere, van de ene denkwijze naar de andere. Bovenal roept Jezus ons op om, te midden van de problemen van de wereld, tot Hem te komen en in zijn liefde te blijven (vgl. Mattheus 11:28).

De Wereldraad van Kerken is zich sterk bewust van alle manifestaties van kwaad en lijden in onze wereld, zoals oorlog, ziekte, hongersnood. Daarnaast worden we geconfronteerd met rampen die rechtstreeks voortvloeien uit een onverantwoorde en verbroken relatie met de schepping, wat heeft geleid tot ecologisch onrecht en de klimaatcrisis. Naarmate de klimaatcrisis verergert, neemt ook het lijden van arme en gemarginaliseerde mensen toe.

Toch kunnen we als kerken van de Wereldraad niet anders dan hoopvol verdergaan op onze pelgrimage. Want de uitnodiging van Christus Hem te volgen blijft van kracht. Zijn liefde beweegt de wereld tot verzoening en eenheid. Verzoening is een beweging naar God en naar elkaar toe. Dat veronderstelt een bereidheid om naar God en naar elkaar te luisteren. Het is een bekering van het hart waarbij we erkennen dat de schepping en wij van elkaar afhankelijk zijn.

We belijden dat wij vaak tekort zijn geschoten en ons soms in tegengestelde richting bewegen. We belijden ook dat we de transformerende kracht van Christus' liefde nodig hebben om te komen tot een wereld die waarlijk verzoend en verenigd is. Christenen, en de structuren die we hebben opgebouwd, zijn medeplichtig geweest aan het misbruik van anderen. In het licht van oorlog, ongelijkheid en zonden tegen de schepping van vandaag roept de liefde van Christus ons allen op tot berouw, verzoening en gerechtigheid.

Onze gezamenlijke reis

Te midden van al onze verscheidenheid hebben we tijdens onze assemblee opnieuw geleerd dat we onze pelgrimstocht van gerechtigheid, verzoening en eenheid gezamenlijk moeten ondernemen.

Want:

Door samen het woord van God te horen, herkennen wij onze gemeenschappelijke roeping;

Door samen te luisteren en te praten worden we hechtere burenen;

Door samen te klagen, stellen wij ons open voor elkaars pijn en lijden;

Door samen te werken, komen we tot gezamenlijke actie;

Door samen te vieren, genieten wij van elkaars vreugde en hoop;

Door samen te bidden, ontdekken wij de rijkdom van onze tradities en de pijn van onze verdeeldheid.

'Ga de hele wereld in'

Verzoening brengt ons dichterbij God en bij elkaar en opent daarmee de weg naar eenheid die gegrondvest is op Gods liefde. Door deze liefde zullen we kracht vinden om vanuit deze eenheid te handelen en om te werken aan het herstel van onze levende planeet. De liefde van Christus zal ons allen ondersteunen in de opdracht om iedereen te omarmen en alle vormen van uitsluiting te overwinnen.

We hebben van deze liefde geproefd toen we met 352 kerken en vele oecumenische partners samenkwamen uit alle regio's in de wereld om

eenheid te zoeken te midden van onze verscheidenheid. Samen hebben we geluisterd naar de stemmen die in de wereld vaak worden gemarginaliseerd: die van vrouwen, jongeren, mensen met een handicap, inheemse volkeren.

We verlangen naar een nog bredere beweging, naar de verzoening en eenheid van de hele mensheid en zelfs van de gehele kosmos.

In onze assemblee hebben we veel woorden gebruikt, maar daaruit hebben we een nieuw voornemen gevormd. Nu vragen we Gods hulp om onze beloften in daden om te zetten. We verplichten onszelf om samen te werken met alle mensen van goede wil. Terwijl we nadenken over de vruchten van ons werk in Karlsruhe, nodigen we iedereen uit om samen pelgrims te worden.

Want in Christus worden alle dingen nieuw. Zijn liefde die allen wordt aangeboden, ook de laatsten, de minsten en de verlorenen, kan ons bewegen en bemoedigen tot een pelgrimage van gerechtigheid, verzoening en eenheid.

*Deze **samenvatting** van de slotboodschap verscheen 13/09/2022 op https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2022/09/slotverklaring_11e_assamblee/*



Van links naar rechts: Metropoliet Dr Mor Theophilose KURIAKOSE (Syrisch Orthodox Patriarchaat van Antiochië en het hele Oosten), Prior Alois LOESER (Gemeenschap van Taizé), ds Jelle BROUWER (VPKB), Bisschop Sofian BRASOVEANUL (Roemeens Orthodoxe Kerk)



Alegria
Muzikaal
Ensemble

Benefietconcert
H-MOLL MESSE
J.S. BACH



TICKETS
EN
INFO

o.l.v. Mannu Wuyts

Amaryllis Dieltiens - Sopraan
Rob Cuppens - Alt
Leander Van Gijsegem - Tenor
Lieven Termont - Bariton

SINT-PAULUSKERK, VEEMARKT ANTWERPEN

18 NOVEMBER 2022 / 20 UUR



Op 31 oktober 1517 protesteerde Luther tegen de misstanden in de Rooms-Katholieke Kerk. Zo begon de Kerkhervorming.