

P 902041



PB-PP|B-31126
BELGIE(N)-BELGIQUE

DE BRUG



Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord

behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niét in januari en augustus)

66^{ste} jaargang nr. 9 - november 2022

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen

Afz. / V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

Website: www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be

Facebook: www.facebook.com/VPKBMechelenNoord



Kerkgebouwen Keizerstraat 26-28
Secretariaat: 2800 Mechelen

Predikant: ds. J.H. Brouwer
Mechelsveldstraat 46
2800 Mechelen 015/20.51.54

**EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: 10.00 u.,
MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG**

Rekening: **IBAN: BE41 0000 1657 8310**, **BIC: BPOTBEB1** t.n.v.
Protestants Evangelische Parochie

Rekening: **IBAN: BE97 7512 0773 6149**, **BIC: AXABBE22** t.n.v.
Diaconie Keizerstraat

*Alle artikelen verschijnen onder persoonlijke verantwoordelijkheid van de
inzender/ ondertekenaar. Plaatsing houdt geen impliciete instemming in van de
redactie of de kerkenraad.*

Er zijn van die woorden die in de verschillende christelijke tradities een verschillende betekenis hebben gekregen. Zo hebben we als protestanten de neiging om te zeggen, dat wij geen *heiligen* kennen. En als je let op de betekenis die dat woord in de omgangstaal heeft gekregen, gestempeld door de Rooms-Katholieke omgeving, dan is dat ook zo. En toch zeggen we het vol overtuiging de Apostolische Geloofsbelijdenis na: '(ik geloof) de gemeenschap der heiligen'. En terecht. Want het Hebreeuwse woord 'kadosj', waar de Griekse vertaling 'hagios' in het Nieuwe Testament op teruggrijpt, betekent niet veel anders dan 'apart gezet, speciaal in Gods ogen'. Daarom ook worden de brieven uit de bijbel vaak geadresseerd aan de heiligen van een bepaalde plaats. Niet omdat het volmaakte mensen zijn, maar omdat ze door God geroepen zijn, gerechtvaardigd en geheiligd, mensen-met-een-opdracht.

Het kan intussen verwarrend werken, als we ook in onze huidige Liedbundel liederen vinden, die geïnspireerd zijn op enkele traditionele Rooms-Katholieke heiligen, lied 737 t/m 745. Vooral Willibrord, Franciscus, Sint-Maarten en Sint-Nicolaas worden ons voorgehouden als geloofsgetuigen en grote voorbeelden uit het verleden. Er is in Nederland discussie rond, of ze niet gewoon een plaats temidden van de anonieme gelovigen hadden moeten krijgen in plaats van als speciale categorie bij elkaar te worden gezet, alsof ze toch belangrijker zouden zijn dan de gewone man of vrouw. Maar ze worden hier duidelijk niet getekend als een soort halfgoden, dat zou ook te ver gaan voor ons, protestanten. Telkens als we over hen lezen of zingen, mogen we ons ervan bewust zijn, dat er geen principieel verschil is tussen hen en ons. Zij zijn gewone mensen net als wij, geroepen om in woord en daad getuige te zijn van die God die mensen boven zichzelf kan uittillen en in staat stellen een verschil te maken in deze wereld, als ze zich aan Hem toevertrouwen. Het is niet onze bijzonderheid, het zijn niet onze goede bedoelingen die de wereld van aangezicht zullen doen veranderen, maar die unieke God van Israël, die het goede met de mensen voorheeft. Uit dat vertrouwen mogen ook wij leven.

JHB

Kerkraad

De vergadering van 17 oktober in de kerkzaal, begonnen we om 20 uur met het lezen van 2 koningen 3 : 1 – 19 en gebed. We bekeken de notulen van de vorige vergadering (12/09) en keurden die goed. We legden de agendapunten vast, er werden geen punten toegevoegd. We evalueerden de kerkdiensten van de afgelopen zondagen 18/09 Startzondag en 25/09 door onze eigen predikant – 2/10 met een gastpredikant – 9/10 met een gastpredikant en 16/10 Oogstdienst door onze eigen predikant. We evolueerden deze diensten als goed. De Oogstdienst was heel bijzonder, we voorzagen druiven en allerlei groenten en brood. Mooie opstelling en decoratie, alles gedaan door Georgette, we zijn haar hier zeer dankbaar voor! Voor het lekkere bruine broodje met rozijnen zorgde Geert. We konden aan alle kerkgangers een rijk gevulde papieren draagtas meegeven! De ingezamelde goederen, voeding en kleding en de rest van de groenten en het fruit bestemden we voor St. Vincentius, een hulporganisatie aan minderbedeelden te Mechelen. We hielden ook een speciale collecte voor deze organisatie die volledig door vrijwilligers wordt gedragen.

We namen de correspondentie door, waarna we begonnen aan de Themata. Als eerste puntje staat hier altijd, de komende zondagen. Zondag 23/10 met gastpredikant – zondag 30/10 Hervormingsdienst met eigen predikant – zondagen 6 en 13/11 met gastpredikant (door de Synodevergaderingen) – zondagen 20 en 27/11 met eigen predikant. Dit alles mooi op gelijst in dit kerkblad. We bekeken de invulling van het jaarplan 2023, de open zondagen. Dit zijn de zondagen waar onze eigen predikant voorgaat in een zusterkerk of een vrije zondag heeft, waar we dan gastpredikanten voor zoeken.

Het volgende puntje was Advent en Kerst, hier moeten we al aan de voorbereiding denken, om uit te werken op de volgende vergadering (17/11). We beslisten ook om de kerkdienst van zondag 1 januari 2023 te schrappen!

Ook bekeken we de kerkraadsverkiezingen die door Corona werden uitgesteld maar toch weer moeten worden opgenomen! Waarschijnlijk houden we hiervoor een korte gemeentevergadering om dit te bespreken. We bekeken ook de verwarming in de kerk om zo voordelig mogelijk te verwarmen, de thermostaat staat op 19° en besluiten deze temperatuur te behouden. We kwamen nog even terug op het beëindigen van de kerkelijke activiteiten van onze zusterkerk MZ. Zandpoortkerk. Zij houden nog een dienst op zondag 9/11 en een allerlaatste dienst op zondag 11 december. We spraken nog even

over de cibels (bijdrage van de kerk aan de Synode). We beëindigen de Themata met de onderhoudswerken die in de kerk nog moeten gebeuren. Lek in het dak en bijschilderen van het zolderraam. Er zijn ook nog schilderwerken voorzien in de kerk in 2023. Bij de verslagen hadden we het over de belijdeniskandidaten, eerste bijeenkomst op 31 oktober.

De volgende kerkraadsvergadering houden we op donderdag 17 november, in de kerkzaal om 20 uur. Heeft u iets te melden, een suggestie of andere, dan horen we dit graag. Contacteer ons via telefoon, mail of mondeling!

Georges

Samenstelling kerkraad

Predikant:	ds J. Brouwer	015 - 20 51 54
Ouderlingen:	Georgette Saliba	015 - 41 31 85
	Geert Van Cammeren	015 - 31 97 64
	Xavier Van Lierde	0485 - 71 71 08
Diaken:	Georges Vandensavel	015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18

Verjaardagen

11 november	Naomi Ntamba
15 november	Wibe Brouwer
17 november	Daniël Van Cammeren
29 november	Nelly Luteijn

Al deze jarigen wensen we een fijne verjaardag, maar bovenal Gods rijke zegen!



Erediensten

Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.

zondag 06 november
ds. J. van Hees

organist: Th. de Jongh
2° collecte: Zending

zondag 13 november
mw. M. Felix

organist: E. Poncin
2° collecte: Diaconie

zondag 20 november
ds. J.H. Brouwer
Voleindingszondag, H. Avondmaal

organist: Th. de Jongh
2° collecte: Orgelfonds

zondag 27 november
ds. J.H. Brouwer
1° Advent

organist: M. Faure
2° collecte: Kerkblad

zondag 04 december
mw. M. Knetemann

organist: P. Oerlemans
2° collecte: Jeugdwerk



Agenda

- 10 nov Bijbelmiddag, 14u30 Kerkzaal
- 17 nov Kerkraad, 20u Kerkzaal
- 18 nov Benefietconcert Hohe Messe (Bach),
20u St-Pauluskerk Antwerpen
- 21 nov Bijbelavond, 20u Kerkzaal



Synodevergadering

Uw voorbede wordt gevraagd voor de synodevergadering van onze kerk, die op de 5 en 6 november doorgaat in Brussel. Moge alles wat daar besloten wordt dienen tot Gods eer, de bloei van Zijn Kerk en de verhaasting van de komst van Zijn Rijk!

Liedboek

In ons liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, staan mooie liederen, maar ook mooie vertellingen en gedichten. Misschien heb je er al enkele gelezen. Bij elke uitgave van ons kerkblad tracht ik een vertelling of gedicht te brengen.

Op bladzijde 1237 staat het volgende van J.C. van Schagen.

WIT

*Als ik van u moet spreken,
doe ik alle mooie woorden weg
ik wil maar liever weinig zeggen
ik wil maar liever enkele kale woorden zeggen
wat arme kale stenen, dat is mijn verhaal
mooie woorden denken alleen maar aan zichzelf,
ze weten van dienen niet
de goede woorden zijn arm en naakt
als Franciscus
ze zijn trouw
enkele goede woorden, dat is genoeg
want er mag niets komen tussen u en mij
eigenlijk wil ik liever met u zwijgen.*

J.C. van Schagen

Uitgekozen door Georges

Gebedsverhoring

Andrew Murray (1828-1917) was een predikant in de Nederduits Gereformeerde Kerk van Zuid-Afrika. Hij was in zijn tijd een gekende opwekkingsprediker. Een groot aantal van zijn werken is nog steeds beschikbaar in het Nederlands. In het boekje 'In de gebedschool van Jezus' schrijft hij naar aanleiding van Mattheus 7: 7-8 over de zekerheid van de gebedsverhoring. De Heere wijst sommige gebeden af, maar Hij geeft wel steeds een antwoord op het gebed. Ik deel graag een passage uit het boekje met u.

"Het is één van de vreselijke ziekten van het christendom in onze dagen, dat men er zeer tevreden mee is als men geen antwoord op het gebed ontvangt. Men bidt dagelijks, men bidt om vele dingen en rekent erop dat enkele daarvan verhoord worden, maar men weet weinig te vertellen van een zekere gebedsverhoring als de normale gang van zaken in ons dagelijks leven. En dit is wat de Vader wil: dagelijks met Zijn kinderen omgaan als de Verhoorder van hun gebed. Hij wil dat ik mijn noden elke dag aan Hem voorleg en dat ik elke dag zal ondervinden dat Hij mij verhoort. Door de gebedsverhoring ondervind ik God als de Levende, Die altijd nabij is en word ik gesterkt tot liefde en tot lof (Ps.66: 19,20; Ps.116: 1). De Heere Jezus wil, dat wij tot de erkenning komen dat gebed en verhoring onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, zodat ieder van ons geloven zal dat zijn gebeden beantwoord zullen worden. Het antwoord kan soms afwijzend zijn als het gebed niet naar Gods Woord is (zoals toen Mozes bad om Kanaän binnen te gaan), maar toch was er een antwoord. Het zijn de afgoden die stom zijn en dus niet spreken kunnen. Maar wanneer God iemand niet kan geven wat hij vraagt, dan wil Hij hem toch antwoord geven. Door Zijn Woord en Geest wil Hij hem te kennen geven dat Hij zijn gebed niet verhoren kan, zodat deze zijn verzoek kan intrekken. Dat deed de Heere Jezus in de hof van Gethsémané. Hij wist, en dat wist Mozes ook, dat wat Hij vroeg, in strijd was met wat God gesproken had. Het bidden van zowel Jezus als Mozes was een ootmoedig smeekgebed of het niet mogelijk was dat God Zijn besluit wijzigde. Ons bidden moet

en mag naar het Woord zijn. En wij kunnen er zeker van zijn, dat de Vader ons altijd een antwoord wil geven. Dat antwoord kan een afwijzing zijn wegens ons gebrekkig bidden, maar ook een gunstig antwoord wanneer Zijn Geest ons tot een gelovig gebed heeft geleid, zodat wij ontvangen wat wij bidden.

Hoe diep moet toch de afkeer van ons hart zijn, dat het ons zo moeilijk valt om deze heerlijke beloften te geloven! Waaraan zou het toch toe te schrijven zijn, dat wij de belofte met ons verstand begrijpen en aannemen, maar het met ons hart zo moeilijk kunnen geloven? De oorzaak ervan is, dat wij van God en de onzienlijke dingen vervreemd zijn. Het geloof is ons geestelijk oog, waardoor we kennis nemen van de eeuwige dingen, daar behagen in scheppen en ze in ons opnemen. Ons innerlijke leven is echter zo zwak, en de macht van het vlees zo sterk, dat wij veel tijd nodig hebben voor wij de inhoud van de beloften in ons hart ten volle vatten, zelfs als wij ons met alle kracht aan het Woord proberen vast te houden. Als wij ons echter aanhoudend en van harte in het Woord verdiepen, zodat de Geest Zijn ware kracht in ons overbrengt, en wij in de binnenkamer één met de Vader worden, dan zal deze geestelijke waarheid iets eigens, iets natuurlijks worden. Als wij daarnaar streven, zullen de woorden "Bid, en u zal gegeven worden" weldra vaste wortels in ons hart krijgen.

Geliefde medescholier in de gebedschool van Jezus, laten wij tot Hem opzien, zodat Hij ons deze les kan leren. Laten wij niet wachten tot de nood ons dringt, maar de vervulling van deze belofte ernstig verlangen. Laten wij deze Goddelijke belofte niet krachteloos maken door onze menselijke redeneringen. Laten wij bij elk gebed de tijd nemen om ons door de Heere te laten zeggen: "Ieder die bidt, die ontvangt." In het huisgezin van de Vader is gebedsverhoring de regel. Laten wij onze geringe ervaringen hiermee niet tot richtsnoer van ons geloofsleven maken.

Laten wij ervan doordrongen worden dat het gebed op aarde en het antwoord in de hemel bij elkaar horen."

Uit: Andrew Murray, In de gebedschool van Jezus, Stichting Heartcry, 2012 (orig. 1884), pp. 34-35.

Willem-Jan Ingels

Een mistige morgen in november



In de bescheiden verlichte ruimte sta ik voor het graf van soldaat J.R. Vanwinghe en ik lees het opschrift: "geboren te Mechelen den 28/09/1884, stierf voor België den 18/08/1914". Links van hem in de rij ligt P. Duby, "né à Quaregnon le 15/11/1893, mort pour la Belgique le 18/08/1914 ". De strijdmakers, 140 in totaal, zijn afkomstig uit Zillebeke, Ieper, Montignies-Saint-Christophe, Anderlecht en alle denkbare hoeken van België. De meesten zijn geboren tussen 1890 en 1900, allen zagen ze hun jonge levens weggemaaid op die bewuste donkere augustusdag. Slechts één graf vermeldt een andere sterfdatum, namelijk dat van generaal (*) Victor Guffens, die Belgisch bevelhebber was tijdens de Slag bij Sint-Margriete-Houtem en Grimde en die volgens zijn wens na zijn dood (1943) werd bijgezet tussen zijn mannen. De soldaten Vanwinghe en Duby liggen broederlijk naast mekaar, voor altijd verenigd, gesneuveld voor hetzelfde

vaderland. Hun graven bevinden zich in de Necropool van Grimde, eigenlijk de afgedankte oude Sint-Pieterskerk die tussen 1922 en 1928 op initiatief en grotendeels op kosten van de Tiense industrieel Lucien Beauduin werd herbestemd tot oorlogsmonument. Grimde was in 1914 een gehucht nabij Tienen, in de schaduw van de suikerfabriek, thans is het aan de stad vastgegroeid.

In de jaren 1920 lag de oorlogsgruwel nog vers in het geheugen en op de graven door nabestaanden aangebrachte gedenkplaatjes liegen er niet om: "à mon père regretté", "aan mijnen betreurden zoon", "à mon époux bien aimé", "aan mijnen lieven broeder", "à mon frère mort pour la patrie", teveel om op te noemen. Al deze gevallen soldaten waren iemands vader, zoon, broer of verloofde. Die beklemmende gedachte grijpt mij bij de keel en een rilling loopt over mijn rug. Tranen wellen spontaan op.

De Slag bij Sint-Margriete-Houtem en Grimde vond plaats in de beginnaden van de Grote Oorlog van 1914-1918, een conflict dat tussen de 15 en 22 miljoen mensenlevens kostte en wellicht het bloedigste was dat de mensheid tot dan toe had gekend. In de Slag der Zilveren Helmen, nabij Halen op 12 augustus 1914, hadden de Belgische troepen rake klappen kunnen uitdelen aan de Duitse cavalerie, op 18 augustus te Sint-Margriete-Houtem was de Duitse overmacht helaas te groot. De Duitsers waren zes keer talrijker dan onze jongens, die met 2.200 waren en van wie de helft zou sneuvelen. De gevechten begonnen 's namiddags om 13.30 uur te Neerlinter en waren beslist om 16.30 uur toen de Belgische troepen zich moesten terugtrekken onder het bevel van kolonel (*) Guffens. Het resultaat was dat de stad Tienen in de vooravond in Duitse handen viel.

In de Necropool wordt het verdriet en de pijn van de Grote Oorlog bijna tastbaar verzinnebeeldt op glasramen waarop geteisterde verwanten en wanhopige wezen staan afgebeeld. Een gesluierd personage boven een verterende vlammenzee verbeeldt de oorlog, met onder hem een grauw menselijk silhouet doorstoken met een dolk. Maar er is ook hoop, vertegenwoordigd door een glasraam met de "Maagd van de Vrede" waarvoor een Belgische soldaat in uniform geknield zit.



De Maagd van de Vrede

Boven de graven hangt een kruis met daarop een zegevierende Christus met koningskroon, teken dat de dag komt dat er geen rouw, jammerklacht of moeite meer zal zijn.

Met gevouwen handen prevel ik een stil gebed. Ach Here, waarom woeden de volken en bedenken de naties wat zonder inhoud is?

Ik duw de bronzen deur open om de stille crypte-achtige ruimte te verlaten en stap naar buiten. Over de begraafplaats achter de kerk hangt op deze koude novemberochtend een dikke mist. Vandaag is de Grote Oorlog nog slechts een vervagende herinnering die langzaam verdwijnt in de nevelen van de geschiedenis.

Heeft de mensheid er iets uit geleerd?

Beste lezers en lezeressen, ik laat het aan jullie zelf om deze vraag te beantwoorden.

Hugo Wilmaerts, te Grimde op 11 november 2022

Noten:

- (*) tijdens de Slag van Grimde en Sint-Margriete-Houtem was Victor Guffens (1869-1943) nog kolonel, hij werd pas later tot generaal bevorderd.
- Lucien Beauvin (1869-1946): landbouwingenieur, gemeenteraadslid te Tienen en senator, afgevaardigd bestuurder van de Tiense Suikerraffinaderijen en liberaal voorman, publiceerde (in het Frans) meerdere studies over de suikerindustrie
- Necropool: woord afgeleid uit het antieke Grieks, betekent letterlijk "dodenstad"

Bezoek aan Zuid-Afrika.

De directe aanleiding voor onze reis naar Zuid-Afrika was de uitnodiging voor het bijwonen van de 8e Synode van de Verenigende Gereformeerde Kerk in Zuidelijk Afrika (kortweg VGK), die eens in de vier jaar wordt gehouden. De restricties in verband met Covid-19 noodzaakten de VGK overigens om nog eens twee jaar langer te wachten met deze Synodale Vergadering, die uiteindelijk doorging in het Protea-hotel van Stellenbosch. Het feit dat er zo'n enorme tijd tussen de synodevergaderingen zit, heeft tot gevolg dat het boekwerk met de synodedocumenten 647 (!) pagina's met verslagen telt, waarvan de aanbevelingen veelal met een simpel 'noted' (voor kennisgeving aangenomen) of 'approved' (goedgekeurd) worden behandeld. Weinig spannend dus. Behalve dat er op dinsdagavond plotseling achter gesloten deuren werd vergaderd,



Het nieuwe moderamen met ds Allan Boesak (r) en de oecumenische gasten.

omdat er commotie was ontstaan rond de verkiezing van het nieuwe moderamen. Enerzijds klonk de kritiek, dat te veel mensen te lang aan de macht bleven, anderzijds, dat de kleurlingengemeenten onvoldoende waren vertegenwoordigd in het nieuwe moderamen. Tenslotte resulteerde dit alles erin, dat voor de volgende synode een ander systeem van voordrachten werd vastgelegd.

In de synode was weinig gelegenheid voor inhoudelijke discussie. Er was wel een aantal thema-avonden georganiseerd, waarin een expert zijn of haar kijk op de maatschappelijke situatie in Zuid-Afrika uit de doeken mocht doen. Deze inleidingen werden live gestreamd via Facebook en zijn daar nog steeds te zien (URCSA General Synod). De politieke situatie in Zuid-Afrika is dan ook gecompliceerd. Volgens onze zegslieden kampt het land met enorme corruptie, die (nog) onvoldoende wordt aangepakt. Daarnaast worden in de generationaliseerde bedrijven bij voorkeur bestuurders benoemd die de partijlijn trouw zijn, maar soms de nodige capaciteiten missen, zodat bijvoorbeeld de elektriciteitscentrales nog maar op 23% van hun capaciteit werken en elke regio met geplande stroomonderbrekingen rekening moet houden ('load shedding'). Waar de een vreest, dat na de verkiezingen van 2024 een absolute chaos zal uitbreken, houdt een ander de moed om te geloven in de mogelijkheid van coalitieregeringen, ook in Zuid-Afrika.

De criminaliteit is hoog (in bepaalde gebieden niet autorijden na donker!), de werkloosheid overstijgt de 50% (bij de jeugd >70%). Tegen deze achtergrond deed prof ds Allan Boesak vrijdagmorgen een gepassioneerde oproep om als VGK terug te keren naar de 'bron van de zalving' en de Belhar Belijdenis en gezamenlijk de straat op te gaan om te demonstreren tegen de voortdurende ongerechtigheid (ook te volgen via Facebook). Hoewel de oproep met veel bijval werd begroet, ontbreekt elk concreet besluit dienaangaande.





In de loop van de volgende week hebben ds Marc Loos en ik een bezoek gebracht aan de VGK kerk te Sharpeville, die al geruime tijd een band heeft met de Rabotkerk van Gent en, samen met ds Arjan Knop, ook aan de projecten die door de coördinatie Kerk en Wereld van de VPKB worden gesteund in Ennerdale. Dankzij onze steun is een tweetal kleuterscholen kunnen starten met (gekopieerde) schoolboeken, die de volledige drie-jarige cursus dekken, waar voorheen alles mondeling moest worden overgedragen.

Drie kerkgebouwen zijn afgebouwd, de vierde zal binnen enkele weken operationeel zijn. Bij het bezoek aan het weeshuis en aan een vrouw die met kleding en schoeisel is gesteund moesten ds Loos en ik helaas om gezondheidsredenen verstek laten gaan.



Maar natuurlijk hebben we ook van de gelegenheid geprofiteerd om van de Zuid-Afrikaanse natuur te genieten en diverse historische plekken te bezoeken (Monument Sharpeville Massacre (1960), Monument Boipatong Massacre (1992), Apartheidsmuseum, Museum 'Cradle of Humankind').

De vele indrukken zullen nog lang nawerken.

Ds Brouwer

Sint Maarten



Sint Maarten was een Romeinse soldaat. Ze zeggen dat hij eens de helft van zijn jas wegaf aan een bedelaar. Zo liet hij zien, wat het betekent om gelovig te leven.