

P 902041



PB-PP|B-31126  
BELGIE(N)-BELGIQUE

# DE BRUG



**Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord**

behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niét in januari en augustus)

**66<sup>ste</sup> jaargang nr. 10 - dec. 2022 / jan. 2023**

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen

Afz. / V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

*Website:* [www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be](http://www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be)

*Facebook:* [www.facebook.com/VPKBMechelenNoord](http://www.facebook.com/VPKBMechelenNoord)



*Kerkgebouwen* Keizerstraat 26-28

*Secretariaat:* 2800 Mechelen

*Predikant:* ds. J.H. Brouwer  
Mechelsveldstraat 46

2800 Mechelen 015/20.51.54

**EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: 10.00 u.,  
MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG**

Rekening: *IBAN:* **BE41 0000 1657 8310**, *BIC:* **BPOTBEB1** t.n.v.  
Protestants Evangelische Parochie

Rekening: *IBAN:* **BE97 7512 0773 6149**, *BIC:* **AXABBE22** t.n.v.  
Diaconie Keizerstraat

*Alle artikelen verschijnen onder persoonlijke verantwoordelijkheid van de  
inzender/ ondertekenaar. Plaatsing houdt geen impliciete instemming in van de  
redactie of de kerkenraad.*

We zijn niet zo gewoon om op Nieuwjaarsdag naar de kerk te gaan. De week van Kerstmis is al vol genoeg - we moeten nog uitrusten van al het familiebezoek en we hebben tenslotte ook al meer tijd aan ons geloof besteed dan we gewoon zijn. En toch: uitgerekend op 1 januari komt de Kerk van oudsher samen om feest te vieren. Dat hangt er vanzelfsprekend mee samen, dat het Kerstfeest oorspronkelijk een week lang duurde, net als Pasen, en dus wordt afgesloten op de Nieuwjaarsdag. Ik denk dan ook niet dat het te vergezocht is, om het begin van het nieuwe jaar in verband te brengen met de nieuwe wereldtijd die in Christus doorgebroken is - ook al blijft veel daarvan nog voor onze ogen verborgen.

De schriftlezing voor de Nieuwjaarsdag is ontleend aan het Lucasevangelie. 'Naamgeving en besnijdenis', daar gaat het over, en dat is dan ook de naam van het kerkelijke feest. Op het eerste gezicht valt daarover niet al te veel te zeggen. Maar schijn bedriegt. Want besnijdenis, dat is iets dat in onze christelijke traditie als overbodig wordt ervaren - wij hebben immers de doop om het begin van onze weg met God te markeren? Met enkele woorden bepaalt hier de evangelist ons erbij, dat het heil wel degelijk uit de Joden is. Het christendom is niet uit de lucht komen vallen, maar bouwt verder op de tradities uit het Oude Testament. Jezus is niet de verpersoonlijking van 'het goddelijke', maar de Zoon van die God die al sinds mensheugenis verlossing en bevrijding brengt. Ook als het door de diepte heen moet. Besnijdenis betekent dan ook, dat er bloed vloeit, direct aan het begin van het evangelie al, aan het begin van het leven van Jezus, en dat er pijn wordt geleden. Instappen in het verbond is niet zonder consequenties, maar kost iets. Ook ons. Voortaan zijn we niet langer onderhorig aan dood en duisternis, maar we moeten wel God de leiding over ons bestaan in handen geven.

Maar dan staat in datzelfde evangelievers ook vermeld, waar het allemaal toe leidt. Dat is verborgen in de naam van Jezus. In die dagen moet dat een heel normale voornaam zijn geweest. Maar in de persoon van Jezus Christus krijgt hij een heel speciale klank: 'God zal ons redden', wordt over Hem uitgeroepen, op gezag van de hemel. Wat het ons ook mag kosten om achter Jezus aan te gaan, we moeten altijd beseffen dat onze offers in het niet vallen bij wat Hij voor ons volbracht. En we mogen dankbaar geloven, dat daardoor aan de wereld redding wordt geschonken en uitzicht wordt geboden op een geheelde toekomst.

JHB

# Kerkraad

De vergadering van donderdag 17 november werd geopend met het lezen van 2 Koningen 12: 1 – 9.

Na het gebed en de verwelkoming keken we de notulen van de vorige vergadering (17/10) na en keurden deze goed. We legden de agenda-punten vast. We evalueerden de voorbije zondagen, zondag 23/10 met gastpredikant – Hervormingszondag 30/10 ging onze eigen predikant voor – zondag 6/11 met gastpredikant – zondag 13/11 met gastpredikant. We evalueerden deze diensten als goed.

We bekeken de correspondentie, de ingekomen en uitgaande post. Hierna begonnen we aan de Themata. Als eerste punt de komende zondagen. Voleindingszondag 20/11 met H. Avondmaal – zondag 27/11 eerste Advent, met een projectlied elke Adventszondag, er wordt een Kerstkrans gemaakt voor op de tafel – tweede Adventzondag 4/12 met gastpredikant – derde Adventzondag 11/12 – vierde Adventzondag 18/12 – zaterdag 24/12 Kerstavonddienst – zondag 25/12 (Kerstdag) Kerstdienst, na de dienst drinken we samen, zoals andere zondagen, een kopje koffie/thee en we maken het iets feestelijker door een stukje taart in de plaats van een koekje!

Zondag 1 januari 2023 houden we geen kerkdienst! We hopen u allen weer te zien op zondag 8 januari, we vieren dan ook op die zondag het Heilig Avondmaal. Na deze dienst kunnen we mekaar dan de beste wensen voor het nieuwe jaar wensen. U kan over al het vorige meer lezen in dit Kerkblad. We bekeken de lijst van de te bezoeken ouderen (70+), vullen deze aan en we verdelen de te bezoeken ouderen onder de kerkraadsleden. We nemen een verrassing mee en het Bijbels Dagboekje of de gevraagde Bijbelse jaarkalender. We verdeelden de taken voor het lijstje " te doen" voor de voorbereiding van de Kersttijd. We bespraken ook het voorstel van Xavier om jongeren aan te trekken voor de kerk. Hierop komen we zeker terug op de eerstvolgende kerkraadsvergadering. De website was even buiten dienst, er is direct werk van gemaakt en is weer online.

We hebben het ook over de verkiezingen voor de Kerkraad die reeds hadden moeten plaats vinden maar door de coronaperikelen vooruit zijn geschoven. We stellen een datum vast in maart 2023. Ook moet er een gemeentevergadering worden gehouden waarop we enkele zaken moeten bespreken. Het jaarplan 2023 krijgt stilaan vorm en is reeds voor een groot gedeelte ingevuld. We praten ook even over de nieuwe cijfers van de cibels (is de bijdrage aan de Synode – collecte Synodale kas), dit is eigenlijk een puntje voor de Beheerraad. Ook de omhaling kwam even ter sprake. We bespraken ook de verwarming van de kerk,

we hebben deze iets lager (halve graad) gezet, zo hopen we op de uitgaven te besparen. We hadden het ook nog even over de werken in en rond Mechelen Stad; de ring rond Mechelen krijgt stilaan zijn vaste traject, buiten nog enkele kruispunten die waarschijnlijk pas na de feestdagen worden heringericht! Bij vragen kan u altijd terecht bij één van ons, we volgen alles op de voet. We sloten het hoofdstuk Themata af en keken naar de verslagen. De eerste bijeenkomst voor de "cursus geloofsverdieping" is geweest, het was om te beginnen eigenlijk een kennismakingsavond, de volgende vergaderingen gebeuren na overleg met elkaar. Onze predikant bracht verslag uit van zijn pastorale bezoeken. In groot kerkverband, district ABL (Antwerpen-Brabant-Limburg) hadden we het even over bepaalde punten die aan bod waren gekomen in de vergadering van 12/10/2022.

We sluiten de vergadering met een avondlied 261 uit onze zangbundel. De volgende vergadering plannen we begin januari 2023, de juiste dag nog te bespreken met alle kerkraadsleden. Heeft u iets te vragen, te zeggen, een suggestie of iets te melden, horen we dit heel graag!

We wensen u allen een gezegende Advent- en Kersttijd! Fijne feestdagen met familie en of vrienden.

We wensen u allen eveneens een mooi jaareinde en een mooi voorspoedig jaar 2023. Maar bovenal ook een gezegende tijd met hoop op vrede en verdraagzaamheid in de hele wereld, ook in ons land en onze stad, in onze kerk en in ons hart. Gods rijke zegen door de geboorte van Zijn Zoon, onze Redder, Verlosser en Zaligmaker Jezus Christus onze Heer.

Georges

## Samenstelling kerkraad

Predikant:	ds J. Brouwer	015 - 20 51 54
Ouderlingen:	Georgette Saliba	015 - 41 31 85
	Geert Van Cammeren	015 - 31 97 64
	Xavier Van Lierde	0485 - 71 71 08
	Georges Vandensavel	015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18
Diaken:		

## Verjaardagen

- 21 december Denize Samat  
26 december Bedre Dirlik  
28 december Chris Du Meunier e. Vandensavel  
29 december Sara Sakur.  
  
01 januari Rita Van Nierop  
01 januari Mecide Sakur  
01 januari Georgette Saliba e. Younan  
05 januari Mira Van Doren (dochter Sali Younan)  
15 januari Godwin Ntamba  
23 januari Jan Sakur  
26 januari Sara Dirlik.



Al deze jarigen wensen we een fijne verjaardag, maar bovenal Gods rijke zegen !

## Agenda

- |        |  |
|--------|--|
| 05 dec | Geloofsverdieping, 20u   |
| 08 dec | Bijbelmiddag, 14u30 Kerkzaal   |
| 12 dec | Bijbelavond, 20u Kerkzaal  |
| 12 jan | Bijbelmiddag, 14u30 Kerkzaal   |
| 16 jan | Geloofsverdieping, 20u   |
| 18 jan | Gebedsdienst voor de Eenheid van de Christenen, 19u30, Keizerstraat 26 |
| 23 jan | Bijbelavond, 20u Kerkzaal  |



# Erediensten

*Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.*

zondag 04 december  
mw. M. Knetemann

organist: P. Oerlemans  
2° collecte: Jeugdwerk

zondag 11 december  
ds J.H. Brouwer

organist: E. Poncin  
2° collecte: Zending

zondag 18 december  
ds J.H. Brouwer

organist: Th. de Jongh  
2° collecte: Rwanda

zaterdag 24 december  
ds J.H. Brouwer  
*Kerstavond*

organist: E. Poncin  
2° collecte: -



zondag 25 december  
ds J.H. Brouwer  
*Kerstdag*

organist: P. Oerlemans  
2° collecte: Diaconie

zondag 01 januari  
*Geen dienst*

zondag 08 januari  
ds J.H. Brouwer  
*H. Avondmaal*

organist: E. Poncin  
2° collecte: Vluchtelingenwerk

zondag 15 januari  
ds J.H. Brouwer

organist: Th. de Jongh  
2° collecte: Orgelfonds

zondag 22 januari  
ds J.H. Brouwer

organist: M. Faure  
2° collecte: Synodale Kas

zondag 29 januari  
ds J.H. Brouwer

organist: P. Oerlemans  
2° collecte: Leprazending

zondag 05 februari  
mw. A. Panhuis

organist: P. Oerlemans  
2° collecte: Kerkblad

## *Een kerstlied.*

*Komt ons in diepe nacht ter ore  
de morgenster is opgegaan  
een mensenkind voor ons geboren  
God zal ons redden, is zijn Naam.  
Opent uw hart, geloof uw ogen  
vertrouwt u toe aan wat gij ziet:  
hoe 't woord van God van alzo hoge  
hier menselijk aan ons geschiedt.*

*Geen ander teken ons gegeven  
geen licht in onze duisternis  
dan deze mens om mee te leven  
een God die onze broeder is.  
Zingt voor uw God, Hij openbaarde  
in Jezus zijn menslievendheid.  
Zo wordt de wereld nieuwe aarde  
en alle vlees aanschouwt het heil.*

*Zoals de zon komt met zijn zegen  
een bruidegom van licht en vuur,  
zo komt de koning van de vrede  
voorgoed gekomen is zijn uur.  
Hij huwt de mensen aan elkander  
zijn liefde gaat van mond tot mond.  
Hij geeft zijn lichaam ons in handen.  
Zo leven wij zijn nieuw verbond.*

*Uit: Bid om Vrede van Huub Oosterhuis*

Uitgekozen door Georges



## Grote en dierbare beloften

Gods Woord bevat vele troostrijke beloften aan de kinderen van God. De jonggestorven Schotse predikant Andrew Gray (1633-1656) preekte indringend over de aard en de toepassing van de beloften die wij in de Schrift terugvinden. Onderstaand treft u een fragment uit een preek over 2 Petrus 1:4, waarin ds. Gray uiteenzet wie recht heeft om de beloften van God op zichzelf toe te passen. Hij toont aan dat de Heere de drempel zeer laag heeft gelegd: als u ervan overtuigd bent dat u niet zonder de beloften kan, mag u geloven dat zij ook aan u zijn gedaan.



"1. Het eerste is, indien iemand gevoelig overtuigd is, van zijn behoefte aan en de noodzaak van zo'n belofte. Bent u overtuigd van de noodzaak ervan? Dan mag u daaruit het besluit trekken: ik heb recht op de belofte. Is dit geen blijde tijding? Ik weet dat er zijn, die onder zodanige overtuiging van hun zonden verkeren, dat zij denken dat het vermetelheid is de beloften toe te passen. Maar laat mij dit zeggen, dat indien u onder gevoelige overtuigingen van uw verloren staat bent, dan zou u er een wereld voor over hebben, als u maar het geringste houvast aan één belofte mocht hebben. Geloof mij, de werking van het ongeloof heeft zijn hoogte nog niet bereikt, zolang wij niet door de aarde heen zouden willen graven, om één belofte te krijgen. Ja, voordat het zover is gekomen, zouden onze zielen ze willen najagen van het ene eind tot het andere eind van de wereld. En ter bevestiging van deze bewering, dat gevoelige noodzaak een recht geeft op de beloften, verwijs ik u naar die grote beloften van het eeuwig Verbond in Jesaja 55:1-3: O, alle gij dorstigen, komt tot de wateren, enz. Ik vraag, of die niet gedaan zijn aan die Christen, die in nood verkeert? Is ook de nodiging van Jezus Christus in Matth. 11:28, waar de grote beloften van het Evangelie worden aangekondigd, niet gedaan aan hen die vermoeid en belast zijn? Christus zou dat als een vriendelijkheid jegens Hem aanmerken, dat u niet wilt disputeren, maar geloven; dat u uw nood wilt beschouwen als Zijn roepstem om de beloften te geloven.

2. Hij die de beloften hoogschat heeft recht, de beloften toe te passen. Laat uw ziel door geloof en liefde Christus omhelzen en u mag met vrijmoedigheid de beloften omhelzen. Indien u meer werkzaam was in de beloften te geloven, u zou ze hoger en meerder achting toedragen. Wilt u de reden weten, waarom Christus niet de hoogste plaats in ons hart heeft? Het is hierom, omdat wij niet altijd de noodzaak van de beloften zien en de oefening van ons geloof op de beloften ons dagelijks werk niet is.

3. Dit heeft ook veel recht op de beloften, als een Christen met kracht een belofte voorkomt, wanneer hij tot God kan naderen in het gebed en onder een gevoelig besef verkeert van zijn zwakheid, dan heeft hij dadelijk recht om de beloften toe te passen. Bijvoorbeeld, als een Christen bezig is, om zich van Christus uit te sluiten, - hetgeen maar een onaangename bezigheid is - en hem komt met kracht een belofte voor, die hem enige grond van hoop geeft, dat hij Christus mag toepassen en op Hem betrouwen. Of, als een Christen bezwijkt van droefheid en op het punt staat het op te geven en hem wordt met kracht een woord van belofte toegepast, dat hem ondersteunt in het uur van beproeving, dan mag hij daaruit vrij zeker het besluit opmaken, dat hij recht heeft die belofte te geloven.

4. Dan is er nog dit kenmerk: iemand die de beloften hoogschat, heeft recht ze toe te passen. Het is uitmuntend en zeer belangrijk voor een Christen, de uitnemendheid van de beloften te geloven, wanneer hij de dadelijke toepassing moet missen. Als een Christen daar maar komen kan, dat hij ziet, dat niets bij de grote dingen van het eeuwig Verbond te vergelijken is, dan is dat voor hem een deur van hoop in het dal van Achor, dat Christus ze eens zal toepassen.

5. Wanneer een Christen grote lust heeft in de beloften, wanneer ze zijn gehemelte zoet en de verkwikking en verheuging van zijn hart is, is het een onloochenbaar teken, dat hij recht heeft van zulke beloften gebruik te maken. Is u ziel nooit verkwikt geworden tijdens het lezen van het Verbond van de oneindige liefde en de liefelijke beloften die daarin begrepen liggen? Ik zou willen, dat u die beloften aantekende, die u tot ondersteuning zijn geweest in uw benauwdheden. Vergeet die beloften niet, waardoor uw ziel verlevendigd werd, waarvan u zegt: 'dit was eens mijn smakelijke spijs, waardoor ik verheugd werd ten dage mijner benauwdheid'. U moest ook de tijd aantekenen van de vervulling van de beloften, want u zult oneindige wijsheid helder zien uitblinken dat ze juist op die tijd vervuld werden. Geef ook nauwkeurig acht op uw gestalte, hoe die was, toen de belofte vervuld werd. U kunt

dit ook dikwijls in de Schrift vinden. Daardoor kunt u zo'n verlevendigd en voordelig genot in de beloften vinden, dat het u een zeer duidelijk bewijs van uw recht op dezelve zal opleveren.

6. Tenslotte, geeft dit recht op de belofte, wanneer een Christen in zijn moeilijkheden uit niets anders troost kan ontvangen en alle andere dingen maar onnutte geneesmeesters en nietige vertroosters zijn; als hij overtuigd is, dat er geen blijdschap onder zo'n kruis te bekomen is, dan door het geloof op de beloften. Laat mij nog dit zeggen: O geliefden in de Heere, is niet uw onderschatten van de beloften en uw geringe geloofsoefening uw eigen schuld? Ik wil u deze vraag stellen: Wanneer bent u voor het laatst ernstig werkzaam geweest, om een belofte van het Genadeverbond toe te passen? Wanneer hebt u er voor het laatst geloof op geoefend? Wil ik u eens zeggen, wat de praktijk van de meesten van ons is? Wij zijn misschien werkzaam met één belofte om die toe te passen, maar al de overige leggen wij aan een kant en wij zien er in het geheel niet naar om. Wij zien uit naar een toepassing van de zaligheid en van verlossing door Christus, maar wij zijn niet werkzaam met de beloften van heiligmaking; van bekwaaamaking tot het verrichten van de plichten; van ondersteuning onder het kruis; van troost op onze weg naar de hemel, en met beloften voor allerlei gewone zaken. Indien een Christen al de beloften geloofde, hij zou zelfs terwijl hij nog hier is, kunnen neerzitten en een van de liederen Sions zingen, hoewel hij nog in een vreemd land is."

De vertaling van bovenstaand preekfragment is van W. Westerbeke. U kan deze en nog vele andere preken van ds. Gray raadplegen op volgende internetlink: <https://theologienet.nl/auteurs/gray-andrew/>.

Willem-Jan Ingels



## Herodes, de macht om de macht

Beste lezers en lezeressen, wellicht is het geen toeval dat we op kerstavond in kerkdiensten traditioneel uit het evangelie volgens Lukas lezen. Weliswaar is er een moeilijke tocht naar Betlehem, waar dan in het dorp geen plek is in de herberg, zodat Maria moet bevallen in een als stal gebruikte grot, maar er zijn ook de herders en het engelengezang: "Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen". Het past bij de kerstsfeer zoals we ze graag hebben.

Matteüs daarentegen, benadert het gebeuren vanuit een andere invalshoek en geeft bijzonderheden die bij Lukas ontbreken, en die het vredige sfeertje danig verstoren. In die dagen heerste immers over Judea koning Herodes de Grote, een vorst die de reputatie had meedogenloos elke mogelijke rivaal uit de weg te ruimen. Wanneer Herodes van drie uit het oosten komende wijzen te horen krijgt dat ergens een "Koning van de Joden" geboren is, vraagt hij hen uit in de hoop te weten te komen waar exact hij het Kind kan vinden. Zijn plan om die potentiële concurrent in de wieg te laten vermoorden, mislukt omdat de wijzen niet meer naar hem terugkeren. Na een tijd beseft Herodes dat de wijzen hem hebben bedot en hij neemt een drastische maatregel: zijn soldaten moeten in de omgeving van Betlehem alle jongetjes van twee jaar en jonger doden, in de hoop dat die nieuwe koning er dan zeker bij is. God heeft echter vooraf Jozef in een droom gewaarschuwd, zodat hij met het Kind en zijn moeder naar Egypte kan vluchten, vanwaar hij pas terugkeert na de dood van Herodes.

In Lukas' kerstverhaal zijn heersers als keizer Augustus of stadhouder Cyrenius slechts figuranten, louter deel van het decor. Dit contrasteert met Matteüs, in wiens evangelie Herodes al meteen optreedt als een eerste tegenstander van de pas geboren Messias.

Maar wie was toch die Herodes, en waarom wordt hij "de Grote" genoemd?

Herodes werd rond 72 voor Christus geboren als tweede zoon van Antipater de Idumeeër, een hoge ambtenaar onder Johannes Hyrcanus II, hogepriester en kortstondig koning in Judea. Deze was een Hasmoneeër, lid van een dynastie die 103 jaar lang semi-onafhankelijk vanuit Jeruzalem regeerde na de opstand van de Makkabeeën, waarover men kan lezen in de apocriefe (of deuterocanonieke) boeken.

Herodes werd in 47 voor Christus aangesteld als gouverneur van Galilea, waar hij belastingen inde voor de Romeinen en succesvol maar met wreedheid de bandieten bestreed die de streek teisterden.



In 40 voor Christus greep Antigonus in Jeruzalem de macht door zijn nonkel Hyrcanus II van de troon te stoten met hulp van de Parten, die vijanden waren van de Romeinen. Herodes vluchtte naar Rome en zocht daar hulp om het koningschap van Hyrcanus te herstellen, maar hij werd zelf door de Romeinse Senaat als "koning van de Joden" aangesteld. Om zijn loyaliteit aan Rome te benadrukken, bracht hij een offer aan de Romeinse oppergod Jupiter. Hij keerde terug naar Judea om met hulp van de Romeinen zijn koninkrijk te veroveren, wat lukte na een maandenlang beleg van Jeruzalem. Antigonus, de laatste Hasmonese koning, werd weggevoerd naar Antiochië en daar onthoofd of gekruisigd, al naargelang de bronnen.

Herodes' familie kwam oorspronkelijk van Idumea, dit is het Edom uit het Oude Testament. Idumea was indertijd veroverd door de Makkabeeën en de Hasmonese koningen hadden de inwoners gedwongen zich tot het jodendom te bekeren. Herodes leefde joodse gewoontes na en beschouwde zich als jood, maar omwille van zijn afkomst en zijn luxueuze leefstijl, bleef hij in de ogen van velen toch altijd een verdachte "halve" jood. Om zichzelf meer legitimiteit te geven trouwde hij met Mariamne I, een kleindochter van Hyrcanus II en nicht van de verslagen Antigonus. Herodes verbande bij die gelegenheid zijn eerste vrouw Doris en haar zoon Antipater. Hoewel zijn schoonbroer Aristobulus op dat ogenblik maar 17 jaar oud was, liet Herodes hem in 30 v.C. toch tot hogepriester benoemen, uit schrik dat de Romeinen hem anders de koningskroon zouden geven. Een jaar later verdronk Aristobulus tijdens een feestje...

Na de moord op Julius Caesar (44 v.C.) werd Rome geregeerd door een triumviraat (driespan) bestaande uit Octavianus (de latere keizer Augustus), Marcus Antonius en Marcus Lepidus. Al gauw kregen de drie onderling ruzie en Marcus Lepidus werd verbannen. Octavianus en Marcus Antonius vochten het uit en Herodes moest kant kiezen. Hij trok partij voor Marcus Antonius, maar jammer voor hem wedde hij op het

verkeerde paard, want in de Slag bij Actium versloeg Octavianus zijn rivaal. Herodes veranderde daarop snel van kamp en reisde naar Rhodos, waar hij zich neerwierp voor de voeten van Octavianus, die hij ervan wist te overtuigen dat hij hem als vazal even loyaal zou dienen als hij tevoren met Marcus Antonius had gedaan.



Herodes' familiale leven was woelig. Hij hield zielsveel van zijn beeldschone vrouw Mariamne, die hem vier kinderen schonk, en kon de gedachte niet verdragen dat ze met iemand anders zou hertrouwen, mocht er met hem iets gebeuren. Voordat hij op reis vertrok, vertrouwde hij daarom zijn jonge vrouw aan een zekere Sohemus toe, met de opdracht haar te vermoorden, mocht hijzelf niet levend terugkeren. Sohemus

werd echter familiair met de koningin en verklapte haar het geheime bevel van de koning. Hierdoor raakte Mariamne ervan overtuigd dat Herodes haar niet waarlijk liefhad. Wanneer Herodes terugkeerde, weigerde ze seksuele betrekkingen en ze beschuldigde hem ervan haar vader Hyrcanus II en haar broer Aristobulus te hebben laten vermoorden. Herodes' zuster Salome profiteerde van de onenigheid in het koninklijke koppel en insinueerde valselijk dat een overspelige Mariamne haar man had trachten te vergiftigen. Daarop liet de koning Mariamnes favoriete eunuch folteren en zo kwam hij te weten wat Sohemus aan de koningin had verteld. Herodes liet Sohemus meteen executeren, maar aan Mariamne gunde hij een proces. Op dat proces getuigde Alexandra, Mariamnes moeder, tegen haar eigen dochter, hopenoende zo in 's konings gunst te komen. Nadat Mariamne was terechtgesteld, rouwde de koning vele maanden om haar. Intussen riep Alexandra zichzelf uit tot koningin, met het argument dat Herodes als heerser mentaal ongeschikt was. Een slechte zet, want Herodes liet haar zonder proces executeren. Nauwelijks een jaar later was het de beurt aan Herodes' schoonbroer Kostobar (echtgenoot van Salome) om geëxecuteerd te worden (28 v.C.) , nadat hij verdacht werd van een samenzwering. Hij was niet de laatste om dit lot te ondergaan, want in 7 v.C. bevond een gerechtshof in Beiroet Alexander en Aristobulus, Herodes twee zonen uit zijn huwelijk met Mariamne, schuldig aan hoogverraad, waarna ze werden geëxecuteerd. Het rijtje wordt afgesloten door Antipater (zoon van Herodes' eerste vrouw Doris) die in 4 v.C. geëxecuteerd werd nadat hij ervan beschuldigd werd een moord op zijn vader te beramen.

Koning Herodes was erg wantrouwig en naast tweeduizend lijfwachten zou hij zelfs een geheime politie hebben gehad om mogelijke dreigingen onmiddellijk te kunnen detecteren. Hij is berucht gebleven om zijn wreedheid en keizer Augustus zou van hem gezegd hebben dat het beter was Herodes' varken te zijn dan zijn zoon. Als jood zou hij immers geen varken hebben gedood, terwijl hij dat wel deed met drie van zijn eigen zonen.

Dat hij dan toch "Herodes de Grote" wordt genoemd, komt waarschijnlijk door de kolossale bouwwerken die hij liet uitvoeren: de restauratie en uitbreiding van de tempel te Jeruzalem, maar ook een paleis voor hemzelf eveneens te Jeruzalem, versterking van Massada, het fort Herodion, de stad Caesarea Maritima en nog



veel meer, teveel om op te noemen. Opmerkelijk is dat hij ook heidense gebouwen oprichtte, zoals het Augusteum, een tempel gewijd aan Augustus. Enerzijds moest de koning zware belastingen heffen om al die bouwwerken te financieren, anderzijds verschaften zijn projecten veel werkgelegenheid. Toen er in 25 v.C. hongersnood was ten gevolge van een massieve droogte, toonde Herodes zelfs een menselijke kant: hij liet graan invoeren uit Egypte, startte een hulpprogramma om honger en ziekte te bestrijden en verlaagde de belastingen met een derde.

Herodes stierf te Jericho in vreselijke pijn aan een onbekende inwendige ziekte, mogelijk darmkanker. De joodse geschiedschrijver Flavius Josephus schrijft dat de pijn zo ondraaglijk was dat de koning zichzelf uit wanhoop probeerde dood te steken, wat verhinderd werd door een verwant.

In de Bijbel lezen we hoe Herodes het plan smeedt om de pas geboren Jezus te laten vermoorden. Hij vermoedt blijkbaar onmiddellijk wie dat nieuwe koningskind moet zijn, want hij raadpleegt de schriftgeleerden en overpriesters. Herodes is niet bereid zijn macht af te staan of te delen!

In de loop van de geschiedenis zijn er heel wat Herodessen geweest, tot heden toe. Niet dat ze nooit iets goeds doen, daar gaat het niet om.

Kenmerkend voor een Herodes is dat hij tot het uiterste zal gaan om aan de macht te blijven, wat het ook kost aan geld, middelen of zelfs mensenlevens. In economisch en militair opzicht was de regering van koning Herodes een geweldig succes, daarom wordt hij "de Grote" genoemd. Maar op persoonlijk vlak maakte zijn honger naar macht hem tot een monster die elkeen liquideerde die hem in de weg stond, waaronder zijn schoonvader, twee van zijn vrouwen en drie van zijn zonen, naast tal van politieke tegenstanders.

Dus nee, deze koning past niet echt bij wat wij vandaag met een gezellige kerstsfeer associëren!

Hugo Wilmaerts

Geraadpleegde bronnen:  
Engelse Wikipedia  
Herod (Jewish History)  
Herod (Bible Gateway Blog)





# Kyrie Eleison

voor den bakker die zijn vuur laat doven  
en den boer die zijn ploeg laat staan  
voor de metser die geen huis meer wil bouwen  
voor de herder die nie meer durft verder gaan  
eleison, voor de meester die nie meer durft vertellen  
voor de priester die zijn gebed vergeet  
voor den dokter die nie meer kan genezen  
en voor de rechter die geen raad meer weet  
eleison, eleison, kyrie eleison

voor grootmoeder alleene op heur kamer  
voor grootvader die al vergeten is  
voor al d'angsten en slaaploze nachten,  
voor al 't verdriet dat niet geweten is  
eleison, voor de minnaars die niet meer zingen  
voor de liefste die 't huis verlaat  
voor al 't nutteloos leed van de wereld,  
voor ons zieltje dat ten onder gaat  
eleison, eleison, kyrie eleison

voor de moeder van 't kreupele kindje,  
voor 't lief van den dode soldaat  
voor 't meiske zonder beminde,  
voor al 't zeer dat nooit overgaat  
eleison, voor wie zal ik hier nu nog zingen,  
nog voor duizenden die 'k hier vergeet  
d'r kan niemand zonder wat vrede,  
rijken boer of arme proleet  
eleison, eleison, kyrie eleison

en we zingen hier van kyrie eleison  
en van dat kind in dien donkeren stal  
ieder jaar wordt onze hoop herboren,  
dat 't hier ooit nog beteren zal  
eleison, eleison, kyrie eleison

Willem Vermandere

## VPKB - Synodevergadering van 5 en 6 november 2022

*"En ik hoorde de stem van de Heer zeggen: Wie zal ik sturen en wie zal voor ons gaan? En ik zei: Hier ben ik, stuur mij." Jesaja 6:8*

De synodevergadering van de VPKB is in Brussel bijeengekomen met een volle agenda.

Onze kerk ziet het aantal gelovigen en gemeenten afnemen. Hoe kunnen we getuigen zijn van Hem die we willen dienen? Wat voor Kerk moeten wij vandaag en morgen zijn? Hoe moeten we reageren op de klimaatvergadering?

Dit zijn ernstige vragen die aanleiding kunnen geven tot verdriet en angst. En toch verliepen de discussies van de synodevergadering in de beste protestantse en democratische traditie. Meer dan dat, ze waren een bron van hoop.

De besprekingen onderstreepten het belang van een visie op de toekomst van de Kerk, een enorme uitdaging. Drie thema's in het bijzonder kregen aandacht:

- versterkte ondersteuning van kerkplekken in een overgangsfase; zo zullen de kerkgemeenten die dat wensen, kunnen rekenen op begeleiding en expertise;
- wij erkennen de behoefte aan nieuwe vormen van kerkzijn: pionierskerken, toevertrouwd aan pioniers die voor deze taak opgeleid zijn. Dit als aanvulling op onze traditionele kerkgemeenten.
- coherent personeelsbeleid en verloning van predikanten; in mei 2023 zal hierover een buitengewone synodevergadering worden georganiseerd.

De vergadering heeft ook de benoeming goedgekeurd van predikanten en leken die zich toeleggen op de milieuproblematiek. Het klimaatvraagstuk wordt dus zowel praktisch als theologisch benaderd.

Tot slot vragen wij u om alvast deze datum te noteren in uw agenda: op 1 juli 2023 herdenken wij de eerste martelaren van de Reformatie, die 500 jaar geleden op de Grote Markt in Brussel levend werden verbrand. Wij weten dat het geloof ondanks vervolging de eeuwen en crisissen heeft overleefd. Laten we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.

Jean-Guillaume DeMailly, communicatieverantwoordelijke

## Adventsbrief

We gaan weer naar de tijd van Advent en Kerst toe.

De kerkraad wil iedereen uitnodigen om mee Kerst te vieren en te blijven stilstaan bij de komst van onze Verlosser in de volgende erediensten:

Zaterdagavond 24 december is er de Kerstavonddienst die aanvangt om 20.00 uur.

Zondag 25 december om 10.00 uur vieren we Kerst in een samenzijn met zang en aandacht voor alle leeftijden; dan wordt u de mogelijkheid geboden om ook zelf iets rond het thema Kerst naar voren te brengen (wel graag even de kerkraad op voorhand hierover inlichten). Na afloop is er koffie of thee met een traktatie.

Op zondag 1 januari blijft ons kerkgebouw gesloten.

Ook al verwachten we in verband met de Kerstvieringen geen grote extra kosten, de algehele prijsverhoging, met name van de energie, laat zich ook bij ons voelen. Als u zich geroepen voelt om nog een extra bijdrage te geven, kunt u die overmaken - bij voorkeur in een gesloten omslag - aan één van de kerkraadsleden of storten op de rekening van Gemeenteleven (BE93 7510 0260 2367).

We willen zeer graag weten wie we op 25 december mogen verwachten en vragen dan ook om uw naam op de lijst te zetten die in de kerkzaal hangt of te mailen naar ds Brouwer ([jhbrouwer@protestant.com](mailto:jhbrouwer@protestant.com)) of naar Georges Vandensavel ([vandensavel.georges@busmail.net](mailto:vandensavel.georges@busmail.net)).



De kerkraad.

# Kerstfeest

