

P 902041



PB-PP|B-31126  
BELGIE(N)-BELGIQUE

# DE BRUG



**Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord**

behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niét in januari en augustus)

**67<sup>ste</sup> jaargang nr. 1 - februari 2023**

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen

Afz. / V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

*Website:* [www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be](http://www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be)

*Facebook:* [www.facebook.com/VPKBMechelenNoord](http://www.facebook.com/VPKBMechelenNoord)



*Kerkgebouwen* Keizerstraat 26-28

*Secretariaat:* 2800 Mechelen

*Predikant:* ds. J.H. Brouwer  
Mechelsveldstraat 46

2800 Mechelen 015/20.51.54

**EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: 10.00 u.,  
MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG**

Rekening: *IBAN:* **BE41 0000 1657 8310**, *BIC:* **BPOTBEB1** t.n.v.  
Protestants Evangelische Parochie

Rekening: *IBAN:* **BE97 7512 0773 6149**, *BIC:* **AXABBE22** t.n.v.  
Diaconie Keizerstraat

*Alle artikelen verschijnen onder persoonlijke verantwoordelijkheid van de  
inzender/ ondertekenaar. Plaatsing houdt geen impliciete instemming in van de  
redactie of de kerkenraad.*

## Verander de wereld, begin bij jezelf.

De titel voor het veertigdagenproject voor jong en oud is dit jaar 'Verander je mee?' Je kunt dat op twee manieren lezen: ben je bereid om anders te worden? Of: help je mee de wereld anders te maken.

Volgens de Bijbel hebben die twee alles met elkaar te maken. Niet voor niets roepen zowel Johannes de Doper als Jezus de mensen op om zich te bekeren. Om terug te keren tot hun Bevrijder, tot de Heer die hen heeft geroepen uit het slavenhuis en geleid naar het Land van Belofte. Die woestijnreis van veertig jaar van Gods volk staat ook model voor onze tocht van veertig dagen naar het feest van de Opstanding. Ook wij worden geroepen om ons toe te vertrouwen aan Hem die ons voorgaat door de tijd, zoals Israël eertijds. Om ons vrij te laten maken van al die machten die een beroep doen op onze tijd, onze aandacht, onze inzet - maar die niet echt goede bedoelingen met ons hebben. Onderweg komen we dan de Tien Woorden tegen, die ons waarschuwen voor ontsparingen en ons oproepen trouw te blijven aan de Heer en aan elkaar. En gaandeweg zullen we veranderen, van een bang groepje mensen dat ervoor terugschrikt om het land binnen te gaan vanwege het postuur van de mensen die daar wonen (Num. 13:32), of die zich opsluiten in hun binnenkamer uit vrees voor de Joden (Joh. 20:19) tot een volk van getuigen (Jes. 43:10, Hand. 1:8), dat het aandurft om samen te leven vanuit de regels van Gods Koninkrijk.

Maar dat heeft zo zijn consequenties. Want als we weten, dat God uit is op vrede en gerechtigheid, dan betekent dat, dat wij ons niet langer kunnen neerleggen bij het onrecht en de onvrede die we tegenkomen. Allereerst in ons eigen leven. Als we zo door de Heer zijn gegrepen, dat we ons richten op Zijn wil, dan is er in ons bestaan geen plaats meer voor onverzoenlijkheid en tweedracht, voor minachting van anderen en uitputting van de Schepping. Als we werkelijk zijn veranderd naar het beeld van Christus (Rom 8:29), dan is er geen ruimte meer om onszelf te zoeken en onze eigen begeerten na te jagen, maar staan we altijd en overal Hem en elkaar ten dienste.

Maar dan zullen we ook alles in het werk moeten stellen om recht te zetten wat scheef is gegroeid, niet alleen in eigen leven, maar ook daarbuiten. Dan is de inzet voor een rechtvaardiger wereld niet langer het voorrecht van vrijzinnigen en de inzet voor de vrede niet langer het terrein van naïevelingen. Dan heeft ook de strijd tegen de opwarming van de aarde en de ijver voor het behoud van de Schepping te maken met onze dienst aan God. Want Hij heeft ons het vertrouwen in het hart gelegd, dat het anders kan en dat anders zal zijn - een wereld zonder leed en dood, een land waar Zijn wil wet is, Zijn Rijk als de hemel op aarde, waarvan wij de burgers mogen zijn.

JHB

# Kerkraad

De kerkraadsvergadering van donderdag 19 januari openden we met het lezen uit de bijbel het boek Spreuken hoofdstuk 18 de verzen 1 t/m 12. Na het gebed en de verwelkoming lazen we de notulen van de vorige vergadering 17/11/2022 en keurden deze goed. We legden de agenda vast, er werden geen punten toegevoegd. We evalueerden de voorbije zondagse erediensten van 20/11/2022 t/m 15/01/2023. We namen de correspondentie door. Na deze begonnen we aan de Themata. We bekeken de komende zondagen 22 januari - 29 januari en 5 februari, op deze zondag hebben we een gastpredikant. Voor Kerst bezoeken de kerkraadsleden altijd enkele ouderen en geven er een papieren draagtas met enkele alimentaire goederen en een bijbels dagboekje of dagkalender af. We wisselen onze ervaringen bij deze bezoeken uit. Over het algemeen worden deze bezoeken erg gewaardeerd. We bekeken het jaarplan 2023, op 2 na zijn alle zondagen wat de gastpredikanten betreft ingevuld. We keken toch ook nog even terug op de voorbije Advents en Kersttijd, waarbij 2 bijzondere diensten Kerstavond en Kerstdag en de zondag van 1 januari, nieuwjaarsdag waarop we geen kerkdienst hielden, wat zelden voorkomt. We bekeken ook de verkiezingen voor de Kerkraad die moeten gehouden worden in maart. Ook in maart hopen we een gemeentevergadering te houden direct na een kerkdienst. Na herhaaldelijk uitstel van beiden wegens de Coronatijd.

We spraken ook nog over deze donderdagmorgen 19 januari, de gedachtenisdienst van Karel Van den Broeck, één van onze oudste leden uit de kerk. Hij zou op 14 februari 89 jaar worden.

We hadden het ook nog over de werken aan de ring rond Mechelen en de vele vragen hierbij over hoe geraak je waar. We hadden het ook nog over enkele werkjes die in de kerk moeten gebeuren, o.a. vervangen van enkele TL buizen in Led TL. Schilderwerken in de kerk zelf en nog bijschilderen van de dakkapel na reparatie ervan. Bij de verslagen gaf onze predikant meer uitleg over de cursus geloofsverdieping. ABL heeft ook een nieuw zendingsproject in voorbereiding.

Volgende kerkraadsvergadering houden we op maandag 6 februari om 20 uur in de kerkzaal. Heeft u suggesties of iets te melden, laat het ons weten via telefoon of mail of mondeling. We sloten de vergadering af met het lezen van lied 202 uit onze dikke zangbundel.

Georges

## Samenstelling kerkraad

Predikant:	ds J. Brouwer	015 - 20 51 54
Ouderlingen:	Georgette Saliba	015 - 41 31 85
	Geert Van Cammeren	015 - 31 97 64
	Xavier Van Lierde	0485 - 71 71 08
Diaken:	Georges Vandensavel	015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18

## Verjaardagen

02 februari	Ingrid Van Cammeren
02 februari	Ben Van Cammeren
09 februari	Peguy Ntamba
11 februari	Hilde De Keyzer e. Van Cammeren
15 februari	Bart Van Roy
18 februari	Ninoah Dirlik
26 februari	Guy Ntamba
27 februari	Ada Ingels
28 februari	Peter Oerlemans.



Al deze jarigen wensen we een fijne verjaardag, maar bovenal Gods rijke zegen !

## Agenda

06 feb	Kerkraad, 20u Kerkzaal
13 feb	Geloofsverdieping, 20u fam Ingels
16 feb	Bijbelmiddag, 14u30 Kerkzaal
20 feb	Bijbelavond, 20u Kerkzaal



## Ziekte

Niet iedereen geeft het door als hij of zij ziek is. Als het gaat om een gewoon griepje of iets dergelijks, is dat natuurlijk begrijpelijk. Maar ook ziekenhuisopnames en operaties worden niet altijd doorgegeven. Toch zouden we dat bijzonder op prijs stellen om als gemeente te kunnen meelevens en mee-bidden. Een telefoontje naar de dominee volstaat.

## Erediensten

*Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.*

zondag 05 februari mw. A. Panhuis	organist: P. Oerlemans 2° collecte: Kerkblad
zondag 12 februari ds J.H. Brouwer	organist: E. Poncin 2° collecte: 'Ik help een kind'
zondag 19 februari ds J.H. Brouwer	organist: Th. de Jongh 2° collecte: Zending
zondag 26 februari ds J.H. Brouwer	organist: M. Faure 2° collecte: Diaconie
zondag 05 maart ds J.H. Brouwer	organist: P. Oerlemans 2° collecte: Synodale kas

## In memoriam Karel Van den Broeck

Op 22 januari jl. Kwam er een einde aan het aardse leven van Karel Maria Van den Broeck. Hij werd 88 jaar oud. Wat blijft is de herinnering aan een trouw gemeentelid, boven alles toegewijd aan zijn Jeanneke. Hij deed alles samen met haar, die hem op het spoor van het protestantisme had gezet. Samen bezochten ze de kerkdiensten en de seniorenmiddagen, de kerstvieringen en de bijbelmiddagen - ook al was die Bijbel niet helemaal zijn ding. Karel werd opgemerkt doordat hij de Mechelse actualiteit altijd stipt opvolgde en goed op de hoogte was van wat er speelde, maar ook wel door de onaantastbaarheid van zijn standpunten.

Na het overlijden van Jeanneke viel er een gat in zijn leven. Hij bleef komen bij de seniorenbijeenkomsten, deed ook nog mee aan de gesprekskring met de Zandpoortkerk, maar het vuur leek gedoofd. En toen hij door een val ook nog zijn rug gekwetst had, bleef hij hoe langer hoe meer aan huis gebonden.

Moge ieder die hem moet missen troost vinden in de zekerheid, dat hij nu voorgoed met zijn Jeanneke is verenigd.



## Liedboek

In ons liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, staan mooie liederen, maar ook mooie vertellingen en gedichten. Misschien heb je er al enkele gelezen. Bij elke uitgave van ons kerkblad tracht ik een vertelling of gedicht te brengen.

Op bladzijde 1256 staat het volgende, uit een Altaarmissaal voor zonen feestdagen.

*God, onze Vader,*

*van U zijn de eeuwen en de tijden,  
de dagen en de nachten.*

*Laat niet toe dat wij leven*

*alsof wij niets meer te verwachten hebben.*

*Wek in ons de heilzame onrust*

*omwille van het uur*

*waarop uw Zoon zal wederkomen,*

*Jezus Christus, onze Heer.*

Uitgekozen door Georges

## U bent volmaakt

*"En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht."*

- Kolossenzen 2:10

Beste vrienden, drukken zonde en gebrokenheid u wel eens neer? Lijkt het soms alsof niets u lukt, uw voornemens en uw plannen stuklopen, en de duivel overal de hand in heeft? Dan moet u ondanks dit alles niet wanhopen. Want de Bijbel heeft voor u in al uw ellende een heerlijk Woord: u bent volmaakt!

"Volmaakt", vraagt u? "Dat kan u toch niet ernstig menen!" Beste vrienden, u ziet er misschien niets van, en ook anderen merken er mogelijks niet veel van, maar het staat wel in Gods Woord: u bent VOLMAAKT geworden in Hem, Jezus Christus! Ik weet het, als een zaak alle schijn tegen heeft, is het moeilijk om er geloof aan te hechten. Nochtans staat het er écht: u bent VOLMAAKT geworden in Hem. Niet zo, alsof u het nog moet worden, of het ooit zal worden, maar er staat dat u het nu reeds bént! Voltooid tegenwoordige tijd: u was het vroeger niet, maar op heden, zelfs op het moment dat u dit leest, bént u het.

Het Griekse woord dat vertaald wordt als "volmaakt" kan ook worden vertaald als "gevuld" of "vervuld". Dit Griekse woord is verwant aan een ander woord dat in vers 9 van datzelfde hoofdstuk wordt vertaald met "volheid". Daarin staat over Christus: "Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamenlijk." De volheid van God is in Christus. Dat wil zeggen dat het hele wezen en alle heerlijke eigenschappen van God, alle macht, alle rechtvaardigheid, alle trouw, liefde, heiligheid ook in Christus worden aangetroffen. Jezus Christus is vol van God, Hij is God. Hij is alles wat wij ook zouden moeten zijn. Hij is zonder vlek of smet, volledig zoals God ook elke mens wil hebben.

En dan komt het grote wonder: wie gelooft in de Heere Jezus Christus, wie 'in Hem' is zoals de Bijbel dat uitdrukt, die wordt door God tevens als volmaakt beschouwd. God rekent elke gelovige de volmaaktheid van de Heere Jezus toe, louter en alleen op grond van het geloof. Als u



met de Heere Jezus in het geloof verenigd bent, als u Hem liefhebt, dan zegt God tegen u: u bent volmaakt geworden in Hem. Er is in de ogen van God geen smet en geen rimpel aan u (Efeze 5: 27).

Christen, durft u uzelf als volmaakt aan te zien? Durft u, wanneer uw vlees, de wereld, de duivel en al uw falen en ellende u aanvechten en u neerdrücken, tegen uzelf zeggen: "ik ben volmaakt"? Dat mag u, dat moet u doen! God zegt het u Zelf in Zijn heilig Woord: u bent volmaakt geworden! Is dat geen geweldige troost? In de profeet Joël staat geschreven: "De zwakke zegge: ik ben een held!" (Joël 3: 10). Welnu, de gebroekene zegge: ik ben volmaakt!

Dit aannemen is een daad van geloof. En waar geloof is, is ook aanvechting. De duivel zal er alles aan doen om u te beschuldigen en u uw ellendige staat voor te houden (Zacharia 3: 1). Houd daarom vast aan wat God in Zijn Woord tegen u zegt: u bent volmaakt geworden in Hem. En wil ook geloven, dat Hij uw volmaaktheid ook zichtbaar wil en zal maken, en Hij u geleidelijk aan zal doen groeien in de genade.

Misschien bekruipt u de gedachte dat u dan gerust een bandeloos leven kan leiden, omdat u toch volmaakt bent voor God. Dergelijke gedachten zijn echter niet van Christus. Als u in Hem bent, hebt u hem lief, en wil u Hem gehoorzamen. Dan wil u Zijn liefde niet gebruiken om wetteloosheid te rechtvaardigen. Want onze wetteloosheid werd Zijn dood. Maar wie de Zoon van God liefheeft, krijgt, ondanks alle zonde die aan hem blijft kleven, van God het nieuwe predicaat: volmaakt.

Beste vrienden, als de duivel u slaat, als u uzelf steeds opnieuw teleurstelt, neem dan uw Bijbel, en klamp u in het geloof vast aan wat de Heere God u in Kolossenzen 2:10 aanzegt, ook al heeft het alle schijn tegen en ziet u er niets van: ik ben volmaakt geworden in Hem. Moge de Heere u dit heerlijke Bijbelvers op het hart binden.

Willem-Jan Ingels

## Over dogma's en straatlantaarns

Beste lezers en lezeressen, zoals iedereen weet is kernenergie in België al jaren een twistpunt. Voor de enen zijn kerncentrales onmisbaar voor de energiebevoorrading, voor de anderen is het onaanvaardbaar dat we komende generaties duizenden jaren lang opzadelen met gevaarlijk nucleair afval. Voor Vlaams minister Zuhal Demir was het in 2021 alvast duidelijk: "het groene dogma tegen kernenergie zet ons op de rand van de afgrond". Het is duidelijk dat de minister het woord "dogma" niet positief bedoelde en het integendeel veroordelend gebruikte, ze verweet haar tegenstanders al of niet terecht een "dogmatische" houding, waarbij dezen volgens haar niet bereid waren hun opinie te herzien op basis van rationele argumenten, nieuwe informatie of veranderende omstandigheden.

Maar wat is een dogma eigenlijk? Het oorspronkelijk Griekse woord bereikte de West-Europese talen via de religieuze sfeer en kan zowel 'leerstelling' als 'mening' betekenen. Een leerstelling is bijvoorbeeld dat Jezus is opgestaan, maar we komen daarover wel verschillende meningen tegen. Beide betekenissen van het woord "dogma" zijn belangrijk. Als iets een dogma wordt genoemd, betekent dit niet dat de gesprekken ophouden. Dogma's zijn hulpmiddelen om erover te spreken, geen stokken om mee te slaan. Je moet immers kunnen verwoorden wat je gelooft, anders wordt je in discussies met atheïsten, agnosten of moslims gewoon weggeblazen. Theoloog Karl Rahner (1904-1984) vergeleek dogma's met straatlantaarns, die de weg helpen vinden in het donker. Maar, zo voegde hij er humoristisch aan toe, alleen dronkaards klampen zich eraan vast.

Een boek dat probeert om alle belangrijke onderwerpen uit Gods Woord te bespreken en samen te vatten, noemen we een dogmatiek. Heel bekend is de "Institutie", of "Onderwijzing van de christelijke religie", geschreven door de Frans-Zwitserse theoloog Johannes Calvijn (1509-1564). De "Institutie" bevat meer dan zeventienduizend bijbelcitaten, want volgens Calvijn moet een dogmatiek een echo zijn van bijbelteksten en een kader waardoor de Bijbel beter te begrijpen is. Ook in onze tijd worden nog dogmatieken geschreven: de Nederlandse bioloog-theoloog-filosoof Willem Johannes Ouweneel (°1944) publiceerde in 2013 het laatste boek van zijn dogmatiek die niet

minder dan twaalf delen omvat.

Dogmatiek is eveneens de benaming voor een onderdeel van de theologie. Theologen denken na over God en bestuderen de goddelijke openbaring in de Bijbel. Dogmatiek is de systematische doordenking van de inhoud van de relatie die God in Christus met ons heeft gelegd, aldus de Nederlandse predikant Hendrikus Berkhof (1914-1995). Volgens de Italiaanse theoloog-filosoof Thomas van Aquino (1225-1274) is het "de leer aangaande God, en aangaande de schepselen voor zover zij betrokken worden op God als op hun begin of doel".

Uiteraard kunnen leerstellingen (dogma's) verschillen van de ene christelijke denominatie tot de andere. In het protestantisme is de dogmatiek noodzakelijk gegrond op de Bijbel, waarbij niet iedereen die altijd op exact dezelfde manier interpreteert. Rooms-katholieken kennen dan weer dogma's zoals de Onbevleete Ontvangenis, afgekondigd door Paus Pius IX in 1854, de leerstelling dat Maria vanaf haar conceptie in de moederschoot niet belast zou zijn geweest door de erfzonde. Protestanten wijzen dit dogma af omdat ze er geen Bijbelse grondslag voor vinden. In gesprekken over dit soort verschillen met onze broeders en zusters uit andere kerkverbanden, houden we wellicht best de woorden van de Here Jezus zelf in gedachten: "Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad" (Johannes 15:12, NBG 1951).

Zo zien we dat dogma's en dogmatiek helemaal niet negatief hoeven te zijn, zolang je er maar niet al te "dogmatisch" mee omgaat...

Hugo Wilmaerts

(artikel gebaseerd op "Dogmatiek voor iedereen" van Almatine Leene en Wim Markus (2016)



## Gebed uit Oekraïne: 'Heer, verwarm ons met Uw liefde'

*Oekraïne is nog altijd een land in oorlog, ook nu op 7 januari het orthodoxe kerstfeest wordt gevierd. "Uw land was verdeeld en bezet door de vijand, zoals mijn Oekraïne nu is", bidt een non uit de regio Lviv. Wij bidden met haar mee: "Heer, verdrijf de kilheid."*



Heer Jezus,

Doet de kilte van de onverschilligheid van de wereld U niet denken aan de tijd van uw geboorte?

Toen hielden de wereldheersers een volkstelling voor het eigen vermaak,

en zwierven een paar eenvoudige mensen de wereld rond op zoek naar een slaapplek.

Uw land was verdeeld en bezet door de vijand, zoals mijn Oekraïne nu is.

Uw ster scheen en wilde de aarde verwarmen, maar net als nu waren er maar weinigen wier ogen naar boven waren gericht.

Heer, koning Herodes wilde U vermoorden,

en nu schrijf ik deze woorden met angst voor mijn leven en dat van mijn vrienden.

De wereld is koud van eenzaamheid en isolement.

Koud voor degenen van wie de huizen door de oorlog zijn verwoest.

Koud voor kinderen die elke dag zouden willen schuilen bij hun vader, maar hun vader moet vechten aan het front en zich verstoppen in een loopgraaf om hen te beschermen tegen de vijand.

Het is koud voor de verdedigende soldaten,

ze herinneren zich hun ouders en echtgenotes, houden kindertekeningen in hun hart en willen weer aan het werk in een gewoon kantoor.

Het is koud voor degenen die, tegen hun zin, duizenden kilometers verwijderd zijn van hun geboorteland.

Het is koud voor degenen die hun baan kwijt zijn door problemen met de elektriciteit,  
en koud voor hen die de hoop op hulp van de beschaafde wereld verliezen.

Heer Jezus, U verwarmde de herders en koningen die naar U kwamen met hoop.  
Hun hart brandde, want anders zou dit verhaal ons millennia later niet hebben bereikt.

Heer, verwarm deze wereld! Laat zadjes van hoop en liefde ontkiemen,  
verlicht de harten van degenen die over U spreken, geef hen de kracht van de kerstdageraad.  
Verwarm degenen die afgewezen en vergeten zijn, die het geloof verliezen en bevroren in de crisis van het rationalisme.  
Smelt de gletsjer van vijandigheid, laat een ieder de warmte van Uw Liefde voelen!

Kleine Jezus, U bibberde van de kou,  
toch bent U de God van de dapperen en moedigen.  
U bent de God van hen die vrede zoeken, scheppers van barmhartigheid!  
Zegen ons, pasgeboren kind van God. Wij houden van u!

Amen



Bron: <https://kerkinactie.protestantsekerk.nl>

## Humanitaire Corridor



Op 21 januari kwamen 21 kwetsbare Syrische vluchtelingen aan in de Nationale Luchthaven van Zaventem. Ze werden overgevlogen in het kader van de "Humanitaire Corridor", het project dat Sant'Egidio uitvoert in partnerschap met katholieke en protestantse organisaties en met de steun van alle erkende erediensten in België.

De families werden opgewacht door vertegenwoordigers van de ontvangstcomités die instaan voor onthaal, huisvesting, financiële ondersteuning in de fase van de asielaanvraag (ongeveer drie maanden) en die nadien ook de integratie blijven opvolgen. Deze families werden gehuisvest in Antwerpen, Brussel, Charleroi, Mechelen, Hasselt en Tongeren.

De Nederlandse zender NPO wijdde onlangs een reportage aan de "Humanitaire Corridor" vanuit Libanon naar Italië. Ze geeft een goed beeld over de situatie van de Syrische vluchtelingen in Libanon en over het werk van een protestantse partnerorganisatie.

U kunt de reportage terugbekijken via [https://www.npostart.nl/viva-lumanita/15-01-2023/VPWON\\_1339613](https://www.npostart.nl/viva-lumanita/15-01-2023/VPWON_1339613)

Wil u zelf ook meewerken aan het project Humanitaire Corridor: dat kan onder meer door geldelijke ondersteuning via UNIPROBEL VZW, rekeningnummer BE06 3100 0835 5022 o.v.v. Huizen van Hoop.

Tekst licht gewijzigd overgenomen van <https://www.santegidio.be/humanitaire-corridor-2023/>

## Gebed voor de eenheid



Op woensdag 18 januari ging de jaarlijkse gebedsdienst voor de eenheid van de christenen door in onze kerk. Samen met vertegenwoordigers van de meest diverse christelijke gemeenschappen uit onze stad waren we bijeen om te bidden voor een sterkere eenheid onder christenen, niet alleen in Mechelen, maar wereldwijd. We

weten ons nu al met elkaar verbonden, omdat we allemaal horen bij die ene God en die ene Heer, die mensen roept tot vrede en gerechtigheid. Dat was dan ook het thema van dit jaar, zoals we het vinden in de woorden van Jesaja 1: 17: "Leer hoe je goed moet doen, en zorg dat er eerlijk rechtgesproken wordt. Geef slechte leiders geen kans. Help weduwen, en bescherm kinderen zonder vader." Zo worden we in Gods naam opgeroepen om ons in te zetten voor sociale en raciale gerechtigheid en ons te weer te stellen tegen uitsluiting en onverschilligheid.

De viering wordt ieder voorbereid door een wisselende groep christenen. Dit jaar kwam die uit Minnesota, in de Verenigde Staten. Voor hen zijn de symbolen van water en steen van bijzonder belang, omdat die ons verbinden met het leven en met de plek waar we wonen, maar ook omdat ze in onze christelijke traditie verwijzen naar de doop die ons allemaal met de Heer - en dus met elkaar - verbindt en



naar Gods wereldwijde Kerk, die de grenzen van geloofsgemeenschappen en denominaties overstijgt, een Kerk, gebouwd op Christus als hoeksteen met ons allemaal als levende stenen.

Kijk eens goed.



Wat zie je als je naar dit prentje kijkt? Een vaas? Of twee gezichten die elkaar aankijken?

God leert ons met andere ogen te kijken naar de wereld en naar elkaar - met de ogen van de liefde.