

P 902041



PB-PP|B-31126
BELGIE(N)-BELGIQUE

DE BRUG



Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord

behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niét in januari en augustus)

67^{ste} jaargang nr. 2 - maart 2023

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen

Afz. / V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

Website: www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be

Facebook: www.facebook.com/VPKBMechelenNoord



Kerkgebouwen Keizerstraat 26-28

Secretariaat: 2800 Mechelen

Predikant: ds. J.H. Brouwer
Mechelsveldstraat 46

2800 Mechelen 015/20.51.54

**EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: 10.00 u.,
MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG**

Rekening: *IBAN:* **BE41 0000 1657 8310**, *BIC:* **BPOTBEB1** t.n.v.
Protestants Evangelische Parochie

Rekening: *IBAN:* **BE97 7512 0773 6149**, *BIC:* **AXABBE22** t.n.v.
Diaconie Keizerstraat

*Alle artikelen verschijnen onder persoonlijke verantwoordelijkheid van de
inzender/ondertekenaar. Plaatsing houdt geen impliciete instemming in van de
redactie of de kerkenraad.*

Aswoensdag

Aswoensdag,
het begin van de Veertigdagentijd:
6 weken op weg naar Goede Vrijdag en Pasen.

Veertig dagen nog tot Pasen
tot de winter is gegaan
en het lengen van de dagen
kou en duister gaan verjagen
en het leven op zal staan.
Veertig dagen, weken, jaren
wachten, weten en ervaren
dat iets nieuws, verandering
met vreugd' en moeite samenging.

Veertig dagen vóór Pasen;
vastentijd in de katholieke traditie,
Lijdenstijd in de protestantse traditie:
een tijd van inkeer, omkeer, verandering?

Dezer dagen is het één jaar geleden dat Vladimir Poetin een gruwelijke oorlog begon in Oekraïne.
Met alle geweld: met moord en doodslag tegen burgers, marteling, ontvoering van kinderen etc.

Inkeer, omkeer, verandering: kán dat wel deze tijd, in deze wereld?
Het Koninkrijk van God heeft als kenmerk: gerechtigheid en vrede.
Maar de "koninkrijken" van deze wereld lopen op olie en gas, en vooral op grenzenloze macht, op hebzucht en hoogmoed.
Laat komen, Heer, uw Rijk...

Veertig dagen is vanouds ook de tijd voor quarantaine.
Tijd van afzondering, isolement en daarmee: uitzieken.
Als in vroeger tijden een schip aankwam waarvan de bemanning in een ver land de builenpest of de cholera had opgelopen, dan moest dat schip op een afgelegen plek voor anker: 40 dagen uitzieken.
Veertig dagen quarantaine: waar moeten wij, in deze tijd, van uitzieken?
Veertig dagen van inkeer, omkeer, verandering: wat betekent dat voor ons, hier en nu?

Ds Cor Flobbe, Naarden (NL)

Kerkraad

De vergadering van maandag 6 februari openden we met het lezen van 1 Korintiërs 2:10–16. Na het gebed en de verwelkoming bekrachtigden we de notulen van vorige vergadering (19 januari). De agenda werd vastgelegd er werden geen punten toegevoegd. We evalueerden de voorbije zondagen, 22/01 en 29/01 (in beide kerkdiensten ging onze predikant voor) en zondag 5/02 toen we een gastpredikant hadden.

We bekeken de correspondentie in- en uitgaande.

Hierna begonnen we aan de Themata. Als eerste punt de komende zondagen. 26/02 veertig dagen tijd (begint op 22 feb.) en zondag 5/03 gaat onze predikant voor in de diensten. Zondag 12/03 hebben we een gastpredikant. De zondagen 19/03 – 26/03 en 2/04 met onze eigen predikant. Goede Vrijdag op 7/04 met H. Avondmaal - en de Paasdienst op zondag 9/04 een feestelijke dienst met een Paasmaaltijd in de kerk aansluitend na de kerkdienst.

We bekeken de lijst "te bezoeken ouderen", we pasten deze aan na het overlijden van Karl Van den Broeck en noteerden weer een naam bij, Marius Joosten (na bezoek van onze predikant en een ouderling had Marius aangegeven weer op deze lijst te willen staan).

Naar aanleiding van de komende kerkraadsverkiezingen moeten de lijst "Stemgerechtigde leden" worden geüpdatet. We bekeken het jaarplan 2023. Alle zondagen met gastpredikant zijn ingevuld. Zo kunnen we de continuïteit van de zondagse erediensten verzekeren in de verlofperioden van onze predikant; ook voor de verlofperiode van de kerkraadsleden treffen we regelingen.

We hopen op zondag 19 maart een Gemeentevergadering te houden, aansluitend aan de kerkdienst, deze vergadering bereiden we voor de komende kerkraad. Ook voor de kerkraadsverkiezingen moeten voorbereidingen worden getroffen (deze werden enkele malen uitgesteld wegens Corona); we hopen hier een oplossing voor te vinden, ook een agendapunt voor de komende kerkraad.

We spraken ook nog over de Website van kerk, enkele aanpassingen zijn wenselijk. Voor de verschillende noodzakelijke werken in de kerk (schilderen kerkruimte en updaten van de verlichting, voornamelijk de energievretende halogeen lampen en TL lampen) doen we het nodige.

Één TL lamp hebben we (onze predikant) reeds vervangen in de WC!

Dan de verslagen. De cursus Geloofsverdieping loopt goed. Diaconaat: we zien wat we kunnen doen voor de oproep van "Huizen van Hoop"

door de VPKB. We hadden het ook nog over Pastoraat en Groot kerk verband ABL.

De punten voor de volgende vergadering worden opgelijst.

De volgende kerkraadsvergadering houden we op zaterdag 4 maart om 15 uur in de kerkzaal (dit omdat er enkele belangrijke punten te bespreken zijn voor de komende tijd en iedereen dan ook aanwezig kan zijn).

We eindigen de vergadering met lied 267 uit onze zangbundel.

Heeft u een suggestie, een melding, een idee, graag horen we dat!

Georges

Samenstelling kerkraad

| | | |
|--------------|---------------------|--------------------------------|
| Predikant: | ds J. Brouwer | 015 - 20 51 54 |
| Ouderlingen: | Georgette Saliba | 015 - 41 31 85 |
| | Geert Van Cammeren | 015 - 31 97 64 |
| | Xavier Van Lierde | 0485 - 71 71 08 |
| Diaken: | Georges Vandensavel | 015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18 |

Verjaardagen

| | |
|----------|--------------------|
| 11 maart | Geert Van Cammeren |
| 17 maart | Guido Jans |
| 24 maart | Muse Dirlik |
| 26 maart | Chris Van Gorp |
| 27 maart | Xavier Van Lierde. |



We wensen al deze jarigen een fijne verjaardag, maar bovenal Gods rijke zegen voor de komende tijd !

Agenda

| | |
|--------|-----------------------------------|
| 02 mrt | Bijbelmiddag, 14u30 Kerkzaal |
| 04 mrt | Kerkraad, 15u Kerkzaal |
| 13 mrt | Geloofsverdieping, 20u fam Ingels |
| 21 mrt | Bijbelavond, 20u Kerkzaal |



Erediensten

Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.

| | |
|------------------------------------|---|
| zondag 05 maart ds J.H. Brouwer | organist: P. Oerlemans 2° collecte: Synodale kas |
| zondag 12 maart ds J. Van Hees | organist: E. Poncin 2° collecte: Belgische Gideons |
| zondag 19 maart ds J.H. Brouwer | organist: W. Zwaan 2° collecte: Diaconie |
| zondag 26 maart ds J.H. Brouwer | organist: M. Faure 2° collecte: Tear Fund |
| zondag 02 april ds J.H. Brouwer | organist: P. Oerlemans 2° collecte: Faculteit Brussel (FPTR) |

Omhaling vrijwillige bijdrage 1/2023

Die gemeenteleden, die zich in het verleden hebben opgegeven om via het z.g. enveloppensysteem financiële verantwoordelijkheid te willen dragen voor onze kerkgemeenschap, kunnen in de volle derde week van maart (19 t/m 25 maart a.s.) bezoek verwachten van één van de leden van kerkraad of bestuursraad.



Wie (nog) niet op regelmatige basis financieel aan onze kerk bijdraagt door ofwel dit enveloppensysteem of bankoverschrijving, willen wij vragen dit in overweging te willen nemen; u kunt zichzelf opgeven als "enveloppen-donateur" bij één van kerkraads- of bestuursraadsleden, ofwel een zelf te kiezen bedrag over te schrijven op de bankrekening van onze kerk (zie pag. 2).

Liedboek

In ons liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, staan mooie liederen, maar ook mooie vertellingen en gedichten. Misschien heb je er al enkele gelezen. Bij elke uitgave van ons kerkblad tracht ik een vertelling of gedicht te brengen.

Op bladzijde 1561 staat het volgende van Willem Barnard.

*Talloos de liederen, talloos
al die nog niet geschrevene:
ook de nu nog niet levenden
zetten de dankzegging voort.*

*Later geboren en weten
later gebeurende dingen -
eens te meer zullen zij zingen:
God in het mensenbestaan,
o zie ons aan!*

Willem Barnard

Uitgekozen door Georges

Gods getuigen - voor het leven van de wereld

Enkele gedachten uit een opzet voor een ethiek van de orthodoxe kerk

De mens is geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. Zijn adem is ons in de neus geblazen. Dat betekent dat we allemaal iets van God in ons dragen, waardoor we gericht zijn op gemeenschap met onze Schepper. En Hij richt ons dan op elkaar, op een liefdevolle gemeenschap met onze naasten en de hele kosmos. Dat is de basis voor het grote gebod uit het evangelie om God lief te hebben met heel je hart en je naaste als jezelf (Mt. 22:37-39).

Maar het gegeven dat ieder mens gemaakt is naar het beeld en de gelijkenis van God, maakt iedereen ook uniek en oneindig kostbaar. Omdat Hij ons oneindig liefheeft, worden wij geroepen tot een steeds grotere verbondenheid met elkaar, met allen wier leven wij aanraken, met de hele schepping en dus met Hem die de Schepper van alles is. In Christus worden wij samengevoegd tot een nieuw geheel, Zijn lichaam in de wereld. Daarom kunnen we niet in isolement blijven leven, maar zijn we voortdurend met Hem en met elkaar verbonden. Zo hebben we een opdracht en een taak in deze wereld te vervullen.

Deze wereld is een gebroken werkelijkheid, die zo niet door God is bedoeld. Als christenen kunnen we niet anders dan in Gods naam strijden voor het leven en tegen het kwaad. Al lijkt het soms onbegonnen werk, wij hebben een hogepriesterlijke roeping om in deze wereld een verschil te maken en de krachten van het goede op te roepen en te versterken. Maar we staan daarin niet alleen: als Kerk mogen we weten dat Gods Heilige Geest ons daarin bijstaat en dat daarom deze inspanningen nooit tevergeefs zijn. En we mogen elkaar erin ondersteunen en aanvullen als leden van het lichaam van Christus. Dat vraagt wel zelfopoffering en volharding. We hebben te strijden tegen alle manifestaties van het kwaad, zowel in onszelf als in de wereld om ons heen. In de eerste plaats tegen het hardnekkige egoïsme dat ons verhindert om in het gezicht van onze lijdende broeders en zusters het gelaat van Christus te herkennen (Mt. 25:40,45). Maar als we daar ernst mee maken, zullen we al doende ook merken, dat we steeds blijven groeien in de liefde. En dat is op zichzelf al een reden voor vreugde en dankbaarheid.

De basis voor een waarachtige christelijke ethiek is en blijft de leer van Christus. Geen kenmerk van het evangelie van onze Heer is duidelijker en constanter dan zijn absolute bezorgdheid en medeleven met de

armen en rechtelozen, de mishandelden en verwaarloosden, de gevangenen, de hongerigen, de vermoeiden en zwaarbelasten, de wanhopigen. Zijn veroordelingen van de weelde van de rijken, van de onverschilligheid voor de benarde toestand van de onderdrukten en van de uitbuiting van de behoeftigen zijn compromisloos en ondubbelzinnig. Tegelijkertijd is de tederheid van zijn liefde voor "de minsten onder hen" grenzeloos. Iemand die een volgeling van Christus wil zijn, kan niet anders dan zijn verontwaardiging over het onrecht en zijn liefde voor de onderdrukten navolgen. In dit opzicht bevestigt de leer van Christus de grootste en meest universele morele eisen van de Wet en de Profeten van Israël, en maakt ze zelfs nog dringender: voorziening voor de behoeftigen, zorg voor de vreemdeling, gerechtigheid voor de ontrechten, barmhartigheid voor allen.

Alle volkeren bezitten enige kennis van het goede en allen zijn tot op zekere hoogte in staat de vereisten van rechtvaardigheid en barmhartigheid waar te nemen. Hoewel de kinderen van Israël bijzonder gezegend waren in het ontvangen van de wet van Mozes, en hoewel de Kerk een bijzondere kennis geniet van de liefde van God zoals geopenbaard in de persoon van Christus, zijn toch de diepste morele geboden van Gods wet in ieder mensenhart gegrift (Rom. 2:15), en spreken zij tot het menselijk verstand en de menselijke wil als de ingevingen van het geweten. Maar in Christus hebben wij een nieuwe uitstorting van de Geest ontvangen en zijn wij een nieuw heilig priesterlijk volk geworden. Dit betekent dat christenen mogen, en in feite moeten, optreden als een profetische aanwezigheid in de wereld, die niet alleen spreekt tot het gesloten gezelschap van de gedoopten, maar tot de hele schepping, die de mensen overal herinnert aan de decreten die in hun eigen natuur staan geschreven, en hen oproept tot de heiligende arbeid van rechtvaardigheid en barmhartigheid.

JHB

Dit artikel is een bewerking van de eerste 7 paragrafen van https://www.goarch.org/social-ethos?p_p_id=56_INSTANCE_km0Xa4sy69OV&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&56_INSTANCE_km0Xa4sy69OV_languageId=fr_FR

Gemeentevergadering

Op zondag 19 maart houden we direct aansluitend aan de kerkdienst onze gemeentevergadering. Wegens de corona-pandemie is die in de afgelopen jaren niet kunnen doorgaan, al hebt u wel de gelegenheid gehad om kennis te nemen van onze jaarverslagen en uw vragen daarover aan de kerkraad voor te leggen.

In deze vergadering wil de kerkraad graag met u van gedachten wisselen over de huidige toestand en de vooruitzichten van onze gemeente aan de hand van het jaarverslag 2022. Speciale aandacht wordt gevraagd voor de mandaten binnen de kerkraad, die - ook weer in verband met de corona-tijd - allemaal tegelijk dit jaar aflopen. Omdat het niet mogelijk en niet wenselijk zou zijn om iedereen tegelijk te vervangen, doen we ons best om een aanvaardbare tussenoplossing te kunnen presenteren. Er wordt u tevens gelegenheid geboden om alle mogelijke vragen te stellen over het reilen en zeilen van onze kerkelijke gemeente.

Alle leden zijn bij deze uitgenodigd voor deze vergadering.



**STOP WAR
IN UKRAINE!**

Nationale betoging
Manifestation nationale

**EUROPE
FOR
PEACE
& solidarity**

26/02  **13:00**  **Brussel/Bruxelles**

**Europa voor vrede en solidariteit - Stop de oorlog in Oekraïne!
Nationale betoging - Brussel, 26 februari 2023, Noordstation**

Gebed voor Syrië en Turkije.

Een vreselijke aardbeving trof Syrië en Turkije. Talloze gebouwen stortten in, er zijn duizenden doden en tienduizenden gewonden. Een gebed voor allen die getroffen zijn: "Als de aarde schudt op haar grondvesten, bent U onze toevlucht en kracht."

De ramp gebeurt terwijl de weersomstandigheden belabberd zijn: er valt sneeuw, regen en het is koud. Dit maakt de situatie nóg urgenter. Wilbert en Rima van Saane, uitgezonden medewerkers van Kerk in Actie in Libanon, voelden zelf ook de trillingen van de beving in Beiroet. Ze leven intens mee met alle getroffenenen in de regio en schreven een gebed, dat wij kunnen meebidden:

Schepper en Onderhouder van ons leven,

*Als de aarde schudt op haar grondvesten,
bent U onze toevlucht en kracht.*

*Wij bidden voor allen die getroffen zijn
door de aardbevingen in Turkije en Syrië.*

*Geef hen moed om deze tijd te doorstaan,
troost als zij treuren om het verlies van geliefden,
en vertrouwen dat er leven mogelijk is na deze ramp.*

*Zegen alle reddingswerk, praktische steun,
medische, psychische en geestelijke zorg.
Mogen haat en verdeeldheid in de regio
plaatsmaken voor solidariteit, gastvrijheid en vrede,
zodat de samenleving opnieuw kan bloeien.*

*In de naam van onze Redder, Jezus Christus,
Amen*

<https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/verhalen/gebed-voor-syrie-en-turkije/>



Solidariteit met slachtoffers in aardbeving

De verwoestende aardbeving in het grensgebied van Turkije en Syrië met zijn tienduizenden doden en gewonden laat niemand koud. Wij roepen onze sympathisanten op hun solidariteit te betonen met de slachtoffers.

De hulpverlening van Sant'Egidio is vooral gericht op de steden Aleppo en Idlib in Syrië, een land waarvan het immense leed van de afgelopen jaren te veel op de achtergrond is geraakt. We verzamelen geldelijke middelen die via verschillende betrouwbare partners in Syrië worden ingezet tot ondersteuning van de slachtoffers.

U kan rechtstreeks storten aan [Sant'Egidio Rome](#).

Ofwel via de rekening van [Sant'Egidio BXL Europe](#), met vermelding "Aardbeving Syrië" (giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar): BE03 7320 1530 9984.