

P 902041



PB-PP | B-31126
BELGIE(N)-BELGIQUE

DE BRUG



Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord

behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niét in januari en augustus)

67^{ste} jaargang nr. 4 - mei 2023

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen

Afz. / V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

Website: www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be

Facebook: www.facebook.com/VPKBMechelenNoord



Kerkgebouwen Keizerstraat 26-28

Secretariaat: 2800 Mechelen

Predikant: ds. J.H. Brouwer
Mechelsveldstraat 46

2800 Mechelen 015/20.51.54

**EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: 10.00 u.,
MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG**

Rekening: *IBAN:* **BE41 0000 1657 8310**, *BIC:* **BPOTBEB1** t.n.v.
Protestants Evangelische Parochie

Rekening: *IBAN:* **BE97 7512 0773 6149**, *BIC:* **AXABBE22** t.n.v.
Diaconie Keizerstraat

*Alle artikelen verschijnen onder persoonlijke verantwoordelijkheid van de
inzender/ondertekenaar. Plaatsing houdt geen impliciete instemming in van de
redactie of de kerkenraad.*

Houd het vuur brandend.

Je zou de sfeer in de weken na het feest van Christus' verrijzenis het best kunnen omschrijven met de aanmoediging: "Houd het vuur brandend". Dat slaat dan in de eerste plaats op de leerlingen van Jezus, die aanvankelijk worden overmand door ongelof en moedeloosheid. Zij hebben het nodig, dat steeds opnieuw tegen hen gezegd wordt, dat het kruis niet het einde is, maar dat de Heer leeft. En dat wordt keer op keer onderstreept door de ervaring van Zijn tegenwoordigheid in hun midden. Totdat het eindelijk tot hen doordringt en hen van binnenuit verandert. In het voetspoor van de Opgestane gaan ook zij een nieuwe manier van zijn binnen, Zijn leven deelt zich aan hen mee. Zij worden zijn boodschappers, sterker nog: zij verpersoonlijken Zijn boodschap van liefde tot God en de naaste zo zeer, dat de beweging die zich rondom hen vormt in het Nieuwe Testament kan worden aangeduid als 'het lichaam van Christus'. Zo houden ze het vuur van de liefde brandend. Ook op die manier blijft de Heer aanwezig op aarde - Zijn woord blijft klinken in het getuigenis van Zijn volgelingen, die zo Zijn werk in de wereld verderzetten.

Maar dat is niet de enige manier waarop de Heer ons nabij blijft. Hij deelt Zijn geest aan de Zijnen mee - we mogen dat gedenken en vieren met het Pinksterfeest. Tongen als van vuur verspreiden zich op de hoofden van de discipelen en hun tongen komen los en bewegen in datzelfde ritme mee. Enthousiast, geestdriftig (letterlijk en figuurlijk) laten zij zich meevoeren op de stroom van genade die aan God ontspringt en die de wereld komt vervullen. Een heilig vuur, dat niet verteert, maar toekomst scheidt en mensen vernieuwt. Een vuur, dat de eeuwen door inspiratie biedt en richting wijst, elke generatie opnieuw.

En zo is het nu aan ons om het vuur brandend te houden. We worden geroepen om de fakkel door te geven die we van de vorige generatie ontvangen hebben. We worden opgewekt om niet te zwijgen over datgene wat onze harten in vuur en vlam zet (Lk. 24:32). We worden aangespoord om op onze beurt te blijven getuigen van de hoop die door het evangelie, Gods Woord, in ons leeft. We worden angevuurd om Gods Geest niet uit te doven, Zijn beweging niet in de weg te staan, maar ons aan Hem toe te vertrouwen die bezig is de wereld te herscheppen tot Koninkrijk.

En weet u: ik meen in dat verband enkele bemoedigende tekens te kunnen zien. Er is reden om de kindernevendienst opnieuw op te starten en zo het Grote Verhaal van Gods ontferming verder te vertellen. En er zijn mensen die zich ertoe engageren om verantwoordelijkheid op te nemen in onze gemeente en zo de voortgang zeker te stellen. Laten we de Heer daarvoor danken! JHB

Kerkraad

Van onze laatste kerkraadsvergadering (4 maart) kon u het verslag lezen in de vorige uitgave van ons kerkblad. Om praktische redenen vergaderen we op zaterdag 29 april om 14 uur. We evalueren dan de voorbije zondagen en bijzondere kerkdiensten: de Gemeentevergadering – Goede vrijdag – Paasdienst – de kerkraadsverkiezingen. We geven van deze kerkraadsvergadering dan verslag in de uitgave van juni.

Heeft u iets te melden of een suggestie, laat het ons weten via mail of brief of mondeling.

Georges

Samenstelling kerkraad

Predikant:	ds J. Brouwer	015 - 20 51 54
Ouderlingen:	Georgette Saliba	015 - 41 31 85
	Geert Van Cammeren	015 - 31 97 64
	Xavier Van Lierde	0485 - 71 71 08
Diaken:	Georges Vandensavel	015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18

Verjaardagen

01 mei	Micah Van Roy (Zarife Eke)
06 mei	Riet Vermaas (wwe Kardux)
07 mei	Godelieve Van Reeth
10 mei	Marten Brouwer
10 mei	Johannes Brouwer
19 mei	Hermin Heres (e. Oerlemans)
22 mei	Willem Jan Ingels
22 mei	Johan Daenen
24 mei	Marius Joosten



We wensen al deze jarigen een fijne tijd, maar bovenal Gods rijke zegen toe !

Erediensten

Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.

zondag 07 mei
ds J.H. Brouwer

organist: P. Oerlemans
2° collecte: Rwanda

zondag 14 mei
ds J. Voortman

organist: E. Poncin
2° collecte: Zending

zondag 21 mei
ds J.H. Brouwer

organist: M. Faure
2° collecte: Diaconie

zondag 28 mei
ds J.H. Brouwer
Pinksteren

H. Avondmaal
Bevestiging R. van Nierop

organist: Th. de Jongh
2° collecte: Jeugdwerk



zondag 04 juni
ds J.H. Brouwer

organist: P. Oerlemans
2° collecte: Synodale kas

Uitslag verkiezingen

Op zondag 23 april werd Willem-Jan Ingels verkozen in de bestuursraad, terwijl Zarifa Eke werd herkozen.

Dezelfde vergadering verkoos Rita van Nierop als nieuw kerkenraadslid in de plaats van Xavier Van Lierde. Op grond van de stemming op de gemeentevergadering van 19 maart begint Geert Van Cammeren een derde mandaat.

Agenda

13 mei Extra synodevergadering (predikanten-
corps), Graanmarktkerk, Brussel

15 mei Bijbelavond, 20u Kerkzaal



Liedboek

In ons liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, staan mooie liederen, maar ook mooie vertellingen en gedichten. Misschien heb je er al enkele gelezen. Bij elke uitgave van ons kerkblad tracht ik een vertelling of gedicht te brengen.

Naar aanleiding van het overlijden van Huub Oosterhuis (1/11/1933 – 9/04/1923) op 89-jarige leeftijd het volgende uit een gedichtenbundel van hem "Bid om vrede" uit 1966.

Geloofsbelijdenis.

*Ik geloof in de levende God
vader van onze heer Jesus Christus
onze God, onze vader almachtig.*

*Alle dingen heeft Hij geschapen
in zijn enige geliefde zoon
beeld en gelijkenis van zijn heerlijkheid.*

*Jesus licht van het eeuwige licht
woord van God getrouw en waarachtig
Jesus onze genade en waarheid.*

*Om deze wereld van dienst te zijn
om ons menselijk lot te delen
is Hij vlees van ons vlees geworden.*

*Uit de wil van de heilige geest
en uit de maagd Maria geboren
is Hij een mens geworden zoals wij.*

*Om onze zonden werd Hij gebroken
ja gehoorzaam ten dode toe
heeft Hij zich op het kruis gegeven.*

*Daarom heeft Hij de naam ontvangen:
eerstgeborene uit de doden
zoon van God en Heer van allen.*

*Hij zal komen, God weet wanneer,
om recht te doen aan levenden en doden.
Hij is de mens op wie ik gelijken zal.*

*Ik geloof in de kracht van de geest
in de liefde van vader en zoon
in het verbond van God met de mensen*

*in de kerk het lichaam des Heren
samengeroepen en uitgezonden
om te doen wat Hij heeft gedaan:*

*om te dienen en te verlichten
om te dragen de zonden van de wereld
en te stichten vrede op aarde.*

*Ik geloof dat wij zullen verrijzen
met een nieuw en onsterfelijk lichaam,
want Hij is een God van levenden.*

Amen. Kom Heer Jesus kom.

Huib Oosterhuis heeft ook meer dan 700 liederen geschreven, waarvan er vele in ons liedboek zijn opgenomen.

Hij heeft ook zijn eigen requiem geschreven: "Heer geef hun de eeuwige rust".

Na conflict over het celibaat werd hij in 1969 uit de orde van Jezuiten gezet en geschorst als priester. Hij was theoloog en dichter. Als bijnaam werd hij de Paus van Amsterdam genoemd, de priester van het protest. Hij stichtte in Amsterdam in 1990 het centrum "De Rode Hoed" centrum voor religie – politiek en cultuur. Hij stichtte ook de gemeenschap "Ekklesia".

Samenvatting van zijn denken: "Heb lief je naaste, die een mens is zoals jij"!

Uitgekozen door Georges

COP 27: een historische overwinning en een grote teleurstelling



In november vorig jaar vond alweer de 27ste VN klimaatop plaats. Sinds 1995 komen elk jaar wereldleiders, klimaatonderhandelaars en belangengroepen samen om de klimaatcrisis aan te pakken. Vooruitgang bereiken op dit soort bijeenkomsten is steeds moeilijk, enerverend en gaat heel heel traag. Er zijn andere bijeenkomsten waar het gemakkelijker is om afspraken over klimaatbeleid te maken, zoals de G20, waarin de grootste economieën en dus ook de grootste vervuilers samenkomen. Maar daar krijgen de meest kwetsbare landen, zoals laagliggende eilandstaten in de Stille Oceaan, activisten, jongeren... niet de mogelijkheid om hun stem te laten horen.

Vorig jaar moesten alle landen hun klimaatplannen indienen. Maar wanneer deze bij elkaar werden gelegd bleken deze ruim onvoldoende om de doelstellingen uit het Parijsakkoord te halen: 1,5 tot maximaal 2°C opwarming. We zouden eerder op een zeer gevaarlijke 2,7°C opwarming uitkomen. Herexamen dus, alle landen moesten dit jaar allemaal nieuwe, ambitieuzere plannen indienen. Maar slechts 24 van de 197 landen hebben hun huiswerk ingeleverd, wat nauwelijks tot vooruitgang heeft geleid.

De top vond dit jaar plaats in Egypte en moest de Afrika-top worden. Al sinds het begin van de onderhandelingen vragen de meest kwetsbare landen, waaronder veel Afrikaanse landen, aan de landen die het meest verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering om een fonds te voorzien om schade die deze landen nu al ondervinden, te herstellen. Landen met een grote historische verantwoordelijkheid, zoals de VS en de Europese Unie, hebben dit tot hiertoe geweigerd.

Een ander probleem dat niet opgelost raakt in deze onderhandelingen, is dat er over de belangrijkste oorzaak van het klimaatprobleem, het verbranden van fossiele brandstoffen, eigenlijk nooit iets geraakt afgesproken. Economieën die nog volop in ontwikkeling zijn, zoals India, en landen die sterk afhankelijk zijn van de export van fossiele brandstoffen, willen geen beloftes maken om het gebruik van kolen, olie of gas te stoppen of zelfs maar te verminderen. Misschien mag het ook niet verrassen dat er over dit belangrijk element geen vooruitgang wordt geboekt, als je weet dat er dit jaar weer 636 lobbyisten aanwezig waren om de fossiele industrie te verdedigen. Als deze industrie een land was, zou het na de Verenigde Arabische Emiraten, de grootste delegatie zijn. Voor activisten was het dit jaar dan weer nog moeilijker om gehoord te worden.

De Europese Unie hoopte om tot een compromis te komen, door toe te geven aan een herstelfonds, als er een akkoord kon worden gevonden over het afbouwen van fossiele brandstoffen. Dit lijkt een bewonderenswaardig voorstel. Maar langs de andere kant moet je ook begrijpen dat landen in ontwikkeling het enigszins hypocriet zouden vinden van de EU, dat sinds de oorlog in Oekraïne, ook weer kolencentrales opent en nieuwe gasinfrastructuur bouwt.

Dat er uiteindelijk wel een akkoord is gevonden over het herstelfonds, maar niet over het uitfasen van fossiele brandstoffen, is echt een gemiste kans. Ook volgend jaar, op de top in de olie-emiraat Qatar, zal het moeilijk worden om een akkoord over fossiele brandstoffen te vinden. Toch moeten we beseffen dat het akkoord over het herstelfonds wel echt historisch is en te danken aan de jarenlange inspanningen van onderhandelaars en activisme rond klimaatrechtvaardigheid. Ik vind het persoonlijk dan ook te cynisch om hierin de boodschap te lezen dat de wereld de strijd tegen de klimaatverandering heeft opgegeven en dan maar wil proberen om de schade te betalen. Maar dat de ambities, de doelstellingen en bovenal de concrete plannen snel en drastisch bijgesteld moeten worden is wel duidelijk.

België op COP 27: een afwezige minister en een veelzeggende speech zonder inhoud. Heeft België ook een rol te spelen in deze onderhandelingen? De onderhandelingen voor de Europese Unie en haar lidstaten worden voornamelijk geleid door de EU-commissaris,

Frans Timmermans en een team van Europese experts en onderhandelaars. Deze kwamen met veel ambitie, maar hebben uiteindelijk weinig kunnen bereiken. De onderhandelingsruimte die EU-onderhandelaars krijgen, is uiteraard wel afhankelijk van de lidstaten. België was zeker weer geen voorloper. Terwijl het Waals Gewest als een van de eerste geld op tafel heeft gelegd voor herstelbetalingen, maakte de Vlaamse minister van omgeving, die thuis was gebleven, zeer duidelijk dat Vlaanderen niet achter een herstellfonds staat. Het is ook geweten dat de Vlaamse minister een zeer passieve positie inneemt tijdens de onderhandelingen voor intern Europees klimaatbeleid.

Ons land is naar deze klimaatop getrokken met een zeer 'ecomodernistische' agenda: dit is het idee dat de overheid vooral moet zorgen dat bedrijven optimaal kunnen inzetten op technologische ontwikkeling om het klimaatprobleem aan te pakken. Op zich is dit niet verkeerd, maar het belet natuurlijk vaak om na te denken over hoe we onze economie, onze samenleving anders kunnen inrichten. Dit was ten eerste overduidelijk in de speech en de open brief van onze eerste minister aan het begin van de top. In plaats van toe te lichten hoe België zijn klimaatbeleid ambitieuzer en rechtvaardiger zal maken, gaat het eigenlijk maar over twee zaken: het geloof in technologie en Belgische bedrijven en dat de activisten voor polarisatie zorgen. De taal die hij hierbij hanteert was echter zelf zeer polariserend. Neem dit citaat uit de open brief: "En net als blinde paniek, lost voortdurend met het vingertje zwaaien evenmin iets op. Misschien dat het blokkeren van enkele privéjets oplucht, maar het verandert nul komma nul aan de klimaatuitdaging. Ja, de hele luchtvaartsector is verantwoordelijk voor een dikke 2 procent van alle CO₂-uitstoot in de wereld. Maar binnen enkele jaren zal de CO₂-uitstoot van alle datacenters waarop jullie smartphones, tablets en laptops draaien even groot zijn als die van alle vliegtuigen samen. Sommigen roepen 'Just Stop Oil'. Het antwoord daarop zou evengoed kunnen zijn 'Stop Using Your Phone'."

"Gewoon stoppen met (aard)olie" is nu eenmaal het belangrijkste dat moet gebeuren om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Hiervoor hebben we nieuwe technologieën nodig. Maar misschien, of vooral, ook nieuwe vormen van democratie, van de economie, van samenleven, van omgaan met de natuur en met elkaar... en misschien hebben religies en godsdiensten daar ook wel een belangrijke rol in te spelen.

Auteur: Ruben Van der Sanden (22), master in de Milieuwetenschap en student Energy and Climate aan de Universiteit Antwerpen - lid van de VPKB-gemeente te Boechout

De joodse wortels van Pasen



*Illustratie:
Roel Ottow*

Veel gebruiken, denkbeelden en feesten in de kerk zijn terug te voeren op het jodendom. Piet van Midden, protestants predikant en docent Hebreeuws aan de Tilburg University, legt uit hoe het zit met Pesach en Pasen. En: heeft het avondmaal daar nu wel of niet mee te maken?

Misleiden van de dood

Ooit was Pasen een boerenfeest in Palestina. Na de winter, als de eerste gerst rijp was, gingen de mensen met een deel van dat eerste graan naar de tempel. Maar ze liepen niet zomaar het tempelplein op. Ze deden dat met een soort hink-stap-sprong, om de boze geesten te misleiden. Je weet immers maar nooit. Dat heet in het Hebreeuws *pasàch*. Trouwens: het luiden van de kerkklokken was ooit ook bedoeld om boze geesten voor de open kerkdeur weg te houden ... Er is alle reden om aan te nemen dat de Israëlieten in Egypte dit feest ook vierden. Maar er kwam wat bij: de vlucht uit Egypte. In opdracht van Mozes smeerden de Israëlieten bloed aan de deurposten, het bloed van een geslacht lam. Ook al een manier om boze machten op afstand te houden. Overal waar de engel van de dood die bloederige deurposten zag, *ging hij voorbij*. *Pasàch*, zo staat het in de Hebreeuwse Bijbel: de dood passeerde hen.

Feest van de bevrijding

Zo werd Pasen – we noemen dat nu Pèsach – het feest van de bevrijding uit Egypte en daarmee de redding uit de dood. De familie en haar gasten scharen zich om een mooi gedekte tafel. Daarop staat een schaal met een beentje van een lam (sinds de tempel is verwoest, wordt er geen offerdier meer geslacht), gerstebroden, bittere kruiden, wijn, en nog wat andere ingrediënten. En men citeert bepaalde psalmen, die we samen het Groot Hallel noemen, Psalm 113-118. Hallel betekent lofprijzing. De liturgie is eigenlijk een antwoord op de vraag die iemand van het gezelschap stelt: 'Waarom is deze avond anders dan andere avonden?'

Jezus als offerlam

Jezus, onze Heer, vierde de Joodse feesten mee. We vinden Hem bijvoorbeeld ook op het Loofhuttenfeest. Maar het bekendst is het Pèsach dat Hij meevierde. De leerlingen zijn dat Pèsach uiteraard nooit vergeten. De evangelisten hebben aan Pèsach een dubbele bodem gegeven. Ze vonden in het offerlam dat de leerlingen die paasavond aten, Christus terug als een lam ter slachting. Dat was een nieuwe dimensie.

Maar die leerlingen waren Joden. Dat bleven ze hun leven lang – als je Jood bent, kun je dat immers niet afleggen. Ze kwamen samen 'om brood te breken'. Dat betekent om 'samen te eten'. Joden die religieus leven, beginnen nog steeds met een zegening die bij een broodmaaltijd eindigt met: 'Gij die het brood uit de aarde hebt doen opkomen.' En na het eten wordt er uitvoerig *gebènsjt*, gedankt.

Mensen van de weg

De leerlingen van Jezus schaften die gebeden niet zomaar af. Maar er kwamen bij deze 'mensen van de weg van Jezus' (de oudste naam voor 'christenen') allerlei gebeden en zegeningen bij. Het Onze Vader kon daarbij niet ontbreken. En in een oude christelijke rite werd vier keer een beker wijn doorgegeven. Zo kreeg je twee paasvieringen: een joodse en een christelijke.

Het Avondmaal is dus niet zoiets als een christelijk Pèsach. Maar het bevat wel elementen uit die viering. En *last but not least*: in beide ritens gaat het om en over de bevrijding uit de dood.



Auteur: Dr. Piet van Midden - Emeritus predikant en docent Hebreeuws aan de Universiteit van Tilburg

Bron: Website Protestantse Kerk Nederland