

P 902041



PB-PP | B-31126
BELGIE(N)-BELGIQUE

DE BRUG



Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord

behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niet in januari en augustus)

67^{ste} jaargang nr. 5 - juni 2023

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen

Afz. / V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

Website: www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be

Facebook: www.facebook.com/VPKBMechelenNoord



Kerkgebouwen Keizerstraat 26-28

Secretariaat: 2800 Mechelen

Predikant: ds. J.H. Brouwer
Mechelsveldstraat 46

2800 Mechelen 015/20.51.54

**EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: 10.00 u.,
MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG**

Rekening: *IBAN:* **BE41 0000 1657 8310**, *BIC:* **BPOTBEB1** t.n.v.
Protestants Evangelische Parochie

Rekening: *IBAN:* **BE97 7512 0773 6149**, *BIC:* **AXABBE22** t.n.v.
Diaconie Keizerstraat

*Alle artikelen verschijnen onder persoonlijke verantwoordelijkheid van de
inzender/ondertekenaar. Plaatsing houdt geen impliciete instemming in van de
redactie of de kerkenraad.*

Wie dezer dagen naar het nieuws luistert, zou gemakkelijk tot de overtuiging kunnen komen, dat alle mensen boosaardig zijn. Je hoort niet anders dan berichten over oorlog, moord en geweld, onoverbrugbare tegenstellingen en onoplosbare problemen. Het zou geen wonder zijn, als God eindelijk Zijn handen van de wereld af trok en ons mensen aan ons lot overliet. Omdat we ons niet willen laten leiden door Zijn Geest van liefde en trouw. Omdat we alleen volgelingen van Zijn Zoon willen zijn zolang ons dat goed uitkomt.

Maar het wonderlijke van het evangelie is, dat het ons laat zien dat God zo niet in elkaar zit. De Heer geeft het niet op. Hij blijft ondanks alles in ons geloven, in u en mij. Hij rekent op ons. Hij nodigt ons uit, ons te openen voor Zijn Heilige Geest en Hem zo tot Koning van ons leven te kronen. Dat is de weg die God gekozen heeft, liever dan met geweld de wereld aan Zich te onderwerpen. Hij wil de harten van binnenuit winnen. Hij werft om onze liefde, omdat Zijn liefde voor ons zo groot is. Dat komt naar voren in het gesprek tussen Jezus en de Farizeeër Nikodemus. In die nacht klinken nog de woorden na uit de Johannes-proloog 'het Licht schijnt in de duisternis.' Het licht breekt door waar het woord van Christus klinkt. De wereldnacht komt tot een einde, waar mensen 'ja' zeggen tegen Hem. Dat is niet iets wat een mens van nature kan onderscheiden. Het is een geschenk van God, van bovenaf. Een verandering van waar je op gericht bent. Een uitbreken uit de beperkte kring van het eigen belang en het eigen gelijk. 'Van boven af geboren zijn,' noemt Jezus dat, opnieuw geboren worden als een kind van God. Zo'n kind van God word je, als je je toevertrouwt aan Zijn Geest. Gods beweging in de wereld, die door alle grenzen heen breekt met het Pinksterfeest, is niet iets dat buiten ons om gaat. Gods Koninkrijk is niet iets waar wij niets mee te maken hebben. Daarbij gaat het erom, de Heer Koning te laten zijn. Als wij zelf krampachtig de teugels in handen willen blijven houden in ons leven, geven we de Heilige Geest niet de ruimte om ons te gebruiken bij de vernieuwing van deze wereld. En dat is uitdrukkelijk wat God bedoelt. Vandaar de vergelijking tussen Gods Geest en de wind. Niet alleen dat de Geest ongreepbaar is als de wind, altijd in beweging. Maar ook dat je in die beweging mee moet gaan, omdat hij een wijsheid vertegenwoordigt die de onze te boven gaat, of je het nu precies begrijpt of niet. Dat je je aan hem kunt toevertrouwen, omdat hij weet hoe het uiteindelijk bedoeld is. Dat je je laat meevoeren op de wind van Gods plan met de wereld, ook als je niet volledig doorziet wat de weg is die naar Zijn toekomst leidt, omdat je gelooft dat zo Gods liefde voor de wereld in het algemeen en voor jou in het bijzonder het best wordt gerealiseerd.

Kerkraad

De kerkraad vergaderde op zaterdag 29 april om 14 uur in de kerkzaal. Uitzonderlijk op een zaterdag, omdat we dan voltallig kunnen zijn en ook omdat er bijzondere punten op de agenda stonden, waar we dan kunnen over discussiëren en een besluit over nemen.

We begonnen deze vergadering met het lezen van Nehemia 8: 13 – 18. Na het gebed en de verwelcoming bekrachtigden we de notulen van vorige vergadering (4/03/23). We legden de agendapunten vast. We evalueerden de erediensten van de voorbije zondagen 5/03/ t/m 23/04/23, zondag waarop we na de kerkdienst verkiezingen hielden voor de kerkraad en de beheerraad. Voor de kerkraad werd Rita van Nierop verkozen met meerderheid van stemmen. Zoals beslist op de gemeentevergadering zet Geert zijn taak als kerkraadslid verder voor 4 jaar. Georgette en Georges verlengen hun mandaat tot maart 2024. We hopen dan in 2024 nieuwe verkiezingen te houden ter vervanging van beiden. We beslisten ook de verkiezingen van kerkraad en beheerraad niet meer samen te houden, dit om verwarring te vermijden. Zondag 9/04 Paasdienst, we waren zeer verheugd en dankbaar met de opkomst, ongeveer 40 aanwezigen. De broodjesmaaltijd na de dienst werd zeer gesmaakt.

Correspondentie: Voor zondag 13 augustus is ds. E. Van der Borghit bereid gevonden voor te gaan in de dienst omdat onze predikant dan voor de Synodale Raad op reis is. Er kwam ook een aanvraag binnen om de kerk beschikbaar te stellen voor erediensten op drie zondagavonden. Contractueel mogen we dit van de Stad Mechelen (eigenaar van ons kerkgebouw) niet! We nemen dan ook het besluit om op deze vraag negatief te antwoorden. Ook waren er verschillende mails m.b.t de verkiezingen – lijst stemgerechtigde leden – KR en BR en van de Synode en ABL (district).

Hierna begonnen we aan de Themata met als eerste puntje altijd de komende zondagen (30/04 t/m 4/06). Waarin bijzonder zondag 28/05 met het H. Avondmaal en de bevestiging van het nieuwe kerkraadslid Rita van Nierop, verkozen met meerderheid van stemmen na de kerkdienst van 23/04. We hadden het nog over Facebook en de kerkelijke Website. De verschillende lijsten, ouderen en leden. De omhaling die er aankomt. De grote en kleine werkjes in de kerk: vervangen we de bestaande TL-lampen naar Led-lampen? De schijnwerpers halogeen in de kerk zijn eveneens aan vervanging toe. Het schilderen van de Kerk.

Dan kwamen we aan de verslagen. Doordat er de laatste zondagen meer kleine kinderen in de kerk komen, hebben Hermien, Henriëtte en

Mattheus zich bereid verklaard dit op zich te nemen. Hopelijk blijven deze kinderen komen en kunnen we de kindernevendienst weer opstarten. Pastoraat: onze predikant bracht hierover verslag uit aan de kerkraadsleden. District ABL, er volgt een vergadering komende tijd.

Op zaterdag 24 juni huwen in onze kerk Rita en Joris, u leest hier meer over in dit kerkblad.

Volgende kerkraadsvergadering houden we op dinsdag 6 juni, heeft u iets te melden of een suggestie, laat ons het weten via mail, telefoon of brief.

Gemeentevergadering

Op onze gemeentevergadering van 19/03/2023 werd het jaarverslag 2022 voorgelezen. U kon hier vragen over stellen. Er werd gestemd over de verlenging van de ambtstermijn van onze predikant (2026) - unaniem positief. Nieuwe ambtstermijn kerkraadslid Geert tot 2027. Verlenging ambtstermijn met één jaar voor Georgette en Georges. Kaars in de kerk: hierover waren de meningen verdeeld, daarom heeft de kerkraad besloten om voorlopig deze niet te gebruiken. Misschien kunnen we later hierover weer in gesprek gaan en horen naar de verschillende standpunten. Georges

Samenstelling kerkraad

Predikant:	ds J. Brouwer	015 - 20 51 54
Ouderlingen:	Georgette Saliba	015 - 41 31 85
	Geert Van Cammeren	015 - 31 97 64
	Rita van Nierop	0031 6 25 38 83 63
Diaken:	Georges Vandensavel	015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18

Verjaardagen

05	juni	Sali Younan
08	juni	Tjeerd Van Sitteren
12	juni	Nathalia Nafarin
	juni	Jozef Uytgeerts
	juni	Maria Camps wwe Van Rooyen
17	juni	Lutgarde Van Goethem wwe Denivelle
28	juni	Paul Cornelis
28	juni	Hugo Wilmaerts



We wensen al deze jarigen een fijne verjaardag, maar bovenal Gods rijke zegen.



*Liefde eenmaal uitgesproken
Als Uw Woord van het begin
Liefde wil ons overkomen
Als geheim en zegening*

-Sytze de Vries

Uitnodiging

Wij gaan trouwen op 24 juni en we vinden het leuk als je dat met ons meeviort!
Allereerst vragen we Gods zegen over ons huwelijk. Dat zal gebeuren om 16.00 uur
in de Protestantse Kerk Mechelen Noord,
Keizerstraat 26-28, 2800 Mechelen.

Liefs,

Joris & Rita

Frans Reyniersstraat 9/202, 2811 Hombeek (BE)

Erediensten

Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.

zondag 04 juni
ds J.H. Brouwer

organist: P. Oerlemans
2° collecte: Synodale kas

zondag 11 juni
ds J.H. Brouwer

organist: E. Poncin
2° collecte: Kerkblad

zondag 18 juni
ds J. Van Hees

organist: Th. de Jongh
2° c o l l e c t e :
Gemeenteleven

zondag 25 juni
ds J.H. Brouwer

organist: M. Faure
2° collecte: Orgelfonds

zondag 02 juli
ds J.H. Brouwer

organist: P. Oerlemans
2° collecte: Zending



Agenda

06 juni Kerkraad, 20u, Kerkzaal
08 juni Bijbelmiddag, 14u30 Kerkzaal
12 juni Bijbelavond, 20u Kerkzaal
24 juni Inzegening huwelijk
Joris de Fraeye en Rita van Nierop,
16u, Kerk Keizerstraat



Kindernevendienst

Tot onze grote vreugde zijn er weer regelmatig kinderen aanwezig in de kerk. Dat betekent, dat we ook de kindernevendienst weer hebben opgestart. Maar ons team kan nog wel wat versterking gebruiken. Voel je je aangesproken om je talenten op deze manier in te zetten voor onze gemeente, neem dan vooral contact op met ds Brouwer (☎ 015/20.51.54 - jhbrouwer@gmail.com).

Liedboek

In ons liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, staan mooie liederen, maar ook mooie vertellingen en gedichten. Misschien heb je er al enkele gelezen. Bij elke uitgave van ons kerkblad tracht ik een vertelling of gedicht te brengen.

Op bladzijde 1418 staat het volgende naar uitspraken van Theresia van Avila.

In mijn hart

*Mijn God,
ik hoef niet naar de hemel te klimmen
om met U te spreken
en bij U mijn vreugde te vinden.
Ik moet mijn stem niet verheffen
om met U te praten
al fluisterde ik heel zacht,
Gij hoort me reeds:
want Gij zijt in mij,
ik draag U in mijn hart.*

*Om U te zoeken,
heb ik geen vleugels nodig,
ik heb me enkel stil te houden,
in mezelf te kijken,
me niet te verwijderen
van een zo hoge Gast.*

Uitgekozen door Georges

Bevestiging nieuw kerkenraadslid



Op Pinksterzondag was het driedubbel feest. We mochten de gave van Gods Heilige Geest vieren. We mochten aanzitten aan de tafel van Zijn verbond. In dat alles mochten we de grote daden gedenken van die God die ook ons in Zijn dienst heeft geroepen. En dat werd in het bijzonder zichtbaar doordat Rita van Nierop werd bevestigd als ouderling in onze gemeente. We zijn dankbaar voor haar engagement en wensen haar van harte Gods zegen toe op haar arbeid.



Foto's: Willem Kolpa

De buitengewone tuin

Beste lezers en lezeressen, wat is de televisie toch een fantastische uitvinding! Zonder onze luie zetel te verlaten, krijgen we een kijk op heel de wereld en we hebben allemaal wel ons lievelingsprogramma dat we niet graag missen. Mijn eigen favoriet is "Le jardin extraordinaire", iedere zondagavond op de Franstalige zender RTBF. Met die "buitengewone tuin" wordt onze aardbol bedoeld, maar dat hadden jullie ongetwijfeld al begrepen. "Le jardin extraordinaire" is samen met het nieuws het oudste nog bestaande televisieprogramma van België en mogelijk zelfs van Europa, het werd voor het eerst uitgezonden op 3 oktober 1965!



Izaak van Oosten - De Tuin van Eden

Ook in de Bijbel is er reeds vroeg, in het tweede hoofdstuk van Genesis (vers 8) sprake van God die in Eden een Hof plant en die daarin de mens plaatst die Hij gevormd had. Dat beeld van God als tuinman doet mij overigens denken aan Johannes 20:15, waar Maria Magdalena wenend bij het lege graf staat en ze Jezus niet herkent wanneer die haar aanspreekt. Ze denkt dat het de tuinman is, die daar staat. Misschien zat ze er nog zo ver niet naast...

"Le jardin extraordinaire" wordt gepresenteerd door Tanguy Dumortier en wanneer die het over de mens heeft, noemt hij hem steevast "notre

espèce" (onze soort). Hiermee haalt hij meteen de mens van het voetstuk waarop die zichzelf al eeuwenlang plaatst, hoog verheven boven de rest van de schepping.

Veel van onze problemen vandaag ontstaan doordat de mens het besef is verloren dat hij op de aarde, die buitengewone tuin, is geplaatst met de opdracht om die te bewerken en te onderhouden, als een rentmeester, niet als eigenaar (Genesis 2:15).

Helaas gedraagt de mens zich maar al te dikwijls als een onrechtvaardige rentmeester die de goederen van de Eigenaar verspilt. Neem nu bijvoorbeeld de stikstofcrisis. De landbouwsector krijgt het verwijt dat hij teveel stikstof uitstoot, waardoor de natuurlijke balans verstoord raakt en alleen stikstofminnende woekeraars (brandnetels, bramen, Japanse duizendknoop...) kunnen overleven. Maar hoe komt dat en welk mechanisme veroorzaakt dat? Onlangs vertelde een boer in Kumtich mij, dat de prijs per kilo varkensvlees nu omgerekend maar evenveel bedraagt als toen we nog in Belgische frank betaalden, terwijl voor de rest alles fors duurder is geworden. En vleeskippen worden aangeleverd bij een vetmester die in cyclussen van drie maanden werkt. Er worden kuikens geleverd die in drie maanden vetgemest worden tot slachtrijpe kippen, waarvoor de vetmester dan 30 cent per kip krijgt. De enigste manier om dit alles rendabel en leefbaar te houden, is door alsmaar te groeien en meer te produceren, maar daardoor ontstaat overproductie met als bijkomend gevolg mestoverschotten en vervuiling. Die overproductie wordt dan met Europese subsidies afgevoerd naar onder meer Afrika, waar de plaatselijke boeren dan weggeconcurrereerd worden door de gesubsidieerde Europese producten. Wie wint eigenlijk bij dit onrechtvaardige rentmeesterschap, vraag je je af. Als de boer een rechtvaardige prijs zou krijgen per kilo van zijn productie, zou hij minder moeten produceren, minder vervuilen, minder stikstof uitstoten en minder mest op overschot hebben, toch?

De mens woekert zodanig met de goede natuurlijke hulpbronnen hem geschonken door zijn Schepper, dat veel dieren geen levensruimte meer hebben en uitsterven. Telkens een soort uitsterft, is dit als een puzzelstukje van Gods wonderbare schepping dat verdwijnt. Nochtans zouden we beter moeten weten, want eer de zondvloed losbarst (Genesis 7:2), krijgt Noach van God het bevel om van de reine en onreine dieren mannelijke en vrouwelijke exemplaren in de ark te brengen. Zorg voor biodiversiteit, lang voor dat woord zelfs maar bestond!

Eén van de dingen die ik uit "Le jardin extraordinaire" heb geleerd, is dat in de natuur alles met alles samenhangt. Het ontbreken van kleine beestjes als bijen, mieren of aardwormen kan een kettingreactie van

problemen veroorzaken. Evenzo is het in ons economische systeem, waar de problemen van onze boeren samenhangen met omgevingsvervuiling, achteruitgang van de biodiversiteit en zelfs armoede in Afrika.

Onlangs zag ik een documentaire getiteld "Boundaries" (grenzen), van de beroemde Britse bioloog David Attenborough. Het ging erover dat op verscheidene vlakken de grenzen van wat onze buitengewone tuin de aarde aankan, door de mens reeds ruimschoots zijn overschreden.

Maar dat de mens moeite heeft met grenzen, weten we al uit Genesis, waar God ons weliswaar heerschappij geeft over de vogels in de lucht en over alle dieren die over de aarde kruipen (1:26), maar evenzeer een grens stelt (2:17), namelijk het verbod om te eten van de boom van kennis van goed en kwaad.

Te Oorbeek heb ik een grote tuin, waarin ik groenten kweek en waarin bloemen en bomen groeien afkomstig uit de meest onverwachte streken (de Balkan, heel Europa, Noord-Amerika, India, China...). Mijn vrouw tracht ook Nigeriaanse planten te kweken, wat in ons Belgische klimaat niet altijd lukt. Regelmatig moeten we onkruid wieden, om te beletten dat dit onze groenten overwoekert en verstikt.

Here God, wij prijzen U, Gij die de Schepper zijt van de buitengewone tuin waarin Gij ons hebt geplaatst.

Here God, wij danken U, want uw schepping is goed. Wij danken U dat Gij de wereld also lief hebt gehad.

Here God, leer ons te wieden in alles wat de harmonie op deze aarde overwoekert en het goede verstikt! Leer ons ook de zonde uit te wieden wanneer die ons hart dreigt te overwoekeren, want zondigheid is de wortel van alle kwaad.

Here God, leer ons dat alles met alles samenhangt en dat het in ieders belang is, de baten van uw goede schepping eerlijk te verdelen.

Hemelse Vader, zonder U redden wij het niet. Laat uw Woord ook voor onze wereldleiders een licht op hun pad zijn en een lamp voor hun voeten, zodat ze zien waar ze moeten treden en wieden in onze buitengewone tuin.

Hugo Wilmaerts, te Oorbeek op 27 april 2023

- 1) onder meer geïnspireerd door een studie van Marius Joosten (het goede van de schepping, in het Hebreeuws "TOV", waarvan ons Vlaamse woord "tof" is afgeleid)
- 2) de gedachte aan God als tuinman komt uit een preek van Johan Lorein (Heverlee) over Maria Magdalena aan het graf

Klimaatcrisis en christelijk leven

In de vorige editie van De Brug herinnerde Ruben Van der Sanden uit Boechout ons eraan hoe ernstig het is gesteld met de opwarming van de aarde. En wie kan hem ongelijk geven. De wereld is voor heel veel mensen steeds meer onleefbaar aan het worden. Watertekorten en mislukte oogsten dreigen, vooral in het arme zuiden. De gevolgen van de opwarming zijn intussen ook voelbaar in Europa. We bevinden ons op een scharnierpunt in de wereldgeschiedenis. En niemand lijkt een oplossing te hebben. De regeringen van arme landen kijken machteloos toe, en de regeringen van rijkere landen wachten af, angstig voor de reactie van hun bevolkingen die niet aan weelde en comfort willen inboeten. Bedrijven zijn dan weer eerder bekommerd om hun groene imago dan om hun CO2-uitstoot. En de individuele burger in Europa is zich misschien wel bewust van de problematiek, maar ziet weinig mogelijkheden om een verschil te maken.

In dit alles moet ook de gemeente Gods een juiste houding zien te vinden. Zij is weliswaar slechts een vreemdeling op aarde (Hebr 13:14), maar dat ontslaat haar niet van elke verantwoordelijkheid voor de planeet. De gemeente moet er op zijn minst over waken dat zij de klimaatproblematiek niet in de hand werkt. Want de opwarming treft ook de gemeente Gods in het Zuiden. Groot zal het oordeel over de Westerse gemeente zijn als blijkt dat zij door haar levensstijl leed heeft berokkend aan haar zuster in het Zuiden. God is de Heere van het klimaat, en Zijn wil geschiedt. Maar u en ik hebben ook de plicht om dankbaar zorg te dragen voor Zijn schepping.

Maar hoe kan een christen in het Westen dan zijn klimaatverantwoordelijkheid opnemen? De Heere geeft daarop een simpel antwoord in Zijn Woord: *door christelijk te leven!* En wat is christelijk leven? Dat is leven in gehoorzaamheid aan het Woord van God. En Zijn Woord schrijft een leven voor van *terughoudendheid*. Christelijk leven is geen expansief leven, geen leven van ten volle genieten, alles eruit persen, "bucketlists", zoveel als mogelijk beleven en vergaren, maar een leven dat aan zichzelf beperkingen en grenzen stelt. Het christelijk leven is een leven van zelfbeheersing, zelfbeperking en zelfverloochening. Een leven van matigheid, soberheid en eenvoud. Het is een leven in afwachting van de grote Dag des Heeren en de eeuwige zaligheid.

In de traditie van de wederdopers en de quakers duidt men christelijk leven wel eens aan als "eenvoudig leven" (R. Jones, *Quakers. Triomf en*

tragiek van het geweten, Amsterdam, Abraxas, 2005, p. 82). In mijn volgende bijdrage hoop ik aan te tonen dat deze tradities goed hebben ingezien dat "eenvoudig leven" inderdaad als rode draad door de Schriften loopt, en een gepast synoniem is voor christelijk leven. Daarnaast hoop ik tevens een aantal bijdragen te wijden aan de praktische uitwerkingen van het "eenvoudige leven" zoals wij dit tegenkomen in de Bijbel. De eenvoud waarvan de Schrift spreekt, heeft namelijk gevolgen op het vlak van ons eten, onze kleding, onze omgang met geld, maar ook op onze manier van spreken, en op onze invulling van de tijd. Misschien lijken niet al deze levensaspecten even relevant voor het klimaat, maar ik denk dat er van eenvoudig leven pas echt sprake kan zijn als alle facetten van het leven door eenvoud gekleurd worden.

Christelijk leven is in de eerste plaats leven uit het geloof dat de Heere Jezus Christus voor onze zonden is gestorven en opgestaan, en in onze harten woont. Dat geloof vormt de grond waaruit het christelijke leven kan groeien. Wie uit dat geloof leeft, weet zich voor zijn tijdelijk en eeuwig heil volledig afhankelijk van God. Christelijk leven is niet mogelijk als het niet in het geloof steunt op God. Wij zijn namelijk vleselijk, verkocht onder de zonde, en ons vlees neigt naar expansief leven, een leven dat strookt met de heersende cultuur. Broeders en zusters, laten wij daarom de Heilige Geest in de maand die volgt elke dag bidden om geloof, bekering en bijstand, zodat er in onze harten het verlangen mag komen om eenvoudig-christelijk te leven, tot eer van God.

Willem-Jan Ingels

Omhaling vrijwillige bijdrage 2/2023

Die gemeenteleden, die zich in het verleden hebben opgegeven om via het z.g. enveloppensysteem financiële verantwoordelijkheid te willen dragen voor onze kerkgemeenschap, kunnen deze maand bezoek verwachten van één van de leden van kerkraad of bestuursraad.



Wie (nog) niet op regelmatige basis financieel aan onze kerk bijdraagt door ofwel dit enveloppensysteem of (bijgevoegde) bankoverschrijving, willen wij vragen dit in overweging te willen nemen; u kunt zichzelf opgeven als "enveloppen-donateur" bij één van kerkraads- of bestuursraadsleden, of wel een zelf te kiezen bedrag overschrijven op de rekening van onze kerk (zie blz. 2 van deze editie van De Brug).

Buitengewone synodevergadering van 13 mei 2023 - "het predikantencorps"

Interne slotverklaring van de commissie van advies

De voorstellen in de synodedocumenten "beleid t.a.v. het predikantencorps" hebben in de kerkgemeenten en districten aanleiding gegeven tot gepassioneerde debatten. Naar voren kwam onder andere:

- de vrees voor een te grote centralisatie in de VPKB
- de wens om de nadruk te leggen op de evangelisatie
- de revitalisering van de kerkgemeenten.

Op zaterdag 13 mei wierpen nieuwe elementen een heel nieuw licht op deze synodedocumenten. Zo zullen in de zeer nabije toekomst vele predikantsplaatsen vacant zijn. Bovendien heeft de minister van Justitie de VPKB gevraagd haar uitgaven kritisch tegen het licht te houden, met inbegrip van de wens dat de VPKB afziet van de vacaturevergoedingen. Dit zou binnen de komende 2 weken gerealiseerd moeten worden.

De vergadering besloot een einde te maken aan het systeem van vacaturevergoedingen per 1 juni 2023. De vergadering gaf een mandaat aan de Synodale Raad om van 13 mei tot 17 november predikanten voorlopig administratief te benoemen aan 150% in vacante gemeenten.

Het debat over het beleid t.a.v. het predikantencorps wordt - met medeneming van verschillende opmerkingen en vragen uit deze vergadering - voortgezet tijdens de volgende synodevergadering op 18 november. De Synodale Raad zal zorg dragen voor een tijdige raadpleging van de districten en deze voorzien van het relevante materiaal.

Tevens werd ons meegedeeld dat op woensdag 3 mei de Sebaya-rivier in Rwanda, een land dat de VPKB nauw aan het hart ligt vanwege zijn sterke banden met de EPR, door hevige regenval buiten zijn oevers is getreden. De gevolgen van de overstroming waren dramatisch, met meer dan 130 doden en zware materiële schade.

Onze broeders en zusters in Rwanda rekenen op onze gebeden en solidariteit. Een oproep werd op donderdag 11 mei naar de kerkgemeenten gestuurd en is ook beschikbaar op de VPKB-website www.protestant.link.



Eglise Protestante
Unie de Belgique



Verenigde Protestantse
Kerk in België

Aan:

- . gemeentecorrespondenten
 - . leden van districtsbesturen
 - . predikanten
 - . andere geïnteresseerden
-

SHF/bv 2023/014
Brussel, 24 mei 2023.

Pinksteren

Lieve mensen,
Lieve broeders en zusters,

In de maatschappij van vandaag is het niet gemakkelijk om als Gods kerk naar buiten te treden. Er zijn veel problemen die onze aandacht en zorg vragen. Denk maar aan de klimaatcrisis, de oorlog in Oekraïne, in Soedan en in zoveel plaatsen en regio's die de media niet eens halen. Daarmee gaat ook de vluchtelingenstroom onverminderd door. Ook problemen dichterbij huis steken steeds weer opnieuw de kop op: economische crisis, werkonzekerheid, ... Wanneer een mens getroffen wordt door ziekte of het verlies van een geliefde lijkt de toekomst alleen maar donkerder te worden.

Hoe breng je dan Gods boodschap over? Bovendien wordt de kerk intern geconfronteerd met de zorg voor een stijgend aantal vacante gemeenten, met een slinkend aantal mensen in kerkenraden en bestuursraden en met de daarmee gepaard gaande noodzaak om bovenplaatselijk samen te werken met andere gemeenten. We zijn ons daar als Synodale Raad van bewust en zien de moeilijkheden waarmee u worstelt.

En toch ...

biedt dit alles ons tegelijk nieuwe kansen om te getuigen van Gods liefde waar de wereld naar smakt. Het vraagt wat energie en durf om in te gaan tegen het pessimisme, de zorg of het verdriet die dreigen te overheersen. Maar we moeten dit niet alleen doen: we weten ons gesterkt door God zelf: *'Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden'* (Mattheüs 18 : 20).

Met Pinksteren mogen we herdenken en vieren dat God ons Zijn Geest stuurde om ons te helpen en te troosten. Laat u daarom in deze tijd extra inspireren door die Geest.

We wensen u allen de dynamiek, de kracht en het vuur van die eerste Pinksterdag!

Uw synodale raad,

75 Jubilé

Film en Ruz

De joodse wortels van Pinksteren



*Illustratie:
Roel Ottow*

Veel gebruiken, denkbeelden en feesten in de kerk zijn terug te voeren op het jodendom. Piet van Midden, protestants predikant en docent Hebreeuws aan de Tilburg University, legt uit hoe het zit met Sjavoe'ot en Pinksteren. Over oogsten, de Thora en vuur.

Soms moet je in de Bijbel kunnen tellen. Neem het pinksterfeest: het woord 'pinkster' komt van het Griekse pentacosta en betekent vijftig. De vijftigste dag sinds wat? Sinds Pesach, het joodse Pasen. Van huis uit was Pinksteren een oogstfeest. Met Pesach was de eerste gerst rijp, en zeven weken later de tarwe. Daarom noemen de joden Pinksteren Sjavoe'ot, het 'wekenfeest'.

Zeven weken

Die zeven weken worden in de synagoge letterlijk geteld. Er staat een kalendertje dat de dag aangeeft: de zoveelste dag van de Omer. Deze Omertelling vinden we ook terug in het bijbelboek Ruth. Ruth en Naomi komen op Pesach aan in Betlehem en de volgende zeven weken van de Omer vinden we in Boaz en Ruth een verliefd stel. Met Pinksteren wordt het boekje Ruth gelezen.

Maar we zijn nog niet uitgeteld, want bij een oogstfeest is het niet gebeven. De joden vieren met Pesach de uittocht uit Egypte. Zeven weken later zijn ze aangekomen bij de berg Sinai. Daar ontvangt Mozes de Tien Geboden, de basis van alle andere geboden. Daarmee is het

geloof van Israël begonnen. Volgens de joodse traditie zijn de geboden gegeven in zeventig talen, de talen van alle volkeren.

De gave van de Thora

Pinksteren werd zo het feest van de gave van de Thora. Daarom brengen velen dit feest door met het bestuderen van de Thora, ook 's nachts. Daar is zelfs een speciaal studieprogramma voor. Maar Pinksteren is geen zelfstandig feest: het is de vijftigste dag van Pesach, het feest van de bevrijding uit Egypte. Daarom is dat kalendertje van de Omertelling zo gek nog niet.

In het Nieuwe Testament gaat het in het bijbelboek Handelingen over een bijzonder pinksterfeest. De leerlingen van Jezus zijn samengekomen in een synagoge ('huis van samenkomst') in Jeruzalem. Het is de plek waar ze moeten wachten 'op wat de Vader heeft beloofd' (Handelingen 1:4). Het geluid van een windvlaag klinkt, vuur verspreidt zich over de aanwezigen, de Geest van God komt over de leerlingen. De andere aanwezigen verbazen zich: zij kunnen in hun eigen taal horen wat er gezegd wordt.

Voor iedereen verstaanbaar

Lucas, de schrijver van Handelingen, somt op hoeveel nationaliteiten er wel niet aanwezig zijn: het hele Romeinse Rijk, de hele wereld! Zoals de Thora volgens de traditie gegeven is in zeventig talen, zo wordt in Handelingen 2 het evangelie van Pasen voor iedereen verstaanbaar. En zoals op de berg Sinaï God verschijnt in vuur, zo danst het vuur op de hoofden van de aanwezigen in Jeruzalem.

Zoals de gave van de Thora het bestaan van Israël mogelijk maakte, zo kan de christelijke kerk terugvallen op Pinksteren, op de Geest van God en natuurlijk op Pasen. Daarmee is het immers allemaal begonnen.



Auteur: Dr. Piet van Midden - Emeritus predikant en docent Hebreeuws aan de Universiteit van Tilburg

Bron: Website Protestantse Kerk Nederland

Nikodemus



Jezus spreekt met Nikodemus over de liefde van God.