

P 902041



PB-PP|B-31126
BELGIE(N)-BELGIQUE

DE BRUG



Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord

behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niet in januari en augustus)

67^{ste} jaargang nr. 10 - dec. 2023 / jan. 2024

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen

Afz. / V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

Website: www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be
Facebook: www.facebook.com/VPKBMechelenNoord



Kerkgebouwen Keizerstraat 26-28
Secretariaat: 2800 Mechelen

Predikant: ds. J.H. Brouwer
Mechelsveldstraat 46
2800 Mechelen ☎ 015/20.51.54
JHBrouwer@protestant.com

**EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: 10.00 u.,
MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG**

Rekening: **IBAN: BE41 0000 1657 8310, BIC: BPOTBEB1** t.n.v.
Protestants Evangelische Parochie

Rekening: **IBAN: BE97 7512 0773 6149, BIC: AXABBE22** t.n.v.
Diaconie Keizerstraat

*Alle artikelen verschijnen onder persoonlijke verantwoordelijkheid van de
inzender/ondertekenaar. Plaatsing houdt geen impliciete instemming in van de
redactie of de kerkenraad.*

Christusfeest.

Het lijkt wel alsof het ieder jaar moeilijker wordt om het Kerstfeest te vieren. Alles wijst er immers op, dat de duisternis aan de winnende hand is. De samenleving verkilt en raakt verdeeld: in de politiek trekken vooral de populistische stromingen de aandacht, die bepaalde bevolkingsgroepen tot tweederangsburgers willen maken. De taal van de wapens klinkt steeds luider, in de oorlogen in Oekraïne en Gaza, in de genocide in Darfoer. En de klimaatverandering dreigt onherstelbare schade te berokkenen aan al het leven op onze planeet. Hoe kun je in zo'n wereld het feest van de vrede vieren en van het welbehagen? Steek je dan niet je kop in het zand, sluit je dan niet de ogen voor alles wat er gaande is, in een poging om het in je eigen kleine coconnetje vooral gezellig te houden en de boze wereld buiten te sluiten?

Maar het Kerstfeest is niet het feest van onze zelfgenoegzaamheid, niet de viering van hoe goed wij alles voor elkaar hebben. Jezus werd geboren in een uithoek van een gebroken wereld, in een bezet land, ver van alle luxe en comfort. Vanaf het begin komen er tegenkrachten in beeld - een keizer Augustus, een koning Herodes - die er helemaal niet op zitten te wachten dat de wereld nieuw zou worden en de machtsverhoudingen omgekeerd. Als de engelen zingen van 'vrede', dan is dat in een werkelijkheid die evenzeer wordt getekend door angst, dreiging en geweld als onze wereld, als ze zingen over 'welbehagen' dan gaat dat niet over de zelfgenoegzaamheid van een leven dat niets en (N)niemand nodig heeft, maar over de peilloze liefde van God, zoals die in Christus aan het licht gekomen is (Ef. 3:18v.), Zijn genade die naar alle mensen uitgaat.

Daar mogen we bij stilstaan, telkens als we het Kerstfeest vieren als het feest van Gods Licht dat opgaat in de duisternis. Dat alles niet draait om onze tevredenheid, maar om de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat. Dat het niet gaat om ons welbevinden, maar om Zijn welbehagen, dat we vieren hoe God oog heeft voor de kleinsten van de mensen. En dat komt misschien nog wel extra duidelijk naar voren in het licht van al die dingen die als stoorzenders functioneren van onze drang naar gezelligheid en overdaad.

Kerstfeest vieren wil tenslotte zeggen: beseffen dat God met deze wereld, deze zondige en geschonden schepping, bezig blijft en dat Hij ook ons niet loslaat. Zijn Licht breekt door. Hij maakt alles nieuw - en dat is met de geboorte van Christus begonnen.

Zo mogen we ook dit jaar dankbaar het Kerstfeest vieren.

JHB

Kerkraad

De vergadering van dinsdag 14 november 19.30 u. begonnen we met gebed en het lezen uit Mattheus 24: 29 – 35. Na de verwelcoming en het doornemen van de notulen van de vorige vergadering (3/10/23) legden we de agendapunten vast.

We evalueerden de kerkdiensten van zondag 8 oktober (Oogstdienst) en 22 oktober (met gastpredikant) tot en met zondag 12 november. Daarna namen we de correspondentie door.

Het volgende is de Themata waarin als eerste punt de komende zondagen van 19 november (met gastpredikant) en keken reeds vooruit tot zondag 7 januari 2024 met viering van het H. Avondmaal. Zondag 26 november Voleindingszondag, dan gedenken we de leden die ons ontvielen, kerkdienst afgesloten met het H. Avondmaal – zondag 3 december eerste Advent, zondag 10 december tweede Advent (hebben we een gastpredikant), zondag 17 december derde Advent – zondag 24 december vierde Advent en Kerstavonddienst om 20 uur. We besloten om die zondagmorgen geen kerkdienst te houden om 10 uur. Dan maandag 25 december kerkdienst om 10 u. die we afsluiten met een gezamenlijke maaltijd daarna! Dan hebben we nog de laatste kerkdienst van het jaar op 31 december om 10 uur. Zondag 7 januari een feestelijke eerste zondag van het jaar met viering van het H. Avondmaal. We maken onderling de nodige afspraken om al deze diensten goed te laten verlopen.

We overlopen ook de lijst van de 70 plussers om deze, naar jaarlijkse gewoonte een bezoek te brengen met een Kerstpakket en maken ook hier de nodige afspraken over. We evalueren de Groothuisbezoeken, waar we spraken over het Heilig Avondmaal, waarop verschillende vragen werden gesteld, ook van praktische aard, we schenken hier de komende tijd de nodige aandacht aan en bepaalde punten brengen we in de Gemeentevergadering van maart 2024.

Ook kwam even ter sprake, het zingen in de kerk en het orgelspel, moet dat soms vlugger, vlotter, ook dat nemen we mee naar de Gemeentevergadering. We hadden het ook over de doopaanvraag, waar de ouders nog steeds geen datum hebben voorop gesteld.

Dank zij uw giften kunnen we weer via de Diaconie het PSC in Antwerpen steunen met een klein maandelijks bedrag en dit vanaf januari 2024 (verslagen en werking van het PSC kan u terug vinden in de lektuurkast in de kerkzaal).

We besloten ook om de bijbel in de laatste nieuwe vertaling aan te schaffen voor het meelesen van de teksten tijdens de kerkdiensten, de nieuwe vertaling waaruit ook de ouderling van dienst en onze

predikant lezen. Gezien de kostprijs van deze bijbels besloten we deze op te nemen in het collecterooster de komende tijd! Het jaarplan 2023 loopt ten einde en heeft weer zijn dienst bewezen, we zijn volop bezig aan de editie 2024, hiervoor werden de nodige gastpredikanten aangeschreven - dit voor de zondagen dat onze predikant vrij is of voorgaat in een zusterkerk. Ook beurtrol van de organisten werd op papier gezet. We zijn zeer dankbaar voor hun bereidwilligheid elke zondagmorgen!

Voor we aan de verslagen beginnen hebben we het nog even over de werken die in de kerk moeten gebeuren (herstellen plafondverlichting en schilderen kerkruimte).

Dan de verslagen. We hadden het over de kindernevendienst en oppas – de cursus Geloofsverdieping – Senioren – Diaconie – Zending en Pastoraat, onze predikant brengt verslag uit over de bezoeken en vragen aan hem. De punten voor de volgende vergadering, we dachten 9 januari 2024, werden bekeken. Als u vragen heeft of een suggestie of een idee, u kan deze altijd schriftelijk – telefonisch – en mailen naar onze predikant of een ouderling, namen en telefoonnummers vindt u in het kerkblad.

We wensen u allen een Gezegende Kersttijd voor de komende feestelijke dagen, ook een Gezegende jaarwisseling en hoop naar de toekomst toe van Vrede en Geluk voor alle mensen op deze aarde.

Verwachtend Zijn wederkomst,

Georges

Samenstelling kerkraad

Predikant:	ds J. Brouwer	015 - 20 51 54
Ouderlingen:	Georgette Saliba	015 - 41 31 85
	Geert Van Cammeren	015 - 31 97 64
	Rita van Nierop	0486-14 40 55
Diaken:	Georges Vandensavel	015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18

Agenda

09 jan	Kerkraad, 19u30 Kerkzaal
18 jan	Bijbelmiddag, 14u30 Kerkzaal
29 jan	Bijbelavond, 20u Kerkzaal



Kindernevendienst

Nu er weer vrij regelmatig kinderen in onze kerkdiensten aanwezig zijn, wordt er voor iedere zondag kindernevendienst voorzien. Zo mogelijk zouden we het op prijs stellen, als u zou kunnen melden, wanneer u niet (of juist wel) met uw kinderen naar de dienst zult komen.

03/12	Henriëtte
10/12	Matheus
17/12	Hermien
24/12	Henriëtte
25/12	Matheus
31/12	Hermien
07/01	Henriëtte
14/01	Matheus
21/01	Hermien
28/01	Henriëtte
04/02	Matheus



Verjaardagen

12 december	Dooreen Soudrapandian
21 december	Denize Samat
26 december	Bedre Dirlik
28 december	Chris Du Meunier (e. Vandensavel)
29 december	Sara Sakur
01 januari	Rita Van Nierop
01 januari	Mecide Sakur
01 januari	Georgette Saliba e. Younan
05 januari	Mira Van Doren (dochter van Sali Younan)
06 januari	Johanna Daniël
15 januari	Godwin Ntamba
18 januari	Jonathan Daniël
23 januari	Jan Sakur
26 januari	Sarah Dirlik



We wensen al deze jarigen een fijne verjaardag, maar bovenal Gods rijke zegen toe.

Erediensten

Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.

zondag 03 december
ds J.H. Brouwer
Eerste Adventszondag

organist: P. Oerlemans
2° collecte: Kerkblad

zondag 10 december
dhr. L. Nijs
Tweede Adventszondag

organist: E. Poncin
2° collecte: NBV21

zondag 17 december
ds J.H. Brouwer
Derde Adventszondag

organist: Th. de Jongh
2° collecte: Zending

zondag 24 december
ds J.H. Brouwer
Vierde Advent/Kerstavond, 20 uur !

organist: W. Zwaan
2° collecte: Rwanda

maandag 25 december
ds J.H. Brouwer
Kerstdag

organist: Th. de Jongh
2° collecte: Project Prot. Sol.

zondag 31 december
ds J.H. Brouwer

organist: P. Oerlemans
2° collecte: NBV21

zondag 07 januari
ds J.H. Brouwer
H. Avondmaal

organist: P. Oerlemans
2° collecte: Diaconie

zondag 14 januari
dhr. L. Nijs

organist: E. Poncin
2° collecte: Orgelfonds

zondag 21 januari
ds J.H. Brouwer

organist: Th. de Jongh
2° collecte: Synodale kas

zondag 28 januari
ds J.H. Brouwer

organist: M. Faure
2° collecte: Leprazending

zondag 04 februari
ds M. Schippers

organist: P. Oerlemans
2° collecte: NBV21



Liedboek

In ons liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, staan mooie liederen, maar ook mooie vertellingen en gedichten. Misschien heb je er al enkele gelezen. Bij elke uitgave van ons kerkblad tracht ik een vertelling of gedicht te brengen.

Op bladzijde 919 staat het volgende: lied 496, tekst Jan Duin.

Een ster ging op uit Israëf.

*Een ster ging op uit Israëf
na duizend en één nacht.
Een oud verhaal werd doorverteld,
een lied klonk onverwacht.
Dit was het uur van onze God,
een mensenzoon gelijk,
die onze naam draagt en ons lot
die nacht begon zijn rijk.*

*De herders hebben het gezien
in de geboortestal:
daar was het vrede en sindsdien
zingt elk dat overal.
Daar was het leven argeloos,
verlosten waren zij.
Dor hout ging bloeien als een roos,
woestijn werd tot een wei.*

*Gij morgenster en mensenzoon,
breng ons de nieuwe tijd,
waarin de wereld wordt bewoond
door uw gerechtigheid.
Dan is uw heil aan ons geschied,
u allen even na, -
dan zingt de schepping weer dit lied
tot in de gloria.*

Uitgekozen door Georges

Boodschap van de synode 2023

De situatie van de kerken is vandaag de dag moeilijk: in veel lokale gemeenschappen is er weinig volk in de zondagsdienst, in die mate dat sommige kerken hun deuren sluiten, terwijl andere moeite hebben om een predikant te vinden.

In zijn inleidende toespraak nodigde de voorzitter van de synode de leden van de kerk uit om angst te vervangen door vertrouwen: voor ons christenen is God de Schepper van wonderen, in staat om water in wijn te veranderen. Maar het is aan ons, zijn dienaren, om hem water te brengen. Het is een oproep tot moed en creativiteit om onze kerkelijke instellingen te hervormen om onze samenleving beter te dienen.

De beoogde veranderingen hebben tot lange discussies geleid. De synodevergadering onderzocht voorstellen die gericht zijn op het verder versterken van de samenwerking binnen het predikantenkorps, met de oprichting van clusters die meerdere gemeenten samenbrengen, het einde van de uitzonderlijke vrijstellingen voor predikanten voor supra-lokaal werk, en salarisgelijkheid voor predikanten.

De voorstellen met betrekking tot het creëren van een model voor een taakomschrijving die pastores en hun parochies bindt, werden uitvoerig besproken door de vergadering. Het bestuur herhaalde dat dit een model is dat gemeenten kunnen aanpassen.

Wegens het tijdsgebrek, heeft de vergadering het debat over verschillende punten naar een later tijdstip uitgesteld.

De Vergadering vroeg de Synodale Raad ook om instrumenten ter ondersteuning van de gemeenten, de kerngemeenschap van de VPKB. In antwoord hierop werd voorgesteld om de Buitengewone Synodevergadering in mei 2024 te wijden aan het nieuw leven inblazen van lokale gemeenschappen.

Dr. Kohlbrugge over de betekenis van de Reformatie

Op 31 oktober herdachten we Reformatiedag. Op die dag vieren we hoe het Evangelie opnieuw met geweldige kracht doorbrak in de wereld en de geschiedenis. De gekende 19e-eeuwse predikant Dr. Kohlbrugge vertelt in één van zijn preken wat de centrale boodschap van de Reformatie was: de ontdekking dat Gods Zoon aan onze zonden stierf, en ons Zijn perfecte rechtvaardigheid gaf, waardoor ook wij rechtvaardig zijn voor God, als we maar geloven. Deze ontdekking van de Reformators heeft ook in onze dagen niets aan belang verloren. Ik citeer u graag een stukje uit de preek van Dr. Kohlbrugge.

‘Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd: namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid’ (Rom. 3: 21-22).

Hoe bent u rechtvaardig voor God? – Dat is de belangrijkste van alle vragen, die werkelijk niemand tot rust moet laten voordat hij hierop een duidelijk antwoord gevonden heeft. Hij alleen verstaat de diepste motieven van de Kerkhervorming, voor wie deze vraag persoonlijk tot een levensvraag is geworden. De hervormers, Maarten Luther in de allereerste plaats, waren mannen die, door de bliksem van Gods heiligheid getroffen, zich onder hevige zielestrijd uitstrekten naar een betere gerechtigheid dan die zij in zichzelf vonden.

Bij deze strijd ging hun in het Woord van hun God de heerlijkheid van de in Christus geschonken gerechtigheid Gods op. En nu bliezen zij de bazuin om allen, die verschrikt waren en behoefte hadden aan troost, deze boodschap van genade te verkondigen. (...) Dat is, om het zo onder woorden te brengen, een stralende zonsopgang na een duistere nacht. Het jaar van het welbehagen des Heeren, het aangename jaar, is aangebroken! God verblijdt de schuldigen, die door het onthullende

licht van de Heilige Geest zich als schuldigen voor Hem hebben leren kennen, met een geschenk, dat alle gedachten te boven gaat. Hij schenkt hun, die aan alle kanten bevlekt voor Hem staan, het helderwitte kleed van een glanzende gerechtigheid, dat zij niet zelf hebben geweven, maar dat geheel en al uit Gods werkplaats afkomstig is. Hij ziet volkomen af van wat zij hebben gedaan of niet hebben gedaan. Hij vraagt noch naar het goede, waarop zij zich zouden willen beroemen, noch naar het kwade, dat hen aanklaagt. Hij doet iets geheel anders, iets goddelijks, iets aanbiddelijks. Hij neemt plaats op de rechterstoel en verklaart de schuldigen rechtvaardig door hun een vreemde gerechtigheid toe te rekenen.

Maar hoe is het mogelijk dat God de goddeloze rechtvaardig verklaart? De apostel lost dit raadsel voor ons op. Zulk een gerechtigheid komt 'door het geloof in Jezus Christus tot allen en over allen die geloven'. Op Christus als Gods heilig Lam moet door de genade van de Heilige Geest onze blik gericht zijn, wanneer wij gerechtigheid zoeken. Hij heeft Zich in onze plaats gesteld en Gods gericht over onze zonde aan Zich laten voltrekken. Door Zijn bitter lijden en sterven heeft Hij ons een volkomen gerechtigheid verworven. En zie, deze gerechtigheid van onze Borg rekent God ons, schuldigen, toe zonder enige verdienste onzerzijds, uit louter genade, als wij slechts deze weldaad met een gelovig hart aannemen.

Het geloof in Jezus Christus is weliswaar, zoals Luther zegt, het grootste van alle waagstukken, en toch is het ook weer geen waagstuk. Zolang een mens nog ergens elders raad weet, zal hij aan andere deuren aankloppen. Bent u echter aan het einde gekomen van al uw pogingen om uzelf te helpen, waag het dan gerust! U zult niet beschaamd uitkomen. Laat u in geloof bekleden met de gerechtigheid van uw Borg. Dan kan geen gericht u veroordelen, maar staat u voor Gods aangezicht, als had u nooit zonde gehad noch gedaan, ja als had u zelf al de gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor u volbracht heeft – Wie een andere weg weet om tot gerechtigheid te komen, tone ons die weg! Wij willen intussen de raad van onze hervormer opvolgen: 'Daarom moeten wij ons onder de vleugels van deze klokken neervlijen en niet in de vermetelheid van ons eigen geloof uitvliegen. Anders zal de kuikendief ons heel gauw verslinden'.

Uit: D. Van Heyst, Het Woord is ons gegeven. Schriftuitleg van dr. H.F. Kohlbrugge, Kampen 1991, pp. 271-272.

Willem-Jan Ingels

Een vaste Burcht is onze God

"De HEERE van de legermachten is met ons; de God van Jakob is voor ons een veilige vesting" - Psalm 46:8 (Herziene Statenvertaling)

Het nieuws is weer vol verschrikkingen. De oorlog in Oekraïne is nog volop aan de gang, en nu is er ook weer een bloedig conflict ontstaan in Israël. Vreselijke beelden overspoelen ons, en bij dat alles vragen we ons af of het niet de duivel is, de aanvoerder van de macht in de lucht (Ef 2:2), die heerschappij voert over de aarde. Overal is er afschuwelijk geweld dat niemand ontziet, zelfs de kleinsten niet. Het is werkelijk om moedeloos van te worden. En dan nog de bange vraag of ook wij niet geconfronteerd zullen worden met terreur.

In tijden als deze kan veel troost worden gevonden in Psalm 46. Het is een Psalm die gaat over moeilijke tijden van oorlog en dreiging door vreemde volkeren. Toch klinkt doorheen de hele Psalm dat een christen niet bevreesd moet zijn. Ook in vreselijke tijden mag een christen schuilen bij de HEERE. In Psalm 46 vers 8 horen we: "De HEERE van de legermachten is met ons; de God van Jakob is voor ons een veilige vesting." Dit mag elke christen geloven: God is met mij, Hij is mijn veilig kasteel; en dit is wáár, want Hij zegt het mij persoonlijk in Zijn Woord. Zelfs wanneer de aarde wordt omgekeerd, mag ik mij veilig weten bij God (vers 3). Bij Hem heb ik tijdelijk én eeuwig leven.

Dat God waarlijk een veilige vesting is, wordt bevestigd door de ervaring van Gods volk. In vers 2 lezen we dat de HEERE een hoge mate van hulp is "gebleken" in benauwdheden. De psalmist heeft dus daadwerkelijk Gods helpende hand ondervonden. En ook wij mogen op die helpende hand vertrouwen. Ook wanneer onze gebeden misschien niet worden verhoord, en de zaken niet uitdraaien zoals wij hadden gehoopt. Met ogen van geloof mogen we zien op de Gekruisigde, in Wie alle beloften uit de Bijbel ja en amen zijn voor ons (2 Kor 1:20), en zullen ook wij mogen ervaren dat de HEERE ons niet in de steek laat, ook al heeft het alle schijn tegen.

Maarten Luther bewerkte Psalm 46 tot het gekende lied "Een vaste Burcht is onze God". Hij schreef het vermoedelijk naar aanleiding van de opmars van de Turken in Europa. Deze ging ook gepaard met onvoorstelbare gruwelijkheden. Maar ook in tijden van vreselijk geweld wist Luther één ding: wij christenen moeten vasthouden aan

de Bijbel en daar onze troost uit putten. Daarom maakte hij van Psalm 46 een lied, zodat de gemeente van God zichzelf steeds het troostrijke Woord van God kan toezingen.

Psalm 46 biedt ook zicht op waarheden die ons begrip ver te boven gaan. In vers 9 horen wij dat het de HEERE is "Die verwoestingen aanricht op de aarde", en in vers 10 staat dat Hij tevens "oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde". Kennelijk heeft God Zijn hand in het woeden van de geschiedenis, en ontsnappen ook oorlogen en verwoestingen niet aan Zijn heerschappij. Een christen mag dus geloven dat uiteindelijk niet de duivel, maar onze Hemelse Vader de hoogste Heerser van het wereldgebeuren is.

Wij weten niet wáárom de HEERE de duivel laat razen. God openbaart het ons niet in Zijn Woord. Maar Hij openbaart ons wel dat Hij de geschiedenis in Zijn hand heeft, dat Hij oorlogen ten einde zal brengen, en dat de grote dag des Heeren eraan komt. Die grote dag zal oordeel brengen, en eeuwige vrede voor wie vertrouwt op het bloed van het Lam Gods. En op grond van Gods Woord mogen wij ook in dit woelen van de tijd weten dat de HEERE een veilige Vesting is voor ons. Hij is een Fort, een machtig Kasteel, een vaste Burcht waar wij tijdelijk en eeuwig leven hebben. Wie op Hem vertrouwt komt nooit bedrogen uit.

De grote dag des Heeren komt eraan. Wanneer die dag komt, weet niemand. Maar hij komt eraan. Intussentijd mogen wij erop vertrouwen dat God met ons is. Als u dan het werk van duivel ziet op televisie, in uw eigen leven, of zijn brullen hoort in uw hart, vlucht dan naar Gods Woord en geloof: "De HEERE van de legermachten is met mij, de God van Jakob is voor mij een veilige vesting". Weet dat de HEERE alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben (Rom 8:28). En weet dat er eens een grote dag komt waarop Hij alle oorlogen zal doen ophouden tot het einde der aarde, en u de eeuwige vrede in zal gaan. God geve dat het ons aller gebed moge zijn dat die heerlijke dag snel komt. Maranatha!

Willem-Jan Ingels



Van de rivier tot de zee

Beste lezers en lezeressen, onlangs had ik een mooie droom.

Ik was in het Midden-Oosten, in het gebied tussen de Jordaan en de Middellandse Zee en ik maakte een rondreis. Eerder, in 2017, was ik er nog geweest, maar alles was nu veranderd.

Nieuwe leiders waren opgestaan bij zowel Joden als Palestijnen en ze hadden akkoorden gesloten die jarenlang niemand voor mogelijk had gehouden. David Ben Shlomo en Daoed Bin Suleyman hadden beiden hun mensen kunnen overhalen om een nieuwe federale staat te stichten, die weinig verrassend "Israël-Palestina" heette. Zowel de joodse Israëliërs als Palestijnse Arabieren waren volwaardige burgers van de republiek, die uit drie gewesten bestond, namelijk het Israëliësch Gewest, het Palestijnse Gewest en het Jeruzalemse Hoofdstedelijk Gewest.

Het Israëliësch Gewest bestond uit het huidige Israël en de officiële taal was er Hebreeuws. In dorpen of steden waar veel Arabieren woonden, zoals bijvoorbeeld Nazareth, was Arabisch eveneens officiële taal. Al de wetten bleven er geldig zoals voorheen, dus joden van overal ter wereld hadden nog altijd de mogelijkheid om een Israëliësch paspoort aan te vragen, zij het dat ze alleen in het Israëliësch Gewest of het Jeruzalemse Hoofdstedelijke Gewest konden gaan wonen.

Het Palestijnse Gewest bestond uit de provincies Cisjordanië en Gaza-strook. De officiële taal was er Arabisch, met mogelijkheid voor inwoners uit joodse nederzettingen om aan de overheid documenten in het Hebreeuws te vragen. Er werden geen nieuwe joodse kolonies meer gesticht en de bestaande werden zo georganiseerd dat ze aan heel de bevolking ten goede kwamen.

Het Jeruzalemse Hoofdstedelijk Gewest was tweetalig en was de federale hoofdstad van heel het gebied, van de rivier tot de zee. Alle burgers waren er vrij om eigendommen te kopen en de vrijheid van de drie religies werd eveneens gewaarborgd.

Aan het hoofd van de republiek stond een president, die telkens voor vier jaar verkozen werd en die om beurt een Israëliër of een Palestijn moest zijn. Naar Amerikaans voorbeeld was er ook een Congres, met een Huis van Afgevaardigden waarin ieder gewest vertegenwoordigd was volgen bevolkingsaantal, en een Senaat waarin ieder gewest evenveel vertegenwoordigers had.

Toen de leiders van beide volken vrede hadden gesloten, was een Marshall-plan in werking getreden, waarbij de Verenigde Staten, Europa en de Golfstaten massaal hadden geïnvesteerd in de nieuwe republiek.

De resultaten waren spectaculair. In korte tijd had Israël-Palestina zich ontwikkeld tot één van de meest welvarende samenlevingen ter wereld. De economie floreerde als nooit tevoren. Militaire uitgaven waren nu grotendeels nutteloos geworden en het beschikbare geld werd geheroriënteerd naar onderwijs. De beste universiteiten ter wereld hadden filialen geopend in de Gaza-strook, waar mensen van heinde en ver kwamen studeren. Elk kind leerde op school drie talen, Hebreeuws, Arabisch en Engels, en werkloosheid bestond bijna niet. Heel veel Israëliërs en Palestijnen werkten in het buitenland omdat ze overal zo gegeerd waren om hun kennis en kundigheid.

De staat investeerde veel in waterbeheer en ontzilting van zeewater, evenals in efficiënt waterbeheer, zodat er water genoeg was voor iedereen. Heel het land leek wel een groene oase!

De Gaza-strook was met vereende krachten helemaal heropgebouwd, met mooie nieuwe dorpen en steden en prachtige parken waar het heerlijk toeven was in de lommer van de bomen. Terreurgroepen Hamas en Islamitische Jihad bestonden niet meer, niemand was nog geïnteresseerd om terrorist te worden. Het netwerk van kilometers lange tunnels die Hamas indertijd had aangelegd onder heel de Gaza-strook, was nu een toeristische attractie.

Jeruzalem was waarlijk de stad van vrede geworden. Boven elke stadspoort en langs elke invalsweg was een bord aangebracht met dit opschrift in drie talen: "Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen" (*).

Toen ik 's avonds de televisie aanzette en naar het nieuws keek, was het een ruw ontwaken. Vrede op aarde, soms lijkt het slechts een ongrijpbare droom.

Maar is Israël zelf ook niet begonnen als een onmogelijk gewaande luchtspiegeling van 19e eeuwse joden die droomden over een utopische ideaalstaat waar alles beter zou zijn?

Hugo Wilmaerts

(*) Lukas 2: 14 (HSV)

De joodse wortels van het diaconaat



*Illustratie:
Roel Ottow*

Het is niet overdreven te stellen dat de armenzorg in West-Europa via de kerk teruggaat op de joodse traditie van zorg voor elkaar.

Op het oude raadhuis in Westzaan staat een Latijnse tekst: SUUM CUIQUE DARE HIC OPUS ATQUE LABOR. Wat vrij vertaald: 'Men streeft er hier ten zeerste naar aan ieder het zijne te geven.' Dat geeft in één zinnetje de kern van het Romeinse recht aan: ieder het zijne.

Armenzorg via de kerk

Ieder het zijne, het lijkt zo eerlijk, maar het pakt zo verschillend uit. En het staat zomaar haaks op die andere teksten die we in de Bijbel hebben. In die teksten wordt aandacht gevraagd voor mensen die het op eigen kracht niet redden in deze wereld.

Het is niet overdreven te stellen dat de armenzorg in West-Europa via de kerk teruggaat op de Joodse traditie van zorg voor elkaar. En om daar een bijbelboek bij te noemen: Deuteronomium. Een sociaal boek bij uitstek. Dat de keizer graag brood uitdeelde en spelen organiseerde had eerder te maken met de wens de overheid uit de wind te houden dan met liefdadigheid. Tevreden burgers vormen geen gevaar.

Aanstelling diakenen

Laten we even teruggaan naar het Romeinse Rijk in Jezus' dagen en de eerste eeuwen erna. De joodse en later christelijke

gemeenschappen waren helemaal op zichzelf aangewezen. Het jodendom was een *religio licita*, een godsdienst met een licentie. De joden werden in bepaalde tijden geduld, als ze zich tenminste gedeisd hielden en jodenbelasting betaalden. Daar bleef het bij voor joden, joden-christenen en hun sympathisanten. Het moest dan ook niet van buitenaf komen maar van binnenuit. Een mooi voorbeeld vind je in Handelingen 6 waar het gaat om dagelijkse ondersteuning van weduwen. Zij klagen dat de Hebreeuwssprekende vrouwen worden voorgetrokken bij de voedselbank en de Griekssprekende weduwen achtergesteld. Het probleem wordt opgelost met de aanstelling van zeven diakenen die voortaan dit punt van zorg uit de handen van de apostelen houden. Het woord 'diaken' betekent van huis uit letterlijk 'door het stof'. Dat is wat al te nederig, maar is wel gaan staan voor al die mannen en vrouwen die zich de zorg voor de armen aantrokken.

Zorg voor de naaste

De onderlinge zorg in de synagoge en in de joods-christelijke gemeenschappen berust op de Thora. Je kunt misschien beter zeggen: rust in de Thora, in Deuteronomium. Dat boek bevat niet zomaar een sociale boodschap maar ademt de zorg voor degenen die het zelf niet redden. Het is niet voor niets het slot van de Thora: samenvattend wat hiervóór allemaal is gezegd en gedaan, draait het uit op de liefde tot God en tot de naaste, de *ree'a*. De naaste is er een zoals jij: ook jij kunt in Egypte terecht komen. Ook jij kunt maatschappelijk helemaal afzakken. Ook jouw dromen kunnen een nachtmerrie worden.

Deuteronomium bestaat uit vier preken van Mozes (1-4; 5-28; 29-32; 33) en een slot met Mozes' dood. Elk jaar komt het hele boek langs in de synagoge. Elk jaar word je dus opnieuw met de neus op de zorg voor de armen gedrukt en sluit de synagoge af met *Simchat Thora*, 'de Vreugde om de Wet'. De Thora is echter geen wetboek van strafrecht maar een leerboek voor ons leven. Zo'n boek doe je niet zomaar dicht.

Aandacht voor de wet

Als je Deuteronomium leest, zie je hoe vaak aandacht gevraagd wordt voor de 'wet', voor 'gehoorzaamheid'. We zijn in de kerk gewend de Tien Geboden uit Exodus te lezen (hoofdstuk 20), maar Deuteronomium heeft óók een versie van de Tien Geboden (5:6-21).

Het grootste verschil? Deuteronomium vraagt meer aandacht voor de

sabbat en daarmee voor de aan de kant geschoven mens dan Exodus. De sabbat is gegeven om eraan te denken dat je geknecht werd in Egypte en dat God je uit Egypte heeft geleid. Je was een slaaf en bent nu vrij, en dat geldt dus ook voor een ander: de bedoeling van de Thora is dat die naaste óók een vrij mens wordt.

'Hoor Israël'

Als je doorleest, vind je in hoofdstuk 6 de centrale tekst in het boek - en zelfs de centrale tekst in de Hebreeuwse Bijbel -, het zogeheten *Sjemà Jisrael*, 'Hoor Israël' (Deut. 6:4-9). Het is een belijdenis: 'Hoor Israël, de HEER is onze God, de HEER is de enige. Je zult God de HEER liefhebben met je hele hart, ziel en vermogen.' (Deut. 6:4-5) Steeds opnieuw wordt aandacht voor de geboden gevraagd, en daarin komt de redding van de arme mee. De tekst van het *Sjemà Jisrael* vind je in elk joods huis, in een kokertje aan de deurpost, de *mezoeza*, bevestigd. Elke keer als je erlangs loopt en het kokertje even aanraakt, weet je het weer: de geboden, de naaste! En als je het morgengebed zegt, met de gebedsriemen om, vind je daaraan een doosje met daarin opnieuw het 'Hoor Israël' op een stukje perkament geschreven.

Gehoorzaam aan de Thora

Geboden, regels, liefde voor de Thora, ze gelden voor iedereen. Ook voor Mozes, volgens de joodse traditie de auteur van de Thora. Het verhaal gaat dat Mozes op zijn 120e levensjaar te horen krijgt dat hij moet sterven. Maar Mozes voelt zich nog vitaal en gaat in discussie met God. Hij vindt het niet eerlijk dat hij niet samen met Israël de Jordaan mag oversteken. Mozes werpt God voor de voeten dat hij zich voor Israël heeft uitgesloofd. Dat hij weliswaar een Egyptenaar heeft gedood, maar dat de Eeuwige zelf het hele Egyptische leger heeft laten verdrinken. De Eeuwige begrijpt dat Mozes niet gewoon kan sterven en geeft hem een kus op de mond. Daarom staat er in het Hebreeuws: 'Toen stierf Mozes op de mond van de HEER' (Deut. 34:5). We vertalen meestal 'op bevel' of 'op het woord' van God. Maar de bedoeling is duidelijk: Mozes sterft uiteindelijk als de gehoorzame dienstknecht. Gehoorzaam aan de Thora die het opneemt voor de wees, de weduwe, de Leviet.



Auteur: Dr. Piet van Midden - Emeritus predikant en docent Hebreeuws aan de Universiteit van Tilburg

Bron: Website Protestantse Kerk Nederland

Adventsbrief

We gaan weer naar de tijd van Advent en Kerst toe.

De kerkraad wil iedereen uitnodigen om mee Kerst te vieren en te blijven stilstaan bij de komst van onze Verlosser in de volgende erediensten:



Zondagavond 24 december is er de Kerstavonddienst die aanvangt om 20.00 uur. Die zondagmorgen komen we dus niet samen.

Maandag 25 december om 10.00 uur vieren we Kerst in een samenzijn met zang en aandacht voor alle leeftijden; dan wordt u de mogelijkheid geboden om ook zelf iets rond het thema Kerst naar voren te brengen (wel graag even de kerkraad op voorhand hierover inlichten). Na afloop is er koffie of thee met een traktatie.

Ook al verwachten we in verband met de Kerstvieringen geen grote extra kosten, uw giften blijven altijd meer dan welkom. Als u zich geroepen voelt om nog een extra bijdrage te geven, kunt u die overmaken - bij voorkeur in een gesloten omslag - aan één van de kerkraadsleden of storten op de rekening van Gemeenteleven (BE93 7510 0260 2367).

We willen zeer graag weten wie we op 25 december mogen verwachten en vragen dan ook om uw naam op de lijst te zetten die in de kerkzaal hangt of te mailen naar ds Brouwer (jhbrouwer@protestant.com) of naar Georges Vandensavel (vandensavel.georges@busmail.net).

