

P 902041



PB-PP|B-31126
BELGIE(N)-BELGIQUE

DE BRUG



Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord

behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niét in januari en augustus)

68^{ste} jaargang nr. 2 - maart 2024

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen

Afz. / V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

Website: www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be

Facebook: www.facebook.com/VPKBMechelenNoord



Kerkgebouwen Keizerstraat 26-28

Secretariaat: 2800 Mechelen

Predikant: ds. J.H. Brouwer

Mechelsveldstraat 46

2800 Mechelen ☎ 015/20.51.54

JHBrouwer@protestant.com

**EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: 10.00 u.,
MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG**

Rekening: **IBAN: BE41 0000 1657 8310**, **BIC: BPOTBEB1** t.n.v.
Protestants Evangelische Parochie

Rekening: **IBAN: BE97 7512 0773 6149**, **BIC: AXABBE22** t.n.v.
Diaconie Keizerstraat

*Alle artikelen verschijnen onder persoonlijke verantwoordelijkheid van de
inzender/ondertekenaar. Plaatsing houdt geen impliciete instemming in van de
redactie of de kerkenraad.*

Dwaasheid.

Vandaag lezen we met een groepje mensen een stukje uit een brief van Paulus, 1 Kor. 1:22-25. Daarin spreekt de apostel over de gekruisigde Messias als een aanstoot en een dwaasheid in de ogen van de mensen. Maar dan wel een dwaasheid die de wijsheid van mensen beschaamd doet staan en een uiting van zwakte die de sterkte van de mensen verslaat. En inderdaad bewijst het feit dat het evangelie van de Gekruisigde na al die eeuwen nog steeds mensen inspireert en in beweging brengt de kracht van het getuigenis. Maar wat opvalt, is, dat Paulus hier spreekt over het lijden van Christus zonder het woord 'verzoening' in de mond te nemen en over het kruis zonder van de opstanding te spreken. En dat roept de vraag op, of je dan niet eigenlijk essentiële elementen van de boodschap overslaat. Of is het zo belangrijk, dat Christus Zichzelf gaf om onzentwil, dat al het andere bijzaak wordt?

Natuurlijk mag je bij dat alles niet uit het oog verliezen, dat in deze passage bij Paulus geen dogmatiek van het lijden wordt opgesteld. Het gaat hem erom, de tweespalt in de gemeente van Korinte aan de kaak te stellen, waar kennelijk de kracht en wijsheid van de ene het verhinderde om de andere als broeder of zuster te aanvaarden. In die zin draait het hele betoog van Paulus dus wel degelijk om het begrip 'verzoening', en wel heel concreet: om het overbruggen van de tegenstellingen die binnen de gemeente waren gegroeid.

Maar die opstanding dan? Hecht Paulus daar geen waarde aan? Uit het 15^e hoofdstuk van deze zelfde brief blijkt, dat dat ook bij hem wel degelijk tot de centrale thema's van het christelijk geloof hoort (1 Kor. 15:14) en het fundament vormt van onze hoop op eeuwig leven. De verrijzenis is dan ook het goddelijke 'ja' op de hele weg die Christus is gegaan, de weg van zelfverloochening en vernedering, de weg van lijden en dood die ons met onze hemelse Vader verzoende. Het tekent Jezus als de unieke Zoon van God en Mensenzoon die het leven terecht heeft gebracht. Als iemand die meer is dan alle martelaren uit de geschiedenis, ook al hebben ook zij die 'dwaze' keuze gemaakt om zich zwak op te stellen en het lijden in Gods naam hoger te achten dan alle wereldse roem, van Stefanus in de eerste gemeente tot aan ds Martin Luther King en aartsbisschop Romero in recentere tijden, wier namen nog steeds met respect worden genoemd.

Jezus heeft de weg voor ons gebaad, de weg van Gods wijsheid waarop wij mogen volgen, een manier van leven, die staat in het teken van vrijheid, gerechtigheid en verzoening, opdat mensen tot hun recht komen en ertoe worden gebracht de Heer te loven. JHB

Kerkraad

We openden de vergadering van 6 februari met het lezen uit Leviticus 13 de verzen 1 – 13. Na het gebed bekrachtigden we de notulen van de vorige vergadering die we hielden op 14 november 2023. We legden de agendapunten vast, er werden niet onmiddellijk punten toegevoegd. We evalueerden de voorbije kerkdiensten (vanaf zondag 19/11/2023 t/m zondag 04/02/2024). We namen de correspondentie door, waaronder enkele aanvragen voor het gebruik van de kerk, waar we als kerkraad meestal negatief moeten op antwoorden gezien het contract door de stad Mechelen ons opgelegd.

De Themata: we keken naar de komende zondagen, zondag 18 februari en de 40-dagetijsd naar Paaszondag toe. We bekeken de voorbije kerkdiensten, Advent nog en Kerst, het Heilig Avondmaal op de eerste zondag van het nieuwe jaar 2024. We overliepen de lijst van de ouderen die we hadden bezocht naar aanleiding van Kerst en Nieuwjaar, we bespreken onze ervaringen. We hebben het ook even over het weer opstellen van een lijst voor de afwas, omdat veelal dezelfde personen in de keuken staan. We verhogen het aantal exemplaren van ons Kerkblad met +5 stuks. Vanaf januari 2024 laat de Diaconale kas weer toe, dankzij uw gaven, een maandelijkse bijdrage te storten van 25 € voor de werking van het PSC te Antwerpen (u kan de werking bekijken in het verslag dat in onze kerk ligt). Op zondag 21 april komen een 16 tal Nederlandse toeristen onze kerkdienst bijwonen. We zijn ook al bezig met het jaarplan 2025, in verband met de gastpredikanten, die soms overbevraagd zijn. We kijken vooruit naar de Gemeentevergadering. Ook de komende kerkraadsverkiezingen, normaal gezien in de maand mei, werden besproken. De data voor beide leggen we vast in onderlinge samenspraak. U leest hier meer over in dit kerkblad. De komende kerkraad bekijken we de ledenlijst en de lijst stemgerechtigde leden en passen ze aan indien nodig. Het schilderen van de kerk is ook uitbesteed, na de aanpassing van de halogeenlampen die naar het plafond zijn gericht (moet door de stad gebeuren) zal dit werk worden uitgevoerd.

Na de Themata komen we aan de verslagen. We mogen ons verheugen dat er weer een aantal kleine kinderen in de kerkdiensten aanwezig zijn, er is een beurtrol opgesteld voor de kindernevendienst. Hebben zich hiervoor opgegeven: Henriëtte, Hermien en Matthias. De cursus Geloofsverdieping gaat regelmatig door. Onze predikant bracht verslag uit over het pastoraat. Wat het district ABL betreft, komt er een vergadering via Zoom op woensdag 14 februari. We sloten de vergadering af met een avondlied uit onze zangbundel.

De volgende kerkraadsvergadering houden we op donderdag 7 maart om 19.30 uur in de kerkzaal. Heeft u een suggestie, een vraag, iets te melden, laat het ons weten via mail, telefonisch of mondeling.

Georges

Samenstelling kerkraad

Predikant:	ds J. Brouwer	015 - 20 51 54
Ouderlingen:	Georgette Saliba	015 - 41 31 85
	Geert Van Cammeren	015 - 31 97 64
	Rita van Nierop	0486-14 40 55
Diaken:	Georges Vandensavel	015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18

Agenda

07 mrt	Bijbelmiddag, 14u30 Kerkzaal
07 mrt	Kerkraad, 20u Kerkzaal
11 mrt	Bijbelavond, 20u Kerkzaal
31 mrt	Paasmaaltijd, 11u15, Kerk



Kindernevendienst

Sinds enige tijd wordt er weer voor iedere zondag kindernevendienst voorzien. We zouden het wel op prijs stellen, als u vooraf zou kunnen melden, wanneer u met uw kinderen naar de dienst komt.

03/03	Hermien
10/03	Matheus
17/03	Hermien
24/03	Mattheus
31/03	Henriëtte
07/04	Matheus



Verjaardagen

11 maart	Geert Van Cammeren
17 maart	Guido Jans
24 maart	Muse Dirlik
26 maart	Chris Van Gorp
27 maart	Xavier Van Lierde



We wensen al deze jarigen een fijne verjaardag, maar bovenal Gods rijke zegen !

Erediensten

Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.

zondag 03 maart
ds J.H. Brouwer

organist: P. Oerlemans
2° collecte: Diaconie

zondag 10 maart
Mw. K. Keasberry

organist: E. Poncin
2° collecte: Synodale kas

zondag 17 maart
ds J.H. Brouwer

organist: Th. de Jongh
2° collecte: NBV21

zondag 24 maart
ds J.H. Brouwer

organist: M. Faure
2° collecte: Jeugdwerk

vrijdag 29 maart
ds J.H. Brouwer

organist: Th. de Jongh
2° collecte: Tear Fund

20u, Goede Vrijdag, H. Avondmaal

zondag 31 maart
ds J.H. Brouwer
Paaszondag

organist: P. Oerlemans
2° collecte: Protestantse Faculteit Brussel

zondag 07 april
ds J. Van Hees

organist: P. Oerlemans
2° collecte: Zending



Parkeerboetes

Mogelijk hebt u het al ondervonden: bij de betaalde parkeerplaatsen in het stadscentrum van Mechelen (dus ook in de Keizerstraat) is een maximale parkeerduur van twee uur ingevoerd. Na twee uur moet je dus vertrekken als je niet een boete wilt betalen van € 35. Onbepaald betaald parkeren is mogelijk in de Parkeergarage onder de Veemarkt (€ 2,10 per uur). Ook de Stationsparking Mechelen-Nekkerspoel en de Parking Zandpoortvest liggen op loopafstand van de kerk; daar kunt u in het weekend vrijwel onbepaald gratis parkeren. De Parking Douaneplein, die iets verderop ligt, is altijd gratis.

Liedboek

Ditmaal een bekend gebed in een (iets) andere versie dan die in het Liedboek staat:

*Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat is,
vergeving waar mensen elkaar pijn doen,
geloof waar twijfel is,
hoop waar wanhoop is,
licht waar duisternis is,
vreugde waar droefheid is.*

*God, geef dat ik meer zoek te troosten
dan om getroost te worden,
begrip te tonen dan om begrepen te worden,
liefde te schenken dan om liefde te ontvangen.*

*Want als we geven ontvangen we,
als we vergeving schenken ontvangen we,
als we sterven worden we geboren tot eeuwig
leven.*

Amen.

Toegeschreven aan Franciscus van Assisi

Uitgekozen door Georges

Omhaling vrijwillige bijdrage 1/2024



Wie zich in het verleden heeft opgegeven om via het enveloppensysteem mee de financiële noden van onze kerkgemeenschap te ondersteunen kan in de loop van de maand maart een bezoekje verwachten van één van de leden van kerkraad of bestuursraad.

Aan wie (nog) niet op regelmatige basis financieel aan onze kerk bijdraagt, door ofwel via enveloppe of bankoverschrijving, willen wij vragen dit in overweging te nemen. Indien gewenst...

- kan u een zelf te kiezen bedrag overschrijven op de bankrekening van onze kerk (zie pag. 2)

- kan u gebruik maken van bijgevoegde enveloppe en deze in de kerk afgeven of laten ophalen.

Hartelijk dank bij voorbaat.

Gemeentevergadering

Op zondag 14 april houden we direct aansluitend aan de kerkdienst onze gemeentevergadering. In deze vergadering wil de kerkraad graag met u van gedachten wisselen over de huidige toestand en de vooruitzichten van onze gemeente aan de hand van het jaarverslag 2023. Er wordt u tevens gelegenheid geboden om alle mogelijke vragen te stellen over het reilen en zeilen van onze kerkelijke gemeente.

Alle leden zijn bij deze uitgenodigd voor deze vergadering.

Kerkenraadsverkiezingen

Dit jaar komen Georges Vandensavel en Georgette Saliba aan het eind van hun mandaat. De kerkenraad draagt nu Jonathan Denivelle en Matheus Younan aan u voor om hun plaats in de kerkenraad in te nemen. De verkiezingen worden gehouden op zondag 28 april, direct na de dienst.

Paasmaaltijd

In 2022 zijn we een nieuwe traditie gestart: de gezamenlijke broodmaaltijd op de Paasmorgen. Ook dit jaar willen we al onze gemeenteleden hartelijk uitnodigen om op de Eerste Paasdag, zondag 31 maart, na de kerkdienst te blijven eten. Er wordt gezorgd voor koffie en thee, koekjes en sandwiches. Aanmelding is niet nodig.

Gebed voor de mensen in Gaza

Trouwe en barmhartige God,

U hebt ons naar uw beeld geschapen,
om in vrede en zorg samen te leven.
Maar wij vallen telkens weer in haat
en staan elkaar naar het leven.

We bidden voor allen die getroffen zijn
door oorlog en de gevolgen ervan.
We bidden voor de situatie in het Midden-Oosten,
in het bijzonder voor de mensen in Gaza.

Om troost voor allen die geliefden verloren hebben,
kinderen zonder ouders, ouders zonder kinderen,
broers en zussen, vrienden en vriendinnen,
door een wrede dood van elkaar gescheiden.
Heer, ontferm U.

Om recht voor wie verstoken zijn van levensbehoeften,
voedsel, drinkwater, en gezondheidszorg,
om zorg voor wie voor het leven zijn verminkt
en geen huis meer hebben om naar terug te keren.
Christus, ontferm U.

Om veilige plaatsen voor hen die leven in angst,
een plek niet bedreigd door bommen en kogels,
heling van lichamelijke en geestelijke wonden,
een kans op een nieuw, menswaardig bestaan.
Heer, ontferm U.

Om kracht en liefde voor allen die hulp verlenen,
artsen, verpleegkundigen, reddingswerkers,
en allen die zorgen voor voedsel en hygiëne:
dat hun werk een nieuw licht mag ontsteken.
Geef vrede, Heer, geef vrede.

Om vergeving en verzoening tussen vijanden,
zodat het land met al haar rijkdom en schoonheid
eerlijk gedeeld en beschermd zal worden
en allen samenleven als burgers van Uw Rijk.
Geef vrede, Heer, geef vrede.

Uw Zoon Jezus gaf uit liefde zijn leven;
zijn kruisdood doorbrak de geweldscyclus.
Hij overwon zonde en dood en is onze vrede.
In zijn naam, onze enige hoop, bidden wij.
Geef vrede, Heer, geef vrede.

Amen.

Bron: Website Protestantse Kerk Nederland



Slotverklaring Synodevergadering 24/02/2024

De synodevergadering van 24.2.2024 begon met een inspirerende toespraak van ds. Steven H. Fuite, die zin gaf om in actie te komen – en de daad bij het woord te voegen.

Daarna volgde een voorstelling door dhr. Luc Detavernier, over het werk van de Franstalige faculteit FUTP.

De FUTP kent een jaarlijkse groei van 20% - en verwacht dat zij binnenkort 10 studenten kan voorstellen, die predikant bij de VPKB willen worden.

Vervolgens bracht ds. Byiringiro verslag uit over de goede samenwerking met Rwanda en een reis naar dat land. Afgevaardigden van de VPKB zijn naar Rwanda gereisd ter gelegenheid van het 100 jarig partnerschap VPKB-EPR.

Hierna stemde de synodevergadering die punten, die afgelopen november, wegens tijdsgebrek, niet gestemd konden worden.

Deze voorstellen willen – onder andere - een nieuwe dynamiek in de Kerk in gang brengen – en sluiten die zin ook aan bij het thema van de synodevergadering van mei: het redynamiseren en revitaliseren van onze lokale kerkgemeenten. Onder andere werd een aantal voorstellen aangenomen om te komen tot een grotere betrokkenheid van predikanten bij bovenplaatselijke activiteiten van de VPKB en om te komen tot een verbetering van de rechtspositie van predikanten.

Een aantal districten kon al meteen hun eerste indruk geven over het thema van de synode van mei tijdens het vrije en open debat aan het eind van de dag.

De sfeer zat goed dankzij de luisterbereidheid en het respect tussen alle deelnemers. Deze synodevergadering toonde ons dat de VPKB resoluut toekomstgericht is.

De adviescommissie
ds. Ransijn,
pasteur Moulinasse,
pasteur Tonnon
en dhr. Verhoeven

De joodse wortels van de zegen



Illustratie:
Roel Ottow

We hebben maar één 'echte' zegen in de Bijbel, van niemand minder dan God zelf. Dat is de priesterlijke zegen. Het stoort mij dan ook enigszins als kerkdiensten worden afgesloten met zelfbedachte zegenwoorden.

Zegenen ligt gevoelig. Ik merk het aan mezelf, nu ik erover schrijf. Als ik kerkdiensten bezoek waar zelfbedachte zegenwoorden klinken, ga ik niet gezegend de kerk uit. De nieuwtestamentische brieven eindigen vaak met hartelijke groeten en woorden als 'de genade zij met u allen'. Maar ik krijg het niet in mijn systeem. We hebben maar één 'echte' zegen in de Bijbel, van niemand minder dan God zelf. Dat is de birkat kohanim, de priesterlijke zegen, en zouden we die links laten liggen?

In drievoud

De tekst van de zegen vind je in Numeri 6:24-26, waarvan de eerste regel drie Hebreeuwse woorden bevat, de tweede regel vijf en de derde regel zeven woorden, in de grondtekst geteld. De vertalers hebben er al gauw meer woorden voor nodig. Het staat in drievoud, zoals we vaak in de Bijbel zien; heel sterk zelfs in het Onze Vader. In de middeleeuwen had men wel belangstelling voor die drievoudige opbouw. Men legde

verbinding met de Drie-eenheid. Maar van brede interesse in de tekst van Numeri 6:24-26 is geen sprake. In de klassieke vertaling staat er:

De HEER zegene en behoede u; de HEER doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de HEER verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Een wensvorm, een gebed

Wat je in deze vertaling ziet, is dat de werkwoorden in een speciale vorm staan, een wensvorm, de zogeheten aanvoegende wijs. Die drukt een wens uit, dus 'zegene, behoede, zij genadig'. Kortom: de werkwoordsvorm maakt van deze tekst een gebed: 'Moge God jou alsjeblieft zegenen ...' Als ik hoor 'de HEER zegent en behoedt u' wordt er niet gebeden, maar iets vastgesteld. Zo verandert de zegenbede in een misplaatste verordening. Bovendien is het grammaticaal gewoon niet in orde.

Kijk eens hoe nauwkeurig de tekst is opgebouwd! De tekst in Numeri lijkt min of meer op zichzelf te staan. Vooraf gaat hoofdstuk 5 over de regeling van de nazireeërs. Dat zijn mensen die een opdracht uitvoeren die een wijding vereist. Dan wordt eerst Mozes door God aangesproken. Die moet op zijn beurt zijn broer Aäron aanspreken. Aäron en diens zonen krijgen de opdracht de Israëlieten te zegenen. Ook de hogepriester zegent niet vanuit zichzelf. Hij brengt de zegen van God over. 'De priesters leggen Gods naam op de Israëlieten' en dan, in de eerste persoon, stapte God het verhaal binnen: 'Ik zal de Israëlieten zegenen.' De zegen heeft een rol gehad in de eerste en tweede tempel. Bij de zegen hief de priester de handen op en legde als het ware de zegen op de menigte (Leviticus 9:22).

Niet zomaar een klusje

In de midrasj (de Joodse uitleg) wordt verteld dat de priesters weliswaar de opdracht tot zegenen krijgen, maar dat ze niet veel meer zijn dan een doorgeefluik. Vooral de stam Levi heeft die rol. Het is niet zomaar een klusje tussendoor. De priesters moeten zichzelf reinigen voordat ze aan de sessie van de zegening kunnen beginnen. Ze moeten hun schoenen uittrekken, zoals hun voorgangers die dienst deden in de heilige tempel en blootsvoets de tempelruimte betraden.

Prachtig is het ritueel waarbij de vader zijn kinderen verzamelt en

verborgen onder de talliet, het gebedskleed, hun de handen oplegt en de priesterlijke zegen uitspreekt. We kennen uit het Nieuwe Testament het verhaal dat 'zij' hun kinderen bij Jezus brachten om hen de handen op te leggen en dat zij door de discipelen worden weggestuurd. In een zondagschoolliedje leerde ik zingen 'Eens brachten de moeders hun kinderen tot Jezus ...' Maar die moeders blijven hier even uit het ritueel weg.

Brek tussen synagoge en kerk

De priesterlijke zegen komt in het Nieuwe Testament niet voor. De breuk tussen synagoge en kerk vind je in het boek van Hebreëen uitgewerkt, waar gesteld wordt dat het hogepriesterschap op Christus is overgegaan. Het kerkelijk priesterschap zet het Israëlitische priesterschap voort. Daarmee is het laatste afgeschreven. We hebben het over afgedankt priesterschap. Bizar eigenlijk. De vroege kerk heeft geen belangstelling voor de priesterlijke zegen gehad, niet theologisch en niet voor de eredienst. Grote theologen lieten de zegen links liggen. Pas na het Tweede Vaticaans Concilie komt er bij de Katholieke Kerk ruimte in de liturgie voor de zegen van Aäron.

Zegen als troost

Met de protestantse traditie komt ook de priesterlijke zegen in de kerk terug. Terwijl de Synode van Dordrecht in 1574 bepaalde dat de preek moest worden afgesloten met de priesterzegen, maakten Luther en Calvijn duidelijk dat men de kerkdienst ermee zou moeten afsluiten. Hoe dan ook: de woorden van de priesterlijke zegen staan als een huis, voor joden en christenen, en hebben meer mensen getroost dan welke pastor maar troosten kan.



Auteur: Dr. Piet van Midden - Emeritus predikant en docent Hebreeuws aan de Universiteit van Tilburg

Bron: Website Protestantse Kerk Nederland



Er was een dorst
PROFEST

9 Mei 2024
Centre culturel de Spa

REGISTRATIES :
INSCRIPTIONS-PROFEST24@PROTON.ME

