

P 902041

# DE BRUG

Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord  
behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niét in januari en augustus)

53<sup>ste</sup> jaargang nr. 7 - september 2009

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen  
V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

België-Belgique
P.B. - PP
2800 MECHELEN MASSPOST
BC 31126

Website: [www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be](http://www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be)

*Kerkgebouw en Secretariaat:*  
Keizerstraat 26-28  
2800 Mechelen

*Predikant:*  
ds. J.H. Brouwer  
Mechelsveldstraat 46  
2800 Mechelen tel. 015 - 20.51.54

EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: **10.00 u.**, MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG

Rekeningnummer: **751-0026023-67** t.n.v. Gemeenteleven Keizerstraat

Rekeningnummer: **979-2444411-16** t.n.v. Diaconie VPKB Mechelen-N.

---

“Red ons uit de greep van het kwaad” (Mt. 6: 13)

In de maand augustus laat de lezingencyclus van Kind op Zondag ons uit het tweede deel van de profetieën van Jesaja lezen. Natuurlijk is het niet verplicht om zo'n rooster te volgen. Maar als je er eenmaal aan begint, moet je toch eigenlijk proberen het vol te houden tot het eind. En dan blijkt er halverwege ineens gelezen te moeten worden uit Jesaja 45. Een zucht van verlichting, als dat gedeelte op mijn vrije zondag aan de beurt blijkt te zijn. Want vooral vers 6 en 7 leveren voor de theologie de nodige problemen op. “Ik ben de HEER, er is geen ander die het licht vormt en het donker scheidt, die vrede maakt en onheil scheidt.” Daarin komt opnieuw de aloude vraag naar het waarom van het lijden en naar de oorsprong van het kwaad naar voren. Een vraag, die in al die eeuwen niemand definitief heeft kunnen beantwoorden. Daar ben ik dus genadig vanaf gekomen, met zo'n vrije zondag. Alleen: Het laat me niet los. De vraag blijft knagen. Is het werkelijk zo, dat God achter alles zit dat er in de wereld voorvalt? Ook achter het kwaad en het onheil? Maar hoe valt dat te rijmen met Zijn liefde en trouw? Of is er een ander aan het werk, een boze macht die probeert Gods werk te dwarsbomen en teniet te doen?

Er wordt wel eens verondersteld, dat in het geloof van Israël een ontwikkeling zit van een geloof in één God die alles in handen houdt naar een dualistisch systeem, waarin de duivel een geduchte tegenspeler is. En men verklaart dat dan uit de invloed die het Joodse volk in de Babylonische ballingschap heeft ondergaan. Juist in dat gebied ontstond immers ook het Zoroastrisme, waarin de god van het goede in een eeuwige strijd was gewikkeld met de god van het kwaad. Het is bijzonder, dat juist Cyrus de Grote, door Jesaja in deze hoofdstukken als Gods gezalfde aangeduid, deze godsdienst tot staatsgodsdienst van het Perzische rijk heeft gemaakt.

Beide visies hebben hun eigen nadelen. Het is niet voor te stellen, dat God alle kwaad wil, dat er in de wereld gebeurt. Dat Hij alle rampen en alle ellende eigenhandig heeft gepland. En dat we dus eigenlijk het noodlot aanbidden in onze eredienst. Zelfs als we rekening houden met de invloed van de menselijke zonde in dit alles, is dat nòg geen afdoende verklaring. Want zó machtig zijn wij, mensen, nu ook weer niet, dat wij zelf alles zouden bepalen.

Maar ook het alternatief is niet echt aantrekkelijk. Als er een tegenmacht bestaat, die in staat is om Gods plannen te verijdelen, zou alles best eens immers fout kunnen aflopen. Dan is het maar de vraag of Gods Rijk van vrede en recht ooit de aarde zal kunnen omvatten. Het is al erg genoeg, als er een veelheid van verleidingen en dwaalgeesten actief is, ook zonder dat hun een intelligente en kwaadaardige Satan aanvoert en hun acties coördineert.

Zoals gezegd, dit zijn geen nieuwe vragen. In de Bijbel is er al het nodige over geschreven. Vanaf de eerste bladzijde. Bij het scheppingsverhaal valt op, hoe alle nadruk ligt op het positieve van Gods creatie. De duisternis wordt terzijde geschoven door de schepping van het licht, het woeste water wordt getemd door de schepping van het land. God scheidt een leefbare wereld. De chaos wordt beteugeld. En zie, het was zeer goed. Je krijgt er de indruk dat aan een oertoestand van donkerheid en onheil een einde wordt gemaakt als Gods licht erover schijnt. De duisternis moet wijken zodra Gods goedheid zijn schijnsel erover laat gaan. Voor de kerkvader Augustinus was dat een veelzeggend beeld. Hij beschouwde het kwaad als iets wat eigenlijk niet bestaat. Net als het duister niet méér is dan de afwezigheid van alle licht, is het kwaad de afwezigheid van alle goedheid. De kilte die ontstaat wanneer je te ver bij de zon van Gods liefde uit de buurt komt. De hel ook die het leven wordt als mensen in hun eigenzinnigheid te ver van God weg dwalen.

Ik hoop eigenlijk, dat Augustinus gelijk heeft. Want dat betekent, dat ik me niet langer het hoofd erover hoef te breken, hoe een God die liefde is (1 Joh. 4:8), onheil kan scheppen en een God die licht is (1 Joh. 1:5), duisternis. En dat ik ook niet hoef te wanhopen aan de goede afloop van Gods geschiedenis met de Schepping, omdat tenslotte geen macht ter wereld zich kan meten met de HEER.

Want wat ik zeker ook wil vasthouden, is de overtuiging, dat God niet voorgoed met vakantie is gegaan na die eerste rustdag. Dat Hij nog steeds bezig is met de voltooiing van Zijn scheppingswerk. En dat wij, mensen, daarin Zijn bondgenoten mogen zijn. Dat betekent, dat wij geroepen zijn om het licht te zoeken en het goede te doen. Om zo mee te strijden tegen al wat het leven bedreigt. Maar dat betekent ook, dat God het er niet bij laat zitten, als zich opnieuw de duisternis en het onheil proberen breed te maken. Dat Hij met ons mee strijdt tegen ziekte en dood. En dat Hij tenslotte alles ten goede weet te keren. Uit onze duisternis scheidt Hij licht, ook nu. En uit onze nood brengt Hij heil te voorschijn. Zó overwint Hij het kwade, of dat ons nu van buitenaf belaagt of zich genesteld heeft in ons eigen hart. En zo laat Hij alle dingen meewerken ten goede (Rom. 8:28).

JHB

## Kerkraad

Maandag 31 augustus komt de kerkraad weer bijeen na de vakantieperiode. Op de agenda staan de startzondag, de evaluatie van de vakantieperiode, een eventuele gemeentezondag, de oogst- en hervormingsdiensten en de maandelijkse activiteiten.

Meer nieuws in het volgende kerkblad.

## Omhaling vrijwillige bijdrage 3/2009

Die gemeenteleden, die zich in het verleden hebben opgegeven om via het z.g. enveloppensysteem financiële verantwoordelijkheid te willen dragen voor onze kerkgemeenschap, kunnen op dinsdag 15 of woensdag 16 september 2009 a.s. bezoek verwachten van één van de leden van kerkraad of bestuursraad.



Wie (nog) niet op regelmatige basis financieel aan onze kerk bijdraagt door ofwel dit enveloppensysteem of bankoverschrijving, willen wij vragen dit in overweging te willen nemen; u kunt zichzelf opgeven als "enveloppendonateur" bij één van kerkraads- of bestuursraadsleden, of wel een zelf te kiezen bedrag over te schrijven op de bankrekening van onze kerk (zie blz. 1 van dit kerkblad De Brug).

## Uit de gemeente

Op woensdag 5 augustus beloofden Roeland Van Messen en Ellen Rochette elkaar, hun leven verder in liefde te zullen delen. De inzegening van hun huwelijk vond plaats in de Protestantse kerk aan de Bexstraat in Antwerpen. Het was hartverwarmend, hoeveel van onze gemeenteleden op deze stralende dag de moeite hadden genomen om hierbij tegenwoordig te zijn. En de muzikale omlijsting van het geheel maakte het helemaal af.

## Samenstelling kerkraad:

Predikant:	ds J. Brouwer	015-20 51 54
Ouderlingen:	Wilda Dijkers	015-34 88 68
	Georgette Saliba	015-41 31 85
	Geert Van Cammeren	015-31 97 64
	George Vandensavel	015-61 02 03
	Rudi Van Messen	0495-76 30 75
Diakenen:	Jaap van der Wulp	016-53 31 42
	Hugo Wilmaerts	015-29 08 59

## Verslag Kinder-nevendienst

Op 15 juni hadden we weer een vergadering met betrekking tot de kindernevendienst. De volgende punten zijn besproken:

1. We hebben geprobeerd de kinder-nevendiensten te evalueren maar aangezien bijna niemand van de leiding aanwezig was hebben we dit niet goed kunnen doen. Duidelijk is wel dat de opkomst van de kinderen aan het dalen is.
2. In de zomermaanden is de leiding vrij om inhoudelijk de kindernevendienst invulling te geven maar er zijn copieën van kind op zondag beschikbaar vooraan in de kerk voor iedereen die dit wilt gebruiken. Romeinen + Jesaja zal in deze periode aan de orde komen.
3. In de zomermaanden staan op de lijst voor de leiding 2 namen maar normaal gesproken zal 1 persoon genoeg zijn. De naam in dikgedrukte letters is verantwoordelijk met de 2e persoon als back up.
4. Na de vakantie (Ik wens vast iedereen een geweldige vakantie periode toe) gaan we verder in September. Noteer de volgende datum vast in uw agenda zodat we een overdonderende opkomst kunnen verwachten tijdens deze bijeenkomst: 2 September. Agenda punten voor 2/9:
  - a. 4 kinderen gaan afscheid nemen op 13 September van de kindernevendienst Nynke, Letitia, Ben en Eva.
  - b. We gaan opnieuw de lijst van de kinderen bekijken en de groepen herindelen + de leiding
  - c. Ontmoetingsmiddag?
  - d. Oogstdienst
  - e. Kerstproject
  - f. Schoonmaak van de zolder
5. Bram Stout is lang, serieus ziek geweest. We hopen op een goed herstel en dat we hem snel weer terug mogen zien in de keizerstraat.
6. We willen graag Kristine en haar man feliciteren met de geboorte van haar dochtertje Esther en kijken ernaar uit om haar te verwelkomen op de baby opvang.
7. We willen ook Zarife feliciteren met haar huwelijk.
8. Daarnaast heeft Carine van der Veen aangegeven te stoppen en we willen haar van harte bedanken voor alles wat ze heeft gedaan voor de kindernevendienst en jeugddienst. We zullen haar en haar gezin missen.

Met vriendelijke groeten,

Jeugdouderling,  
Wilda Huibregtse

## Verjaardagen

01 september	Younan Younan
01 september	Ihsan Dirlik
03 september	Maarten Dirlik
08 september	Perla Van Es
08 september	Zakarya Dinler
08 september	Mattheus Younan
09 september	Paul De Smet
10 september	Ohran Dirlik
14 september	Roeland Van Messen
17 september	Joseph Vangansbeke
19 september	Margarita Eksen
19 september	Gerrit Brouwer
21 september	Eddy Van der Borcht
25 september	Nele Van Cammeren
25 september	Sara Van Cammeren



## Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas

	KND 1	KND 2	Oppas
06 september	Aysel	Zwannet	Elske
13 september	Younan	Zarifa	Sandra
20 september	Hanne	Perla	?
27 september	Kristin	Sali	?
04 oktober	Wilda	Hermien	Elske

## Erediensten

*Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur.*

zondag 06 september  
ds. J. Brouwer  
*H. Avondmaal*

organist: P. Oerlemans  
2° kollekte: diaconie

zondag 13 september  
ds. J. Brouwer

organist: E. Poncin  
2° kollekte: kerkblad

zondag 20 september  
dhr. P. Vanenbergh

organist: J. Kimmel  
2° kollekte: zending

zondag 27 september  
ds. J. Brouwer

organist: J. Kimmel  
2° kollekte: synodale kas



## Koffiedienst

Koffiedrinken op:

dienst voor:

06 september  
20 september

Hanne en Zarifa  
fam. Van Messem



## Activiteitenkalender

25 juni	Bijbelmiddag - kerkzaal 14.30 uur
31 augustus	Kerkraad - kerkzaal 20.15 uur
02 september	Kindernevendienstteam bij Wilda - 10.00 uur!!
13 september	Startmiddag jeugdcatechese
15/16 sept.	Omhaling vrijwillige bijdrage
17 september	Bijbelavond - kerkzaal 20.00 uur
21 september	Bestuursraad - kerkzaal 20.15 uur
24 september	Bijbelmiddag - kerkzaal 14.30 uur

## Inaugurale rede

In december 2008 ging het Desmond Tutu programma aan de Vrije Universiteit Amsterdam van start. Eén van de hoogleraren die daarbij is betrokken, is ons gemeentelid prof. dr. Eddy Van der Borght. *Op 7 oktober* aanstaande zal hij zijn inaugurale rede uitspreken, om 15.45 uur in de Aula van de Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan 1105, Amsterdam (voor route-aanwijzingen zie [www.vu.nl](http://www.vu.nl)). In die rede staat de identiteit van religieuze gemeenschappen en hun bijdrage aan verzoening in Zuid-Afrika centraal. Iedereen is van harte welkom. Meer informatie vindt u op [www.savusa.nl](http://www.savusa.nl).

## Bijbelnamiddag

Er valt niet zoveel te schrijven deze keer.

Ds. J. H. Brouwer opende de bijbelnamiddag op 25 juni 2009 met een gebed.

Wij bespraken verder het boek "De Bergrede". Deze namiddag kwam hoofdstuk VI aan bod :

Blijft Het Tobben ? Lezing uit Mattéüs 6 : 24 – 34 "Niemand kan twee heren dienen, want ..... enz. enz. Daarover ging de bespreking.

De namiddag werd afgerond met een lied uit Gez. 473 : 1, 2, 4, en 10.

Onze dominee, ds. J. H. Brouwer, zal ons toelichten over het plan van volgende sessie.

N. Nafarin.



## Protestantse Radio- en Televisieuitzendingen

### RADIO

VRT/Radio 1 – op woensdag omstreeks 20.03 uur  
Productie Frank Marivoet

09 september Mens voor de mensen zijn:  
Leven of geleefd worden.

23 september De Bijbel:  
Een bibliotheek

### TELEVISIE

Geen uitzendingen in september

---

### Aan

Rebecca, Emilio, Erica, Sarah, Wibe, Kay, Aster, Dorkas, Noa, Menno, Miranda, Juanita, Sara, Nele, Pieter, Anna, Lorenzo, Nynke, Eleanor,

Ik wil jullie allemaal hartelijk danken voor de mooie carroussel en de plaat met verjaardagswensen, die jullie voor mijn verjaardag gemaakt hebben. De carroussel hangt nu in onze woonkamer, tussen de bloemen. (Ook de leiding van de kinderevendienst bedankt hè!)

Marius Joosten



## Bijbels aanbod

Federatie Mechelen

### WOORDTHEATER

Petrus. De rots op de weg

Een vertelevocatie over de figuur van Petrus door Geert Fierens.

Plaats: Begijnhofkerk, Mechelen

Datum: zaterdag 26 september 2009 (20:00)

Deelnameprijs: € 5,00

Info: [www.petrusevocatie.be](http://www.petrusevocatie.be)

*Aansluitend bij Petrus volgens Lucas (zie onder)*

KBS Vlaanderen / Federatie Mechelen / Protestantse kerken Mechelen

### TWEE BIJBELAVONDEN

Petrus volgens Lucas

In deze bijbelreeks volgen we de figuur van Petrus van 'Het evangelie volgens Lucas' naar 'De handelingen van de apostelen', kortom Petrus volgens Lucas.

Lucas is de auteur van twee boeken: 'Het evangelie volgens Lucas' en 'De handelingen van de apostelen'. In het eerste boek voert de heilige Geest Jezus van Galilea naar Jeruzalem. In het tweede boek werkt dezelfde Geest voor de volgelingen van Jezus als een motor om van hem te getuigen in Jeruzalem tot aan de uiteinden van de aarde.

Het dubbelwerk van Lucas verhaalt ons ook over het wedervaren van de leerlingen met en zonder Jezus. De aanhangers van de Weg worden christenen en zij vormen gemeenschap rond de verrezen Heer.

De avonden zijn opgebouwd vanuit een vast stramien:

Inleiding – lectuur van bijbelteksten – verwerking – actualisatie

Plaats: Zaal De Posthoorn, Brusselsesteenweg 49, Mechelen (B)

Data: dinsdagen 20 en 27 oktober 2009 (20:00-22:15)

Deelnameprijs: € 5,00 per avond (drankje en syllabus inbegrepen)

Begeleiding avond 1: Gerrit Buunk, dominee Zandpoortkerk, Mechelen

Begeleiding avond 2: Luc Devisscher, afdelingshoofd KBS Vlaanderen

*Aansluitend bij Petrus. De rots op de weg (zie boven)*

Informatie en inschrijvingen (niet verplicht): KBS Vlaanderen, 015- 29.84.15 of [info@kbsvlaanderen.be](mailto:info@kbsvlaanderen.be)



### Projectomschrijving "Nacht zonder dak" met musical "Niemand ziet ons"

De musical "Niemand ziet ons" wordt op zaterdag 5 september 2009 om 20 u voor het eerst uitgevoerd in de stadsschouwburg, Veemarkt 7, Mechelen. De musical past in de Nacht Zonder Dak, waarmee de jongeren van Go-Live iedereen wil oproepen om zich het lot van tenminste enkele van de 100.000.000 straatkinderen in de wereld aan te trekken. Wist je dat er ook in België bijna 3000 kinderen en jongeren op straat moeten leven ?

**Nacht Zonder Dak** vangt aan met de uitvoering van de Musical "Niemand ziet ons". Na de uitvoering zijn er workshops, waarin het leven van een straatkind duidelijker wordt, waarin we uitzoeken wat we van hier uit voor hen kunnen doen, of over het straatkind in ons. Eén van de workshops is een "streetsleep" waardoor men zelf kan ervaren hoe het is om op straat te moeten overnachten. Doorlopend is er ook een infomarktje waar iedereen kennis kan maken met organisaties die met straatkinderen werken.

Mensen kunnen ter plaatse een engagement opnemen bij die organisaties door peterschap, een financiële gift of inschrijven voor een inleefreis. Van september tot december 2009 wordt op 10 lokaties in Vlaanderen een Nacht zonder dak georganiseerd.

"Niemand ziet ons" is een musical van Veerle Colle waarin 2 bendes straatkinderen gevolgd worden in een sloppenwijk van Rio de Janeiro (Brazilië). De kinderen proberen te overleven door op straat geld te verdienen, te stelen, drugs te gebruiken, te vechten, ... Ze zijn hard voor zichzelf en voor elkaar, maar dragen veel leed met zich mee. Twee Belgische, vriendinnen gaan een half jaar helpen in een weeshuis in de sloppenwijk. Ze ontdekken er het harde leven van de straatkinderen. Ze trachten hen te helpen en iets over Gods liefde te vertellen. Maar dat is niet altijd eenvoudig. Zowel de straatkinderen als de vriendinnen krijgen het moeilijk.

Dit is het tweede musicalproject waarmee de jongerengroep Go-Live vanuit Mechelen heel Vlaanderen rond trekt. Wij doen dat van uit onze christelijke inspiratie. Maar over de grenzen van levensbeschouwingen heen nodigen we iedereen uit die een hart heeft voor kinderen en jongeren in nood.



Meer info : [www.nachtzonderdak.be](http://www.nachtzonderdak.be)  
[www.go-live.be](http://www.go-live.be)  
[www.niemandzietons.be](http://www.niemandzietons.be)

adres : Go-Live fv.  
Gasthuisveldstraat 26  
2800 Mechelen  
tel. 0475/49 52 06

# Jezus wint het van de duivel

Lucas 4: 1 - 13



**Stelen**



**Liegen**



**Lui zijn**



**Onbeleefd zijn**



**Hooghartig zijn**



**Hebzuchtig zijn**



**Vechten**



**Spieken**



**Vloeken**

**Allemaal dingen, die niet goed zijn.  
Doe jij ze wel eens, of doe je ze nooit?**

Zet een kruis, door de dingen die je nooit doet.  
Zet een rondje om de dingen die je wel eens doet.



 <p>aa = ie</p>	 <p>m = d</p>	$1 - 1 = 0$ <p>- l</p>
 <p>- g</p>	<p>Laat de kinderen tot ... komen</p>  <p>M = j</p>	<p>r = n</p> 
<p>In Jozua 24:15 staat:</p> <p>_____</p>		 <p>b = z</p> <p>_____</p>