

P 902041



PB-PP | B-31126
BELGIE(N)-BELGIQUE

DE BRUG



Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord

behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niet in januari en augustus)

60^{ste} jaargang nr. 2 - maart 2016

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen

V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

Website: www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be

*Kerkgebouw en
Secretariaat:* Keizerstraat 26-28
2800 Mechelen

Predikant: ds. J.H. Brouwer
Mechelsveldstraat 46
2800 Mechelen ☎ 015/20.51.54

EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: 10.00 u.,
MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG

Rekening: *IBAN:* BE93 7510 0260 2367, *BIC:* AXABBE22 t.n.v.
Gemeenteleven Keizerstraat

Rekening: *IBAN:* BE97 7512 0773 6149, *BIC:* AXABBE22 t.n.v.
Diaconie Keizerstraat

Pasen

Voor ons, christenen, is het Paasfeest onlosmakelijk verbonden met de opstanding van Jezus Christus. Zozeer zelfs, dat we bijna zouden vergeten, dat er al een Paasfeest bestond vóórdat het Nieuwe Testament geschreven werd. Al vanaf de dagen van Mozes viert het volk Israël Pesach, (in het Aramees van het Nieuwe Testament 'Pascha' genoemd), oorspronkelijk een feest rond de gersteoogst, dat later gevierd werd als herinnering aan de uittocht uit Egypte.

Nu kun je je afvragen, of die oorspronkelijke betekenis nog wel van belang is in het nieuwe verbond dat God in Christus met ons sloot. Als je de lezingen uit de brief aan de Hebreëen deze dagen volgt, krijg je bijna de indruk van niet. Het nieuwe verbond van de Heer gaat het oude verre te boven, en alles wat Mozes heeft beleefd en bemiddeld is inmiddels voltooid verleden tijd. Maar ondertussen schilderen ons de evangeliën een ander beeld. De Jezus die we daar tegen komen, leeft op het ritme van de Joodse feesten en verdiept de richtlijnen van het Eerste Verbond. 'Zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht,' lezen we in Matteüs 5:19 - en vervolgens geeft Jezus dan Zijn duiding van de betekenis achter de regels die destijds aan het volk gegeven zijn.

Maar ook in Zijn verdere spreken en doen blijkt keer op keer, hoezeer Jezus wet en profeten tot leven brengt. Geen wonder dat Hij bij zijn uitleg aan de Emmaüsgangers bij Mozes en de profeten begint (Lk. 24:27) - dat is immers waar Hij Zijn verkondiging op funderde, waar Hij de keuzen in Zijn leven op baseerde. Het is met Schriftcitaten dat Jezus de verzoeken van de duivel afwijst (Lk. 4:4,8,12), het is op basis van de woorden van de profeet Jesaja, dat Hij Zijn opdracht doorziet en aanvaardt (Lk. 4:18, 22:37, Hnd. 8:32v.). En het is dan ook niet toevallig, dat in het centrale deel van het Lukasevangelie, als Jezus de weg naar Jeruzalem inslaat, die naar kruis en opstanding zal leiden, het woordje 'exodus' valt: uittocht, dat wil zeggen een levenseinde, dat tegelijk de toekomst zal openbreken, dat tegelijk doortocht zal zijn. Verlossing uit het rijk van dreiging en duisternis, doortocht door het doodswater, uitzicht op het land van Gods beloften. En daarbij kun je evengoed de gebeurtenissen invullen rond de uittocht uit Egypte, die met het Joodse Paasfeest worden (ja, nog steeds!) herdacht, als de gebeurtenissen rond de passie van Jezus.

Maar misschien is het wel typisch onze westerse manier van denken, die ons doet denken, dat we een keuze moeten maken. Dat er maar één interpretatie de juiste kan zijn, één opvatting van de feestdagen.

Dat je niet tegelijk op een Joodse manier kunt leven en een christen kunt zijn. Dat is inderdaad ooit op een concilie zo besloten, en iedereen is in de ban gedaan die het ooit nog zou wagen om op zaterdag naar de kerk te gaan of op de Joodse Paasdatum het Opstandingsfeest te vieren. In het Jodendom is er van oudsher meer ruimte geweest voor verschil in uitleg, alleen al omdat God zo groot is dat we Hem nooit in onze zak kunnen steken, en Zijn Woord zo rijk, dat we er nooit over uitgedacht raken.

Misschien is het ook voor ons wel beter om die lijn te volgen. Om elkaar niet zo snel te verketteren, als de ander er een afwijkende opvatting op na houdt. Om niet zo veel nadruk te leggen op alle verschillen, maar veeleer vast te houden aan de dingen die we gemeenschappelijk hebben als door God geroepen, van verschillende christelijke strekkingen misschien, maar toch broeders en zusters met een zelfde opdracht.

De apostel Paulus zou daar vast en zeker ook het Joodse volk bij noemen, door God uitverkoren en *dus* voor altijd Zijn volk (Rom. 11:29). Voor hem was het geen vraag, of God nog altijd een boodschap had aan de Joden. Hij zag zich veeleer geconfronteerd met medechristenen die vonden, dat je toch zeker geen christen kon worden zonder eerst volledig in het Joodse volk te worden opgenomen. Paulus is daarbij de man van het inclusieve denken. Joden kunnen goede christenen zijn en ze hoeven daarbij hun gewoonten niet radicaal op te geven (1 Kor. 7:17-20), maar niet-Joden evenzo (Hand. 15:19) - de opperste wet die hen regeert is dezelfde wet die hen aan elkaar en aan Christus verbindt, de wet van de liefde.

Paulus is in zijn begrip voor verschillende inzichten en overtuigingen (1 Kor. 9:19-22) een voorbeeld voor ons, die nog zo vast zitten in ons zwart-wit denken. Ook in zijn theologie. Want waar Paulus duidelijk enerzijds het verzoenend lijden en sterven van Christus centraal stelt in zijn verkondiging (1 Kor. 2:2), niet veel later benadrukt hij de centrale betekenis van de opstanding. (1 Kor. 15:13). Het ene hoeft het andere niet uit te sluiten. Paasfeest is zonder Goede Vrijdag onbestaanbaar.

Zo mogen wij ook, als we het Opstandingsfeest vieren, dat niet toevallig in alle evangeliën met het Joodse Pesachfeest verbonden wordt, gedenken aan de grote daden van God dóór de eeuwen heen. Niet alleen aan bevrijding uit een slavenbestaan, maar ook niet alleen aan de overwinning op de dood. In Oude en Nieuwe Testament herkennen we immers de hand van de Allerhoogste die nog steeds voor Zijn kinderen opkomt en ook ons altijd nabij wil zijn.

JHB

Kerkraad

Op de vergadering van 1 februari stond er weer heel wat op de agenda. Na de opening met het lezen van Psalm 71 vers 12 – 24 , gebed en verwelkoming, goedkeuring van het vorige verslag, is ons eerste punt altijd de evaluatie van de voorbije erediensten, deze van 17 t/m 31 januari. De ingekomen correspondentie wordt besproken en dan beginnen we aan de agendapunten. We hadden het over de invulling van de eerste zondagen van de maand. De gemeentevergadering die we houden op zondag 10 april na de kerkdienst. Het Proponentschap van mevrouw E. van der Linden en wanneer zij voorgaat in de erediensten. De kerkraadsverkiezingen op 10 april (kandidaten kunnen zich nu al opgeven). Enkelen van ons waren naar de voorlichtingsavond geweest van het Steunpunt Asiel en Migratie over de vluchtelingen, vluchtelingen (150) die waarschijnlijk maart/april in Mechelen zullen toekomen en worden gehuisvest in de bijgebouwen van de Nekkerhal, die reeds geruime tijd leegstaan en waarin men nu de nodige voorzieningen treft. We hadden het over ons Kerkblad nieuw formaat. De bezoekerslijst voor de ouderen. De lijsten Lectoren en Koffieschenken. De kindernevendienst de leiding en dienstlijst. Over de Diaconie, Bestuursraad en Gemeenteleven.

We plannen een jaarlijkse vergadering met de Bestuursraad op 14 maart om 19.30 uur. We hebben ons ook ingeschreven voor de Open Kerkdagen op 4 en 5 juni. Er zijn ook meerdere aanvragen om onze Kerk te bezoeken op een weekse dag of een zondagnamiddag. Het jaarplan 2016 wordt nagekeken en aangevuld, echter voor zondag 13 november hebben nog niemand bereid gevonden voor te gaan in de eredienst, soms is het moeilijk de open zondagen een gastpredikant te vinden, maar elk jaar slagen we er toch in deze, soms op het laatste nippertje in gevuld te krijgen. Ook hiervoor vragen we uw gebed en danken we God dat Hij gastsprekers voor onze Kerk voorziet.

De website van onze Kerk scheen gehackt, maar ondertussen is dit weer in orde gebracht. Er komt ook een Synodale studiedag op 21 mei 2016. Op 29 mei is er in onze Kerk ook een TV dienst die rechtstreeks wordt uitgezonden, er wordt aan de zusterkerken gevraagd (zoals Boechout gedaan heeft) om op die zondag te kerken bij ons.

In meerdere kerken is er een terugloop van kerkgangers en jeugd, daarom wordt er gedacht aan samenwerking met kinderen – jeugd – ouderen – bijbel studie – catechese – en zo meer, zonder de eigenheid van de eigen gemeente op te geven. De eerste gezamenlijke

verkennde vergadering is gepland in april/mei of eventuele samenwerking wenselijk en of mogelijk is.

De volgende kerkraadsvergadering is op maandag 29 februari om 19.45 uur in de kerkzaal.

Heeft u iets te zeggen of heeft u suggesties, graag horen we dit via mail of persoonlijk gesprek met één van de kerkraadsleden of uw predikant.

Samenstelling kerkenraad

Predikant:	ds J. Brouwer	015 - 20 51 54
Ouderlingen:	Mani Kanza	0489 - 86 38 41
	Georgette Saliba	015 - 41 31 85
	Geert Van Cammeren	015 - 31 97 64
Diaken:	Georges Vandensavel	015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18

Verjaardagen

11 maart	Geert Van Cammeren
23 maart	Myriam Okmen e. Dinler
24 maart	Muse Dirlik
26 maart	Chris Van Gorp



We wensen alle jarigen een fijne verjaardag en Gods rijke zegen toe !

Activiteitenkalender

29 februari	Kerkraad - kerkzaal 19u45
04 maart	Belijdeniscatechese - kerkzaal 20 uur
07 maart	Bijbelavond - kerkzaal 20 uur
10 maart	Seniorenmiddag - kerkzaal 14u30
14 maart	Gez. vergadering KR/BR - kerkzaal 19u30
17 maart	Bijbelmiddag - kerkzaal 14u30
18 maart	Catechese-avond - kerkzaal 20 uur

Erediensten

Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.

zondag 06 maart prop. E. van der Linden	organist: P. Oerlemans 2° collecte: Synodale kas
zondag 13 maart dhr. Jef de Vriese	organist: E. Poncin 2° collecte: Belgische Gideons
zondag 20 maart ds. J. Brouwer	organist: J. van der Wulp 2° collecte: Kindernevendienst/Jeugd
vrijdag 25 maart ds. J. Brouwer <i>20 uur - Goede Vrijdag, H. Avondmaal</i>	organist: J. van der Wulp 2° collecte: Tear Fund
zondag 27 maart ds. J. Brouwer <i>Paaszondag</i>	organist: J. van der Wulp 2° collecte: UFGP
zondag 03 april ds. J. Brouwer	organist: P. Oerlemans 2° collecte: Zending

Rooster

	<i>Kindernevendienst</i>	<i>Lector</i>
06/03	Hermien	Henriëtte
13/03	Guyny	Rina
20/03	Hanne	Aysel
25/03	-	<i>Allemaal</i>
27/3	Wibe	Godelieve

Bij verhindering graag zelf ruilen, daarna doorgeven aan ds. Brouwer.

Kan duurzame mode in Vlaanderen wegwerp vervangen?

Beste lezers en lezeressen, mijn dochter Miranda studeert economie aan het Sint-Ursula Instituut in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Als thema voor haar eindwerk koos ze "Kan duurzame mode in Vlaanderen wegwerpmode vervangen" en dat leek mij een interessant onderwerp voor een vraaggesprek.



Hugo: *Wat is dat eigenlijk, duurzame mode?*

Miranda: Duurzame mode is eerlijk, ethisch en ecologisch. De arbeiders moeten een eerlijk loon betaald krijgen, onethische praktijken als uitbuiting en kinderarbeid kunnen niet en de productie moet omgevingsvriendelijk verlopen, met zoveel mogelijk herbruik.

Hugo: *Is de kledingindustrie vandaag niet duurzaam?*

Miranda: Nee, helemaal niet. Voor slechts enkele euro's kopen grote modeketens hun kleren aan in landen als China, Bangladesh of India, om ze dan veel duurder verder te verkopen. Vaak betalen die ketens voor kwaliteit en blijft bijna niks over voor arbeidskosten. In China zijn de loonkosten weliswaar de laatste jaren gestegen, maar de fabrikanten geven nog steeds snel toe en vinden altijd wel een manier om toch maar voor de goedkoopste prijzen te kunnen verkopen. Op beurzen lokken fabrieksbazen uit lage loonlanden westerse ondernemers met als belangrijkste verkoopargument de laagst mogelijke prijs.

Hugo: *Hoe komt het dat dit thema thans actueel is?*

Miranda: Vanaf de jaren 1990 beseffen we meer en meer dat de grondstoffenvoorraad op onze planeet eindig is. Ook de instorting op 24 april 2013 van de Rana Plaza textiel fabriek in Bangladesh, waarbij minstens 1.127 werkers omkwamen, heeft sommigen doen nadenken. Sedertdien doen veel winkelketens alsof ze duurzaam zijn.

Hugo: *Hoe ben jij op het idee gekomen voor dit eindwerk?*

Miranda: Mode in het algemeen is een onderwerp dat me interesseert. Winkelen, specifiek voor kleding, vind ik dan ook een heel leuke bezigheid, maar toch knaagt er iets aan mijn geweten. We gaan alsmaar op zoek naar koopjes en mooie kledij voor weinig geld, maar staan te weinig stil bij de herkomst van onze kleren. Arbeiders krijgen dikwijls een karig loon en soms worden zelfs kinderen ingezet om te werken aan kleding die wij dan beschouwen als het koopje van de dag. Ja, we keuren dat af, maar ondertussen gaan we toch door met die kledij te kopen, omdat we nu eenmaal niet meer geld willen uitgeven.

Hugo: *Je hebt ook via de sociale media een opiniepeiling gehouden over duurzame mode. Wat zijn je bevindingen?*

Miranda: Ongeveer 200 respondenten hebben deelgenomen aan de peiling. Een beetje zoals verwacht, willen veel mensen wel duurzaam kopen, maar knappen ze af op hogere prijzen. Wat mij wel verbaasd heeft, is dat heel veel mensen nog nooit hadden nagedacht over dit onderwerp.

Hugo: *Moeten wij als christenen bezig zijn met duurzame mode?*

Miranda: Ik geloof dat wij als christenen de opdracht hebben om zo ethisch mogelijk te leven. Moeten we onze naaste niet liefhebben als onszelf? En heeft Jezus niet gezegd "wat gij wil dat de anderen aan U doen, doet het ook hun"?

Hugo: *Kunnen kerken iets doen om duurzame mode te bevorderen?*

Miranda: Misschien kunnen we met oogstzondag in oktober naast voedsel ook kleren inzamelen?

Hugo: *Wat was nu het besluit van je studie? Kan duurzame mode in Vlaanderen wegwerp vervangen?*

Miranda: Duurzame mode kan wegwerp wel degelijk vervangen, maar dit zal tijd in beslag nemen. Zowel bij de producenten als bij de verbruikers is immers een mentaliteitsverandering nodig. Producenten moeten zo veel mogelijk eerlijke producten op de markt brengen en deze promoten. Mode verandert snel, dus het is van belang dat kleren via recycling of herbruik een nieuw leven krijgen. En wij zelf kunnen nakijken of de kleren die we willen kopen duurzaam zijn gefabriceerd, dat is makkelijk te vinden op internet. Doen maar, zo zou ik zeggen!

Hugo: *Dank voor dit gesprek !*

Hugo Wilmaerts

Voorstelling van de gemeenten van de vroegere synodale regio Kirinda (2)



1. De gemeente Kabirizi

1. Ligging

De gemeente Kabirizi van de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda is gelegen in de Westelijke provincie, District Karongi, Sector Gashari, cel Birambo, dorp Kabirizi.

2. Ligging binnen de presbyterie

De gemeente Kabirizi grenst in het Oosten aan de zendingsgemeente Kabuyenzi, in het Zuiden aan de gemeente Wagishimbiri, in het Westen aan de gemeente Rugabano en in het Noorden aan de gemeente Mubuga.

3. Samenstelling van de gemeente

De gemeente Kabirizi is samengesteld uit 7 schoolkapellen : Karambo, Kabirizi, Gakoma, Gasharu, Kabuye, Nyabisiga en Nyabivumu. Deze schoolkapellen tellen 26 basisgemeenschappen.

4. Geschiedenis

De gemeente Kabirizi werd gesticht in 1925 door ds. Vonder Heyden, met de naam Kabirizi , als gemeenschap van de gemeente Kirinda. Ze werd erkend als gemeente door de algemene synode van de EPR in 1966. Haar uitbreiding kan als geslaagd worden beschouwd, omdat ze op haar beurt aan de basis ligt van het ontstaan van meerdere nieuwe

gemeentes en zendingsgemeentes, met name Wagishimbiri, Mubuga, Rugabano en Kabuyenzi.

5. Aantal gelovigen

De gemeente telt 2.623 gelovigen, als volgt verdeeld:

Mannen	Vrouwen	Totaal
1.227	1.396	2.623

Deze gemeenteleden worden geleid door de voor de gemeente verantwoordelijke dominee, bijgestaan door 34 ouderlingen en 34 diakenen.

6. Evangelisatie

De zondagse eredienst vindt plaats in de gemeente, maar soms ook in de schoolkapellen. De ochtendgebeden op zaterdagen vinden plaats in de schoolkapellen. De evangelisatie vindt eveneens plaats op het niveau van de basisgemeenschappen. Een basisgemeenschap is samengesteld uit tussen 7 en 15 gezinnen, die samenkomen om gezamenlijk een onderwerp te bespreken uit de handleiding voor de basisgemeenschappen.

De evangelisatie wordt gedaan door de dominee die verantwoordelijk is voor de gemeente en de ouderlingen, diakenen en ander kerkleden, die gevormd zijn door het Centrum voor Vorming en Documentatie van de EPR. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de dienst. Van tijd tot tijd worden ook koren en predikers van elders uitgenodigd.

7. Onderwijs

De gemeente Kabirizi beschikt over een lagere school. Momenteel telt deze school 540 leerlingen en 10 leerkrachten. De lokalen van deze school zijn oud. Wij hebben ook het plan om een technische middelbare school op te zetten, die de gemeenschap zal dienen om beroepskennis te verwerven op het gebied van breiwerk, lassen, naaien, keramiek en schrijnwerkerij. Onze regio beschikt niet over een dergelijke school.

8. Economie

De economische basis van de gemeente zijn haar kerkleden. De werkzaamheden van haar leden zijn voor 92 % gebaseerd op landbouw en veeteelt. Het leven in een bergachtige streek maakt het hun mogelijk om zoete aardappelen, aardappelen, maniok, maïs, en soms bananen te produceren. Hun inkomen wordt dan de financiële bron van de gemeente, want tijdens de oogst verkopen sommigen hun opbrengsten om financieel bij te dragen in de collectes; anderen brengen hun producten mee voor verkoop in de kerk. Daarom is het inkomen van de gemeente erg laag, want het is gebaseerd op deze bijdragen als enige bron.

Met het oog op de ontwikkeling van de capaciteiten van de gelovigen, zijn wij begonnen met het opzetten van een spaar- en kredietsysteem door groepen, die gevormd zijn binnen de basisgemeenschappen.

9. De grote problemen

De gemeente ondervindt moeilijkheden, die haar ontwikkeling belemmeren, onder andere:

- Steile hellingen en onvruchtbaarheid van de grond ;
- De plaatsen voor de erediensten, d.w.z. de gebouwen van de 6 kapellen zijn oud en klein. Een beginnende kapel maakt gebruik van de woonkamer van een kerklid als plaats voor de eredienst;
- Gebrek aan andere economische middelen dan de bijdragen van de gelovigen;
- Gebrek aan ouderlingen en diakenen met een vorming op secundair en universitair niveau;
- De pastorie is erg oud.



Links de kapel van Nyabisiga, rechts de kapel van Nyabivumu

10. Visie van de gemeente

We hebben een actieplan opgesteld voor de jaren 2015 tot 2018 dat zich als volgt laat samenvatten :

- Versterken en vermeerderen van de vormingen van de gedoopte en niet gedoopte gemeenteleden om hun geloof te versterken;
- De jongeren vormen om hen te helpen om de Bijbel te lezen;
- Versterken en opzetten van inkomengenererende projecten:
 - " Een model-bananenplantage aanleggen;
 - " Een kapsalon van de gemeente opzetten;
 - " Planten van 4000 eucalyptusbomen.
- Beroepsopleidingen voor breiwerk, lassen, kippenteelt, vooral voor de jongeren;
- Verbetering van de vorming van ouderlingen en diakenen;
- Versterking en verdieping van het evangelisatiewerk door de basissgemeenschappen, gezin per gezin;
- Bouwen van kapellen voor Nyabisiga, Gakoma, Nyabivumu en Birambo;
- Versterken van alfabetiseringscentra;
- Renovatie van de pastorie van de gemeente Kabirizi.



Bananenteelt

10. Bestuur van de gemeente

Het bestuur van de gemeente is als volgt opgebouwd:

1. Algemene vergadering van de gelovigen
2. Ouderlingenraad
3. Uitvoerend comité van de ouderlingen
4. Diakenenraad
5. Uitvoerend comité van de diakenen
6. Verschillende commissies.



Pastorie



Kerkgebouw van Kabirizi

*Namens de gemeente Kabirizi,
Stagiaire-dominee Innocent Maniragaba*

III. De gemeente Mutuntu



De kerk van de gemeente Mutuntu

1. Ligging

De gemeente Mutuntu is gelegen in het dorp Mutuntu, cel Masagara, sector Musange, district Nyamagabe, Zuidelijke provincie in de Republiek Rwanda. De gemeente grenst aan de gemeenten Munanira in het Oosten, Mugano in het Zuiden en de zendingsgemeente (gemeente in opbouw) Nyagisozi in het Noordwesten.

2. Geschiedenis

De evangelisatieactiviteiten die later tot de stichting van de gemeente Mutuntu zouden leiden begonnen in 1965. In 1970 is Mutuntu erkend als gemeente door de Algemene Synode van de EPR. Desalniettemin, is de ontwikkeling van de gemeente niet snel geweest, vanwege haar afgelegen ligging. De gemeente Mutuntu telt momenteel 8 schoolkapellen en 24 basissgemeenschappen. Ze wordt geleid door de verantwoordelijke dominee in samenwerking met 34 ouderlingen en 34 diakenen. De gemeente telt 2.231 gelovigen.

3. Evangelisatie

Het Woord van God wordt gepredikt tijdens de zondagse erediensten, op de christelijke feestdagen en tijdens gebedsdiensten door de week. De evangelisatie wordt in eerste instantie gedaan door de dominee, vervolgens door de ouderlingen en diakenen en ten slotte eveneens door andere predikanten. De evangelisatie houdt rekening met de verschillende categorieën van mensen: de jongeren, de gehuwden, de zondagsschool voor de kinderen, de vrouwen, de koren, om er slechts enkele te noemen.

4. Gezondheid

De gelovigen worden gesensibiliseerd om lidgeld bijeen te brengen voor de ziekteverzekering. Er wordt hun geleerd hoe een evenwichtige voeding wordt verkregen. Methoden om ziektes, zoals AIDS, te voorkomen worden ook onderwezen. Er worden lezingen over gezinsplanning opgezet. Er bevindt zich geen enkele kliniek in de nabijheid.

5. Onderwijs

De gemeente Mutuntu beschikt niet over een onderwijsinstelling. De kinderen gaan naar scholen buiten de gemeente, om het even of het nu om openbare scholen gaat of om scholen van andere religieuze

denominaties. De gemeente is echter niet stil blijven zitten op het vlak van onderwijs, maar heeft een beroepsschool opgezet met de bedoeling om de jeugd die niet de kans heeft gehad om middelbare studies te doen, beter op te leiden. De jongeren leren schrijnwerkerij, naaiwerk en metselwerk.

6. Economie

Meer dan 97 % van de leden van de gemeente leeft van de landbouw. Jammer genoeg is de grond verzuurd, zodat de oogst slechts pover is. Vandaar dat de collectes van de kerkleden heel miniem zijn.

7. Grote uitdagingen

- Een dak voor de kerk, die nog in aanbouw is;
- Analfabetisme van 34% van de bevolking;
- Geïsoleerde ligging van de gemeente;
- De mentaliteit van sommige gelovigen die zou moeten veranderen ;
- De extreme armoede van de meerderheid van onze gelovigen.

8. Opdracht van de gemeente voor de komende tijd:

- Het aantal gelovigen in kwantiteit en kwaliteit doen groeien;
- De bouw van de kerk voltooien;
- Herstellen van de gebouwen van de 8 schoolkapellen;
- Vorming van de kerkleden in hun aanpak van de strijd tegen de armoede;
- Opzetten van spaar- en kredietcoöperaties.

Dominee I byishaka Jérémie, van de gemeente Mutuntu.

Pasen is niet alleen het feest van de opstanding uit de dood, maar ook het feest van de opstand tégen de dood. Dat is niet alleen een woordspeling, maar bijbels gesproken is het ook zo. Want in de bijbel is de dood meer dan alleen de biologische dood. De doodsmacht in de bijbel is de samenvatting van alle duisternis. Van alle kwaad. Van alle doodlopende wegen, hier en nu, in *dit* leven: oorlog, onrecht, onmenselijkheid, het recht van de sterkste...

En zo gaat het in het Paasverhaal niet alleen om de concentratie op Jezus' lijden, dood en opstanding maar ook om de concentratie op zijn leven. O.a. daarom is het kruis in de protestantse kerken leeg. Juist vanwege die aandacht voor Jezus' leven. En dat leven van Jezus is, bijbels gesproken, te omschrijven als een voortdurende opstand tegen de dood in al z'n duistere gestalten. Of (met Deut.30:19) positiever uitgedrukt: als een keuze voor het leven (naar Gods beeld en gelijkenis).

Het 'kruisbeeld' op de cover beeldt die gedachte in een vrije interpretatie uit: Jezus die van het kruis (de dood) loskomt. De foto is genomen in een klein dorpskerkje in het Zwitserse St. Moritz.

Namens de redactie aan alle lezers een gezegende Paastijd toegewenst.

Ernst Veen.

Prijzen Kerkmozaïek

- Individueel abonnement: 20,00 €
- Groepsabonnement: 15,00 € (vanaf min. 5 exemplaren naar éénzelfde adres)
- Steunabonnement: 25,00 €
- Cadeau-abonnement: 15,00 € (eenmalig) NIEUW

Storten

kan op onderstaand rekeningnummer van de
Verenigde Protestantse Kerk in België
Brogniezstraat 44 - 1070 Brussel
ING BE06 3100 0835 5022



Kleur de vakjes met 0 = blauw,

• = geel, x = bruin en △ = groen

Gegevens

Pasen, Pasen,
luide klinke
nu de slag van
lerke en vinke,
nu de stem van
mense en dier!
Pasen, Pasen,
wijdt het vier,
wijdt het licht en
pint de lampen,
laat de verse
wierook dampen:
Hallelujah,
't jok is af
van de dood en
van het graf!

Pasen, Pasen,
dwaze mannen
dachten Hem in 't
graf te spannen,
met Pilatus'
zegelmerk:
Pasen, Pasen,
ijdel werk,
ijdel waken:
God almachtig
is verrezen,
eigenkrachtig,
Hallelujah,
door de steen,
eer de zonne in
't oosten scheen.

Pasen, Pasen,
opgestanden
is de God, die
boze handen
hadden aan het
kruis gedaan:
Pasen, Pasen,
vrij voortaan,
heeft Hij hout en
steen en ijzer
overwonnen,
die, verrijzer,
Hallelujah,
één uit al,
leeft en immer
leven zal!

Pasen, Pasen,
luide klinke
nu de taal van
lerke en vinke,
nu de taal van
mense en dier!
Pasen, Pasen,
wijdt het vier,
wijdt het licht en
spijst de lampen,
laat de blauwe
wierook dampen:
Hallelujah,
God is groot:
overwinnaar
van de dood!

Guido Gezelle

Omhaling vrijwillige bijdrage 1/2016

Die gemeenteleden, die zich in het verleden hebben opgegeven om via het z.g. enveloppensysteem financiële verantwoordelijkheid te willen dragen voor onze kerkgemeenschap, kunnen op dinsdag 8 of woensdag 9 maart 2016 a.s. bezoek verwachten van één van de leden van kerkraad of bestuursraad.



Wie (nog) niet op regelmatige basis financieel aan onze kerk bijdraagt door ofwel dit enveloppensysteem of bankoverschrijving, willen wij vragen dit in overweging te willen nemen; u kunt zichzelf opgeven als "enveloppen-donateur" bij één van kerkraads- of bestuursraadsleden, of wel een zelf te kiezen bedrag over te schrijven op de bankrekening van onze kerk (zie bijgevoegd overschrijvingsformulier).

