

DE BRUG

Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord

behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niét in augustus en december)

52^{ste} jaargang nr. 2 – februari 2008

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen

V.U: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

Website: www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be

Kerkgebouw en Secretariaat: Predikant

Keizerstraat 26-28
2800 Mechelen

ds. J.H. Brouwer
Mechelsveldstraat, 46
2800 Mechelen tel. 015 – 20.51.54

EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: **10.00 u.**, MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG

Rekeningnummer: 751-0026023-67 t.n.v. Gemeenteleven Keizerstraat

Rekeningnummer: 979-2444411-16 t.n.v. Diaconie VPKB Mechelen-Noord

Veertigdagentijd.

Van oudsher worden de grote christelijke feesten voorafgegaan door een tijd van inkeer en bezinning. Met Kerstmis en met Pasen lijkt God immers nabijer dan ooit. Zijn werkelijkheid raakt de onze voor een ogenblik. En het spreekt niet vanzelf, dat wij daar klaar voor zijn. Dus worden we aangemoedigd om ons erop voor te bereiden, met bidden en vasten. Vooral in de weken voor Pasen. De vastentijd. Of de lijdenstijd. Of de veertigdagentijd. De keuze van de benaming geeft al iets aan van het accent dat wordt gelegd. En naarmate het vasten minder een centrale rol speelt, verdwijnt *die* benaming dan ook allengs. In de protestantse traditie is dat vasten trouwens nooit erg populair geweest. Dat komt natuurlijk, omdat het lijkt alsof je door je gedrag zo Gods genade kunt verdienen. Wie vast, mag ook Pasen vieren. Aan wie niet vast, gaat ook het feest van de Opstanding voorbij. En ondertussen weten maar al te goed, dat het niet de werken zijn, die ons voor God rechtvaardigen. Toch zijn er ook protestanten die in deze periode iets doen, dat hen moeite kost. Iets laten staan, waar ze maar moeilijk buiten kunnen. De koffie bijvoorbeeld. Of de zoetheid. Om zo zich vrij te maken van alles wat ons in de greep houdt. Om zo vrij te komen staan tegenover God. Niet omdat het moet. Niet omdat het verdienstelijk is in de ogen van God. Maar om zich zo teweer te stellen tegen alle machten die proberen invloed op ons uit te oefenen. Net als Jezus 'nee' te zeggen tegen alle verlokkingen en verzoeken van de boze. Dat kan best moeilijk zijn. Dat kan best lijden betekenen. Maar dat is niet de reden, waarom we ook wel van 'lijdenstijd' spreken. In een aantal protestantse kerken wordt op deze zondagen extra aandacht besteed aan het lijden van Christus. Zijn offer voor ons. Iedere zondag staat één van de kruiswoorden centraal, de uitspraken van de Heer bij Zijn gang naar Golgotha. En dat daar het hart klopt van ons christelijk geloof, lees je ook direct af aan de aandacht die de apostolische geloofsbelijdenis eraan besteedt. Maar het heeft ook een nadeel om zo te preken. En het heeft een nadeel om van 'lijdenstijd' te spreken. Want waar het lijden centraal staat, verliest het

geloof al gauw zijn blijheid. Natuurlijk is daar de dankbaarheid voor wat Christus deed. Maar daar kun je toch geen feest om vieren. Het lijkt wel alsof zo'n lijdenstijd een wekenlange voorbereiding is op de Goede Vrijdag, in plaats van op Pasen. Maar dan blijft er nog maar één benaming over: veertigdagentijd. Dat klinkt niet erg betekenisvol. Een kille rekenkundige benaming. En dan ook nog één die eigenlijk niet klopt. Want van Aswoensdag tot Pasen tel je 46 dagen. En pas als je de zondagen er weer van aftrekt, omdat die van het vasten zijn uitgezonderd, komt de rekensom uit. Maar het gaat niet om dat rekenen. Het gaat om de symboliek, die door de hele Bijbel heen aan dat getal 40 hangt. De zwerftocht van 40 jaar in de woestijn, voordat het beloofde land bereikt was (Num. 32). De 40 jaar die een generatie beduidt. En de samenballing van zo'n levensweg in de 40 dagen van een beslissende tijd. De veertig dagen en nachten van de zondvloed (Gen. 7). Mozes die 40 dagen met God op de berg verkeert (Ex. 24). Elia die 40 dagen door de woestijn trok om de Horeb te bereiken (I Kon. 19). En Jezus die 40 dagen lang door de satan op de proef werd gesteld (Mt. 4). Geen wonder dan ook, dat de jonge kerk zo'n symbolische tijd van 40 dagen uittrok om met degenen die belijdenis wilden gaan doen de tocht naar Pasen te maken. De hele weg van Jezus langs. Van Zijn verzoeking tot aan Zijn overwinning op dood en duivel. Een beslissende periode, van fundamentele betekenis. Maar met de nadruk op dat einde, dat tot een nieuw begin werd. Met het accent op de vraag, wat het inhoudt om Zoon van God te worden genoemd. Hoe Hij de verwachting-van-oudsher met Zijn leven en sterven voorgoed een nieuwe inhoud heeft gegeven. Om tenslotte door de dood heen de toegang tot een nieuw bestaan te openen. Ook voor ons. Daarom worden wij uitgenodigd om ieder jaar opnieuw die tocht van 40 dagen mee te maken. De tocht van verzoeking naar verrijzenis. In de vaste overtuiging, dat dat alles betekenis heeft voor ons. Zo goed als dat wij moeten proberen stand te houden in allerlei verleidingen, zo goed worden wij ook genodigd tot het nieuwe leven met God, dat bestaan waarop de dood geen vat meer heeft. Als gemeente van Christus breken wij op, Pasen tegemoet. Gaat u ook mee?

Zieken.

Woensdag 23 januari kwam mevr ter Haar-van Leeuwen zwaar ten val, met enkele breuken tot gevolg. Zij werd opgenomen in het Sint-Maartenziekenhuis te Mechelen. Wij wensen haar een voorspoedig herstel toe.

Kerkraad

Wegens de krokusvakantie is de kerkraad uitgesteld tot maandag 11 februari 2008.

Reeds meerdere malen werd in de vergadering aandacht besteed aan onze langdurig zieke en/of oudere gemeenteleden die niet meer naar de erediensten kunnen komen. Sinds een paar maanden heeft elk lid van de kerkraad een paar adressen waarvoor hij/zij op zich genomen heeft een paar huisbezoeken per jaar af te leggen. Voor de belangstellenden is de dominee graag bereid een Avondmaalsviering bij deze gemeenteleden bij hun thuis te houden. Mits goede afspraken kunnen er dan tevens familieleden of andere mensen bij betrokken worden.

Samenstelling kerkraad:

Predikant:	ds J. Brouwer	015-20 51 54
Ouderlingen:	Wilda Dijkers	015-34 88 68
	Georgette Saliba	015-41 31 85
	Geert Van Cammeren	015-31 97 64
	George Vandensavel	015-61 02 03
	Rudi Van Messen	0495-76 30 75
Diakenen:	Besim Eksen	0473-37 53 30
	Hugo Wilmaerts	015-29 08 59

Gebedsweek voor de eenheid- Oecumenische dienst

Maandagavond, 21 januari werd in onze kerk een gebedsdienst georganiseerd door de Mechelse kerken in het kader van de week van de eenheid.

Een goede 100 mensen kwamen samen voor een dienst van gebed, zingen, bijbellezen, woorddienst. Een veelkleurig gezelschap uit veel verschillende gemeenschappen.

Een "Missio" koor van voornamelijk jongeren uit het Mechelse, samen met ons aller Jaap van der Wulp begeleidden ons bij het zingen.

Voorgangers en kerkleden uit verschillende kerken leidden de dienst. Er zijn de laatste jaren heel wat contacten, formeel en informeel, gegroeid tussen de kerken. Dat was hier te zien.

Op het eind van de dienst, hadden de deelnemers de gelegenheid om hun bijdrage aan het gebed op een vlaggetje te schrijven (gebed dat gedeeltelijk ook werd voorgelezen); waarna we de slinger vlaggetjes buiten aan de voordeur hebben opgehangen.

Nadien was er koffie en werd in informeel gesprek kennis gemaakt met elkaar (of werden bestaande banden aangehaald).

Het was een goed georganiseerd, blijmakend feest.

Marius

BIJBELAVOND

Op 17 januari kwamen we voor de avondbijbelstudie bijeen. Een select gezelschap. En een bijzondere Psalm als thema. In Psalm 105 wordt de Here God geschilderd als Heer van de geschiedenis. Hij is actief als bevrijder en verdediger van Zijn volk. Hij scheidt toekomst, soms langs onverwachte wegen. Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt (Psalm 121:4 uit het Liedboek). Onze volgende bijbelstudieavond zal zijn op 21 februari om 20.00 uur. Dan gaat het over Psalm 119, met name de verzen 1-8, 17-24, 89-96 en 153-160. Wie zich van tevoren al vast wil inlezen, kan daarbij gebruik maken van het boekje over de psalmen van C.P. van Andel. Vraagt u daar gerust na de dienst even naar, als u wilt.

Kindernevendienstleiding

Bij de uitgave van de Brug in februari heeft de kindernevendienstleiding net vergaderd op dinsdag 29 januari 2008. Aan de orde zijn dan geweest: evaluatie afgelopen periode inclusief Kerstproject en viering. Voorbereiding van Pasen, moederdag, vakantie Bijbel school. We kijken uit naar nieuw meubilair, voor de zolder, dat zorgvuldig uitgekozen gaat worden voor de kinderen, maar er wordt ook materiaal gekocht voor de jeugdavonden. We plannen een schoonmaak van de zolder.

Verder willen we Rudi van Messem heel hartelijk danken voor alle jaren dat hij meegeholpen en meegedacht heeft om kinderen tijdens de kindernevendienst aan het denken te zetten over de Bijbel en hen de daarbij horende verhalen te vertellen. En de vele dingen die hij nog meer heeft gedaan voor de kinderen. Een hele grote merci hiervoor!!!! Verder verwelkomen we Younan die zich zal aansluiten bij de eerste groep kindernevendienst en Perla zal een plaatsje doorschuiven en deelnemen aan de tweede groep kindernevendienst.

Vakantie-Bijbel-School

We krijgen bezoek van Ben van den Akker. De Benjamin kindershow komt naar ons toe!!!!!!!!!!!!!!!

De show is een creatie van Ben van den Akker, die al twintig jaar ervaring heeft in het ontwikkelen en presenteren van kinderprogramma's voor evangelisatie. Hij werkt vooral in Nederland en België. Zijn bijzondere manier van evangeliseren kreeg, vooral door het optreden als christengoochelaar, ruim aandacht van de media.

Voor meer informatie kijk snel op: www.geocities.com/kindershow



Dus houd woensdag 26 maart vrij. De kinderen krijgen nog een officiële uitnodiging.

De kleuren in de liturgie

De kleuren - wit, rood, groen en paars - zijn geen uitvinding van de laatste jaren, maar zijn relatief oud. In de oude kerk waren er met betrekking tot kleur geen vaste afspraken, in de Karolingische tijd (9e eeuw) kwamen voorschriften, maar tot in de 15e eeuw bleef veel vrijheid. De kostbaarheid van het materiaal lijkt toen belangrijker dan de kleur.

Al in de 10e eeuw kende men in de liturgie aan kleuren een symbolische betekenis toe. Vanaf de 13e eeuw kregen ze de betekenis zoals we die nu kennen:

Wit is de oudste kleur in de kerk. In de Romeinse cultuur was wit feestelijk. Bovendien is wit een bijbelse kleur (Volgens Openbaring 7,9 dragen de deelnemers aan de hemelse eredienst witte gewaden - zie ook Openbaringen 3,4). De nieuw gedoopten werden bekleed met witte gewaden. Als herinnering daaraan kennen wij nog de witte doopjurk of het "witte kleed" dat een nieuw gedoopte omgeslagen krijgt. Wit staat voor feestkleur, kleur van zuiverheid en licht, gebruikt op de feesten die te maken hebben met nieuwheid, bevrijding, verrijzenis en eeuwig leven: Pasen, Kerstfeest, Witte Donderdag en 1e zondag na Pinksteren.

Paars: de kleur van soberheid, ingetogenheid, bezinning, inkeer, boete en rouw. Eerst werd paars alleen gebruikt in de veertigdagentijd, later ook in de adventstijd. Paars (purper) was in de oudheid zeer kostbaar, het werd gemaakt van purperlakken die voor de kust van Fenicië gevonden werden. De stof was voorbehouden aan keizers en bisschoppen. Het werd niet gebruikt als kleur voor de Tafel. Pas toen paars gemakkelijker te bereiden was uit andere natuurlijke grondstoffen (een donker paars) kon het als liturgische kleur geproduceerd worden. De associatie van purper met de keizer was toen al verdwenen.

Rood: de kleur van vuur, verwijzend naar de Heilige Geest. De kleur wordt gebruikt op het Pinksterfeest en bij vieringen waar de Geest centraal staat. Rood is ook de kleur van de martelaren (als eerste Stefanus, de eerste martelaar, wiens feest op 26 december valt - daarom is de kleur van 2e kerstdag rood: het feest van Stefanus was er eerder dan het Kerstfeest!).

Liturgische kleuren hebben ook iets relatiefs. Ons Pinksterrood, vaak een vlammeend helder rode stof, is een recent product. Middeleeuwse rode gewaden tonen een diep donkerrood. Helder rood was toen technisch nog niet mogelijk. Het donkerrood ligt wat dicht bij het martelaarsbloed en laat zien dat het rood op Pinksteren eerder met het "getuigen" te maken heeft dan met de tongen van vuur. Nu wij zo mooi helderrood kunnen maken ligt de associatie met het vuur van de Geest meer voor de hand.

Groen: de kleur van hoop, groei, toekomst, het goede leven. Groen drukt verwachting uit: 'Eens komt de grote zomer'. De kleur wordt gebruikt vanaf de eerste zondag na Epifanie tot aswoensdag (het begin van de veertigdagentijd) en vanaf de eerste zondag na Pinksteren tot Advent.

Ontleend aan: http://www.vpkb.be/Wevelgem/eredienst_liturgische_kleuren.html

EREDIENSTEN

Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur.

zondag 10 februari
ds. J. H. Brouwer

organist: J. A. van der Wulp
2° kollekte: kindernevendienst/jeugd

zondag 17 februari
ds. J. H. Brouwer
koffiedrinken na de dienst

organist: W. Zwaan
2° kollekte: synodale kas

zondag 24 februari
dhr. M. Casier

organist: J. A. van der Wulp
2° kollekte: orgelfonds

zondag 02 maart
ds. J. H. Brouwer
koffiedrinken na de dienst

organist: J. A. van der Wulp
2° kollekte: zending

zondag 09 maart
dhr. R. Versele

organist: E. Poncin
2° kollekte: diaconie



Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas

	KND 1	KND 2	Oppas
10 februari 2008	Nephtalie	Zarife	Patricia
17 februari 2008	Wilda	Rudi	Basrye
24 februari 2008	Kristin	Hilde	Behiye
02 maart 2008	Sali	Zwannet	Sandra
09 maart 2008	Aysel	Hermien	Basrye

Koffiedienst



Koffiedrinken op :

dienst voor:

17 februari 2008

fam. Sabak

02 maart 2008

mevr Van Rooyen/mevr Luteijn

16 maart 2008

fam. Van Gorp

Activiteitenkalender

11 februari	kerkraadsvergadering – kerkzaal – 20.15 u
13 februari	districtsvergadering ABL – Zandpoortkerk – 19.30 u
21 februari	bijbelavond – kerkzaal – 20.00 u
28 februari	bijbelmiddag – kerkzaal – 14.30 u
29 februari	jeugdcatechese 12-15 j – kerk – 20.00 u
03 maart	kerkraadsvergadering – kerkzaal – 20.15 u

Verjaardagen

10 februari	Paolo Sabak
10 februari	Sabrye Kuçun e. Eke
11 februari	Hilde De Keyzer e. Van Cammeren
14 februari	Karl Vandenbroeck
15 februari	Ronald van der Veen
17 februari	Joanna Van Ussel e. Vandenbroeck



18 februari	Ninoah Dirlik
20 februari	Luther Wilmaerts
24 februari	Diedrik Van Messem
25 februari	Anna van der Deen
26 februari	Micheline Morèl
28 februari	Daniël Kockelkoren
28 februari	Peter Oerlemans

Allen van harte gefeliciteerd.

Protestantse Radio- en Televisieuitzendingen

*Programma-informatie
Februari 2008*

VRT/Radio 1 – op woensdag omstreeks 20.03 u – productie Frank Marivoet



13 februari Mens voor de mensen zijn : thermometer of thermostaat?

27 februari Bijbel voor vandaag : Het werd volkomen stil
Marcus 4 : 35-41

TELEVISIE

De eerstvolgende uitzending is op paaszondag 23 maart 2008



UITNODIGING

De kerkraad en de bestuursraad nodigen alle gemeenteleden uit op onze jaarlijkse gemeentevergadering.

Aan de hand van een werkingsverslag kunnen we de polsslag van onze gemeente meten, krijgt ieder de kans om mee te denken en te praten over onze toekomst en kunnen nieuwe initiatieven groeien of bestaande zaken geactualiseerd worden.

Donderdag 13 maart 2008

kerkzaal

20.00 uur

U komt toch ook ?

