

P 902041

# DE BRUG



PB-PP|B-31126  
BELGIE(N)-BELGIQUE

Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord  
behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niet in januari en augustus)

59<sup>ste</sup> jaargang nr. 10 - november 2015

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen  
V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

Website: [www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be](http://www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be)

**Kerkgebouw en** Keizerstraat 26-28  
**Secretariaat:** 2800 Mechelen  
**Predikant:** ds. J.H. Brouwer  
Mechelsveldstraat 46  
2800 Mechelen ☎ 015/20.51.54

EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: **10.00 u.**,  
MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG

Rekening: **IBAN:** BE93 7510 0260 2367, **BIC:** AXABBE22 t.n.v. Gemeenteleven Keizerstraat  
Rekening: **IBAN:** BE97 7512 0773 6149, **BIC:** AXABBE22 t.n.v. Diaconie Keizerstraat

## Een Samaritaan.

Lk. 10:25-37

In de tijd van Jezus lopen er veel scheidslijnen dwars door de samenleving. Politieke verschillen, die mensen recht tegenover elkaar zetten; van opstandeling tegen het Romeinse gezag tot samenwerken met de bezetter. En religieuze verschillen, met soms heftige discussies tot gevolg; over het belang van de tempel van Jeruzalem, over de mogelijkheid van een opstanding der doden. Maar over één ding waren ze het wel eens: een Samaritaan is een afvallige; die hoort niet bij het volk van God.

Dan is het des te opmerkelijker, dat het evangelie op een andere toon over Samaritanen spreekt. Dat Jezus op een andere manier met Samaritanen omgaat. Van de vrouw aan de put (Joh. 4:1-42) tot aan de barmhartige Samaritaan van Lukas 10. En het meest opvallende aan dit verhaal is, dat juist deze ketter tot voorbeeld wordt gemaakt van de levenshouding die bij God in aanzien staat.

Hoe veel kritiek je ook kunt hebben op de onorthodoxe denkbeelden van Samaritanen: deze mens bezit volgens Jezus het eeuwige leven. De manier waarop hij - over de grenzen van volk en geloofsgemeenschap heen - het slachtoffer van geweld ten dienste staat dat hij op zijn weg vindt, doet een appèl op ons, bevrageert onze houding jegens allen die we ontmoeten.

Zijn wij in staat om aan de verschillen voorbij te zien en een mens te herkennen, die om onze hulp vraagt? Zijn wij in staat om Gods aangezicht te herkennen in de ogen die vragend naar ons opgeheven worden?

Dan zullen ook wij zeker deel hebben aan het eeuwige leven.

JHB



## Kerkraad

We vergaderden op maandag 28 september in de kerkzaal om 19,45 uur.

We evalueerden de startzondag van 6 september en vonden het spijtig dat er eigenlijk van diegenen die zich hiervoor hadden ingeschreven weinigen aanwezig waren.

We evalueerden ook de kerkdiensten van 13/9 – 20/9 waarin Harry Sinnaghel voorging en de dienst van 29/9.

Verder bespraken we nog de nieuwe vorm van ons kerkblad, onze dominee had een poefdruk gemaakt.

Verder schonken we de nodige aandacht aan de komende tijd; de Hervormingsdienst samen met de Zandpoortkerk die dit jaar doorgaat bij ons in de kerk.

We stellen een dienstlijst op voor de kinderneven dienst.

De Oogstdienst van zondag 11/10 en de komende Adventstijd.

We bekijken het kerkreglement dat een beetje in de vergeethoek is geraakt en ter sprake komt bij de overdracht van de rekeningen van de Diaconie.

De lopende zaken van de bestuursraad en Gemeenteleven.

De vluchtelingenproblematiek waar we iemand van PSC Antwerpen voor uitnodigen om op een zondag na de kerkdienst daar iets over te komen vertellen zodat we daarin een standpunt kunnen innemen en wat we kunnen en mogen doen.

De weinige namen (4) ingevuld op de lijst van de Lectoren, we vinden het spijtig dat er zo weinig aandacht is voor deze vraag, die toch naar voor kwam op de gemeentevergadering, voor meer betrokkenheid van de gemeente in de ere-diensten.

Het jaarplan 2015 is nu volledig ingevuld voor de gastpredikanten, alleen voor Kerstdag 25/12 hebben op dit ogenblik nog geen orgelist om de dienst te begeleiden. We zoeken verder. Voor het jaarplan 2016 zijn we bezig gast-predikanten te vragen, we hebben al heel wat toezeggingen gekregen.

We blijven ook herhalen dat als u iets te melden heeft of een voorstel hebt, we dit graag horen.

De volgende kerkraadsvergadering is op maandag 26 oktober in de kerkzaal.

## Samenstelling kerkraad

Predikant:	ds J. Brouwer	015 - 20 51 54
Ouderlingen:	Mani Kanza	0489 - 86 38 41
	Georgette Saliba	015 - 41 31 85
	Geert Van Cammeren	015 - 31 97 64
Diaken:	Georges Vandensavel	015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18

## Dienstlijst kindernevendienst

01 november	Hanne
08 november	Guyny
15 november	Eva
22 november	Hanne
29 november	Hermien
06 december	Eva



## Erediensten

*Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.*

zondag 01 november  
ds. J. Brouwer  
*Jeugddienst*

organist: P. Oerlemans  
2° collecte: Kindernevendienst/Jeugd

zondag 08 november  
ds. J. Brouwer

organist: E. Poncin  
2° collecte: Synodale kas

zondag 15 november  
dhr. H. Fresen

organist: J. van der Wulp  
2° collecte: Zending

zondag 22 november  
ds. J. Brouwer  
*Voleindingszondag*  
*H. Avondmaal, Gedachtenis overledenen*

organist: J. van der Wulp  
2° collecte: Rwanda



zondag 29 november  
ds. J. Brouwer  
*1<sup>e</sup> Advent*

organist: J. van der Wulp  
2° collecte: Orgelfonds

zondag 06 december  
ds. E. Van der Borcht

organist: P. Oerlemans  
2° collecte: Kerkblad

## Verjaardagen

11 november  
15 november  
17 november  
22 november  
23 november  
26 november  
29 november

Naomi Ntamba  
Wibe Brouwer  
Daniël Van Cammeren  
Cyriel Van Doren  
Leo Huibregtse  
Filip Wilmaerts  
Nelly Luteijn



*We wensen de jarigen een fijne verjaardag en vooral een gezegend levensjaar toe!*

## Groothuisbezoeken

Op 16, 18 en 23 november zijn er groothuisbezoek-bijeenkomsten gepland, met groepsgesprekken over een onmisbaar onderdeel van ons kerkelijk werk: de diaconie als ondersteuning van mensen die hulp nodig hebben, zowel financieel als metterdaad, binnen en buiten de gemeente. Dat is niet alleen een zaak van de kerkenraad, maar een opdracht voor ons allemaal.

Alle gemeenteleden mogen binnenkort een uitnodiging verwachten per e-mail, telefoon of brief. U kunt ook altijd even met de dominee bellen (015/205154).

## Bankrekening Diaconie

Door omstandigheden heeft de diaconie van bank moeten wisselen. Het nieuwe rekeningnummer is BE97 7512 0773 6149 (BIC: AXABBE22) t.n.v. Diaconie Keizerstraat. Omdat de oude rekening niet meer in gebruik is, verzoeken we iedereen die een gift aan de diaconie wil doen, vanaf nu dit nieuwe nummer te gebruiken.

## Advent

In de kerkzaal hangt een lijst waar u zich kan inschrijven als u een scheurkalender wenst. Wie op 15 november nog niet zijn of haar naam op deze lijst heeft gezet, krijgt met Kerst een bijbels dagboek.

## Activiteitenkalender

09 november	Bijbelavond - kerkzaal 20 uur
13 november	Belijdeniscatechese - kerkzaal 20 uur
16 november	Groothuisbezoek - 14u
16 november	Bestuursraad - kerkzaal 20 uur
18 november	Groothuisbezoek - 19u30
19 november	Seniorenmiddag - kerkzaal 14u30
23 november	Groothuisbezoek - 19u30
26 november	Bijbelmiddag - kerkzaal 14u30
27 november	Catechese-avond - kerkzaal 20 uur
30 november	Kerkraad - kerkzaal 19u45

## Verhuizing

Op vrijdag 16 oktober zijn Frits ter Haar en Nellie van Leeuwen naar een aanleunwoning verhuisd. Hun nieuwe adres en telefoonnummer vindt u op het prikbord in de kerk. U kunt ook even met de dominee bellen (015/205154).



Radio 1, 20.03 u.

Woensdag 18 november  
Einde of nieuw begin (Mc. 13:14-27)  
Bert Beukenhorst



## Zet je in voor een vluchteling!

Jullie weten dat er de laatste tijd zeer grote groepen vluchtelingen in ons land asiel krijgen vanuit oorlogsgebieden, voornamelijk Syrië. Deze worden verspreid over heel België. Een deel daarvan zal worden opgevangen door de stad Mechelen. Als VPKB-gemeente Keizerstraat hebben we het plan opgevat om de sociale diensten van de stad te helpen met de opvang van deze vluchtelingen. Mogelijk zal dat een gezin zijn, waar we ons toe beperken en onze hulp daarop concentreren. We weten dat nog niet zo goed. Anders helpen we bij verschillende gezinnen vluchtelingen. We willen de Raad van het OCMW daarover aanspreken.

Vooraleer we hen contacteren, zouden we een lijst willen opstellen van dingen waaraan we gezamenlijk, als kerk, kunnen helpen. In de komende weken willen we contact opnemen met jullie om te zien, wat jullie op je wil nemen.

Afgelopen zondag 18 oktober, hebben we over die opvang gesproken met mensen, Ds Truus Schouten, Irene De Doncker en Tetty Rooze, die in het Antwerpse daar al aan werkten. Het was een levendig en interessant gesprek, waaruit een plan groeide, wat de mogelijk volgende stappen zouden zijn. Een van de eerste stappen was dus de lijst opstellen, wie er waaraan wil meewerken. Onze bezoeksters noemden een hele reeks ideeën :

- een woning helpen zoeken voor die mensen. Deze mensen krijgen officieel huursubsidie, maar het is voor hen een geweldige hulp, als een Nederlandssprekende hen daarin bijstaat en de huisbaas geruststelt (garantie van onze diaconie of kerk?)

- de mensen helpen met de inrichting van de woonst (schilderen, behangen, meubelen, keukengerief, enz)

- de mensen de weg tonen naar winkels, school, dokter, gas, elektriciteit, water, telefoon, internet. En helpen met eerste contacten.

- hen helpen met vervoer

- hen helpen met Nederlands leren

- kinderen helpen met aanpassing op school. Begeleiden van hun lessen.

- werk zoeken als hun erkenning al zo ver is.

- groepje vrouwen of mannen vormen met hen om iets te doen (haken, breien, sporten, schaken) en ondertussen Nederlands te oefenen.

(officieel krijgen deze mensen allemaal lessen Nederlands. Mogelijk na een lange wachttijd. Een extra aanbod van ons aan de lesgevers, die na deze toevloed van vluchtelingen waarschijnlijk overbelast zijn is hoogstwaarschijnlijk heel nuttig).

- de mensen vertellen over onze gewoonten, cultuur, eigenaardigheden, enz.

- Tekens van betrokkenheid en vriendschap geven aan hen. Voor volwassenen. Voor kinderen.

- misschien een groepje of gezinnen uitnodigen om samen met ons Kerst te vieren.

- We denken, dat we een Peter en/of Meter moeten vinden, die het eerste contact van onze mensen met dit vreemdelingengezin versoepelt en coördineert. Zodat een kerklid, dat meehelpt bij die mensen wordt geïntroduceerd.

De lijst kan uitgebreid worden. Ieder van jullie heeft zo zijn eigen capaciteiten. Zouden jullie eens kunnen nadenken, wat jullie kunnen en willen doen. Hoeveel tijd je daar wekelijks aan wil geven? Opgeven aan een kerkenraadslid.

## Het verhaal van een opgelost probleem

Er was eens, niet zo lang geleden, een dorp genaamd Avondland.

Het was een prachtig dorp, waar 28 gezinnen woonden, elk met hun eigen bedrijvigheid. Zo was er onder meer de villa van mevrouw Kelmer, wiens zonen garage "De Propere Auto" uitbaatten. Haar buurman was Alexander Willemse, die met zijn vrouw Minima bloembollen verkocht. Verderop kon je brood kopen bij Marianne Baguette of gaan eten in het restaurant van Silvio Mafiosi, vlak naast de slagerij van Pedro Torero.

Op het dorpsplein, tegen de Sint-Denariuskerk aan, stond het wat morsige frietkraam van Clovis Flipsen en zijn vrouw Clotilde. Langs hetzelfde plein stond ook het gemeentehuis waar burgemeester Jonker Claudius kantoor hield, en niet te vergeten, het protserige gebouw van Cupiditas Bank.

Jullie zien, beste lezers en lezeressen, het was werkelijk een net dorp waar niks op aan te merken viel.

Of toch, aan de rand van het dorp, op het schraalste stuk grond, waar slechts enkele knoestige bomen groeiden, woonde in een verwaarloosd ogende keet Lazaros Olympiakos met zijn vrouw Feta en hun kinderen Oezo en Penuria. Lazaros hield wat kippen en geiten, zodat hij melk, kaas en eieren kon verkopen, net genoeg om in leven te blijven. Niettemin, tot verbazing van de andere dorpingen, verplaatste Lazaros zich met een grote blinkende Mercedes, gekocht in garage "De Propere Auto". Sedert zij in het dorp waren komen wonen, waren de Olympiakossen ook jarenlang graag geziene gasten geweest bij alle andere handelaars, zowel in het frietkraam van Flipsen, als bij bakkerin Marianne Baguette of in het eethuis van Silvio Mafiosi. Ogenschijnlijk had het gezin Olympiakos geen geld tekort, niemand begreep er wat van.

Behalve dan Cupide De Konkelaar, bestuurder van Cupiditas Bank. Telkens Lazaros Olympiakos bij hem kwam aankloppen, hielp meneer De Konkelaar hem uit de nood met een lening, en als de Olympiakossen een keertje riskeerden al die leningen niet meer te kunnen betalen, kregen zij bij Cupiditas Bank een grote nieuwe lening om al de oude te herfinancieren. Meneer De Konkelaar wreef in zijn handen, want hij rekende de Olympiakossen een rentevoet aan die vier keer hoger lag dan wat hij de andere dorpsbewoners liet betalen. Een vette kluif voor de bank, waar Cupide De Konkelaar een dikke bonus aan overhield. Ach ja, voor elke lening moest Lazaros inkomstenbewijzen voorleggen, maar zijn boekhouder meneer Goudman-Sax goochelde zo behendig met cijfers dat dit geen problemen gaf. Meneer De Konkelaar begreep wel dat iets niet helemaal juist was, maar het bracht goed op en dus kneep hij een oogje dicht. Jonker Claudius had ook wel gezien dat het gezin Olympiakos boven zijn stand leefde, maar hij vond het als burgemeester niet zijn taak de zaken van zijn vriend Cupide De Konkelaar te dwarsbomen. Trouwens, in een kapitalistisch systeem reguleert de vrije markt toch zichzelf?

Doch, het geschiedde op een dag dat het gezin Olympiakos zijn vele leningen onmogelijk nog kon betalen. En intussen had Cupiditas Bank er zoveel geld aan uitgeleend dat de instelling een wanbetaling van zijn cliënt Olympiakos niet zou overleven. Er dreigde een bankroet...

Gelukkig had Cupide De Konkelaar "vrienden op hoge plekken". Hij belde Jonker Claudius en vertelde hem dat bij een bankroet van Cupiditas het hele dorp tot stilstand zou komen. Er zouden immers geen bankbiljetten meer uit de geldautomaat op het dorpsplein komen en niemand zou nog iets kunnen kopen, niet bij Flipsen, niet bij Willemse, niet bij Torero, nergens.



Jonker Claudius belegde onmiddellijk een vergadering van alle dorpingen om het plan te laten goedkeuren dat hij had bedacht samen met bankier De Konkelaar. Beslist werd dat het dorpsbestuur zelf Lazaros Olympiakos en zijn gezin een centralisatielening zou toestaan die moest dienen om de schulden bij Cupiditas Bank te betalen. Om deze centralisatielening te kunnen geven moesten de gezinnen van het dorp elk naar zijn eigen vermogen een bijdrage leveren, die later met rente zou terugbetaald worden door de Olympiakossen. Op die manier was Cupiditas gered en kon het leven weer zijn gewone gangetje gaan. En Cupide De Konkelaar streek opnieuw een dikke bonus op, omdat hij er was in geslaagd het dreigende gevaar af te wenden.

Einde goed al goed?

Nee, toch niet, want ook deze allernieuwste lening bleek te zwaar voor het gezin Olympiakos, dat langzaam tot armoede verviel. Op aanraden van de bankier en de burgemeester werd dan besloten dat Lazaros zijn geiten moest verkopen om de andere dorpingen toch gedeeltelijk terug te betalen, maar tot eenieders verbazing ging het daarna nog slechter. Men was vergeten er rekening mee te houden dat de Olympiakossen nu geen melk en kaas meer konden verkopen.

Maar geen nood, Jonker Claudius en Cupiditas stelden een tweede plan op, waarbij ditmaal de kippen werden verkocht om de andere dorpingen gedeeltelijk terug te betalen. En weer tot eenieders verbazing ging het vervolgens nog slechter en verminderden de inkomsten nog meer. De deskundigen waren vergeten er rekening mee te houden dat de Olympiakossen nu geen eieren meer konden verkopen.

Ten einde raad smeekten Lazaros en Feta de overige dorpingen om hun schulden gedeeltelijk kwijt te schelden, ze zouden vanaf nu hard hun best doen om hun zaken beter te beheren. Lazaros richtte zich zelfs speciaal tot mevrouw Kelmer om haar eraan te herinneren dat haar grootvader indertijd pas met de garage had kunnen beginnen nadat zijn toenmalige overmatige schuldenlast was geannuleerd. Helaas, de dorpsbewoners, die nu schuldeisers waren geworden, weigerden halsstarrig hun schuldenaars de Olympiakossen ademruimte te geven. Tot de laatste cent zouden ze betalen, die profiteurs!

De Olympiakossen waren nu volledig overgeleverd aan de goede wil van hun dorpsgenoten. Cupiditas Bank was immers gered en de andere dorpsbewoners

ondervonden dus weinig last van de moeilijkheden daar op dat schrale stukje grond aan de rand van het dorp. Probleem opgelost !

Volgens de laatste berichten is Lazaros onlangs om geld gaan schooien in het naburige Roebeldorp. Zijn zoon Oezo werkt als klusjesman bij mevrouw Kelmer en zijn dochter Penuria prostitueert zich om de eindjes aan mekaar te knopen.

Maar voor de rest gaat alles goed in Avondland.

Alleen blijf ik me afvragen waarom dit verhaal mij zozeer doet denken aan Matteüs 18:21-35...

*Hugo Wilmaerts*

Noot:

- Radix malorum est cupiditas (Latijn): wortel van het kwaad is hebzucht (parafrase op 1 Timoteüs 6:10)
- Cupide (Frans): hebzuchtig
- Pénurie (Frans): tekort (Latijn: penuria)
- Denarius: zilverling, muntstuk uit de Romeinse tijd

# Kerkmozaïek

November 2015

Maandblad van de Verenigde Protestantse Kerk in België

## De aarde op stoom

In de aanloop naar de VN-klimaatop die van 30 november tot en met 11 december in Parijs wordt gehouden is de opwarming van de aarde, naast thema's als armoede, oorlog en de vluchtelingencrisis, al wekenlang dagelijks in het nieuws. Klimaat is echter geen deelgebied, het gaat de hele aarde en – dus – de hele mensheid aan.

Mooie woorden klinken er genoeg. Maar zijn we écht minder auto gaan rijden sinds we weten dat VW en andere autofabrikanten hebben gesjoemeld met hun software? En liggen we werkelijk wakker van het kappen van regenwouden ver van ons warm gestookte huis? Recent onderzoek wees uit dat hoe hoger mensen opgeleid zijn, hoe minder ze hun vuilnis selecteren. Hoe zullen we ooit in staat zijn grote stappen te zetten als we het kleine al niet doen?

De werkgroep Kerk in de Samenleving heeft zowel voor deze aflevering van Kerkmozaïek, als ook voor haar Franstalige tegenhanger Mosaique, naar aanleiding van de klimaatop een aantal artikelen aangeleverd. Dit omdat we – om met de werkgroep te spreken – als kerken en Christenen een historische verantwoordelijkheid dragen voor een respectvolle omgang met Gods Schepping.

*Namens de redactie,  
Annet Sinnema*





“Aan het eind van ons leven worden we niet beoordeeld volgens het aantal diploma’s dat we hebben behaald, hoe veel geld we hebben verdiend of hoeveel grote daden we hebben verricht. We worden beoordeeld volgens ‘Ik had honger en je gaf me te eten. Ik was naakt en je hebt me gekleed. Ik was dakloos en je nam me in huis.’”

Moeder Teresa

---

### De kerk die ik liefheb

De kerk die ik liefheb, dat is een kerk,  
die ervan overtuigd is dat Christus de haven is en zichzelf slechts de vuurtoren,  
die liever hoop zaait dan angst oogst.

Een kerk die me eerlijk en zonder hoogmoed toespreekt en zegt:  
‘Wij zijn een volk onderweg naar een gemeenschappelijke ziel,  
en we moeten hand in hand gaan, aan dezelfde bronnen drinken  
en dezelfde gevaren doorstaan.

Een kerk die geen diepgevroren verstarde god aanbidt,  
maar een levende tegenwoordige Heer.

Een kerk die zich meer zorgen maakt om hen  
die uit angst om te zondigen onbeweeglijk blijven,  
dan om hen die zondigen terwijl ze voorwaarts gaan.

Een kerk die me meer over vrijheid dan over gehoorzaamheid spreekt,  
meer van hoop dan van autoriteit,  
meer over Christus dan over zichzelf,  
meer over de honger van de armen  
dan over de binding met de rijken van vandaag en gisteren.

Een kerk die het meer ter harte gaat om authentiek te zijn dan groot,  
eenvoudig in plaats van machtig, oecumenisch in plaats van dogmatisch.

Anderen zien mogelijks liever een ander gezicht van de kerk.

Ik hou van haar echter op deze wijze,  
zo zie ik in haar de levendige tegenwoordigheid van Christus,  
de Christus die een vriend van het leven is,  
in de wereld gekomen, niet om te oordelen, maar om te redden wat verloren was.

*(Juan Arias - uit de bundel 'Dienend getuigen' van de VPKB, 2000)*

# De barmhartige Samaritaan.



Jezus draagt ons op om goed voor de mensen te zijn. Ook als we ze niet zo graag mogen. Ook als ze heel anders zijn dan wij.